

oktober 2013

In dit nummer:

AKZ-dienst 27 oktober

Fotowedstrijd

Bezoek Herold

Verslag startzondag



Herfst 2013

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Lied 712,1

Ik ga op reis en ik neem mee . . .

Eigenlijk is het hele leven één grote ontdekkingsreis. Vanaf je geboorte allemaal ervaringen. Gezichten die boven je verschijnen en die je begint te herkennen. Stemmen en geluiden die je hoort en die je gaat herkennen. Dingen in de wereld om je heen. Een wereld die in de loop der jaren steeds groter wordt. En een wereld die verandert, steeds weer verandert.

Best ingewikkeld om daar mee om te gaan soms. Het kerkelijk leven? Ook zo'n ontdekkingsreis. Mensen die je leert kennen. Woorden die je hoort. Gewoontes die je aanleert. En ook hier veranderingen. Zoals afgelopen zondag. Na veertig jaar uit een rood liedboek gezongen te hebben een heel nieuw boek. De tip erbij van de predikant: En nu niet kijken wat er niet instaat. Kijk liever wat er wel instaat. Niet alleen verzen om te zingen. Ook teksten om te lezen. Ongevoelbaar veel keus.

Er zijn verschillende reizigers. Met verschillende backpackingen. Herinner me hoe we ooit voor onze trektocht door Roemenië alle vier de kinderen dezelfde tas gaven met de boodschap: wat hierin past kan mee. Meer niet. Bij nummer drie ging de voorkeur uit naar technisch lego, boven veel sokken. Gevolg? Regelmatig door hem gewassen sokken die te drogen lagen op de bagage achterin. Weet nog van een meisje van negen dat zelfs als het voor één nachtje was beslist niet zonder haar föhn kon. En zonder haar eigen kussen. En haar giga grote toilettas. Ze is nu de dertig gepasseerd en ik vermoed dat ze nog altijd met grote koffers op reis gaat. Het andere uiterste, een schoonzus die met een klein rugzakje drie weken langs familie in Canada reist. Föhn heeft ze nog nooit gehad. Geen eigen kussen nodig. Liep ooit vanuit Frankrijk over de Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Al haar bagage toen zorgvuldig gewogen. Het lichtste washandje, de lichtste handdoek, de lichtste kleding, minizeepje, want elk onsje minder was meegenomen.

De bagage past bij de reiziger. En als het goed is ook bij de soort reis die ondernomen wordt. Kan me niet voorstellen dat iemand met een brandblusser in de rugzak wandelt door de Ardennen. Een tropenhelm meeneemt naar de Noordpool. Een alpinistenuitrusting naar Drente (zo hoog zijn die hunebedden niet).

Zo zal het ook gaan met het nieuwe liedboek. Ga op ontdekkingsreis en neem mee . . . , neem mee liederen die passen bij jou, die passen bij je reis, die passen bij het traject dat voor je ligt. Een goede reis!
marja

Met koning David zingen wij
een psalm, een morgenlied.
o Heer,
ik zag
de nieuwe dag;
uw kind vergeet Gij niet.

Een loflied zingen wij voor Hem
die alle volken leidt;
zijn goedheid heeft,
met al wat leeft,
zijn kinderen bevrijd.

Wi prijzen God met hart en ziel!
Zijn trouw reikt hemelhoog.
Zijn heerlijkheid
straalt wereldwijd
als blozend morgenrood.

(lied 279 uit het nieuwe liedboek)



Hoe ik ook ben
in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.

Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
toch ziet mij die Ene.

(lied 928 uit het nieuwe liedboek)

Pastorpraat ds. Hinkamp

‘Een nieuw begin, een nieuw geluid’. Dat was het thema van de startzondag voor een nieuw seizoen in het kerkenwerk. En wat een prachtig begin hebben we samen mogen vieren en beleven!

Een volle Johanneskerk, een geconcentreerde cantoir in optima forma, aanstekelijk enthousiasme bij de presentatie van de activiteiten van Vorming en Toerusting, activiteiten op de bovenverdieping met de kindernevendienst XXL, lekker bezig zijn met geloof in de J-kerk: wat wil een mens nog meer?

Na de kerkdienst stroomde de Johanneshof vol en was er een leuk en gezellig programma voor jong en ouder, voor wie goed (of minder goed) ter been was. Hulde aan allen die aan deze prachtige dag hebben bijgedragen, zowel producenten als consumenten!



En dat nieuwe liedboek? Daar gaan we natuurlijk nog veel meer van horen! En ook al heb ik de afgelopen zomer het liedboek al in eerste lezing doorgenomen, het zal nog wel even zoeken worden voordat ik er goed wegwijs in ben. Meer dan duizend liederen (alle a, b, en c-varianten niet meegerekend), dat vraagt enige tijd om te leren kennen. Maar voor een kerk die gelooft in termen van eeuwigheid mag tijd geen probleem zijn ;-)

Na zo'n feestelijke start is het nu tijd om het nieuwe seizoen goed op te pakken. Het programmaboekje van Vorming en Toerusting is daarbij een perfect startpunt om een eigen route uit te stippelen. Nog geen boekje? In de Johanneshof zijn ze (nog net!) op voorraad leverbaar. Lezing, bloemschikken, studiering? Het is er weer allemaal.

Daarnaast is ook de planning voor de exposities in de Johanneshof voor het komende seizoen al helemaal ingevuld. Op dit moment hangt er een serie foto's met teksten uit het nieuwe 'Leedboek, in het Achterhoeks en Liemers'. Als lid van de werkgroep Dialect en Religie heb je soms het geluk dat je dingen kunt combineren. Zo kan deze expositie, gemaakt voor de

presentatie van het Leedboek, ook best de Johanneshof kleur geven. Voor wie er nog naar toe wil: de presentatie van het Leedboek (met medewerking van Johan Meerdink en Johan Klein Nibbelink) is op vrijdag 4 oktober om 16.00 uur in de hervormde kerk in Barchem en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Zo is er voor iedereen keus te over om mee te doen aan allerlei activiteiten. En zelf? Ik ga vast een beetje oefenen ('droogzwemmen') voor de laatste activiteit op de valreep van deze maand: wandelen over het water, aan de hand van collega ds. Carel ter Linden.

Het ga u goed! ds. Hans Hinkamp

AKZ-dienst 27 oktober

Het nieuwe seizoen in het kerkenwerk zou niet compleet zijn zonder AKZ-diensten. Ook dit jaar staan er weer een aantal van deze verrassende kerkdiensten op de agenda.

Op 27 oktober staat de dienst in het teken van het omgaan met de Bijbel. Natuurlijk komt in iedere kerkdienst de bijbel wel ter sprake maar deze keer nog wat nadrukkelijker.



Er is medewerking van de werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap. Daarnaast kijken we naar het verschil in vertalingen en het vertalen zelf.

Kinderen en jongeren zijn welkom bij de kindernevendienst en de Jongerenkerk.

Voorgangers in deze dienst zijn mevr. Gaatske Braam en ds. Hans Hinkamp. U bent van harte welkom!

J-kerk 27 oktober

27 oktober, om 10.00 uur, is de J-hof weer het startpunt voor een verfrissende J-kerk.

Het recept? Men neme wat te kijken, wat bezinning, enige spelvormen, een beetje onderlinge competitie, en een flinke portie gezelligheid. Eet smakelijk!

Meer bijzonderheden volgen later via email en/of facebook. Wil je ook bericht ontvangen meld je dan aan via email bij: Jkerk@pkn-lichtenvoorde.nl

Dialectdienst en doopdienst in november

Het duurt nog even maar toch alvast twee data om in de agenda te noteren (voor wie het betreft).

Op 3 november is er, om 10.00 uur, in de Johanneskerk een dienst in het Achterhoeks dialect. Een week later staat er een doopdienst op de agenda. Ouders kunnen hierover contact met mij opnemen.

ds. Hans Hinkamp

Vakantie predikant Groenlo

Van 24 september t/m 22 oktober ben ik niet beschikbaar voor het pastoraat. Bij overlijden zal mijn collega ds. Ada Endevelde stand-by zijn van 24 september tot 12 oktober. Vanaf 13 oktober zal ds. J. v. Ballegooijen het overnemen.

Telefoonnummer van ds. Endevelde: 0543-538848

Telefoonnummer ds.v. Ballegooijen: 0543-530625

Ook kunt u contact opnemen met één van onze ouderlingen: José Wegink: tel.: 462573 of Diny Vennebekken: tel.: 465509

Kopij voor de Groenlose Gids kunt u doormailen naar Joop ter Horst; jhthorst@planet.nl

ds. M.H. Willems-Joosten

Agenda Lichtenvoorde

02 okt. Inloopmorgen	09.30 uur
08 okt. Bestuurdersvergadering	20.00 uur
09 okt. Inloopmorgen	09.30 uur
10 okt. Bloemschikken	19.30 uur
14 okt. PVG vergadering	14.00 uur
16 okt. Inloopmorgen	09.30 uur
Bijbelkring	10.00 uur
Ouderlingenberaad	20.00 uur
17 okt. V & T pastor Tankink	20.00 uur
18 okt. Open Tafel	11.30 uur
21 okt. PVG middag	14.30 uur
KRM vergadering	20.00 uur
23 okt. Inloopmorgen	09.30 uur
24 okt. Moderamen	10.00 uur
Bloemschikken	19.30 uur
30 okt. Inloopmorgen	09.30 uur
Bijbelkring	10.00 uur
Kerkenraad	20.00 uur
31 okt. V & T 'Wandelen met God'	20.00 uur

Samen gedenken op dinsdag 29 oktober 2013

Levende namen

Het bestuur van de Stichting Levende Namen nodigt u van harte uit deel te nemen aan een bijeenkomst waarin op een heel bijzondere manier elke bezoeker op zijn/haar manier overledenen kan gedenken. Een sfeervolle bijeenkomst met muziek, kunst, licht, poëzie, warmte en, indien u dat wenst, ruimte voor ontmoeting. Er is ruimte voor verdriet, troost, maar ook voor herinneringen die het mogelijk maken "het leven te vieren".

Door het noemen van hun namen houden we onze overledenen levend. Zo blijven ze in onze herinnering (waar en wanneer ze dan ook begraven of gecremeerd zijn) en zo blijven we hen meenemen in ons hart.

Het bestuur en vele vrijwilligers zullen u op 29 oktober de weg wijzen langs tal van punten op de route waar hieraan vorm wordt gegeven. Het programma ziet er goed uit en we hopen velen te mogen begroeten.

Plaats: Algemene begraafplaats

Adres: Zutphenseweg Lochem

Datum: 29 oktober 2013

Tijd: 18.00 uur - 21.00 uur

(in de omgeving is parkeergelegenheid)

Voor meer informatie: www.levendenamen.nl

E-mail: levendenamen@gmail.com

Met vriendelijke groet, Stichting Levende Namen

Gaatske Braam

In memoriam Anna Holler – Bernhardt, weduwe van Willi Holler, geboren 13 januari 1921 te Hahnenbacht (Duitsland), overleden te Lichtenvoorde op 17 augustus 2013

Gemeenteleven

Tijdens de rouwdienst stonden de woorden van Psalm 25: 10 centraal. “Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.” Woorden die Anna Bernhardt meegekregen had bij haar belijdenis als ook bij haar huwelijk met Willi Holler. Na het overlijden van haar man op 51-jarige leeftijd moest zij zelf in haar onderhoud voorzien, tegelijkertijd was er ook haar huis en tuin die het nodige onderhoud vroegen. Ze was een hardwerkende vrouw, wist invulling te geven aan de woorden die zij had mee gekregen op haar levensweg. Zij probeerde er te zijn voor de ánder, dat zich ook uitte in het vrijwilligerswerk dat zij oppakte. Haar motto was: “Goed op iedereen letten”, in de zin van, zorg dat een ieder het goed heeft en eventuele hulp krijgt als dat nodig is. Ze was hartelijk en sociaal. Toen het huis en de tuin in Duitsland te veel werden voor haar, verhuisde ze naar Ruurlo om een jaar later samen met Erika en Hans en de kleinkinderen naar Lichtenvoorde te verhuizen. Samen in één huis. In het begin was de overgang naar Nederland niet gemakkelijk. Toch is het een goede en mooie tijd geweest. Gaandeweg moest ze lichamelijk inleveren. De laatste paar weken sprak ze de woorden: “Ik ben er klaar voor.” Op 17 augustus overleed ze en mist de familie in haar een moeder en oma die humor had, belangstellend was, tot het laatst nog het wereldnieuws volgde, die zorgzaam was. Nu mag zij zijn in het Licht bij God, want God heeft de aarde niet bedoeld voor de duisternis, maar voor het licht. Niet voor de dood, maar voor het leven. In dat vertrouwen hebben wij het leven van Anna Holler teruggegeven in handen van de Levende God. Met die woorden van troost wensen we Erika en Hans, Axel, Allison en Karin Gods kracht bij het verwerken van dit verlies.

Gaatske Braam

In memoriam Grada Hendrika Twigt-Brusse, weduwe van Leen Twigt, geboren 17 juli 1926, overleden 23 augustus 2013

Grada Brusse werd op 17 juli 1926, samen met haar tweelingbroer Henk, op de boerderij genaamd 'de Pakkebie' in Barlo geboren. Aan het gezin, dat uit negen kinderen bestond, bewaarde ze fijne herinneringen. Tijdens de oorlog leerde ze de Rotterdammer Leen Twigt kennen, die als onderduiker in Barlo terecht was gekomen. Ze kregen verkering, trouwden in 1949 en gingen wonen in de Patronaatstraat alhier om, na de geboorte van Tonny, Ab en Arjan, te gaan wonen in de Kardinaal de Jongstraat, waar Peter geboren werd. Naast haar zorgende taak, wat ze met veel plezier deed, was er ook tijd voor ontspanning. Zo zong ze jaren in het koor en de cantorij, nam zwemles toen ze 45 jaar was en rijles op 65 jarige leeftijd. Ook ging ze werken als bejaardenhulp in de thuiszorg. In 2004 overleed haar man vrij onverwacht. Samen lukte hen veel, maar toen ze alleen kwam te staan werd er bij haar dementie vastgesteld. Gelukkig kon ze nog tot november 2010, met extra zorg, zelfstandig blijven wonen. Daarna werd ze opgenomen in het verpleeghuis 't Hoge Veld te Aalten. Tijdens de dienst van woord en gebed stond het woord betrokkenheid vanuit Psalm 139 en Psalm 23 centraal. Tijdens haar leven had ze die betrokkenheid van God, als een goede herder, mogen ervaren. Ze was haar ouders dan ook dankbaar dat zij opgegroeid was met deze God, met de liederen, met de bijbelverhalen, die haar tot steun waren geweest. In de nacht van vrijdag 23 augustus overleed zij, een lieve moeder en oma. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, haar verdere familie en een ieder bij wie zij een lege plek achterlaat Gods kracht toe om dit verlies te verwerken, in het vertrouwen dat zij mag zijn in het Licht bij God.

Gaatske Braam

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, e-mailtjes of het bijwonen van de rouwdienst, na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma **Grada Twigt-Brusse**. Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen familie Twigt

In memoriam Trijntje Kestens – Ijkema (Trijnie), echtgenote van Ger Kestens, geboren 23 oktober 1934, overleden 15 september 2013

Trijnie Kestens werd op 23 oktober 1934 in Wildervank – Stadskanaal geboren. Drie jaar later werd haar zus geboren. Ze groeiden op in een beschermd gezin. Daar haar moeder veel ziek was moest ze al jong meehelpen in de huishouding en volgde daarnaast een opleiding tot coupeuse. Ze heeft het altijd erg jammer gevonden dat ze geen vervolgstudie heeft mogen doen, toch heeft ze zich in de loop der jaren goed weten te ontwikkelen. Ze heeft genoten van tijdelijke baantjes, in Apeldoorn bij de schouwburg en in Lichtenvoorde korte tijd als (onbevoegd) lerares handvaardigheid. De leerlingen hebben van haar lessen genoten want zij wist hen en anderen te inspireren. Ze schilderde, bewerkte leer, quiltte en maakte prachtige kledingstukken. Ook is ze altijd zeer betrokken geweest bij het werk van haar man.

In 1998 werd de ziekte van Parkinson vastgesteld, daarna ook nog dementie. Voor haar man werd het onmogelijk de zorg te geven die zij nodig had en ze kon eind 2010 terecht in de Antoniusshove, waar ze hele goede zorg heeft ontvangen. Een paar weken geleden ging ze lichamelijk erg achteruit. In bijzijn van haar man en kinderen is ze 15 september rustig ingeslapen. Tijdens de crematieplechtigheid hoorden we woorden uit het bijbelboek Prediker waar verteld wordt dat alles zijn tijd heeft. Prediker benoemt de doorgaande lijn: dat er geplant wordt en geoogst, gebaard en gestorven, gehuild en gelachen. Hij ziet de betrekkelijkheid van alles wat zich onder de zon afspeelt en is ervan overtuigd dat uiteindelijk God de bewaarder blijft van al wat leeft. Niet als een onbewogen Schepper, maar als iemand die er altijd bij is, wat er in het leven ook gebeurt. Die er bij is, ook voorbij de grenzen van de dood. In dat vertrouwen hebben wij het leven van Trijnie Kestens uit handen gegeven in handen van de Levende God.

We wensen Ger Kestens, de kinderen en kleinkinderen kracht bij het verwerken van dit verlies.

Gaatske Braam

Bezoekwerk

Mocht u prijs stellen op een contactmoment met mij, dan kunt u dit, rechtstreeks aan mij of via uw ouderling of contactpersoon, laten weten.

Meeleven met

Bij dhr. E.J. Wamelink, Switbertushof 29 is tijdens een ziekenhuisopname een pacemaker aangebracht. Zijn herstel verloopt goed.

We wensen alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis, de zieken thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en Gods nabijheid. In het bijzonder hen die gespannen wachten op uitslagen van onderzoeken, of te horen hebben gekregen dat voor hen medisch niets meer gedaan kan worden.

Ter bemoediging de volgende woorden van Marinus van den Berg

Alles wat we zien
zal voorbijgaan.
Wij zullen voorbijgaan,
de een gaat voor de ander –
zelden samen.

Alles wat we zien
zal voorbijgaan,
maar 't Licht –
dàt blijft
en in dat Licht
wij.

Het Licht,
dat door geen duister
overwonnen zal worden,
al is de strijd soms hevig
en lijkt 't Licht te doven.

Alles wat we zien
zal voorbijgaan.
Maar het Licht –
dàt blijft.

Met een bemoedigende groet, Gaatske Braam

Pastoraat Groenlo

In Memoriam



Op 9 september in de leeftijd van 91 jaar is overleden **ds. Jan Adriaan van Boven**.

Ds. van Boven was van 1972-1980 predikant van onze gemeente. Hij is overleden na een geweldig weekend waarin zijn verjaardag gevierd werd, samen met zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hij heeft ervan genoten.

Wie hem gekend hebben zullen hem herinneren als een markant predikant. Hij was een bewogen mens. Een mens die oog had voor de problemen in de wereld. Hij was een echte Dienaar van het Woord en betrok het evangelie op de ethische problemen. Zo heeft hij zich sterk gemaakt in zaken als family-planning, abortus (niet omdat hij dat toejuichte, maar omdat er in die tijd veel vrouwen overleden door een illegale abortus) en euthanasie. Daarnaast was Jan een familieman, die ondanks zijn drukke werk tijd nam om er te zijn voor zijn gezin.

De liefde was de rode draad in zijn leven, waarin Clasien, zijn vrouw en zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen centraal stonden. Zelfs in de laatste jaren, na zijn beroerte, zelfs toen spreken moeilijk was, kon hij telkens weer laten merken hoe blij en gelukkig hij was als hij de middagen bij Clasien kon zijn. De liefde straalde van zijn gezicht.

In de dienst van Woord en Gebed hebben wij hem 14 september herdacht. Er klonken woorden uit de Schrift, die hijzelf heeft uitgezocht: psalm 103: 2-17. Woorden die ook hebben mogen klinken bij het 60-jarig huwelijk van Clasien en Jan, en bij zijn 60 jubileum als predikant.

Ook toen hebben we de dankbaarheid mogen uitzingen: *Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid.*

Die woorden zijn voor Jan de kracht geweest van waaruit hij leefde. Dat heb ik gemerkt tijdens de bijeenkomsten van de huiskamerkring.

Het was het telkens weer verrassend hoe jong en verfrissend zijn ideeën waren. Hoe intens en doorleefd zijn geloof was. Voor hem was het geloof nooit verbonden met angst, niet voor God en niet voor de dood. God was voor hem de God die bevrijdt en mensen vrij maakt van angst. En dat was onlosmakelijk verbonden met het offer van Christus. Daarin heeft God ons zijn liefde geopenbaard en heeft ons getoond dat wij vergeving van de Heer mogen ontvangen. Daarom geen angst, maar slechts een intense dankbaarheid. Jan heeft het zelf zo verwoord:

*“De Heer loven,
die alle ongerechtigheid vergeeft, ook van deze mens,
onze krankheden, ook de pijn van nu, genezen wil,
We leven op deze aarde onder zijn hemel en zijn koninkrijk wint het.*

Over de toekomst weet ik niet veel: maar Jezus weet de weg uit het graf naar het leven: dat is voldoende.

Loof de Heer, vergeet niet één van zijn weldaden.

‘t Zou ondenkbaar zijn dat te vergeten”.

Zo heb ik Jan de afgelopen jaren leren kennen als een intens gelovig mens, een bewogen mens, een mens om lief te hebben. Hij zal dan ook een leegte achter laten.

Wij wensen Clasien, en allen die hem hebben liefgehad veel sterke en Gods nabijheid toe in de tijd die komt.

Ds. M.H.Willems-Joosten

Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn, als als een groet van de gemeente, gebracht bij:

- 11 aug. de heer Sint,
Jan Steenstraat 52.
18 aug. de heer Tolkamp,
Winterswijkseweg 71.
25 aug. mevrouw van der Kieft,
Huininkmaat 13.
1 sep. de heer Duenk, tijdelijk
Molenberg, Groenlo.
8 sep. familie Kuijk,
mr. Kuijpersplein 10 en
de heer Wamelink,
Switbertushof 29.
15 sep. mevrouw Masselink,
Tongerlosestraat 3a.
22 sep. mevrouw Scholts,
Bleekwal 2/10.

Verjaardagen

- 6 okt. mevr. B.W. te Sligte,
Antoniusshove
7131 CW, 87 jaar.
9 okt. mevr. J.G. te Hofsté,
Esstraat 10/41
7131 CT, 90 jaar.
9 okt. mevr. B. te Paske,
Oude Winterswijkse-
weg 20, 7134 PG, 77 jaar.
10 okt. mevr. G. Stronks,
Kamperweg 20
7137 PA Lievelede, 77 jaar.
11 okt. de heer E.J. Helminck,
Ketteringstraat 16
7131 WD, 87 jaar.
19 okt. mevr. J.H. Eskes,
Esdoornstraat 6
7131 BL, 81 jaar.
25 okt. de heer D. Veerbeek,
Beumweg 6 7134 NP
Vragender, 79 jaar.
28 okt. de heer J. Maters,
Patronaatsstraat 20/02
7131 CG, 90 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag.

Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag vergezellen. Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje nodig hebben.

Bloemengroet Groenlo

In de maand augustus zijn de bloemen met een groet van de gemeente bezorgd bij:

- 4 augustus mevrouw Weetink, Winterswijk
11 augustus mevrouw Borninkhof, Den Koem
18 augustus mevrouw Bouwmeester, Molen-
berg
25 augustus mevrouw Nijland, Dankbaarsdijk

Uit de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering Lichtenvoorde van 11 september 2013

Vanavond zijn op basis van de gemaakte *samenwerkingsafspraken met Groenlo* drie waarnemers uit de kerkenraad van Groenlo aanwezig. Een delegatie uit onze kerkenraad is op 9 september in de kerkenraadsvergadering van Groenlo geweest.

De *jaarrekeningen 2012 van diaconie en kerk* worden definitief vastgesteld. De ontwerp-jaarrekeningen zijn in eerste aanleg voorlopig vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 juli. De ter inzage legging en verkorte publicatie in 'Op Weg' hebben geen reacties opgeleverd. De voorgeschreven controles zijn gedaan.

De kerkrentmeesters berichten dat het eerste deel *groot onderhoud van het orgel* door orgelbouwer Reil uit Heerde start (voor u lezer: is gestart) op 23 september 2013. Dit betreft de isolatie en de pijpen. Het tweede deel (grote schoonmaak) gebeurt in het voorjaar van 2014. De juiste periode wordt nog bepaald.

Met de *vacatures van kerkrentmeester en scriba* zijn we nog bezig. Bij de *ouderlingen* zijn er vanaf 2014 nog slechts zes ambtsdragers. Dit houdt in dat we alert moeten zijn op mogelijkheden om gemeenteleden te interesseren voor een ouderlingschap. Gelukkig zijn wel alle wijken voorzien van pastorale zorg (naast predikant en kerkelijk werker) middels de gewaardeerde inzet van wijkcoördinatoren.

Er is een eerste aanzet gemaakt voor een *vacaturelijst*. Bezien wordt hoe we gemeenteleden die aangegeven hebben vrijwilliger te willen zijn binnen onze gemeente, hiermee kunnen koppelen teneinde aangeboden hulp en talenten op een goede wijze te verbinden.

De kerkenraad heeft vanuit de gemeente de vraag gekregen of een *dooplid ambtsdrager* kan worden. Gelet op de kerkorde en onze eigen plaatselijke regeling moet deze vraag positief worden beantwoord. Een dooplid (vanaf 18 jaar) kan ambtsdrager worden en hij/zij wordt dan onder de belijdende leden opgenomen. Voorafgaand is een aantal vereisten voorgeschreven: de kerkenraad moet bepalen op welke wijze de voorbereiding op de openbare belijdenis des

geloofs plaatsvindt, de kerkenraad of een vertegenwoordiging moet een gesprek voeren en tot slot moet een belijdenisvraag worden gesteld voorafgaand aan de bevestiging. Er is geen vastgesteld beleid. De kerkenraad beslist dat de voorbereiding plaatsvindt middels een gesprek en dat de predikant en een ambtsdrager dit gesprek voeren namens de kerkenraad. De belijdenisvraag wordt in de bevestigingsdienst gesteld.

De *kascontrole 2012 van de Johanneshof* is uitgevoerd en in orde.

De voorzitter meldt dat de *afvaardiging naar de classis Achterhoek Oost* volgend jaar wederom zal bestaan uit een ouderling en diaken. De beide huidige afgevaardigden, de heer Tamminga (ouderling) en Schutten (diaken), worden als afgevaardigden herbenoemd.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scribe of een ander lid van de kerkenraad.

Flip de Bruijn, scribe

Kerkenraadsvergadering Hervormde Gemeente Groenlo van 9 september 2013.

In deze vergadering waren ook drie kerkenraadsleden aanwezig uit Lichtenvoorde. Eén keer per jaar kijken wij bij elkaar "in de keuken". Zo zullen op 11 september drie kerkenraadsleden van onze gemeente bij de vergadering in Lichtenvoorde aanwezig zijn.

Na de vaste punten zoals, vaststellen agenda, notulen van de vorige vergadering e.d. wordt even terug gekeken op de huwelijksdienst van 6 september jl. Een dienst van een "Grols" paar die gehouden is in de Johanneskerk. Het was een heel mooie dienst volgens Ria Willems en bij deze een groot compliment voor de prima organisatie en medewerking van de koster, de heer Gerrit van Lochem.

Het emeritaat van ds. Willems komt langzaam maar zeker dichterbij. Er is een commissie gevormd die alle zaken die bij het afscheid komen kijken zal organiseren en coördineren. De afscheidsdienst zal worden gehouden op zondag 23 februari 2014.

Aan de orde komt een brief die wij hebben ontvangen van de kerkenraad van Lichtenvoorde betreffende de overwegingen om niet deel te nemen aan de mobiliteitspool. (Zie ook het artikel in het septembernummer van Op Weg). Wij respecteren uiteraard dit besluit en het is geen belemmering voor de huidige samenwerking van beide gemeenten.

Op 15 september is de startzondag en deze dienst zal helemaal in teken staan van de bevestiging van Diny Vennebekken. Zij zal als ouderling de kerkenraad (opnieuw) komen versterken en daar zijn wij natuurlijk erg verguld mee.

Meegedeeld wordt dat er op 24 september a.s. een classisvergadering zal zijn van de (nieuwe) classis Achterhoek-Oost.

De diaconie is bezig zich te oriënteren op een nieuw project na het bekende Brazilië-project.

Bekeken wordt in hoeverre wij samen met Lichtenvoorde een nieuw project kunnen "adopter".

De kerkrentmeesters hopen op de volgende vergadering de jaarcijfers van 2012 te kunnen presenteren.

Het huurcontract met de SOGK loopt binnen niet al te lange tijd af. Een gesprek hierover zal binnenkort plaatshebben.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scribe of een ander lid van de kerkenraad.

Joop ter Horst, scribe

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het volgende project ondersteund:

KIA, Perspectief voor (ex) gedetineerden

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

In de 11 Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier 'sleutels': wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Meer informatie bekijk de website op: <http://www.kerkinactie.nl/projecten>

Deurcollectes oktober

6 oktober **Kerk & Israël**

De eerste zondag van oktober is traditiegetrouw 'Israëlzondag'. Op deze dag staat de kerk stil bij de verbondenheid met het volk Israël. De Protestantse Kerk werkt op veel manieren aan deze relatie:

via het blad Kerk & Israël Onderweg, door studiereizen en het steunen van partners die de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen. Voor deze activiteiten kan de financiële steun van de plaatselijke gemeenten niet gemist worden.

13 oktober **KIA / Werelddiaconaat**

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is het onderwerp van de collecte in oktober altijd gericht op projecten die werken aan de voedselzekerheid. In Uganda ondersteunt de organisatie NECPA 266 boeren-/boerinnengroepen bij de productie en verkoop van chilipepers, sesam en zoete aardappelen.

20 oktober **Hervormingsdag**

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur: het begin van de hervorming van de kerk. De Protestantse Kerk wil de protestantse traditie delen met anderen in het besef dat de hervorming nog altijd voortduurt.

De synode, als vertegenwoordiger van alle plaatselijke gemeenten, is hier voor verantwoordelijk. De collecteopbrengsten zijn bestemd voor boven plaatselijke activiteiten die nodig zijn voor de blijvende hervorming van de Protestantse Kerk, zoals het vaststellen van visienota's die door gemeenten gebruikt kunnen worden.

27 oktober **NBG**

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto is: zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

Opbrengsten collectes juli en augustus

7-juli	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 49,98
14-juli	De Glind	€ 64,51
21-juli	Kerkradio	€ 68,37
28-juli	Family Help Program	€ 33,40
4-aug	Algemeen kerkenwerk	€ 38,90
11-aug	Onderhoud	€ 36,75
18-aug	Kerk in Actie / Zending	€ 64,00
25-aug	Eigen project Comin	€ 58,54

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

En verder...

Qumran en de Bijbel

Onlangs verscheen Qumran en de Bijbel, een boek over de beroemde Dode Zeerollen. In het Drents Museum in Assen is een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp te zien. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de eerste rol werd ontdekt.

Het onderzoek dat gedaan is naar de Dode Zeerollen heeft spectaculaire informatie opgeleverd, die de kijk op de bijbel voorgoed veranderde. De rollen geven een uniek inzicht in de tekst van het Oude Testament. Ze laten zien dat die tekst in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling nog een grote variatie ver-

toonde. Ook bieden de rollen toegang tot een denkwereld die grote overeenkomsten vertoont met de denkwereld van de vroege christen. Daarmee neemt Qumran een sleutelpositie in tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Toch blijven er ook na jaren van onderzoek vragen over. Van wie waren de boekrollen? Wat is de relatie tussen de rollen en de nederzetting van Qumran? Bestond in de tijd van Qumran het Oude Testament al, of nog niet? En wat betekenen de rollen en hun uiteenlopende teksten voor de huidige Bijbeluitgaven en vertalingen?

Qumran en de Bijbel behandelt deze vragen op een toegankelijke manier, en biedt zo een kennismaking met Qumran. Het boek gaat dieper in op de bijbelhandschriften van Qumran en de tekstvariatie die ze bieden. Aan het boek hebben wetenschappers meegewerkt die werkzaam zijn bij het Nederlands Bijbelgenootschap en bij verschillende universiteiten in Nederland en België. Het boek kost € 14,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel. (ISBN: 9789089120618) De tentoonstelling in het Drents Museum is te zien tot en met 5 januari 2014. Adres: Brink 1, Assen.

Oplossing puzzel juli/augustus

Anagrammen: 1. Willem Alexander 2. Ester 3. Elkana 4. Spraakverwarring 5. Korintiërs 6. Ismael 7. Nieuwe Testament 8. David 9. Eben Haezer 10. Rachel 11. Endor 12. Noord Holland 13. Onesimus 14. Efraim 15. Kretenzers 16. Rechabeam 17. Ahasveros 18. Isboset 19. Nederlands Bijbelgenootschap 20. Elisabet.

De eerste letters vormen de woorden:

Weeskinderen Oekraïne

Namens de werkgroep van het NBG

Nonja Kip

ACHTERHOEKS KERKENPAD VOOR BRAZILIË

Doet u ook mee met de laatste sponsoractie voor het gezamenlijke Braziliëproject (COMIN)?

Op zondag 6 oktober zijn er van 11.30 tot 13.30 uur allerlei activiteiten in de kerken Eibergen, Neede en Lichtenvoorde. Om 14.00 uur sluiten we dan af met een activiteit in Groenlo. In 'Op Weg' van september leest u een uitgebreider programma.

U kunt zich nog opgeven t/m 29 september. Opgavelijst ligt in de Johanneshof maar u kunt zich ook opgeven bij Marion Houwers (376736 of mhouwers@kpnmail.nl)

Heeft u nog prijsjes voor het Rad van Fortuin? Deze kunt u meebrengen naar de kerk en daar afgeven. Alvast heel hartelijk dank! Marion Houwers

Franciscus van Assisi en de nieuwe paus. Door Pastor Mia Tankink uit Keijsburg.



Heel verrassend koos op 13 maart 2013 de nieuwe paus Jorge Bergoglio de naam Franciscus als eerbetoon aan de grote apostel van de armen. Al heel snel kwam toen de vraag: "wie was Franciscus? Wat weten we van hem?" Sommige mensen herinnerden zich nog het prachtige lied dat tijdens de uitvaart van prinses Diana in 1997 werd gezongen. Het gebed om vrede. Geschreven door deze Franciscus.

Langzaam maar zeker werd er meer over deze bijzondere man bekend. Gestorven op 4 oktober en om zijn bijzondere liefdevolle relatie met mens en dier werd zijn sterfdag Werelddierendag. Geboren in 1182 als zoon van een rijke lakenkoopman kende hij een onbezorgde jeugd. Hij wilde ridder worden en deed daar alles voor.

Door gevangenschap en ziekte merkte hij dat je vaak veel vrienden hebt als alles goed is, maar dat eenzaamheid je deel wordt als het minder gaat. Dit zette hem aan het denken en hij vond na veel omzwervingen God in zijn leven. Hij trouwde met Vrouwe Armoede en bedelde zijn voedsel bij elkaar. In 1209 kreeg hij van paus Innocentius III toestemming om samen met getrouwen een nieuwe orde te stichten. Strikte armoede was zeer lang het kenmerk van de orde der franciscanen. Pastor Tankink staat garant voor een geweldige avond.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).

Geeft u zich even op? Dan houden we rekening met u. Natuurlijk bent u altijd welkom.

Locatie Johanneshof
Datum Donderdag 17 oktober 2013
Tijd 20.00 uur - 22.00 uur
Info Sjors Tamminga, 0544-372752
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Wandelen over het water! Ds Hans Hinkamp donderdag 31 oktober 2013

De bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Maar tegelijkertijd lijken mensen steeds meer moeite te hebben om de bijbelse verhalen te plaatsen. In de woorden van Carel ter Linden: "Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een waternood en daar vervolgens spijt van heeft. Of over een man uit een maagd geboren, die over het water loopt en uit de dood opstaat. Ze zijn voor een hedendaagse lezer geheimtaal geworden. Deze verhalen zijn echter een schatkamer van ervaringen die het oude Israël in een periode van eeuwen opdeed met het leven en met zijn God. Verhalen die via het christendom de wereld in zijn gegaan, onze westerse beschaving diepgaand hebben beïnvloed en telkens opnieuw mensen hebben aangesproken en geïnspireerd".



In zijn boek "Wandelen over het water" reikt Carel ter Linden (de predikant bij het huwelijk van Koning Willem Alexander en koningin Maxima) sleutels aan om de beeldende taal van de bijbel te leren verstaan en de lezer wegwijs te maken in dit aloude boek. In vier avonden nodigt dominee Hans Hinkamp u uit om samen te zoeken naar wegen om de bijbel (op)nieuw te leren verstaan.

De avonden zijn afzonderlijk te bezoeken, maar er loopt wel een rode draad door. Of u nu mee wilt praten of luisteren, u bent van harte welkom.

Toegang gratis. Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u.

Leiding Ds Hans Hinkamp
Locatie Johanneshof
Data donderdag 31 oktober en 21 november 2013
donderdag 6 februari en 6 maart 2014
Tijd 20.00 uur - 22.00 uur
Info Sjors Tamminga, 0544-372752
mail: Sjors.Tamminga@kpnmail.nl

Startzondag Groenlo

Zondag 15 september hebben wij de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen.

We mochten ons verheugen op een goede opkomst, waaronder ook een aantal gasten.

Het thema voor de dienst was: "Waar loop je warm voor?" In deze dienst mochten we een ouderling bevestigen in de persoon van Diny Vennebekken.



De schriftlezing voor die zondag: Lucas 15: 1-10 paste daar mooi bij, het verhaal van het verloren schaap. Diny heeft speciaal voor de kinderen een verhaal op niveau voorgelezen.



Na de dienst was er gelegenheid om Diny te feliciteren, wat hier gebeurt door haar man Harry en kleindochter Saar.



En daarna was er koffie met gebak. Het was een gezellig samenzijn, waarbij iedereen de kans kreeg om met elkaar te praten.

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.



Alles bij elkaar een geslaagde startzondag.

Programma H.V.D 2013-2014 Groenlo

Na een mooie zomer, gaan we weer denken aan onze H.V.D.middagen.

We hebben als bestuur weer geprobeerd om een mooi programma samen te stellen.

17 oktober. Deze middag komen DE GROLSE TWINS. De tweelingzussen Gerda en Joke te Loeke hebben na 35 jaar draad weer opgepakt om samen te zingen.

Dat wordt vast een vrolijke middag.

14 november. Dan komt mevrouw De Heus, uit Bredevoort, nog eens een middag verzorgen. Vorig jaar was zij er ook, met allerlei doopjurkjes en spullen die bij geboorte en doop horen. Deze keer komt ze met linnengoed uit grootmoederstijd. Dus we laten ons weer verrassen.

18 december. Deze middag gaan we naar de Johanneshof in Lichtenvoorde om samen het Kerstfeest te vieren.

16 januari. Evenals andere jaren is, de januarimaand voor de Bingo. We hopen dat het net zo gezellig wordt als andere jaren.

13 februari. Ina Slotboom zal beelden en foto's laten zien van hun reis naar Noorwegen en de Noordkaap in 2013

Eerder in 2009 waren ze al eens in Zuid Afrika waar ze ook de Zuidkaap bezochten. Daar laten we ook een film van zien.

13 maart. Hester Raspe gaat deze middag verzorgen, wat het programma zal zijn is nog een verrassing.

10 april. Paasmiddag. We hebben deze middag mevrouw Mia Tankink uitgenodigd. Zij is Pastor in Keijenborg en omstreken. Zij met ons praten over verschillende paasgebruiken in de kerken over de wereld.

De middagen vinden plaats in het zaaltje van de d-Orangie aan de Deken Hooijmansingel en beginnen om 14.30 uur.

We hopen dat u allen weer komt.

Tot ziens, Het bestuur

Aanbod van de Oecumenische Raad Groenlo

Zes bijeenkomsten
over oude wijsheid en moderne kunst

“EN DIT ZIJN DE NAMEN ...” Exodus



Met de woorden ‘en dit zijn de namen’ opent het boek van de Uittocht, Exodus. Het is ook de titel die Tommy Wieringa geeft aan zijn pas bekroonde roman. Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over mensen van alle tijden, ook over jou. Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover de wijsheid van de farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, het leven vieren, door de woestijn trekken, oases vinden en wijze levenslessen, woorden van waarde. Door het verhaal kom je op het spoor van een religieuze zoektocht, verlangen naar zin en samenhang, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het Leven – God – die door alles heen klinkt...

Werkwijze

We bespreken de teksten en kijken naar moderne kunst, die ons openen voor onze eigen wereld in het licht van de oude wijsheid. Door de kunst ga je anders kijken naar het verhaal en je eigen leven, soms als verheldering, soms in contrast, steeds vragen oproepend. De kunst is o.a. van Pablo Picasso en Marc Chagall. De roman van Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’ wordt op de zesde bijeenkomst besproken. We gaan er van uit dat deelnemers deze roman tijdens de cursus lezen.

Voor wie?

Ieder die zich wil verdiepen in de waarde van liefde, menselijk en gelovig, is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg.

Voor informatie en aanmelding zie achterzijde van deze folder.

TOT VERBOND EN VRIJHEID GEROEPEN

In aansluiting op de cursus is er op 9 april 2014 een dag in een klooster. Dan staan het Verbond op de Sinaï en de 10 woorden (tien geboden) centraal. Mozes beklimt de berg en ontmoet de Eeuwige. Hij komt op de hoogte van God en ontvangt een duurzaam Verbond. In dit verhaal schuilt diepe wijsheid van de mens die zoekt naar de uiteindelijke zin in het leven en zich verbindt of verbonden wordt met de ander. De 10 woorden zullen we vanuit verschillende kunstvormen nader beschouwen. Ze werpen een verrassend licht op ons leven.

Begeleiding: Ben Piepers

Praktische gegevens “En dit zijn de namen”

Deze cursus wordt in Groenlo en Eibergen aangeboden

Eibergen

Data: Maandag 21 oktober, 18 november, 16 december 2013, 13 januari, 10 februari, 10 maart 2014

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Antoniusbeuk, Grootestraat 88.

Groenlo

Data: dinsdag 22 oktober, 19 november, 17 december 2013, 14 januari, 11 februari, 11 maart 2014

Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Plaats: Calixtuszaal, (zaal naast hoofdingang Calixtuskerk)

Begeleiding: Pastoraal werker Annet Zoet

Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten

Informatie en aanmelding: voor 1 oktober 2013

bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695

e-mail annettezoet@gmail.com

Dag “Tot verbond en vrijheid geroepen” 9 april 2014

Deze dag is verbonden met de thematiek van de cursus, maar kan ook los daarvan gevolgd worden.

Deelnemers dienen zich voor deze dag apart aan te melden bij Pastoraal werker Annet Zoet.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Nadere informatie over de plaats, tijd en kosten volgt tijdens de cursus en op www.stpaulusparochie.nl

Protestantse Vrijwilligers Groep

Het was goed om na de vakantieperiode weer met zo velen bij elkaar te zijn op de eerste middag van de PVG.

Mevrouw De Bruijn heette iedereen van harte welkom en opende de middag met een meditatie uit Hebreëën 13, een lofprijzing voor de Heer. We zongen enkele verzen van Psalm 116 en in het gebed herdachten we degenen die ons deze zomer ontvalen zijn.

Toen was het woord aan 'De Olde Deerns', al zijn ze nog helemaal niet zo oud! De dames begonnen met een ode aan de oude taal, het in ere houden en er respect voor hebben. Door hun manier van optreden hadden ze de zaal zo mee en de lachers op hun hand. Ze speelden voor hoe een vergadering in het dialect of in het Nederlands verliep. Het verschil: in het dialect duurt het veel korter.

Wij ouderen hadden vroeger een opoe met een schort voor. De oma's van nu dragen een hip rokje en gebruiken lippenstift. Een wereld van verschil!

Zo waren er veel voorbeelden, gezongen of in dichtvorm. Het bekt zo lekker in het dialect, laten we het in ere houden!

De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden was het half vijf en hadden we een bijzonder gezellige middag gehad. Mevrouw De Bruijn bedankte de dames hartelijk en wenste iedereen een 'wel thuis'.

De volgende PVG middag is op 21 oktober om half drie in de Johanneshof. We hebben hiervoor uitgenodigd mevrouw Ilse v.d. Kamp, consulent WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de heer Anton Rooks, woonconsulent en mevrouw Engelen Kolkman, valpreventie, allen van de gemeente Lichenvoorde. Mocht u hen vragen willen stellen, schrijf ze dan vast op!

Namens alle medewerkers een hartelijke groet.

Joke Lubbers

De rose

Ze zegt: leefde is ne poele
Waorin mensen snel vedrinkt
Ze zegt: leefde is ne oorlog
Waordeur i-j wordt verminkt
Ze zegt: leefde, dat is armoo'd
Met zurgen en getob
Ik zeg: leefde is ne bloome
Eens kump ze uut de knop.

Bint ze groot, de moeilikheden,
En gin hulp, wao'i-j zo naor smacht
Is 't al weer neet goed e'gone
Al ha'j 't zo good bedacht
Zet ow open veur den Enen

Den ow harte 't meeste raakt
Laer te gevven, neet te nemmen
Da's wat gelukkig maakt.

Veul ie 's nachs oe soms allene
Is 't donker op oew weg
Denk ie soms ok dat de leefde
Neet veur oe is weg-elegd
Maor bedenk dan, dat elk zaodje
In de snee rust vaak een poos
Maor dat deur zunnearmte
Straks ontluukt de mooiste rose.

In de winter, in de snee
Röst elk zaod joo vaak een poos
Maor bedenk: deur zunnearmte
Greui-jt nog steeds de mooiste rose.

(Gezongen door 'De Olde Deerns' op de PVG middag van 16 september j.l.)

Fotowedstrijd – Wie het kleine niet eert

Op 6 november, na de dienst ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid, willen we in de Johanneshof een foto-expositie laten zien met als thema: Wie het kleine niet eert...

Daarom deze oproep om daarvoor uw mooiste (digitale) foto's naar ons toe te sturen. U mag maximaal drie foto's opsturen. Graag wel in een voldoende hoge kwaliteit om een mooie vergroting mogelijk te laten maken. De jury maakt een selectie uit het aanbod.



Bij het kleine kunt u denken aan kinderen, of het kleine in de natuur. Maar misschien heeft u wel een heel eigen kijk op dit thema. We kennen in ons Nederlands taalgebruik de uitdrukking: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Vanuit deze gedachte leek het ons leuk om dit thema te combineren met Dankdag. Uw mooiste foto's als blijk van dank en eer aan de Schepper van hemel en aarde. Een korte toelichting wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. Verras ons met uw inzending. We hopen op een flink aanbod. U kunt uw inzending tot 1 november sturen naar: foto@kerkbladopweg.nl

Ank, Ineke, Hans

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold



Onze Herold reis

Zoals al vele jaren is er ook dit jaar weer een reis naar Herold ondernomen. Wij hadden ons dit jaar bij de werkgroep aangemeld en konden voor de eerste keer mee. Er was voor ons in Herold een gastvrouw met slaapplekken. Per mail hadden we vooraf al enig contact.

Na enig passen en meten bleek dat de auto van Hans groter was dan hij zelf wist. Vier personen, koffers en het cadeau pasten er met gemak in. Donderdagmorgen om 8 uur vertrokken we vol goede moed. De reis verliep voorspoedig. Met een koffiepauze, een paar omleidingen en genietend van de prachtige omgeving kwamen we in Herold aan.

De ontvangst was allerhartelijkst, met koffie en een enorme hoeveelheid gebak en belegd brood voor het geval de koek niet voldoende zou zijn.

Monika onze gastvrouw ontving ons echt met open armen en na een flinke knuffel ging het gesprek al snel over onze kinderen en kleinkinderen, ook zij was moeder en oma. Daarna de koffers overgeladen om met haar mee te gaan. We gingen eerst naar haar "Garten", dit was een prachtige tuin met veel bloemen groente en fruit, plus een volledig huisje van alles voorzien, waarin ze de hele zomer woonde. Daarna door naar haar woning, een appartement één hoog, erg gezellig. 's Avonds gezellig gekletst over vrolijke dingen maar ook over ziekte en rouw. Het verlies van haar man kon ze moeilijk een plaats geven.

Vrijdagmorgen gingen we naar Freiberg. Nadat we ons verzameld hadden op de parkeerplaats bij de Jacobi-Kirche gingen we naar de Terra Mineralia, een kristalmuseum met zoveel edelstenen dat je er dagen zou kunnen doorbrengen. Helaas kon dat niet en moesten we verder want het middageten wachtte op ons. Daarna brachten we een bezoek aan de Domkerk St. Marien, een prachtige kerk. Zo mooi dat het moeilijk te beschrijven is.

Na terugkomst in Herold brachten we de avond gezellig met elkaar door.



Zaterdagmorgen had Monika een eigen programma bedacht. Ze wilde ons in het kort het hele Ertsgebirge laten zien met als gevolg dat we van de ene auto in de andere moesten stappen voor het middagprogramma, een bezoek aan de "Bibelgarten" in Brünlos (vergelijkbaar met de Heilig Landstichting). Was heel interessant. Na dit bezoek gingen we weer terug naar Herold, waar in de gemeentesaal de koffie en gebak op ons stonden te wachten.



Daarna een lezing door Pfarrer Arnd Sander met als thema 500 jaar Reformatie. De vraag was moesten we dit vieren of gedenken.

Als werkgroep boden we hierna ons cadeau aan, een bank voor de tuin van de pastorie/gemeentesaal.

Omdat wij onderweg verteld hadden over onze danshobby vroeg Hans ons of wij iets konden laten zien.

Dat is line-dansen geworden met dank aan Nettie die spontaan mee danste en Monika die voor de muziek had gezorgd.

De avond begon met een optreden van Christoph Stahl, die prachtige luisterliedjes zong, ondersteund door prachtige beelden. Daarna was er een gezellig samenzijn in de gemeentesaal.

Zondagmorgen was er natuurlijk de gezamenlijke kerkdienst. Een prachtige dienst. De liedjes konden we goed meezingen. Na afloop bezochten wij als groep het graf van Gunter Schalling op het kerkhof naast de kerk.

Na afloop was er natuurlijk weer koffie met gebak en belegde broodjes. Daarna moest er toch aan afscheid nemen worden gedacht, waarbij tussen de omhelzingen door ook wel een traantje werd weggepinkt.

Met voldoende proviand voor onderweg ging het huiswaarts. De terugreis verliep erg voorspoedig. Het was kortom een reis om nooit te vergeten en zeker om nog eens te herhalen.

De (nieuwe) Herold-gangers
Carelien en Jan Lensink

Mededeling:

In 2014 bestaat de kerk in Herold 150 jaar. Dit betekent dat onze vrienden uit Herold volgend jaar niet naar Lichtenvoorde zullen komen, maar wij als werkgroep ook volgend jaar een bezoek zullen brengen aan onze partnergemeente. De festiviteiten zullen plaatshebben in het weekend van **18 t/m 21 september 2014**.

Namens de werkgroep

Hans Tornij

UITLOTING OBLIGATIES SEPTEMBER 2013

Per 1 december 2008 heeft het college van kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 1 december 2013 conform de voorwaarden de eerste aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsgevonden.

De obligaties zijn allen genummerd en de obligaties waarvan het eindcijfer een **6** is, zijn vanaf 2 december 2013 betaalbaar met de opgebouwde rente.

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitgelote obligaties bedraagt € 56,25.

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in de Johanneshof op maandagavond 2 december a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur tegen contante betaling of tegen afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling per bankoverschrijving zal plaatsvinden.

Na de uitlotingsdatum wordt op deze obligaties geen rente meer opgebouwd.

De obligaties blijven overigens betaalbaar tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Geert Koster, penningmeester

Giften

Ontvangen via de heer J. Niewold € 15,00 bestemd voor kerkblad 'Op Weg' en ontvangen via mevrouw J. Wansing € 10,00 voor de PVG.

Hartelijk dank!

Nieuws van de kledingcommissie

De kledingcommissie heeft begin juni een volle opslagruimte leeg laten halen. In het verleden hadden we deze ruimte meestal vol na negen maanden. Nu hebben we daar 18 maanden over gedaan. We doen er dus gewoon wat langer over, het is niet anders. Na aftrek van wat onkosten kon er een bedrag van € 1.951,00 naar de penningmeester worden overgemaakt. We denken dat hij dit graag aanvaardt. We willen doorgaan, breng dus kleding die u toch niet meer draagt bij ons. De kerk vaart er wel bij. Deze maand is de inzameling op zaterdag 26 oktober van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni'je Wehmerhof, Rentenerstraat 20.

Namens de commissie
Bennie Scholten

Ophaaldienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster	tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek	tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn	tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga	tel. 37 27 52



Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.

Namens uw diaconie,
Rinus te Kronnie, tel. 37 67 06.

Overlijden ds. R. Strijker

Met de tekst 'Wij geven het U uit Uwe Hand (1 Kron. 29:14b)' op de rouwbrief ontving de kerkenraad bericht van het overlijden van ds. Roelof Strijker. Maandag 5 augustus 2013 is hij in Utrecht overleden. Ds. Strijker was van 8 juli 1951 tot 11 december 1955 gereformeerd predikant te Lichtenvoorde. Na Lichtenvoorde stond hij te Emmeloord (1955), Dieren (1960), Utrecht-Oost (1966), Bussum (1971) en Dinteloord (1984). Ds. Strijker ging in 1987 met emeritaat. De uitvaartdienst is gehouden op vrijdag 9 augustus in de Kruiskerk te Diever. Namens de kerkenraad is een condoleance gestuurd aan zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen.

Voor het herinneringsboekje 'Tijd die we ons gunden, Gereformeerde kerk Lichtenvoorde 1933-2007' schreef ds. Strijker in 2007 onderstaande terugblik op zijn tijd in Lichtenvoorde.

Erik Schokkin

Een leerrijke, kleurrijke en gezegende tijd

Shalom. Onze geschiedenis met Lichtenvoorde heeft een voorgeschiedenis. In mijn derde studiejaar aan de Vrije Universiteit, toen ik secretaris was van de theologische faculteitsvereniging, kreeg ik een brief van de heer Geurink uit Lichtenvoorde met het verzoek of ik enkele namen van studenten wilde doorgeven die op het punt stonden hun kandidaatsexamen te doen. Hij zou hen dan tijdig willen benaderen, want de kleine gemeente van Lichtenvoorde was al zo lang vacant en had dringend behoefte aan een eigen predikant. Ik voldeed graag aan dat verzoek omdat het een erg vriendelijke brief was, in mooi handschrift, maar ook omdat Lichtenvoorde om de een of andere niet duidelijke reden mij een soort warm gevoel gaf. Ik was er nooit geweest. Ik kende eigenlijk de hele Achterhoek niet. Wel was mij als kind vaak verteld dat ik geboren ben op de dag dat Borculo, ver weg gelegen in de Achterhoek, verwoest werd door een wervelstorm op 10 augustus 1925. Ook op school voor zover ik mij kan herinneren, leerde ik niets over Lichtenvoorde, wel over Groenlo. En later hoorde ik over Aalten als het 'Gereformeerde Jeruzalem'. Maar intussen heeft Lichtenvoorde óns wel veel geleerd, heeft dit mooie Achterhoekse dorp duidelijk een stempel op ons leven gezet. Op mij persoonlijk allereerst. Ik was jong en onervaren en ook kwetsbaar. Preken maken vond ik moeilijk. Ik maakte het meestal heel kort, zo kort soms dat ik er wel eens een klacht over kreeg. Zo herinner ik mij nog altijd de opmerking van broeder Oberink: 'het is haast niet de moeite waard om er een andere bokse voor aan te trekken'. Gelukkig zei hij 'haast niet'. Want hij bleef na het melken zich wel verkleden, elke zondagmorgen op zijn brommer kwam hij weer luisteren én zin-

gen. Want een kerkdienst is meer dan een preek beluisteren: het is ook een eredienst, een 'samenloving'. Dat is iets wat ik in Lichtenvoorde beter heb leren begrijpen. Mede ook door de goede contacten met de rooms-katholieke pastorie. Van huis hadden mijn vrouw en ik weinig ervaring met 'Rome'. Maar we denken met groot genoegen terug aan de vele gezellige ontmoetingen en de vaak ook theologisch-liturgische gesprekken met de pastoor en zijn kapelaan. Mijn vrouw werd altijd, herinnert ze zich, met veel egards ontvangen, ze kreeg steeds de mooiste stoel met extra kussens en de kapelaan liep af en aan met 'drankskes en hapskes'. Bij ons afscheid was de pastoor aanwezig, hij hield terwijl hij naast mij op de preekstoel stond een hartelijke toespraak. Van dit gebeuren is een foto gemaakt, een geruchtmakende foto die in de landelijke pers terecht kwam en die later aanleiding gaf tot het gerucht dat ik van plan was om rooms te worden. Maar het eigenaardige is dat ik juist door mijn interesse voor de eredienst, die in Lichtenvoorde was gewekt mede door de kennisgeving met de roomse pastoor, terecht gekomen ben bij Jeruzalem: niet Rome maar Zion werd mijn oriëntatiepunt. Maar dat is een verhaal apart.



Pastoor Teunissen (pastoor r.k.-kerk Lichtenvoorde) en dominee Strijker (rechts) op de preekstoel van de gereformeerde kerk in Lichtenvoorde tijdens de afscheidsdienst van ds. Strijker (1955).

Behalve dat ik persoonlijk door Lichtenvoorde gestempeld ben, geldt dat ook voor ons gezin. Onze twee dochters zijn 'Lichtenvoordse' van geboorte; de oudste is zelfs geboren in het lieflijke Lichtenvoordse ziekenhuis. Als gezin hebben we ervaren hoe niet alleen de kerkenraad, maar ook heel de gemeente meeleeft in zorg en vreugde. En hoe ze met handen en manden vol hun 'welvaart' met ons deelden: verse groente, appels, peren, aardappels en noem maar op. We hadden een miniem salaris, maar aan niets gebrek! Vooral in de herfst kregen we royaal van de slacht: het meeste wekten we in grote glazen potten die we stalden in onze kelder. De hele winter teerden we daar op! Kortom 'Lichtenvoorde' is voor ons een begrip dat staat voor een onvergetelijk leerrijke, kleurrijke, gezegende tijd.

WE ZIJN WEER BEGONNEN!



We zijn weer begonnen. Niet echt natuurlijk, want de kerk gaat gewoon altijd door! Maar één keer per jaar besteden we hier extra aandacht aan. Zondag 22 september was het weer zover, de jaarlijkse start van het nieuwe kerkelijke seizoen. STARTZONDAG. In een feestelijke dienst samen met de cantorij maakten we o.a. kennis met het nieuwe liedboek en het nieuwe programma van Vorming en Toerusting.



In de Johanneshof was er jongerenkerk en kindervendienst XXL. Op de, voor aanvang van de kerkdienst, uitgereikt hartjes kon iedere kerkganger zijn of haar wens voor het nieuwe seizoen opschrijven. Hieronder een greep uit de vermelde wensen :

- Versterking onderlinge banden;
- Ook ik mag meedoen?
- Dat er meer kinderen in de kerk komen;
- Liefde en verbondenheid;
- Veel geluk en succes samen;
- Veel muziek en zang;
- Een letterlijk en figuurlijk aantrekkelijke gemeente;
- Dat er elke zondag een tekort is aan liedboeken in de Johanneskerk;
- Dat de kerk het hart van de gemeente mag blijven.



'Dat de kerk het hart van de gemeente mag blijven'



Mooie wensen, waar we zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Hoe makkelijk kan het zijn! Het hart met de hartjes hangt de komende tijd in de Johanneshof waar u alle wensen nog eens rustig kunt nalezen.

Erik Schokkin

Het volgende nummer. . .

kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 3 november 2013. De kopij moet uiterlijk maandag 21 oktober om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@kerkbladopweg.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.kerkbladopweg.nl

Vragen over de bezorging

B.W. Scholten, Rapenburgsestraat 44, 7131 CZ Lichtenvoorde tel. 0544 373460

Redactie Op Weg

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, Lisztstraat 4, 7131 GN Lichtenvoorde, tel. 0544-374740.

Mevr. M. Koster-Spilker, Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde, tel. 0858783864.

Mevr. A. Lubbers-Lensink, M. Leliveltstraat 15/06, 7131 ZH Lichtenvoorde, tel. 0544-373471.

Mevr. A. Spekkink-Elburg, Vermeerstraat 11, 7141 WS Groenlo, tel. 0544-465438

Website Mevr. A. Lensink, Vosdijk 11a, 7131 RD Vragender, tel. 0544 376669

GEGEVENS LICHTENVOORDE WIJKINDELING 2012

Wijk ouderling/coördinator tel. nr.

1. mevr. G. Boschman 37 35 59
mevr. J. Hulshof 37 88 91
2. mevr. E. Meijer 48 28 54
3. mevr. C. Lensink 37 24 14
4. dhr. F. van Doorn 37 27 00
5. dhr. G. Bouwman 37 24 36
mevr. J. Rouwhorst 37 36 62
6. mevr. G. ter Haar 37 20 91
7. mevr. J. Lubbers 37 25 49
8. mevr. A. van Vliet 37 27 95
9. mevr. W. ten Barge 37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes 37 22 21
11. mevr. W. ten Barge 37 31 97
12. mevr. J. ter Haar 37 15 28

Wijkindeling predikanten:

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 – 12 mevr. G.H. Braam

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09
Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a
7271 DL Borculo tel. 06 12 22 20 59

Scriba : Ph. de Bruijn, Esstraat 34,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 28 04

Kerkgebouw : Johanneskerk, Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Koster : G. W. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr. Meinenweg 30
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72
Organist: B. Tieltjes, Rossinistraat 6,
7131 GH Lichtenvoorde, tel. 37 35 32

Vorming en Toerusting: S. Tamminga,
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Gemeentecentrum: "Johanneshof", Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Beheer : mevr. J. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Administratie Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem,
Van der Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichten-
voorde, tel. 37 47 23. ING 965.840 of Rabobank
33.61.15.474 t.n.v. Protestantse Gem. Lichtenvoorde

Administratie Diaconie: F.J. van Lochem, Van der Meer de
Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23.
Rabobank 33.61.21.687 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem.
Lichtenvoorde

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster, Van
Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde,
tel. 08 58 78 38 64

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34, 7131
XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67, Bankrek. 3861.40.030

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 NR Vragender
Bankrek. 3861.16.717

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten – Markvoort,
Hillenstr. 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68
Email: fritsenlucuschutten@upcmail.nl

Begraafplaats Vrededhof: J. Niewold, Esstraat 10-37,
7131CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45

GEGEVENS GROENLO

Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: ds. M.H. Willems-Joosten,
De Schans 40, 7141 DA Groenlo, tel. 46 20 19
Email: BWillems1948@kpnmail.nl

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,
7141 TT Groenlo, tel. 46 44 21
Email: jhthorst@planet.nl

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: Giro 90.76.05 of SNS 85.27.81.024

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar
Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543 538525
SNS 85.62.37.922 t.n.v. diaconie

Begraafplaats: W. Memelink, Heelweg 25,
7156 ND Beltrum, tel. 48 16 19
rek.nr. ABN AMRO 59.53.75.863

Kerkdiensten

Lichtenvoorde

Zondag 6 oktober

Derde zondag van de herfst (groen)

Israëlzondag

10.00 uur ds. W.E. Onderwaater, Aalten

Welkom: de heer Van Doorn

Deurcollecte: Kerk en Israël

Kindernevendienst

Zondag 13 oktober

Vierde zondag van de herfst (groen)

10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten

Welkom: de heer De Bruijn

Deurcollecte: KIA/werelddiaconaat

Zondag 20 oktober

Vijfde zondag van de herfst (groen)

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

Welkom: de heer Schokkin

Deurcollecte: NBG

Kindernevendienst

Zondag 27 oktober

Zesde zondag van de herfst (groen)

AKZ-dienst

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

Welkom: de heer Van Lochem

Deurcollecte: Hervormingsdag

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.

Elke zondag is er kinderopas aanwezig.

Kindernevendienst is op 6 20 en 27 oktober.

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.

Elke zondag is er kinderopas aanwezig.

Groenlo

Zondag 6 oktober

3e zondag van de herfst

10.00 uur dhr. G. J. Bos, Laag Soeren

Welkom: mevrouw Weetink

Deurcollecte: kerkvoogdij, Kerk & Israël

Zondag 13 oktober

4e zondag van de herfst

10.00 uur ds. H.G. Dijkman, Vorden

Welkom: mevrouw Bekkenutte

Deurcollecte: diaconie, Werelddiaconaat

Zondag 20 oktober

5e zondag van de herfst

10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk

Welkom: de heer Pleiter

Deurcollecte: diaconie, project Brazilië

Zondag 27 oktober

6e zondag van de herfst

10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten,

Heilig Avondmaal

Welkom: de heer Bragt

Deurcollecte: kerkvoogdij, Hervormingsdag

Woensdag 9 oktober

19.00 uur Taize viering

Woensdag 23 oktober

10.00 uur Taize viering