

november 2013

In dit nummer:

Met losse handen

Dialectdienst

Eeuwigheidszondag



De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien.

Met losse handen?

Om bij stil te staan

Een woonkeuken. Een hoop herrie. Zeven kinderen op hoge krukken achter hun bordje aan de eetbar. We gaan bidden voor het eten. En dan is daar Marliesje. Ogen stijf dicht. Armen hoog in de lucht. "Kijk tante Marja", roept ze, "kijk . . . ik kan met losse handen bidden!" Ik schiet in de lach. De andere kinderen ontgaat het lijkt het. En met of zonder losse handen bidden we samen.

Een cursuslokaal in Colmschate. Tien volwassenen en een docent. We praten over bidden. Bidden thuis, bidden in de kerk, bidden tijdens een bezoekje aan iemand. En al gauw liggen er tien verhalen over bidden op tafel. Variërend van 'aan God voorleggen' of 'traditie die je in stand houdt' tot 'redmiddel als je je onmachtig voelt er zelf iets aan te doen'. Bij het laatste valt het woord 'afschuiven'. Tien verhalen over bidden. Waaruit blijkt hoe persoonlijk bidden is. Positieve verhalen. Negatieve verhalen.

Waar iedereen het over eens is: Bidden mag geen opdreunen van een wensenlijstje worden. Bidden hoort bij geloven zoals geloven bij bidden hoort. Bidden mag geen sleur worden, geen gewoonte die je gedachteloos even in stand houdt. Maar wat is bidden dan wel?

In een handreiking uigegeven door de PKN lees ik onder andere:

Bidden veronderstelt een relatie. En het initiatief voor die relatie nam God. Jij mag daar op ingaan. Vind je het moeilijk om woorden te vinden? Weet dat het bij bidden gaat om echtheid, niet om fraaiheid. Ook vraagt bidden om eerlijkheid. En bidden is niet vrijblijvend.

Wat mij het meest is bijgebleven uit die handreiking zijn vier woorden: Geen gebed is ongehoord!!!

Die woorden maken indruk. Geven troost. Zetten je recht op je benen. Wat een ongelooflijke steun in de rug kan dat zijn. Weten dat je gebed tot God, of het nu alleen maar één woord is, 'God' misschien, of dat het zinnen zijn die niet te stuiten zijn, of het thuis in je bed is, of in de kerk misschien, of het in tranen is, of boos misschien . . . weten dat het gehoord wordt.

Kortom, of je nu kort of lang bidt, thuis of elders, verdrietig of boos, God hoort je. En dat geldt vast ook voor bidden met losse handen. Stilletjes rustend in je schoot, of omhoog uitgestoken naar de hemel. God hoort!

marja

Een gebed

In de stilte van het gemis,
zoek ik naar het vertrouwde gezicht,
verlang ik naar de bekende stem,
die mij noemt bij mijn naam,
me aanraakt en glimlacht.

In de stilte van het gemis,
zoek ik naar wie voorbijging,
verlang ik naar een vertrouwd woord,
waarin ik die ander weer ontmoet,
midden in mijn leven van alledag.

God,
kom mij in die stilte tegemoet,
help mij te vertrouwen
dat wie ik verloor
geborgen is bij U.

Antoinette van der Wel
(uit: Zeggen en Zwijgen)



Pastorpraat ds. Hinkamp

Actueel

Wie in deze tijd naar buiten kijkt kan het bijna niet ontgaan: de herfst heeft (deze keer vrij geruisloos) zijn intrede gedaan. De bladeren kleuren aan de bomen, de ochtenddauw op de velden blijft soms nog lang zichtbaar en voelbaar. Paddestoelen verschijnen in bos en veld. En als ze overal om je heen (ik ontquam er zelf ook niet helemaal aan) lopen te snotteren, te hoesten of te proesten dan weet je het zeker: herfst! De één ziet op tegen het vroeger donker worden. Voor een ander juist een moment om de verwarming wat hoger te zetten en zich met een boek te nestelen op de bank.

In de kerk is het de tijd waarop het winterprogramma weer echt gaat beginnen. Het bloemschikken is weer begonnen. In de Johanneshof was er een boeiende en goed bezochte avond met pastor Mia Tankink, over Franciscus van Assisi en de nieuwe paus. Zelf ga ik aan de slag met de visie van ds. Carel ter Linden, onze hofpredikant, op de bijbel. Zeker zijn laatste boek 'Wat doe ik hier in Godsnaam?' roept veel reacties op. Sommigen prijzen zijn moed om de openheid waarmee hij zijn geloof ter sprake brengt. Anderen vragen zich in alle oprechtheid af: "Kan zo iemand nog wel dominee blijven?" Al met al, voldoende stof tot een goed gesprek. Wilt u liever alleen luisteren? Dat kan uiteraard ook: u bent van harte welkom.



Ook opvallend voor de herfst (!?) lijkt de aandacht voor kerk en dialect. Ieder jaar komen de aanvragen voor dialectdiensten opvallend genoeg heel vaak in de herfst binnen, alsof we dan meer behoefte hebben aan warmte en de geborgenheid voor wat vertrouwd is (en klinkt).

Na eerdere dialectvieringen in Varsseveld en Aalten is op 3 november Lichtenvoorde de plaats van handeling. Met deze keer aandacht voor de Heliand, ook wel het evangelie van de Saksen genoemd. Voor het laatste nieuws op dialectgebied kunt u overigens terecht op de Facebook pagina Dialect en Religie.

Een ander terugkerend gegeven in de maand november is het gedenken van hen van wie we in het afgelopen kerkelijk jaar afscheid moesten nemen. In de dienst op Eeuwigheidszondag (24 november) noemen wij hun namen en staan stil bij tijd en eeuwigheid. Het is altijd weer een heel bijzondere en intense dienst.

Zó is er de komende maand volop aandacht voor verstillings- en bezinningsdienst. Het bepaalt ons bij kerk-zijn, waar we met elkaar mee willen leven, in lief en leed.

Een goede tijd gewenst, ds. Hans Hinkamp

Dialectdienst

Op 3 november is er in de Johanneskerk een dialectdienst. Voor de overdenking wordt deze keer gebruik gemaakt van woorden uit de Heliand.



De Heliand is een indrukwekkend gedicht over het leven van Jezus Christus, geschreven in het Oudsaksisch, omstreeks het jaar 825. De naam Heliand is Oudsaksisch voor het Duitse en Nederlandse 'heiland' of 'redder'. Op een geheel eigen wijze probeert de Heliand aansluiting te vinden bij het leven van de vroegere Germaanse wereld. Enkele jaren geleden is de Heliand verschenen in een Twentse en een Achterhoekse vertaling.

Voor de liederen in deze kerkdienst zal gebruik worden gemaakt van het onlangs verschenen Liedboek in het Achterhoeks en Liemers.

ds. Hans Hinkamp

Bezoekwerk Lichtenvoorde

Mocht u op korte termijn prijs stellen op een contactmoment met mij, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, via uw ouderling, of via uw contactpersoon laten weten.

Meeleven met

Mevr. T. Gillissen-Heesbeen, Rossinistraat 20, is door ziekte aan huis gekluisterd. (Ze zit nog wel steeds op haar vertrouwde plekje in de kamer). Mocht u haar willen bezoeken, dan graag in overleg. We wensen alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis, de zieken thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en Gods nabijheid. Een kaartje kan veel voor hen betekenen.

Met een bemoedigende groet, Gaatske Braam

Eeuwigheidszondag Lichtenvoorde

Ieder jaar gedenken we in onze kerk aan het einde van het kerkelijk jaar hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen en denken we aan hen die achterblijven.

Ook dit jaar willen we op Eeuwigheidszondag stil staan bij leven en eeuwigheid. Als na verloop van tijd het bezoek minder wordt kan het stil worden, dan is het goed om samen troost of bemoediging te mogen vinden in de beloften van God, die ons vertellen van dat grotere perspectief, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Om ons het leven en het sterven in onze gemeente in herinnering te brengen willen wij hier in de dienst op 24 november bij stil staan. Een pas op de plaats om te gedenken en om troost en kracht te vinden om onze wegen te gaan.



De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en iederen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

De dienst op Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op zondag 24 november om 10.00 uur in de Johanneskerk. Aan de dienst wordt medewerking verleend door de cantorij.

ds. Hans Hinkamp
Gaatske Braam - Posthumus, kerkelijk werker

Agenda Lichtenvoorde

02 nov.	Cantorij	17.00 uur
06 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Vergadering V&T	10.00 uur
	Dankdag/ thema avond	19.30 uur
07 nov.	KND vergadering	20.30 uur
11 nov.	PVG vergadering	14.00 uur
13 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Bijbelkring	10.00 uur
	Gezamenlijke Kerkenraadsverg.	20.00 uur
14 nov.	Bloemschikken	19.30 uur
15 nov.	Open Tafel	11.30 uur
16 nov.	Cantorij	17.00 uur
18 nov.	PVG middag	14.30 uur
20 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
21 nov.	V&T ds. H. Hinkamp	20.00 uur
23 nov.	Cantorij	17.00 uur
25 nov.	Vergadering KRM	20.00 uur
27 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Bijbelkring	10.00 uur
	Ouderlingenberaad	20.00 uur
28 nov.	Bloemschikken	19.30 uur

Agenda Groenlo

18 november	moderamen
25 november	kerkenraad, Molenberg .

Wij attenderen u hier nogmaals op de Dag van het Licht. De oecumenische werkgroep "Omgaan met verlies" organiseert deze dag voor iedereen die in de afgelopen twee jaar een dierbare verloren heeft. De bijeenkomst is op 12 november. U kunt zich opgeven via ds. Ria Willems-Joosten.

Om vast te noteren. Adventsvespers in Lichtenvoorde.

Ook dit jaar zullen er vier adventsvespers gehouden worden in de Johanneskerk in Lichtenvoorde. De eerste op 1 december om 17.00 uur. De andere drie op de daaropvolgende zondagen. Het is goed om samen in een gezongen en gesproken avondgebed te zoeken naar wat werkelijk van belang is in het leven. Als voorbereiding op het kerstfeest, feest van het herdenken van de geboorte van Jezus van Nazareth. Een man, zoon van God, bij wie buitenkant (imago) en binnenkant (identiteit) overeenkwamen, met elkaar klopten. Een gaaf mens. Meer over de vespers in het decembernummer van Op Weg.

Een goede start!

De eerste avond van Vorming en Toerusting. Altijd weer spannend om het seizoen te starten. En het is een goede start. Een avond met een goedgevulde Johanneshof, een spreekster die naast een geweldig gevoel voor humor ook kennis van zaken heeft, en een boeiend onderwerp (Franciscus van Assisi), met na de pauze een doorkijkje naar de naamdrager van deze Franciscus, de nieuwe paus.

Mevrouw Tankink uit Keijenborg is pastoraal werker. Vanavond belicht zij het leven van Franciscus. Een man niet als heilig boontje geboren. Wel iemand die later in zijn leven een duidelijke keus maakt voor een leven in armoede, naar aanleiding van wat hij om zich heen ziet. Een man die al heel snel na zijn leven heilig verklaard wordt.

Na alles wat we horen over deze heilige Franciscus staan we stil bij het feit dat de nieuwe paus die onlangs aantrad bewust voor de naam Franciscus koos. En we spreken de hoop uit dat hij in Rome de koers die hij lijkt in te slaan mag blijven varen. In alle eenvoud en oprechtheid die hij uitstraalt. Kortom, we kijken terug op een goede avond en nodigen hierbij iedereen uit voor alle avonden die nog gaan volgen.

Namens Vorming en Toerusting
Marja Koster

Lopen over het water met Ds Hans Hinkamp

Hierbij nodigen we u uit voor de gespreksavond op 21 november. Met als leidraad gedeelten uit 'lopen over het water' geschreven door Carel ter Linden gaan we in gesprek over de beeldende taal van de bijbel. De eerste avond heeft al plaats gevonden. Na deze 21e november volgen er nog twee (op 6 februari en 6 maart). U bent natuurlijk altijd welkom. Maar als u zich even opgeeft weten we dat u komt. Voor meer info zie het boekje van Vorming en Toerusting. De avonden worden gehouden in de Johanneshof en beginnen om 20.00 uur. Opgeven kan bij Sjors Tamminga, tel: 0544-372752 of via de mail: sjiorstamminga@kpnmail.nl.

Namens Vorming en Toerusting
Marja Koster

Expositie – Wie het kleine niet eert

Op 6 november, na de dienst ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid, willen we in de Johanneshof een foto-expositie laten zien met als thema: Wie het kleine niet eert...



Dankdag is van oudsher de dag om God te danken voor de rijke oogst. Daarom leek het ons een leuk idee om (rond 20.30 uur, na de kerkdienst) de oogst te laten zien van onze fotowedstrijd "Wie het kleine niet eert..."

Samen kijken we naar de verschillende inzendingen en zien we ook welke er in de Johanneshof komen te hangen. Dus... vindt u het leuk om de inzendingen te zien, of bent u benieuwd naar de winnende inzendingen kom dan naar de Johanneshof. Het wordt vast een kleurrijke, ontspannen, en boeiende presentatie.

tot ziens, Ank, Ineke, Hans

In memoriam Hendrika Jannetta Johanna Hoevink –te Velthuis

Gemeenteleven

In de leeftijd van 91 jaar is op 15 oktober in verpleeghuis de Molenberg overleden Hendrika Jannetta Johanna Hoevink – te Velthuis. De afscheidsdienst, voorafgaande aan de begrafenis op de Hervormde Begraafplaats, vond plaats op maandag 21 oktober in 'De Bron' te Groenlo, waar haar leven werd herdacht, Jesaja 49: 16A en Psalm 15 : 1 – 4 werden gelezen, naast Romeinen 8 : 31 -39 waar het gaat over de tijdloze en grenzeloze liefde van God voor de mensen, via Christus.

De woorden van Psalm 15 : 1 – 4 sloegen op Riky, die probeerde oprecht de goede weg te gaan, en de waarheid voor lief nam; niet van roddelen en kwaadsprekerij hield. Ze was beslist geen heilige. Soms wat eigenwijs; mopperen deed ze alleen binnenshuis en slechts tegen haar allernaasten, haar man en dochter. Sociale contacten vond ze heel belangrijk en ze had voor iedereen een luisterend oor. Befaamd waren haar saucijzenbroodjes.

Schilderen deed ze niet onverdienstelijk en met vakantie gaan was een hobby van haar. Ze wilde niet afhankelijk zijn en reed tot op hoge leeftijd nog auto. De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk, want terwijl haar man zeer ernstig ziek was, verbleef zij – noodgedwongen – in het verpleeghuis.

Mag Riky Hoevink haar rust en vrede vinden in Gods nabijheid, en voor haar allerdierbaarsten en anderen die van haar hielden kracht, steun en troost gewent in hun verdriet en rouw.

ds. Jan van Ballegooijen

Huwelijksjubileum Lichtenvoorde

Op 9 november is het een heel bijzondere dag voor Hans en Fie Maters, Patronaatstraat 20-02. Op die dag vierten ze dat ze 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en Gods zegen toegewenst!

Wij wensen hen een heel feestelijke dag toe, met allen die hen dierbaar zijn.

Bloemengroet Groenlo

In de maand september 2013 zijn de bloemen met een groet van onze gemeente bezorgd bij:

1 september dhr. Memelink, Heelweg 25

8 september dhr. Bosker, Pagenhof 1

15 september mevr. Vennebekken, Nieuwestraat 10

22 september mevr. Van boven, Molenberg

Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn,
als groet van de gemeente, gebracht bij
29 sep. de familie Tornij,
Watersnipstraat 2.

6 okt. de familie Twigt,
Irenestraat 31.

13 okt. de familie Ter Haar,
Middachtenstraat 41.

20 okt. de heer Kestens,
Varsseveldseweg 7/01.

Verjaardagen

5 nov. mevrouw J. van Luin,
Huininkmaat 11,
7131 TJ, 83 jaar.

5 nov. mevr. G.H.Masselink,
Tongerlosestraat 3a,
7131 EV, 82 jaar.

7 nov. de heer J.H. Beernink,
Bilderdijkstraat 5,
7131 NH, 75 jaar.

16 nov. de heer F.A.A. Gerritsen,
Op den Akker 35,
7131 EA, 75 jaar.

20 nov. mevr. A.G. Doornink,
G.J. Doorninkweg 1,
7131 NX, 98 jaar.

22 nov. mevr. H.P.V. Penning,
Biljoenlaan 65/l,
6825 ES, 81 jaar.

25 nov. mevr. W. van der Kieft,
Huininkmaat 13,
7131 TJ, 85 jaar.

26 nov. mevr. J.G. Konink,
Edisonstraat 2.
7131 PB, 82 jaar.

26 nov. mevr. M.P. Deten,
Aaltenseweg 12 e,
7131 ND, 77 jaar.

26 nov. de heer B.J.W. Smeitink,
Scheidingsweg 21,
7137 PA Lieveelde.
82 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag.

Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag vergezellen. Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje nodig hebben.

De diaconie van Lichtenvoorde heeft de volgende projecten ondersteund:

KIA, Bestrijding van armoede door bemiddeling naar betaald werk.

De mensen in onze samenleving die leven van een bijstandsuitkering hebben te maken met (dreiging van) armoede en sociaal isolement.

De oecumenisch-christelijke organisatie van maatschappelijk betrokken leidinggevenden, GIDSnetwerk, start het project ReConnect (opnieuw verbinden) met als doel mensen zonder baan weer aan het werk te helpen. De netwerkorganisatie wil binnen het project samenwerken met plaatselijke protestantse diaconieën en andere maatschappelijke partners. Er zal voor een periode van drie jaar op diverse plaatsen een proef draaien. Gemeenteadvisoren van de protestantse kerk zullen een aantal proefplaatsen volgen. Als het goed loopt, zal deze moderne vorm van diaconie ook in andere gemeenten worden toegepast.

Meer informatie bekijk de website op: <http://www.kerkinactie.nl/projecten>

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap.

Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Ze bieden hulp bij het maken van een keuze, bieden waar nodig opvang en kijken samen naar de toekomst. Daarbij hebben ze oog voor moeder, vader en (ongeboren) kind.

Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte. Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen, maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als zij daarbij moeite ondervinden.

In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.

Meer informatie bekijk de website op: <http://www.siriz.nl>

Deurcollectes november

3 november **Kerk in Actie / Zending**

Henriëtte Nieuwenhuis is vanaf 2011 uitgezonden als predikant en diaconaal toerustingswerker naar Zuid-Sumatra. Ze werkt daar voor de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een partnerkerk van Kerk in Actie. Diakenen in deze kerken willen niet alleen geld of goederen uitdelen, maar ook de oorzaken van armoede aanpakken. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij.

6 november **Comin**

10 november **Onderhoud gebouwen**

17 november **KIA / Diaconaat**

Sociaal isolement. Dat is het thema van de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie op zaterdag 16 november. Hoe kunnen diakenen mensen helpen die geen netwerk hebben om op terug te vallen bij problemen? Kerk in Actie helpt hen daarbij en ondersteunt bovendien verschillende landelijke en plaatselijke initiatieven voor mensen die er alleen voorstaan.

24 november **Cantorij**

Opbrengsten collectes september

1-september	De Glind	€ 47,73
8-september	Onderhoud	€ 33,16
15-september	Jeugdwerk Prot. Kerk	€ 38,40
22-september	Startzondag	€ 89,25
29-september	Vredeswerk	€ 47,60

Namens de diaconie
Jeroen Wildenbeest

ACHTERHOOKS LEEDBOOK

Vrijdag 4 oktober werd onder leiding van Hans Hinkamp het nieuwe Leedbook gepresenteerd in de Barch-kerk in Barchem. Het 'Leedboek in 't Achterhooks en Liemers' is een bundel liederen voor gebruik in kerkdiensten in het dialect.

Tijdens een feestelijk samenzijn werd deze

vrijdag het eerste exemplaar van het Leedbook aangeboden aan Henk Krosenbrink en Gerard van Dunnewold als medewerkers van het eerste uur van de Werkgroep Dialect en Religie van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Met muzikale medewerking van Johan Meerdink en Johan Klein Nibbelink werden er verschillende liederen ten gehore gebracht.



Wat breg ow al 't ge - öös - te op?
Ne hand, bloos vol met locht.
Niks kö-j jo doon, wat blie - vend is.
I'j zeukt ge - luk, mor vindt ge – mis
en nooit kom i'j tot röst.

God zienen gang, daor kö-j neet bi'j,
één duuster zinsverband.
Al blijft ok duzend vraogen staon
en klage wi'j den hemel an,
wi'j laeft uut ziene hand.

Een van de liederen die u kunt tegenkomen in het Leedbook (Leed 32, vers 1 en 2).



Met dit liedboek kan iedere gemeente in de Achterhoek en Liemers weer beschikken over een eigen bundel van liederen in de 'eigen spraoke'. De teksten zijn zeker ook de moeite waard om te lezen als gedicht of ter bezinning. Het Leedbook is te koop (tien euro) bij de boekwinkel van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en bij de boekhandels in de regio.

Erik Schokkin

Omroep Gelderland was aanwezig voor opnames en na uitreiking van het eerste exemplaar vertelde Henk Krosenbrink over de totstandkoming van het leedbook. Het goed vertalen naar het Achterhoeks/Liemers is 'un heidens wark ewest', liet hij weten. Gelukkig met een mooi resultaat, het is een fraai boekwerk geworden.

Geloven voor dummies (1)

Nee, je bent geen dummie als je wezenlijke vragen stelt. Vragen over de zin en betekenis van het leven. Vragen over God. Vragen over Jezus. Met 'voor dummies' bedoelen we dat we op een heldere, toegankelijke manier de basis van het christelijke geloof, zoals dat voorkomt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder woorden willen brengen.



Wie is God?

Is er meer tussen hemel en aarde? Veel mensen geloven wel dat er 'iets' is. God? Hoe kom je erbij te gaan geloven? Het heeft te maken met ervaringen die je opdoet. Kijk naar de natuur: is als dat moois er 'zomaar'? Kijk naar jezelf en (je) kinderen: een product van een toevallige samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken mensen middenin de misère dat er een kracht is die hun verstand en gevoel te boven gaat. God?

De kern van het christelijk geloof

Deze wereld is er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Geloven voor dummies (2)

Nee, je bent geen dummie als je wezenlijke vragen stelt. Vragen over de zin en betekenis van het leven. Vragen over God. Vragen over Jezus. Met 'voor dummies' bedoelen we dat we op een heldere, toegankelijke manier de basis van het christelijke geloof, zoals dat voorkomt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder woorden willen brengen.

Jezus liet zien wie God is

Voor christenen heeft geloof alles te maken met Jezus. 'Niemand heeft ooit God gezien' staat in de bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israël. Geboren in Bethlehem, groeide hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf zijn dertigste werd hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over 'Het Koninkrijk van God': leven zoals God het bedoeld heeft.

Zijn dood is niet het einde

Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had hij zijn leven voor over.



Zijn dood aan een kruis is niet het einde van zijn leven, na drie dagen is hij opgestaan uit de dood. God wekt hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

Jezus is méér dan een gewoon mens

Christenen geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt hij ook Christus genoemd. Dat is niet zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Brazilië groep

Nog twee maanden te gaan voor het Brazilië project! Drie jaar lang zijn de jongeren uit onze gemeenten er mee bezig geweest, drie jaar lang zijn vele gemeenteleden ook betrokken geraakt en velen van jullie hebben een steentje (nou ja, euro's dus) bijgedragen aan de werkzaamheden van Comin! Die stoppen niet na deze drie jaar, dat zeker niet! De rechten van de inheemse stammen zijn nog lang niet gelijk aan die van andere Brazilianen. Zo hoorden we van Hans Trein, die bij Comin werkt, dat de spanningen oplopen en dat de inheemse stammen demonstreren omdat hun rechten op grond in het geding zijn. Het geld wat u allemaal al heeft ingezameld (€ 13.177,63) zal dus goed besteed worden aan activiteiten die de inheemse stammen ondersteunen om hun bestaansrecht te beschermen. Het doel is om aan het einde van dit jaar een totaal bedrag van € 15.750,- bij elkaar te hebben! Dat gaat vast lukken, met uw hulp natuurlijk!

Maar eerst over de activiteiten deze maand:

Op 6 oktober was er een **Achterhoeks Kerkenpad** voor Brazilië. In Neede ging het helaas niet door, maar in Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen-Rekken waren er activiteiten. Na de kerkdienst was er in alle vier gemeenten koffiedrinken. Daarna kon je in Eibergen/Rekken Schat Zoeken! De deelnemers kregen een aantal fotokaartjes met daarop een detailafbeelding van een voorwerp uit de kerk. Als je het voorwerp gevonden had, moest je de foto op de juiste plaats leggen in de plattegrond. Daarnaast waren er vragen over voorwerpen in de kerk. Er werd druk gediscussieerd en nagelezen in het boek over de Oude Mattheüs. Zo hoor je nog eens wat over de kerk waar je op zondag de dienst volgt.

In Lichtenvoorde konden de mensen tijdens de koffie meedoen met het Rad van Fortuin. Gemeenteleden hadden veel cadeautjes afgestaan voor de prijzenkast! Marion, één van de steungroep leden had zelf Cominkaartjes gemaakt in verschillende kleuren: per ronde waren de kaartjes in een andere kleur. Er werd heel vaak gedraaid aan dat Rad! (en veel gewonnen ook!). Rond 14.00 uur gingen de mensen naar Groenlo. Na een heerlijke kop tomatensoep met broodjes vertelde de koster iets over de geschiedenis van de Calixtus. En daarna konden we in drie verschillende tenten in de grote kerk genieten van het verhaal van Het beleg van Grol. (tijdens de 80-jarige oorlog). De ene keer verteld vanuit de pastoor, de andere keer verteld vanuit Amalia en de derde keer verteld vanuit de Spaanse troepen.

Het was een gezellige afsluiting van dit Achterhoeks Kerkenpad voor Brazilië.

In Eibergen was er nog een bijzonder contact via Skype met Hans Trein. Hij is enthousiast over alle activiteiten hier en meldde dat er in maart misschien nog een bezoek komt naar Nederlands gemeenten (en ons) van een kleine delegatie uit Brazilië en hopelijk kan er iemand mee van de inheemse stammen zelf!

Op **18 oktober** was er weer een sponsorloop op het Assink en de opbrengst was voor Comin! Het was een hele organisatie voor de jongeren maar wel heel leuk! Hoeveel het heeft opgeleverd en hoe leuk het echt was hoort u volgende maand!

Wat nog volgt:

Op **3 november** is er weer een Oogstdank dienst en na afloop zullen de jongeren in de Huve weer helpen bij de verkoop van producten. Opbrengst is, u raadt het al voor Comin.

En dan op **15 december** is er de slotdienst, maar daarover vertel ik u volgende keer.

Namens de jongeren en de project- en steungroep

Liesbeth Speelman

Bedankt

Alle mensen die een 'prijsje' meegebracht hebben voor het Rad van Fortuin wil ik nogmaals heel hartelijk danken! Wat zag de prijzentafel er prachtig uit. Ook alle gemeenteleden die zo enthousiast één of meer lootjes kochten wil ik bedanken. Naar mijn idee hebben we er met elkaar een heel gezellig koffieuurtje van gemaakt.

Met als resultaat een bedrag van € 183,- voor het goede doel! (na nog een paar rondes in Groenlo was het eindbedrag € 220,-)

Anja, Annemarie en Sanne ook jullie heel erg bedankt voor jullie medewerking.

Marion Houwers

Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde

Op maandag 21 oktober vond er een informatiemiddag plaats over de vernieuwde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De belangstelling voor dit onderwerp was er zeker gezien de goede opkomst. Mevrouw Kip opende de middag met iedereen welkom te heten. Een extra welkom aan de sprekers van deze middag:

- Mevrouw Ilse v.d. Kamp, consulent WMO
- De heer Anton Rooks, woonconsulent
- Mevrouw Engeliën Kolkman, consulent zorg

Na het uitspreken van een gebed las ze Spreuken 17 vers 22:

“Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid” met een overdenking hierover uit een Bijbelsdagboek van Drs. A.F. Troost.

Hierna werd gezang 444 gezongen.

Als eerste sprak mevrouw Ilse v.d. Kamp over de omslag bij de uitvoering van de WMO die is ontstaan door de bezuinigingen. Minder financiële ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben maar meer aandacht en voorlichting over hoe een oplossing te vinden op, zo veel mogelijk, eigen kracht. Hiervoor zijn veel ouderenadviseurs aanwezig om mensen te wijzen op hun mogelijkheden. Ze geven gratis advies en bekijken hoe mensen zo lang mogelijk, op een veilige manier, in de eigen woning kunnen blijven.

De heer Anton Rooks vervolgde de uitleg, op zijn eigen humorvolle manier, om samen tot een veilig en verantwoorde omgeving te zorgen.

Zijn advies: wacht niet tot er al veel problemen zijn maar kijk tijdig samen met een woonconsulent wat er nu al gedaan kan worden in uw huis.

Zijn er te hoge drempels, gladde vloeren, hoge kastjes, trapleuningen onvoldoende enzovoort?

Vallen is een van de oorzaken waardoor mensen in de problemen komen. Dit alles werd aangevuld met beelden waardoor iedereen goed kon zien waar het mis kon gaan.

Ook mevrouw Engeliën Kolkman kon op het gebied van zorg veel toevoegen en gaf tips over hoe te handelen om zelf gezond te blijven en zelfstandig te functioneren. Bewegen blijft ook als je oud wordt heel belangrijk. Waar mogelijk is wandelen, boodschappen doen, fietsen en zwemmen prima voor iedereen.

Neem ook op tijd rust en wees matig met het gebruik van slaappmiddelen. Ook het samen met andere leeftijdsgenoten dingen ondernemen werkt positief op uw welbevinden. Zorg thuis dat er voldoende ruimte is in de woonkamer zodat er geen plekken zijn waar te veel meubilair staat. Pas op voor gladde vloeren zodat de kans op vallen beperkt blijft. Zorg dat uw telefoon altijd binnen handbereik is.

Na afloop van al deze informatie was er een tafel vol ondersteunende materialen om mee te nemen naar huis.

Aan het einde van de middag bedankte mevrouw Kip de mensen die deze middag verzorgd hadden en overhandigde hen een cadeau-bon en wenste zij iedereen “wel thuis”.

We hopen dat iedereen voldoende is voorgelicht om hiermee hun toekomst veiliger tegemoet te kunnen gaan.

De volgende PVG middag is op 18 november a.s. om half drie in de Johanneshof.

De heer Huttinga uit Gortel, jachtopzichter in de kroondomeinen vertelt dan over zijn werk.

Het onderwerp is “De vier seizoenen”.

Namens alle medewerkers een hartelijke groet.

Annie Bosman

Gebed voor Syrië

U leest het in de krant, ziet de beelden op de televisie: het conflict in Syrië escaleert steeds verder en brengt duizenden onschuldige mensen in gevaar. Velen van hen proberen het geweld te ontvluchten.

Al meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen hebben een veilig heenkomen gezocht in Libanon. Zij vragen om hulp die hoop kan geven in een moeilijke situatie. Het Libanees Bijbelgenootschap ziet de nood en wil de Syrische vluchtelingen bijstaan. Uiteraard met praktische hulp. Maar daarnaast wil het bijbelgenootschap mensen helpen door troostrijke en hoopgevendende teksten uit de Bijbel aan te bieden.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft toegezegd de collega's in Libanon hierbij te helpen. Omdat wij geloven dat de Bijbel mensen in deze moeilijke situatie troost en hoop kan bieden. Wij geloven dat de Bijbel het leven van de vluchtelingen kan veranderen omdat de Bijbel hoop geeft op een betere toekomst. Dat hebben deze vluchtelingen óók nodig, naast een veilig onderdak en voldoende voedsel.

Bid voor vluchtelingen, hulpverleners en allen die getroffen zijn door de ramp die zich in Syrië voltrekt.

Namens de werkgroep NBG
Nonja Kip

HVD middag in Groenlo

Het werd een vrolijke middag, deze eerste bijeenkomst van het seizoen .

Na een hartelijk welkom las Ina Slotboom een mooi gedicht voor over vriendschap.

De vrolijke noot werd gebracht door de GROLSE TWINS, de tweeling zussen Gerda en Joke te Loeke , die na 35 jaar de draad weer hebben opgepakt om te gaan zingen. Met hun gitaren brengen ze allerlei lusterliedjes ten gehore.

Wie vroeger veel naar populaire meezing muziek luisterde zal veel in hun repertoire herkennen.

We werden aangemoedigd mee te zingen of te klappen en dat verhoogde de sfeer van de middag.

Het optreden werd zelfs gefilmd door de filmers van de Zieken Omroep.

Al met al werd het een gezellige middag met het gebruikelijke kopje koffie of thee met een versnapering.

Het geheel werd afgesloten met het aanbieden van een boeketje in herfstkleuren voor de beide dames en natuurlijk een "hartelijk dank" voor de vrolijke invulling van deze middag.

Onze volgende HVD middag hopen we op 14 november te hebben. Dan staat mevrouw De Heus uit Bredevoort op het programma die ons iets gaat vertellen over linnengoed uit grootmoederstijd.

Dat belooft dus weer een boeiende middag te worden.

Nancy Corts



Programma H.V.D 2013-2014 Groenlo

Na een mooie zomer, gaan we weer denken aan onze H.V.D.-middagen.

We hebben als bestuur weer geprobeerd om een mooi programma samen te stellen.

14 november. Dan komt mevrouw De Heus, uit Bredevoort, nog eens een middag verzorgen. Vorig jaar was zij er ook ,met allerlei doopjurkjes en spullen die bij geboorte en doop horen. Deze keer komt ze met linnengoed uit grootmoederstijd. Dus we laten ons weer verrassen.

18 december. Deze middag gaan we naar de Johanneshof in Lichtenvoorde om samen het Kerstfeest te vieren.

16 januari. Evenals andere jaren is ,de januarimaand voor de Bingo. We hopen dat het net zo gezellig wordt als andere jaren.

13 februari. Ina Slotboom zal beelden en foto's laten zien van hun reis naar Noorwegen en de Noordkaap in 2013

Eerder in 2009 waren ze al eens in Zuid Afrika waar ze ook de Zuidkaap bezochten. Daar laten we ook een film van zien.

13 maart. Hester Raspe gaat deze middag verzorgen, wat het programma zal zijn is nog een verrassing.

10 april. Paasmiddag. We hebben deze middag mevrouw Mia Tankink uitgenodigd. Zij is Pastor in Keijenborg en omstreken. Zij met ons praten over verschillende paasgebruiken in de kerken over de wereld.

De middagen vinden plaats in het zaaltje van de d-Orangie aan de Deken Hooijmansingel en beginnen om 14.30 uur.

We hopen dat u allen weer komt.

Tot ziens,
Het bestuur

Verrassende AKZ-dienst

Kerkradio en verbonden zijn met de Johanneskerk, we kennen het allemaal. Maar voor ons als luisteraars was er wel een hele mooie verrassing via de kerkradio-AKZ -dienst, deze zomer. Wij hoorden er ook bij in de kerk zelf!

Ds Hans Hinkamp kwam langs met de vraag: willen jullie op de foto? Dan kan ik die tonen in de kerk. En is er een lied dat jullie na aan het hart ligt? Dat kunnen wij dan voor jullie en iedereen gaan zingen in de AKZ-dienst voor luisteraars van de kerkradio. Nu, we vonden het een prachtig idee dat wij, en alle andere trouwe luisteraars te gast waren en soms ook in beeld kwamen in de kerk, en dat we ook zeven lievelingsliederen konden horen. Wat ons wel opviel was dat we allemaal een prachtig oud en heel bekend lied wilden, wat ook in de kerk bekend was, en dus uit volle borst werd gezongen. Het klonk heel warm in onze huiskamer.

Ds Hans Hinkamp koos als schriftlezing Jesaja 35 en Psalm 121, en de overdenking ging over "Als alles duister is ". Dingen lopen niet altijd zoals we graag zouden willen en soms lijkt alles tegen te zitten. Of alles gaat prima maar is dit alles? Geloof is een levensbron, van hoop, verwachting, en nieuwe moed, en kracht, en licht in het duister. Een weg naar de zon en warmte. De kracht die wij allen zo nodig hebben. We zingen liederen over Gods rijke zegen die , als milde regendruppels, op ons neervalt. Over de steppe die weer zal bloeien. Zelf kozen we het lied 'U zij de glorie'. Dankbaar als we zijn voor de wonderen die ons het leven en geluk teruggaven. Die ons kracht geven voor de toekomst, kracht die we iedereen toewensen. We hebben genoten van deze voor ons zo bijzondere dienst, en waardeerden het heel erg dat we zo'n leuke foto kregen van alle kerkgangers die naar ons zwaaiden, met daarbij alle namen. Dank aan allen die deze bijzondere dienst bedachten en verzorgden.

Fons en Ria Stapelbroek

Rondgang kerkradio

Op zaterdag 16 november 2013 is er weer een rondgang langs de luisteraars van de kerkradio. Van u wordt drie keer per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zo tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u Jan ter Horst en/of Frits Schutten aan de deur verwachten.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Een hartelijke groet van uw diaconie

Kledinginzameling

In de maand november is de kledinginzameling op zaterdag de 30^e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni'je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Giften

Ontvangen via mevrouw Gaatske Braam € 10,- voor de kerk. Via mevrouw A. van Vliet € 10,- en via mevrouw G. ter Haar € 5,- voor de ouderling bloemen-dienst.

Hartelijk dank!

Ophaaldienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster	tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek	tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn	tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga	tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-lid? Geef het dan even aan mij door. Namens uw diaconie, Rinus te Kronnie, tel. 37 67 06.



RAD VAN FORTUIN VOOR COMIN



FACEBOOK, PKN Lichtenvoorde, 6 oktober.

De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder landbouw, gezondheid en onderwijs. Drie jaar lang zijn jongeren uit de gemeentes Groenlo, Eibergen/Rekken, Neede en Lichtenvoorde zeer actief geweest om dit project te steunen. Door allerlei acties hebben ze geld ingezameld om de inheemse bevolking met behulp van Comin te ondersteunen.

Zondag 6 oktober was er de allerlaatste sponsoractie in de Johanneskerk ten behoeve van het Comin-project. Na afloop van de dienst kon iedereen zijn geluk beproeven bij het Rad van Fortuin of een Braziliaans drankje drinken. Voor het Rad van Fortuin waren fantastische prijzen ter beschikking gesteld variërend van een handige picknickset tot een gezichtsbehandeling bij 5-style. De mensen waren enthousiast met kopen van lootjes én met het uitzoeken van de prijsjes.

Het totaal bedrag dat deze morgen is opgehaald bedraagt € 220,-. Een mooi resultaat.



Rad van Fortuin in de Johanneshof.



Succo di abacachi (Braziliaans drankje).



PKN lichtenvoorde: Bedankt mensen van de Comin-groep voor jullie goede werk.

Heeft u facebook? U kunt de pagina vinden via de website www.kerkbladopweg.nl (onderaan het welkomstscherf), of via facebook.com en dan zoeken naar PKN Lichtenvoorde. Vergeet niet op de 'vind ik leuk'-knop te klikken! Zo blijft u altijd automatisch op de hoogte van het laatste nieuws wat PKN Lichtenvoorde betreft en foto's van activiteiten.

KINDERNEVENDIENST NOVEMBER



In de maand november is er kindernevendienst op:

- zondag 10 november (doopdienst) en
- zondag 24 november (eeuwigheidszondag).

De zondagen dat er kindernevendienst is vind je ook altijd op de achterkant van Op Weg.

Erik Schokkin

Het volgende nummer. . .

kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 1 december 2013. De kopij moet uiterlijk maandag 18 november om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@kerkbladopweg.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.kerkbladopweg.nl

Vragen over de bezorging

B.W. Scholten, tel. 0544 373460

Redactie Op Weg

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 374740

Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 0858783864

Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 373471

Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 0544-465438

Website Mevr. A. Lensink, tel. 376669

GEGEVENS LICHTENVOORDE

WIJKINDELING 2012

Wijk ouderling/coördinator tel. nr.

1. mevr. G. Boschman 37 35 59
mevr. J. Hulshof 37 88 91
2. mevr. E. Meijer 48 28 54
3. mevr. C. Lensink 37 24 14
4. dhr. F. van Doorn 37 27 00
5. dhr. G. Bouwman 37 24 36
mevr. J. Rouwhorst 37 36 62
6. mevr. G. ter Haar 37 20 91
7. mevr. J. Lubbers 37 25 49
8. mevr. A. van Vliet 37 27 95
9. mevr. W. ten Barge 37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes 37 22 21
11. mevr. W. ten Barge 37 31 97
12. mevr. J. ter Haar 37 15 28

Wijkindeling predikanten:

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 – 12 mevr. G.H. Braam

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09
Email: hans@hinkamp.info

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a 7271 DL Borculo
tel. 06 12 22 20 59
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Scriba : Ph. de Bruijn, Esstraat 34,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 28 04
Email: p-debruijn@kpnmail.nl

Kerkgebouw : Johanneskerk, Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Koster : G. W. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr. Meinenweg 30
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72
Organist: B. Tieltjes, Rossinistraat 6,
7131 GH Lichtenvoorde, tel. 37 35 32

Vorming en Toerusting: S. Tamminga,
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Gemeentecentrum: "Johanneshof", Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Beheer : mevr. J. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Administratie Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem,
Van der Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichten-
voorde, tel. 37 47 23. ING 965.840 of Rabobank
33.61.15.474 t.n.v. Protestantse Gem. Lichtenvoorde

Administratie Diaconie: F.J. van Lochem, Van der Meer de
Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23.
Rabobank 33.61.21.687 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem.
Lichtenvoorde

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster, Van
Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde,
tel. 08 58 78 38 64

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34, 7131
XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67, Bankrek. 3861.40.030

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 NR Vragender
Bankrek. 3861.16.717

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten – Markvoort,
Hillenstr. 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68
Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Begraafplaats Vredeshof: J. Niewold, Esstraat 10-37,
7131CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45

GEGEVENS GROENLO

Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: ds. M.H. Willems-Joosten,
De Schans 40, 7141 DA Groenlo, tel. 46 20 19
Email: BWillems1948@kpnmail.nl

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,
7141 TT Groenlo, tel. 46 44 21
Email: jhthorst@planet.nl

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: Giro 90.76.05 of SNS 85.27.81.024

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar
Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543 538525
SNS 85.62.37.922 t.n.v. diaconie

Begraafplaats: W. Memelink, Heelweg 25,
7156 ND Beltrum, tel. 48 16 19
rek.nr. ABN AMRO 59.53.75.863

Kerkdiensten

Lichtenvoorde

Zondag 3 november

Zevende zondag van de herfst (groen)
Dialectdienst
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: Kerk in Actie/zending

Woensdag 6 november

Dankdag voor gewas en arbeid (groen)
19.30 uur ds. M. Bouwman-Lasseur
Deurcollecte: eigen project Comin

Zondag 10 november

Achtste zondag van de herfst (groen)
Bediening Heilige doop
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: onderhoud gebouwen
kindernevendienst

Zondag 17 november

Negende zondag van de herfst (groen)
Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: KIA/diaconaat

Zondag 24 november

Tiende zondag van de herfst (groen)
Eeuwigheidszondag m.m.v. de cantorij
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: cantorij
kindernevendienst

Kindernevendienst op 10 en 24 november

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderopas aanwezig.

Groenlo

Zondag 3 november

Zevende zondag van de herfst
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: Diaconie, najaarszendingsweek

Zondag 10 november

Achtste zondag van de herfst
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, winterswijk
Welkom: mevrouw Wegink
Deurcollecte: kerkvoogdij, onderhoud begraafplaats

Zondag 17 november

Negende zondag van de herfst
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: de heer Klein Wolterink
Deurcollecte: Diaconie, binnenlands diaconaat

Zondag 24 november

Tiende zondag van de herfst
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, laatste zondag
van het kerkelijk jaar
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in de eigen gemeen-
te

Woensdag 13 november

19.00 uur Taizé viering

Woensdag 27 november

19.00 uur Taizé viering