

januari 2014

In dit nummer:

Kerkbalans 2014

Brazilië groep

Schuldhelpverlening

Expositie Johanneshof



Geef mij nu je hand

Geef mij je hand. Ik geef die van mij
Gebonden als je bent maak ik je weer vrij
Durf je te laten zien er is een nieuwe dag
Wees wie je bent omdat je er zijn mag

Ruud Swagerman

Gezegend nieuwjaar.

Om bij stil te staan

Gelukkig Nieuw Jaar . . . de Beste Wensen . . .
Veel Goeds voor 2014 . . . Happy New Year . . .
soms uitgesproken tussen neus en lippen door.
In envelopjes in een brievenbus gekieperd. El-
kaar toegeroepen boven volgeladen bood-
schappenkarren. En dan gauw weer over tot de
orde van de dag.

Maar ook anders soms. Heel anders soms. Even
de tijd genomen om te beseffen wat je iemand toe-
wenst. Of wat iemand jou toewenst. Weinig Gelukkig
Nieuwjaar voor iemand die net een moeilijke uitslag
kreeg. Voor iemand die deze tijd dat gemis zo voelt.
Voor iemand die verdriet meemaakt waar anderen
geen weet van hebben, verdriet dat in het verborge-
ne is. Wat zal je dan iemand wensen? Wat zou je
willen dat iemand jou wenst?

Wat je iedereen wenst? Een Gezegend Nieuwjaar.
Zegen voor wie het meezit. Zegen voor wie het te-
genzit. Voor wie leeft met gemis. Voor wie , zo op het
oog, alles heeft. Voor Nederlanders. Voor vreemde-
lingen. En dan niet even gauw over een boodschap-
penkar toegeroepen. Maar met aandacht en zorg
opgeschreven. Of uitgesproken. Zegen.

In de Bijbel verhalen over zegen. Over zegenen en
gezegend worden. Heb het idee dat zegen niet iets
statisch is. Niet iets dat in de lucht blijft hangen. Niet
iets dat ver weg is. Zoals wij op zondag de zegen ont-
vangen voor we de wereld weer ingaan, zo is het
bedoeld. We worden gezegend om die zegen door te
geven. Gezegend om een zegen te zijn voor wie op
ons pad komen. In woord of daad. Zegen zet mensen
in beweging.

Zegen . . . geen synoniem voor enkel voorspoed. Wel
synoniem voor Gods nabijheid. Zijn zegenende han-
den op ons hoofd. Elke dag opnieuw. Ook in 2014.

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u
vrede geven.

Met deze oude woorden uit Numeri spreken we uit
wat we elkaar toewensen voor dit nieuwe jaar.

marja

Zachtjes
stil
verlegen
roep ik Jou,
God,
of moet ik U zeggen?
Kom,
als liefde
als bemoediging
als duwtje in de rug.
Neem mij bij de hand
en zegen mij.

(uit 'Zeggen en zwijgen')



Geluk
is de kunst
om een mooi
boeket te
maken met
de bloemen
die je hebt.

(uit 'De Garnalenpelster'
van Nilgün Yérli)

Pastorpraat ds. Hinkamp

Actueel

Een nieuw jaar ligt weer als een nog bijna onbeschreven blad voor ons. Alhoewel de agenda zeker geen onbeschreven blad is! Er staan weer verschillende leuke (Bijbelquiz!) en iets minder leuke maar wel noodzakelijke (vergaderingen) afspraken in.

Goede voornemens? Een aantal taken overdragen aan anderen en zo meer tijd maken voor pastoraat en vooral blijven werken aan een levende (en levendige) kerkgemeenschap waarin mensen oog hebben voor elkaar!



Uiteraard wil ik aan het begin van het nieuwe jaar ook graag beginnen om iedereen van harte alle goeds toe te wensen. Dank ook voor alle lieve, aardige en creatieve kaartjes en andere kerst – en nieuwjaarsgroeten! De brievenbus was ondanks de crisis menigmaal flink gevuld!

Met alle drukte rond de feestdagen is het fijn om te merken dat je er in de kerk nooit alleen voor staat. Zeker rond de kerstdagen zijn er heel wat vaardige handen in de weer.

In het nieuwe jaar geeft dat inspiratie om hier een goed vervolg aan te geven, met elkaar. De kerkdiensten gaan natuurlijk 'gewoon' weer verder. Vorming en Toerusting komt met diverse activiteiten en ook kerkblad Op Weg zal weer verschijnen.

Al deze zaken kunnen niet zonder de steun van mensen. Naast de praktische inzet is er ook een financiële onderbouwing nodig. Daarvoor gaat binnenkort weer de actie kerkbalans van start. Ik hoop dat u ons kerkwerk een warm hart toedraagt en uw kerk wilt steunen. Al de lopers voor kerkbalans (niet altijd het leukste werk) heel veel succes toegewenst!

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

LICHTENVOORDSE BIJBELQUIZ

Donderdag 16 januari, 20.00 uur, is de Johanneshof het terrein voor een speelse en leerzame wedstrijd: de Lichtenvoordse Bijbelquiz.



De quiz is afkomstig van het Nederlands Bijbelgenootschap. Denkt u nu niet: "die quiz ken ik". Want dit is een andere quiz dan de Nationale Bijbelquiz! Iedereen kan er aan meedoen. Het is de bedoeling dat personen samen een klein groepje vormen om als team mee te dingen naar een prijs. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de diaconie en het betreft een donatie voor een door de teams aan te geven goed doel.

In een aantal vragenrondes nemen teams van verschillende achtergrond het tegen elkaar op voor hun eigen goede doel. Daarnaast kan iedereen (teams en overige deelnemers) op individuele basis meedoen voor de ereprijs.

De vragen worden afgewisseld met boeiende videofragmenten.

Uiteraard geldt voor deze quiz: het gaat om het spel en niet om de knikers en meedoen is belangrijker dan winnen! Dus doe mee en laat u verrassen!

De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/ thee slechts € 1,00. Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u. Natuurlijk bent u altijd welkom!

Leiding Ds. Hans Hinkamp

Plaats Johanneshof

Datum donderdag 16 januari 2014

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-372752, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

AKZ-dienst en J-kerk

Op 26 januari staat de volgende AKZ-dienst te boek. De inhoud van de Anders Kerk Zijn dienst staat nog niet helemaal vast. Maar het gaat vast weer een boeiende dienst worden. De laatste informatie is vaak terug te vinden op onze website of op de Facebookpagina van de kerk.

Een nieuw jaar Groenlo

Niemand weet wat het nieuwe jaar zal brengen.

We maken plannen voor de toekomst. Aan het begin van het jaar nemen we ons van alles voor.

Maar wat zal er van terecht komen?

Bij alle onzekerheden is er voor mij een blijvende zekerheid. Een zekerheid waarmee ik het jaar vol vertrouwen tegemoet kan gaan.

Elke zondag hoor ik de woorden of spreek ik ze zelf uit. De zegen aan het eind van de dienst. Wat is dat een bijzondere ervaring, elke keer opnieuw. *“De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede”*.

Maar je zou het ook kunnen vertalen met: *“De HERE zegent en behoedt u; de HERE doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig; de HERE verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede”*.

Die twee manieren lijken op elkaar, maar er is wel degelijk verschil. Het eerste wordt vaak ervaren als een wens. De tweede versie geeft zekerheid weer.

Als wij de kerkdienst beëindigen dan zeg je als predikant: Ontvangt de zegen van de Heer!

Het is werkelijkheid, geen vrome wens.

Een dominee die zegent, zegt niet: Ik hoop dat het in de komende week goed met u gaat. Nee,.....De HERE zegent u. God gaat met zijn zegen met u mee. Dat is ook de belofte van zijn Naam: Ik zal erbij zijn.

Zo kunnen wij het nieuwe jaar in, met Gods zegen.

Dat is geen wens, maar een belofte.

Die zekerheid wensen wij u toe,
Ben en Ria Willems

Bedankje ds. Ria Willems-Joosten Groenlo

Lieve mensen,

Wat heeft u mij zondag 15 december een onvergetelijke dag bezorgd. Zoveel mensen die met Ben en mij mijn 65^{ste} verjaardag hebben gevierd. Een dag die begon met een mooie dienst door Jan van Ballegooijen met medewerking van het koor The Voices, die de sterren van de hemel zongen. Elke keer als zij zingen is het een genot om naar te luisteren. Het samenzijn na afloop van de dienst was geslaagd door de goede zorgen van de mensen van “Grenzicht”. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de goede zorgen van Henk en Ina Slotboom. Het is met een intens gevoel van dankbaarheid dat ik zeg: dank voor uw aanwezigheid, de prachtige bloemen, kaarten en cadeaus. Bovenal wil ik de Heer danken voor mijn leven, danken dat Hij er bij is.

Ria Willems-Joosten

Meeleven met

Mevr. A.A.J. Magis-Geerling, Beethovenstraat 2 heeft 19 december een knie operatie ondergaan.

Bij dhr. A. van de Giessen, Schweelinckstraat 4 is een ernstige aandoening geconstateerd die binnenkort hopelijk kan worden verholpen.

Dhr. E.J. Wamelink, Switbertushof 29, ondergaat 2 januari een operatieve ingreep.

Bezoekwerk

Mocht u, op korte termijn, prijs stellen op een contactmoment met mij, dan kunt u dit, rechtstreeks aan mij, via uw ouderling of contactpersoon, laten weten.

Alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis, de zieken thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en Gods nabijheid. Een kaartje kan veel voor hen betekenen.

AKZ dienst

Tijdens de AKZ dienst van 8 december jongstleden was het alternatieve thema: “engelen” en werd de vraag gesteld: Hoe komt het dat we zo weinig van hen en hun werk weten terwijl in de Bijbel zoveel over hen wordt verteld? Waarom wordt er zelden over gepreekt terwijl je op de kerstmarkt je nek erover breekt? We zingen over engelenmachten, legermachten van God. Engelen die ons beschermen en voor ons strijden, engelen die ons op handen dragen. We komen ze tegen in de Adventstijd: engel Gabriël, die een bijzondere opdracht te vervullen had. Met Pasen: glimp van de engelen in de hof van Jozef van Arimathea en Hemelvaart: twee op de Olijfberg in gesprek met discipelen. In het Oude Testament komt 63 keer engel of geest voor, in het Nieuwe Testament zelfs 195 keer waarvan 52 keer in het Bijbelboek Openbaring.

Op die vraag konden we geen antwoord geven. Voor velen heeft het woord engel een bijzondere betekenis. Luther begon en eindigde de dag met 't korte gebed: Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.” “Uw heilige engel zij met mij, opdat de boze vijand geen macht over mij hebbe.” De grootmoeder van de theoloog Kohlbrugge zei vaak tegen hem: “De engelen van God omringen u en dragen en leiden u op uw eenzaam pad,” wat hem altijd diep heeft geraakt.

Wij zien engelen vaak als boodschappers van God, als helpers en beschermers. (engeltje op je schouder)

Naar aanleiding van de vraag: “Welke boodschap zou u hebben voor deze wereld?” kwamen de volgende boodschappen:

Kijk eens meer om naar een ander! (als een ieder dit doet, komt het vanzelf goed met de wereld)

Laat het kwaad in de wereld niet overheersen en neem daar je eigen verantwoordelijkheid in!

VREDE LIEFDE

Mensen in de wereld "Volkeren! Luister naar elkaar."
Leer van elkaar en begrijp elkaar en **help** elkaar!

Meer respect naar elkaar toe. Verdraagzaamheid en behulpzaamheid.
Vrede op aarde!

VREDE, VREDE OP AARDE BIJ MENSEN EEN WELBEHAGEN.

Vrede op aarde op de hele wereld.

Jezelf respecteren en de ander.

Mijn boodschap zou zijn: Kijk eens goed om je heen of je ook van betekenis kunt zijn voor de mensen die dicht om je heen (bij je) wonen. Wij zien zoveel dingen van veraf terwijl dichtbij hulp nodig is.

De oorlog moet uit de wereld. Zoals het er nu aan toe gaat verandert de mens in een beest. (Daarmee bedoel ik wat de ene mens de andere aandoet)

Boodschap voor de wereld.
Het einde zal goed zijn voor iedereen.

Verdraagzaamheid.

Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor de vele nieuwjaarswensen die mijn man en ik mochten ontvangen. Wij wensen ook u een gezegend 2014.

Met een bemoedigende groet,
Gaatske Braam

SCHREEUW NAAR GOD! Job en het lijden, in woord en beeld

Ds. Christien Ferrari van Schuppen

Op donderdag 23 januari 2014 in de Johanneshof

De eeuwen door hebben mensen zich herkend in de bijbelse figuur Job. Zijn lijden, de rampen die zomaar in zijn leven komen.

Maar ook de vragen die Job stelt aan God, zijn boosheid en toch ook zijn aangevochten vertrouwen in God. Zijn worsteling met het leven en met God.

Waarom?? Zo klinkt uit de mond van Job en zo klinkt het uit de mond van zo vele mensen die te maken krijgen met lijden, met pijn en verdriet. Waarom treft het kwaad goede mensen? En hoe werd Job afgebeeld in de loop der eeuwen, welke beelden komen naar voren, hoe zien we Job? We laten ons deze avond meenemen door het Bijbelboek Job en zien en horen onze eigen vragen en twijfels, in woorden, teksten en beelden.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)
Koffie/ thee slechts € 1,00

Leiding : Ds. Christien Ferrari van Schuppen, predikant te Hengelo (Gld)

Locatie: Johanneshof

Datum: donderdag 23 januari

Tijd : 20.00 - 22.00 uur

Info : Sjors Tamminga, 0544-372752,

mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u. Natuurlijk bent u altijd welkom!

Gespreksavonden.

Met een goed gevoel denken we terug aan de gespreksavonden van het vorige seizoen. Gehouden in de Johanneshof. Ook dit jaar weer twee avonden. We noemen nu vast de data zodat u die kunt noteren. U heeft keus uit twee avonden. **Woensdag 19 en donderdag 20 februari 2014.** Noteert u het vast? Het onderwerp is zeker de moeite waard. Meer hierover in het volgende nummer van Op Weg.

de commissie Vorming en Toerusting

WANDELEN OVER HET WATER!

ds. Hans Hinkamp

donderdag 6 februari 2014

De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Maar tegelijkertijd lijken mensen steeds meer moeite te hebben om de Bijbelse verhalen te plaatsen. In de woorden van Carel ter Linden:



"Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een wervloed en daar vervolgens spijt van heeft. Of over een man, uit een maagd geboren, die over het water loopt en uit de dood opstaat. Ze zijn voor een hedendaagse lezer geheimtaal geworden.

Deze verhalen zijn echter een schatkamer van ervaringen die het oude Israël in een periode van eeuwen opdeed met het leven en met zijn God. Verhalen die via het christendom de wereld in zijn gegaan, onze westerse beschaving diepgaand hebben beïnvloed en telkens opnieuw mensen hebben aangesproken en geïnspireerd".

In zijn boek 'Wandelen over het water' reikt Carel ter Linden (de predikant bij het huwelijk van koning Willem Alexander en Máxima) sleutels aan om de beeldende taal van de Bijbel te leren verstaan en de lezer

wegwijs te maken in dit aloude Boek. Twee avonden vonden al plaats. Voor de andere twee nodigt ds. Hans Hinkamp u uit om samen te zoeken naar wegen om de bijbel (op)nieuw te leren verstaan.

De avonden zijn afzonderlijk te bezoeken, maar er loopt wel een rode draad door. Of u nu mee wilt praten of luisteren: u bent van harte welkom!

Toegang gratis. Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u.

Leiding: Ds. Hans Hinkamp

Locatie: Johanneshof

Data: donderdag 6 februari 2014, donderdag 6 maart 2014

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-372752,

mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Agenda Lichtenvoorde

08 jan.	Inloopmorgen	09.30 uur
08 jan.	Bijbelkring	10.00 uur
13 jan.	Vergadering PVG	14.00 uur
	Vergadering KRM	20.00 uur
15 jan.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Ouderlingenberaad	20.00 uur
16 jan.	Vergadering PVG	14.00 uur
17 jan.	Open Tafel	11.30 uur
20 jan.	PVG middag, bingo	14.30 uur
22 jan.	Inloopmorgen	09.30 uur
22 jan.	Bijbelkring	10.00 uur
23 jan.	Moderamen	10.00 uur
	V&T 'Schreeuwen om God'	20.00 uur
29 jan.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. Kerkenraad	20.00 uur
30 jan.	Bloemschikken	19.30 uur

Agenda Groenlo

De Hervormde Gemeente Groenlo heeft de volgende vergaderingen:

20 januari	moderamen	
27 januari	kerkenraad in de Molenberg,	20.00 uur

Bloemengroet Groenlo

In november zijn de bloemen met een groet van onze gemeente bezorgd bij:

3 november: oogstdankdienst: de oudere en zieke gemeenteleden ontvingen een boekje



10 november: mevr. R. Wennink, Deventerkunstweg

17 november: mevr. H. Land, Bosman

24 november: mevr. M. Bragt, Ruurloseweg

Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn, als groet van de gemeente, gebracht bij

24 nov. de heer J. Houwers,
G.J. Doorninkweg 2a.

1 dec. mevr. Van Vliet,
Esstraat 10/36.

8 dec. mevr. Schotman,
Kerkstraat 34 in
Harreveld.

15 dec. fam. Kuenen,
Frans Halsstraat 11.

22 dec. fam. Van der Giessen,
Sweelinckstraat 4.

Verjaardagen

9 jan. de heer S. Kuijt,
Frans Halsstraat 10,
7131 VW 76 jaar.

13 jan. mevr. G.W. Stronks-
Wisselink,
Bachstraat 22,
7131 AE, 79 jaar.

17 jan. mevr. C. Aalbers-Bezemer
Franciscanerhof 8,
7131 CE, 82 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag.

Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag vergezellen. Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje nodig hebben.

In memoriam Derk Gerhard Wamelink

Gemeenteleven

Dinsdag 10 december namen we, in een volle Johanneskerk, in een dienst van woord en gebed afscheid van Gerhard Wamelink. Met zijn 97 jaar leek het soms misschien of de tijd geen vat op hem kreeg. Maar de werkelijkheid was anders.

De trouwtekst bij zijn huwelijk met Dien Geesink was: "Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe". Die zegen werd in de meer dan 67 jaar van het huwelijk ook zo gevoeld en niet alleen in momenten van voorspoed. Dat ze tot het allerlaatste moment bij elkaar konden blijven was een groot goed.

Het deed 'Opa' (zoals hij in de regel genoemd werd) goed dat hij op zijn eigen vertrouwde plek aan de Meekesweg kon blijven, om van daaruit het reilen en zeilen van de boerderij en van de generaties van dichtbij mee te maken.

Zo wist hij zich een gezegend mens. Maar er waren niet alleen zegeningen. De oorlogservaringen van de tweede wereldoorlog lieten een diepe en onuitwisbare indruk achter. Woorden werden tot begrippen: de Grebbe en in een andere context: Millingen (evacuees). Dát en het tragische overlijden van dochter Willemien, op vierjarige leeftijd, hadden grote impact op zijn leven, met meer óf minder woorden.

In onze kerkgemeenschap vervulde hij meer dan 25 jaar met veel toewijding diverse taken; als diaken, of als ouderling. Hij was daarnaast een man met een mening en als hij eenmaal een mening had dan liet hij zich daar niet snel vanaf brengen. Zo stond hij op eigen en herkenbare wijze in dit bestaan, in het hart van het leven aan de Meekesweg 10.

In de overdenking stonden we stil bij woorden die een vaste plaats hadden in huis: Dank God onder alles. Het betekent niet dat je alles maar over je heen moet laten komen en daar ook nog dankbaar voor moet zijn. Maar een God, die in lief en leed, een schuilplaats wil zijn om te schuilen, is van blijvende waarde en een reden tot dankbaarheid.

Dat allen die hem zullen missen troost mogen vinden in het geloof dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis aan deze hen dierbare mens.

ds. J.J. Hinkamp

In memoriam Gesiena Hendrika Hillen-Heijnen

Vrijdag 20 december kwamen velen naar de Johanneskerk voor de afscheidsdienst van Sien Hillen-Heijnen. Een maand eerder stond ze nog midden in het leven. Ze nam volop deel aan haar vaste hobby's, zoals rummikub en sjoelen. Er waren weliswaar de nodige ouderdomsproblemen. Maar 90 jaar word je in de regel ook niet zomaar. Zoals het ging wilde ze zeker nog wel even verder. Maar twee opeenvolgende herseninfarcten werden haar lichaam teveel.

Geboren en getogen in Corle ging ze met dertien jaar als meid, bij een boer in de buurt 'in betrekking'. In later jaren mocht ze naar de dansavonden bij De Woord. Daar leerde ze Jan Hillen uit Lichtenvoorde kennen. In 1949 traden ze in het huwelijk. Met man en vier kinderen volgden goede jaren aan de Weijenburgerdijk. Het was geen vetpot maar van alles was voldoende. En moeder hield alle uitgaven strikt bij in haar eigen kasboek, tot het laatst toe.

Het overlijden van haar man deed haar veel verdriet. Maar in de meer dan 25 jaar als weduwe zocht ze een weg vooruit. Ze vond die in de gezelligheid van mensen. Haar agenda was goed gevuld. Maandag: rummikub. Woensdag: koffie-inloop in de Johanneshof waar ze met veel genoegen kwam. Donderdag: sjoelen. Op vrijdag was er maandelijks de maaltijdgroep van de kerk. En op zondag luisterde ze trouw, via de kerkradio, naar de diensten uit de kerk. Bij de AKZ-dienst 'kerkradio in beeld' toonde ze haar liedboek vol met bladwijzers. Haar lievelingslied 'Scheepke onder Jezus hoede' mocht bij de uitvaartdienst dan ook niet ontbreken.

Verhuizen was geen favoriete bezigheid van Sien Hillen. In de woorden uit de Bijbel, over het huis van de Vader, klonk de troost dat God meegaat in de levens van mensen tot die 'laatste verhuizing', waar Jezus zo liefdevol over spreekt.

Dat kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost mogen vinden in dierbare herinneringen en de woorden van geloof over dat huis van de Vader.

ds. J.J. Hinkamp

In memoriam Groenlo

Op donderdag 12 december is overleden **Hester vanGelderen**. Hester hield van lichtjes en kaarsen en ze zou de kerstboom en de kaarsen in de kerk prachtig hebben gevonden. Zoals zij genoot van lichtjes, zo was zij zelf voor de mensen om haar heen een lichtje. Haar nichtje Petra zei: Al was het nog zo donker, Hester gaf licht. Ze kon je troosten als je het moeilijk had. Dat is een bijzondere gave. Ze groeide op, op een boerderij, daar ontstond haar liefde voor dieren, voor bloemen en de natuur. Ze was dol op koeien. Op een dag kon ze niet meer thuis wonen en uiteindelijk kwam ze in 1971 bij De Lichtenvoorde in Groenlo, eerst op de Kimpenkamp, en als laatst op de Schans/Jaartsveld. Hier heeft ze een goede tijd gehad.

- Ze genoot van de uitjes bijvoorbeeld naar Euro Disney, naar het dolfinarium of zomaar naar een museum-boerderij. Maar ook in haar eigen omgeving genoot ze van de dagbesteding, het maken van smyrnakleden, een spelletje Yahtzee. Ze genoot van de bezoeken van Petra en Jan, hun kinderen en kleinkinderen. Ze brachten licht, warmte en liefde in elkaars leven. Daarom hebben wij, in de dankdienst voor haar leven, gelezen over het licht, daar waar Jezus zegt: Jullie zijn het licht voor de wereld. Wij wensen haar familie, medewerkers en bewoners van de Lichtenvoorde sterkte en Gods nabijheid toe bij het verwerken van het verlies van Hester.

ds. Ria Willems-Joosten

Geef mij nu je hand

Laat mij je steeds leiden
Door bergen en dalen
Zal ik je begeleiden

Leer in mij geloven
Leer mijn kind te zijn
Laat mij voor je zorgen
In tijden van stille pijn

Geef mij je hand
Ik geef die van mij
Gebonden als je bent
Maak ik je weer vrij

Durf je te laten zien
Er is een nieuwe dag
Wees wie je bent
Omdat je er zijn mag

Ruud Swagerman



Kerkenraadsvergadering van 11 december 2013

Uit de kerkenraad

Er is aandacht voor de *begrotingen 2014 van diaconie en kerk*. Deze zijn in eerste aanleg besproken in de kerkenraadsvergadering van 30 oktober en voorlopig vastgesteld. De publicatie in 'Op Weg' van december en de ter inzage legging hebben geen reacties opgeleverd. De begrotingen worden definitief vastgesteld.

We hebben u zeer geruime tijd bericht dat we met de invulling van vacatures nog steeds bezig zijn. Vanavond blijkt dat we drie vacatures kunnen invullen.

De *vacature kerkrentmeester* gaat ingevuld worden door de heer B. Baarsma en die van *scriba* wordt ingevuld door de heer E. Schokkin. De heer Schokkin is op dit moment jeugdouderling. Of en hoe deze functie wordt ingevuld is nog onderwerp van overleg. En tot slot is mevrouw H. Hulshof-Helmink bereid gevonden om *wijkcoördinator* te worden in wijk 7 (de wijk van mevrouw Lubbers). Met dankbaarheid stemt de kerkenraad met de voordrachten in.

Elders in dit blad vindt u een volledig overzicht van alle ambtsdragers die bevestigd dan wel herbevestigd gaan worden. De (her)bevestigingsdienst zal zijn op 12 januari 2014.

We hebben u eerder kunnen informeren dat we het *contract met onze kerkelijk werker* mevrouw Braam verlengen. Het nieuwe verlengingscontract is er. Mevrouw Braam blijft tot in ieder geval 1 november 2015 haar zeer gewaardeerde krachten geven aan onze gemeente. We zijn er verheugd over.

De *vrijwilligersavond* wordt gehouden op 7 maart 2014. We gaan enkele gemeenteleden benaderen om de avond voor te bereiden.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.

Flip de Bruijn, scriba.



Actie Kerkbalans 2014 van 12 t/m 26 januari

De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt begin 2014 gehouden van 12 tot en met 26 januari. De actie maakt ook het komend jaar gebruik van het motto "Wat is de kerk (u/mij) waard?".

Met de Actie Kerkbalans 2014 doen wij weer een oproep aan alle gemeenteleden: overweeg alstublieft zorgvuldig wat uw bijdrage voor 2014 kan zijn!

Mede dankzij uw trouwe bijdragen hebben we de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. Denkt u aan zowel de kerkdiensten als aan de vele activiteiten in ons ontmoetingscentrum Johanneshof. Ook de goed bezochte avonden van 'Vorming en Toerusting' en de grote inzet van predikant, kerkelijk werker, (wijk)ouderling en contactpersonen om gemeenteleden thuis te bezoeken geven reden tot dankbaarheid.

Toch is er ook reden tot zorg. De opbrengsten van de jaarlijkse actie Kerkbalans tonen landelijk al enige jaren een dalende trend en ook in onze gemeente is dat niet anders. Ten opzichte van 2012 was de opbrengst in 2013 ruim 4 duizend euro lager!

De begroting van de kerk voor 2014 laat zien dat wij bij gelijk blijvende lasten te maken krijgen met nog meer tegenvallende inkomsten. Dit wordt behalve door de te verwachten lagere opbrengst van de actie Kerkbalans, veroorzaakt door minder inkomsten van de kerk: lagere rentes op vermogen en ook minder huuropbrengsten.

Daarom vragen wij u te overwegen uw huidige bijdrage zo mogelijk te verhogen, zodat we niet al in het komende jaar moeten gaan 'snijden' in de organisatie van het kerkelijk werk.

Mede met uw daadwerkelijk hulp kunnen we dan blijven waarmaken wat we met elkaar tot stand hebben gebracht en waar we ook samen veel voldoening aan beleven.

Aan het begin van de actieweken zal de brief met het bijbehorende intekenformulier door één van de vele vrijwilligers bij u thuis worden bezorgd.

Hartelijk dank alvast en tot spoedig ziens in onze bruisende kerk!

Met vriendelijke groet,

Het college van kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

(Her)bevestiging/afscheid ambtsdragers

Tot zijn vreugde heeft de kerkenraad in de afgelopen periode twee nieuwe ambtsdragers kunnen benoemen. Mevrouw H. Iking wordt diaken en de heer B. Baarsma ouderling-kerkrentmeester.

Op zondag 12 januari 2014 zal mevrouw H. Iking worden herbevestigd. Er vindt hervestiging plaats, daar zij reeds eerder ambtsdrager is geweest. De heer Baarsma wordt op een later tijdstip bevestigd. Hij kan op 12 januari niet aanwezig zijn.

Daarnaast hebben zes ambtsdragers te kennen gegeven, nu hun ambtstermijn is verstreken, door te willen gaan. Deze ambtsdragers zullen worden herbevestigd. Dit zijn mevrouw B. Ton (diaken), de heren F. van Doorn (ouderling), J. ter Horst (diaken), J. Wildenbeest (diaken), G. Koster (ouderling-kerkrentmeester) en J. Onnink (ouderling-kerkrentmeester).

In deze dienst zal afscheid worden genomen van drie ambtsdragers en wel mevrouw J. Lubbers (ouderling), de heer R. te Kronnie (diaken) en de heer Ph. de Bruijn (ouderling-scriba).

Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba

De diaconie van Lichtenvoorde heeft de volgende projecten ondersteund:

KIA, bestrijding sociaal isolement door inloophuizen.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Ze missen ergens de aansluiting. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen en lichamelijke of psychische beperkingen een rol. Het zijn kwetsbare mensen voor wie vereenzaming en uitsluiting op de loer liggen of al een feit zijn. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kop koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Een plaats waar je gezien wordt. Kerk in Actie steunt een aantal inloophuizen in het land én het overkoepelende platform voor inloopcentra.

Meer informatie bekijk de website op:
<http://www.kerkinactie.nl/projecten>

SDOK, hoop geven aan vervolgte christenen.

SDOK wil christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgte christenen wereldwijd. Dat doen we vanuit het besef dat vervolging een Bijbels gegeven is. We hebben gemerkt dat de vervolgte christenen niet alleen steun nodig hebben, maar zelf ook tot een zegen voor anderen kunnen zijn.

Vanuit het Woord van God ziet SDOK vervolging als een werkelijkheid, verbonden met de verspreiding van het Evangelie. De focus van SDOK is het versterken en bemoedigen van vervolgte broeders en zusters.

Als leden van het Lichaam van Christus hebben christenen de opdracht om elkaar te dienen en met elkaar mee te lijden. Hierin ligt voor iedere christen de oproep om naast vervolgte broeders en zusters te staan en hen aan te moedigen om in hun lijden trouw te blijven aan God.

Door verbondenheid met vervolgte broeders en zusters worden we als christenen in Nederland zelf ook opgebouwd en geïnspireerd. Het getuigenis van vervolgte christenen versterkt het wereldwijde Lichaam van Christus. Delen in het lijden van de vervolgte kerk leidt dus ook tot delen in de zegen ervan.

Meer informatie bekijk de website op:
<http://www.sdok.nl>

Deurcollectes januari.

5 januari	Verwarming
12 januari	De Bondgenoot
19 januari	Oecumene (plaatselijk)
26 januari	Catechese & educatie

Je bent jong en je gelooft. Maar wat eigenlijk en waarom precies? Veel jongeren in de kerk houden van een goed gesprek over geloof en levensvragen. Gesprekken die gevoerd moeten kunnen worden op een veilige plek, met mensen die toegerust zijn. De Protestantse Kerk ontwikkelt materialen en trainingen voor catecheten om zo het geloofsgesprek met jongeren te stimuleren.

Opbrengsten collectes november

3-november	Kerk in Actie / Zending	€ 89,06
6-november	Eigen project Comin	€ 52,60
10-november	Onderhoud gebouwen	€ 61,78
17-november	Noodhulp Filippijnen	€ 171,80
24-november	Cantorij	€ 128,74

Namens de diaconie
Jeroen Wildenbeest

Kerkenraadsvergadering Hervormde Gemeente Groenlo van 25 november 2013

In deze vergadering wordt Diny Vennebekken welkom geheten. We zijn heel blij dat ze na een aantal jaren van afwezigheid weer terugkeert in de kerkenraad en ditmaal in de functie van ouderling.

Verder wordt meegedeeld dat het huurcontract met de St. Oude Gelderse Kerken binnenkort afloopt en van rechtswege met twee jaar zal worden verlengd.

De vespervieringen tijdens de kerstperiode zullen worden gehouden in de RK Calixtuskerk.

Tijdens de kerstnachtsdienst zal medewerking worden verleend door het koor "Songs4All".

Op Eerste kerstdag zal er een "normale" dienst zijn.

Wat betreft de voortgang met de mobiliteitspool wordt meegedeeld dat we bezig zijn met het verzamelen van de benodigde stukken die moeten worden opgezonden om een verklaring te krijgen dat we als Hervormde Gemeente financieel in staat zijn om een z.g. proponent voor drie jaar aan te trekken.

Wat betreft de wekelijkse rubriek in de Groenlose Gids dienen we ons te beraden hoe we daar vanaf 1 maart nieuwe invulling aan geven en wie daarvoor benaderd zou kunnen worden.

Namens de diaconie wordt meegedeeld dat de dienst t.g.v. de afsluiting van het "Brazilië- project plaatsvindt op 15 december a.s. in Eibergen.

Het nieuwe (binnenlands) project waaraan de diaconie nu gaat meewerken is V.I.P. = Vreemdelingen Informatie Punt. Dit betreft een organisatie van vrijwilligers die zich inzet op velerlei gebied t.b.v. vreemdelingen. Te denken valt hierbij aan hulp bij administratieve zaken, artsen/ziekenhuisbezoek e.d.

Dit gaat uit van: Gemeente Oost Gelre, Hamelandgroep, De diaconieën van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en de Hervormde Gemeente Groenlo. Met de herinrichting c.q. opknappen van het terrein rondom de kerk wordt z.s.m. begonnen.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.

Joop ter Horst, scriba

Legaat ten behoeve van de Protestantse kerk te Lichtenvoorde.

We willen u wijzen op de mogelijkheid om in uw testament aan de kerk een legaat na te laten. Een dergelijk legaat kan vrij van erfbelasting worden verkregen door de kerk. Een legaat bestaat uit een bepaling dat een bedrag of een bezitting door middel van een testamentaire beschikking aan de kerk (anbi - instelling) wordt nagelaten. Voor erflaters is de schenking via een testament vaak de afronding van hun levensverhaal. Op deze wijze kunt u het werk van de kerk ook in de toekomst mogelijk maken.

het college van kerkrentmeesters

Schuldhulpverlening in Oost Gelre

SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van plaatselijke vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van die plaatselijke organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Helaas groeit het aantal mensen met deze problemen sterk. Dit vrijwilligersnetwerk is een initiatief van de kerken en kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhelppreventie (PCS). Het is het gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging wordt geholpen.

Een SchuldHulpMaatje is een professioneel getrainde vrijwilliger en moet voor de training een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen. Verder verleent een maatje zijn diensten gratis en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.

Het maatje helpt mensen bij het op orde brengen van de administratie en financiën, maar hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en daarbij kiest hij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

In Groenlo is sinds oktober 2011 de werkgroep Schuldhulp Op Maat hiermee actief (SOM) onder de vlag van de Vincentiusvereniging. Als u ook hulp zoekt kan dat via schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl.

U kunt ook bellen met één van de coördinatoren, Lidy Bennink (06 - 23 71 27 97) of Gerard Bouwman (06 – 18 28 99 91). Als u dat liever doet kunt u natuurlijk één van de diakenen aanspreken. Ze zullen u graag verder helpen!

Per 1 januari 2014 is de werkgroep omgezet in de Stichting Schuldhulp Op Maat.

Het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, Vincentiusvereniging, Caritas en de Protestantse Kerken in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

Wat dat laatste betreft zijn we nog op zoek naar iemand die namens de Hervormde Gemeente Groenlo en de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde zitting wil nemen in het bestuur van de stichting Schuldhulp Op Maat.

U kunt zich aanmelden bij Rinus te Kronnie (0544 376706) of r.a.tekronnie@upcmail.nl

De diaconieën van Groenlo en Lichtenvoorde

Uitloting Obligaties

Per 1 december 2008 heeft het college van kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 1 december 2013 jl. conform de voorwaarden de eerste aflossing kon plaatsvinden. De loting heeft al eerder plaatsgevonden.

Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waarvan het eindcijfer een **6** is, zijn vanaf 2 december 2013 betaalbaar met de opgebouwde rente.

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitgelote obligaties is € 56,25 voor elke ingeleverde obligatie eindigende op nummer **6**.

Op 2 december jl. was er gelegenheid om de uitgelote obligaties uit te laten betalen.

Mocht u toen niet in de gelegenheid zijn geweest dan kunt u op maandag 13 januari a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur in de Johanneshof uitgelote obligaties inwisselen tegen contante betaling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling per bankoverschrijving.

Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opgebouwd

De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

College van Kerkrentmeesters

Programma H.V.D. 2014 Groenlo

Het bestuur van de HVD heeft geprobeerd om een mooi programma samen te stellen. U leest het hier na.

16 januari. Evenals andere jaren is, de januarimaand voor de Bingo. We hopen dat het net zo gezellig wordt als andere jaren.

13 februari. Ina Slotboom zal beelden en foto's laten zien van hun reis naar Noorwegen en de Noordkaap in 2013.

Eerder in 2009 waren ze al eens in Zuid Afrika waar ze ook de Zuidkaap bezochten. Daar laten we ook een film van zien.

13 maart. Hester Raspe gaat deze middag verzorgen, wat het programma is nog een verrassing.

10 april. Paasmiddag. We hebben deze middag mevrouw Mia Tankink uitgenodigd. Zij is Pastor in Keijenborg en omstreken. Zij praat met ons over verschillende paasgebruiken in de kerken over de wereld.

De middagen vinden plaats in het zaaltje van de d'Orangie aan de Deken Hooijmansingel en beginnen om 14.30 uur.

We hopen dat u allen weer komt.

Tot ziens,
Het bestuur

Goede momenten

Hou je vast aan de goede momenten
Ook al duren ze soms veel te kort
Bewaar ze maar in een klein hoekje
Voor de tijd dat het moeilijk wordt

Hou ze vast- al de goede momenten
Pluk ze blij uit het leven vandaan
Zet ze in een vaasje op tafel
Kijk: zo'n ruiker blijft lang staan .

En zo af en toe moet je er even aan ruiken,
Aan die bloemen zo mooi en goed.
Het geeft je kracht om je paadje te lopen
Het geeft je steun en weer wat nieuwe moed

Nel Geerdink

Gaat u ook (weer) mee met de vakantieweek van de IKA?

Ook in 2014 zijn er weer de vakantieweken van de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek/Liemers). De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers.

Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet samen met hun partner.

Om u een vakantie te bieden waarin u met mensen uit uw eigen streek, in een ongedwongen gemeedelijke sfeer, pratend in uw eigen dialect, hartelijk kunt genieten.

U kunt kiezen uit de volgende weken:

- * Van 26 april – 3 mei naar Groot Laer in Ommen, met Annelies Westerveld
- * Van 10 mei – 17 mei naar het F.D. Roosevelthuis in Doorn, met Jenny te Brake
- * Van 14 juni – 20 juni naar de Boerderij en het Voorhuis in Lemele, met Hermien Hinkamp

De weken lopen van zaterdag tot zaterdag. Alleen de week in Lemele is een verkorte week en loopt van zaterdag tot vrijdag. Er is een gevarieerd programma met onder andere een kerkdienst en een avondmaalsviering. Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen. Er zijn speldagen en er wordt een uitstapje met de bus gemaakt.

Alle vakantieverblijven zijn volledig aangepast aan de verzorging van minder valide mensen. In alle weken is voldoende deskundige verpleging aanwezig. Er zijn vrijwilligers om de rolstoelen te duwen.

De kosten voor gemeenteleden die boeken via onze diaconie zijn voor een alleenstaande € 460,- voor een verkorte week en € 485,- voor een volle week.

Een echtpaar betaalt € 890,- voor een verkorte week en € 920,- voor een volle week.

Aanmeldingen moeten vóór 1 februari bij de IKA binnen zijn! Leden van de Hervormde Gemeente Groenlo zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Gaat u ook mee? Of wilt u er eerst meer van weten? Belt u mij gerust, het nummer is 376706. Ik kom het u graag uitleggen!

Namens uw diaconie, Rinus te Kronnie

Nieuwe website

Met de verschijning van de voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal is er ook een website gelanceerd over deze vertaling:

www.debijbelingewonetaal.nl

Op deze site kun je kennismaken met de vertaling en de vertalers en informatie lezen over de achtergronden en het proces.

In een aantal korte filmpjes leggen vertalers uit wat de Bijbel in Gewone Taal is en waarom ze blij zijn dat ze mochten meewerken aan deze duidelijke Bijbel.

In de gepubliceerde tekst van de Bijbel in Gewone Taal staan diverse links, waar nadere uitleg wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij het verhaal van Mozes in de rieten mand. (Exodus 1).

Bij de tekst 'Toen ze (de dochter van farao) de mand opendeed, zag ze het kind' staat deze toelichting: 'Op afbeeldingen van dit verhaal is het mandje bijna altijd open. Dat is logisch, want de kijker moet kunnen zien dat Mozes erin ligt. Maar uit dit vers blijkt duidelijk dat het mandje dicht was. En dat het dus een verrassing was, wat erin zat.'

De toelichtingen geven soms ook aan waarom een bepaalde vertaalkeuze is gemaakt.

Een voorbeeld: Exodus 1: 15 begint in de Bijbel in Gewone Taal met de woorden 'Op een dag'. Dat vind je zo niet in andere vertalingen. In de toelichting wordt verklaard waarom deze keuze is gemaakt: 'vers 11-14 vertelt hoe de Israëlieten behandeld werden door de Egyptenaren: zo ging het in die tijd. In vers 15 wordt verteld over één bepaalde maatregel. Daarom begint dit vers in de BGT met de woorden 'Op een dag ...'. Dan weet de lezer dat er nu iets bijzonders komt.'

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Collectemunten naar € 1,-

U verwachtte vast al dat de prijs van collectemunten verhoogd zou gaan worden. Met ingang van 1 januari is dit een feit. De prijs van de munten gaat van € 0,85 naar € 1,-. De aankoopprijs is, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van de belasting dus in het vervolg ook een hogere aftrekpost. De munten zijn verkrijgbaar in aantallen van vijftig bij de koffiebalie in de Johanneshof.

Het college van kerkrentmeesters

Gewijzigde bankrekeningnummers Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Bankrekeningnummers wijzigen in IBAN-nummers.

In het kader van het SEPA (Single Euro Payment Area) ofwel het uniform Europees betalingsverkeer veranderen alle bankrekeningnummers in IBAN-nummers. Uw bank heeft u hier ongetwijfeld al over geïnformeerd. Hoewel de invoeringsdatum 1 februari 2014 is, is het verstandig om al vanaf 1 januari 2014 uitsluitend de IBAN-nummers te gebruiken bij overboekingen.

Het college van kerkrentmeesters heeft meerdere bankrekeningen in gebruik al naar gelang het doel van de rekening. Voor de volledigheid geven wij hier de IBAN-nummers van de rekeningen ten name van

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde:

IBAN rekening: NL 84 RABO 0336115474
voor bijdragen Kerkbalans, giften en aankoop collectemunten.

IBAN rekening: NL 04 FVLB 0635807300
voor bijdragen Solidariteitskas.

IBAN rekening: NL 04 FVLB 0635807297
voor giften Eindejaarscollecte.

IBAN rekening: NL 04 FVLB 0635800195
voor bijdragen kerkblad Op Weg.

IBAN rekening: NL 10 RABO 0386116717
voor exploitatie Johanneshof.

Er zijn nog enkele bankrekeningen in gebruik doch die zullen geleidelijk worden afgebouwd en daarom worden deze niet meer vermeld.

Het college van diakenen heeft de navolgende rekening ten name van **Diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde:**

IBAN rekening: NL 46 RABO 0336121687
voor alle bijdragen en giften. Onder vermelding van het doel, dus ook voor giften voor de zending.

Onderstaand vermelden wij ook nog de IBAN bankrekeningnummers van de

Beheercommissie begraafplaats VREDEHOF:

IBAN rekening: NL 13 RABO 0336163797

PVG (protestantse vrijwilligersgroep)

IBAN rekening: NL 89 RABO 0386140030

Dank voor uw aandacht voor deze belangrijke informatie.

Administrateur, Frits van Lochem

Kerstfeest

In een bomvolle Johanneshof vierden we samen met 'Groenlo' kerst.

Mevrouw De Bruijn heette iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Braam, Bas Tieltjes en het koor 'De Medeklinkers'.

Mevrouw Braam had deze middag de liturgie verzorgd en aan de hand van Jesaja 1 en Lucas 2 gingen we van Advent naar Kerst. Tussendoor het aansteken van in totaal zeven kaarsen, met allen het uitspreken van: 'Spreid uw dragende vleugels onder hen uit. Spreid uw warmende lichtglans over hen uit'.

In de pauze las mevrouw Braam het kerstverhaal 'De goede boodschap'.

Na de pauze genoten we van de zang van het koor. Bekende en minder bekende kerstliederen, het geheel zeer verzorgd. Het klonk prachtig. Tussendoor vertelde één van de zangeressen het verhaal van de vier kaarsen: vrede, vertrouwen, liefde en hoop.

Als afsluiting van de middag stond er een uitgebreide koffietafel klaar, wat iedereen zich goed liet smaken.

Met een gedicht van Toon Hermans: 'Vrede is..' en het zingen van 'Ere zij God' kwam er een eind aan deze mooie middag en ging iedereen voldaan naar huis.

Voor mij is dit de laatste keer dat ik een stukje over de PVG in 'Op Weg' mag schrijven. Mevrouw Annie Bosman neemt het stokje van mij over. Ik wens haar hierbij veel succes en inspiratie. Voor u allen: Gezegnede kerstdagen en een gezond 2014 gewenst, mede namens alle medewerkers.

Op 20 januari 2014 is er om half drie in de Johanneshof de welbekende bingomiddag. Alle senioren van harte welkom!

Joke Lubbers

Expositie Borduurwerkstukken

Binnenkort komen in de Johanneshof borduurwerkstukken te hangen van Gerda van den Mosselaar.

Gerda werd geboren op 25 maart 1923 op de Varkensmarkt 36 in Lichtenvoorde, waar ze haar hele leven heeft gewoond. Op 21 mei 2011 is ze overleden.

Haar wereld bestond uit borduren. Met een verstandelijke beperking was het voor Gerda een geweldige daginvulling om deze hobby (levenswerk) uit te voeren. Alle borduurstukken zijn door haar zelf ontworpen, getekend en met kralen, garen, brei- en haakwerk bewerkt, op haar manier. Soms nam een doek wel een jaar of langer in beslag. Borduren was voor Gerda hetzelfde als voor ons communiceren. Ze was heel goed op de hoogte van politiek, wetenschap, natuur enzovoort. Tijdens het borduren was ze helemaal in haar eigen wereld, zonder tijd, zonder stress, heel puur.

Het zijn echt bijzondere werkstukken, waaraan je kunt zien hoe secuur ze werkte.

Fijn om dit levenswerk van haar te kunnen laten zien.

Met dank aan de familie van den Mosselaar.

Hans, Ank en Ineke



Brazilië groep

Drie jaar werken voor de inheemse volkeren in Brazilië, drie jaar acties voeren om geld in te zamelen voor COMIN, drie jaar op de bres staan om mensen te vertellen hoe het gaat met andere volkeren in andere landen, drie jaar lang vier gemeenten bij elkaar, drie jaar jongeren op de voorgrond die hun stem laten horen, die laten zien dat ze zich in willen zetten voor anderen, dat ze deel zijn van de gemeente, drie jaar lang vergaderingen van projectgroep en steungroep.

En nu is het dan voorbij. De slotdienst was erg mooi, met vele bijdragen van verschillende mensen: de beide predikanten, Eveline en Jan Peter, die de groep jongeren ook hebben begeleid; de jongeren zelf, die in de vorm van muziek en teksten hun bijdrage leverden, Hanneke die een mooi en toepasselijk lied zong over Jou land is my land (Zuid Afrikaans). En de project- en steungroep leden die hun steentje weer bijdroegen en de jongeren toespraken. En natuurlijk u, die in groten getale op kwamen dagen, en wederom uw deel heeft gedaan, door figuurlijke en letterlijke steun voor dit mooie project... En Jaantje Vink van Kerk in Actie die de cheque in ontvangst nam en er voor zorgt dat het geld bij COMIN terecht komt. Op de cheque stond al een mooi bedrag van ruim € 19.800, maar inmiddels zijn we de magische grens van € 20.000 voorbij, door een enorme collecte opbrengst van ruim € 400,-. En in Lichtenvoorde hebben ze tijdens de Kerstdienst ook nog voor Comin gecollecteerd, maar op het moment dat ik dit schrijf is het bedrag nog niet bekend.

Het werk van COMIN houdt hier echter niet op natuurlijk, zij gaan door, want de strijd voor gelijke rechten van de inheemse volkeren is nog niet gestreden, dat gaat allemaal niet zo snel, dat heeft een langere adem nodig dan drie jaar. Maar ze zijn erg blij met iedere steen die bijgedragen wordt, ieder hart dat open gaat voor anderen, iedere stem die praat over rechtvaardigheid.

Ik wil u graag namens de jongeren en de projectgroep en de steungroep enorm bedanken voor alle steun, betrokkenheid, harten onder riemen, alle bijdragen in de vorm van geld of andere vorm, alle zettes en schouderklopjes... Het was fijn om zo te laten zien dat je als gemeenten en als jongeren samen met ouderen veel kunt betekenen voor een medemens.

Wij wensen u een heel inspirerend 2014 toe!

Namens de jongeren en de project- en steungroep
Liesbeth Speelman

Ophaaldienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster	tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek	tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn	tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga	tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-lid? Geef het dan even aan mij door. Namens uw diaconie, Rinus te Kronnie, tel. 37 67 06.



Giften

Ontvangen voor de ouderling bloemendienst:

€ 10,= via mevrouw D. te Bokkel; € 5,= en € 10,= via mevrouw J. ter Haar en € 5,= via mevrouw R. Tieltjes.

Voor de diaconie:

€ 10,= via mevrouw G. ter Haar; 2 x € 10,= via de heer F. van Doorn en € 5,= en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes.

Voor de PVG:

€ 10,= via mevrouw T. de Jongh.

Voor de kerk:

€ 100,= via mevrouw J. Lubbers.

Voor onderhoud gebouwen:

€ 10,= via de heer F. van Doorn en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes.

Voor Algemeen Kerkenwerk:

€ 10,= via mevrouw C. Lensink en € 5,= via mevrouw E. Meijer.

Voor het Pastoraat:

3 x € 10,= via de heer F. van Doorn en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes.

Verder is er een uitgelote obligatie ter waarde van € 56,25 als gift ontvangen ten gunste van de kerkrentmeesters.

Alle gevers hartelijk dank!

Kledinginzameling

Deze maand is de kledinginzameling op zaterdag de 25^e van 09.00 tot 12.00 uur in de Nijje Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Hoe verder na het emeritaat van onze predikant in Groenlo.

Vorige maand konden wij u nog niets nieuws mededelen. Het verzoek voor een solvabiliteitsverklaring om een predikant uit de mobiliteitspool te mogen beroepen was de deur uit. Deze week hebben wij deze verklaring ontvangen, dat betekent dat we, dat zal begin januari worden, met een profielschets in de hand, in gesprek kunnen met de PKN in Utrecht, zodat zij voor ons op zoek zullen gaan naar een proponent. (Een **proponent** is in de Protestantse Kerk een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. De proponent onderscheidt zich van de 'kandidaat', een student die wel mag preken, maar nog niet beroepbaar is.)

Wij houden u op de hoogte.

Winkelenstelling in de Gemeente Oost Gelre

In de Elna en de Groenlose Gids werd onder de gemeente berichten aangegeven dat de gemeente Oost Gelre voornemens was tot openstelling van de winkels op zondag, hier mocht men op reageren.

Wij als PKN Lichtenvoorde en Hervormde Gemeente Groenlo hebben ieder voor zich, in een schrijven aan de gemeente kenbaar gemaakt in principe tegen deze openstelling te zijn. Tevens hebben wij vermeld in ons schrijven dat wij voor de kleine zelfstandige winkelier alleen maar nadelen zien. De groot winkelbedrijven zullen hiervan profiteren. Met voor de toekomst het risico nog meer leegstand in de dorps- en stadskern.

Op 17 december is er door de gemeenteraad van Oost Gelre beslist dat de winkels op alle zondagen geopend mogen zijn. Helaas heeft onze inzet geen resultaat opgeleverd.

Kerkbalans 2014 Groenlo

In deze uitgave staat al een artikel van de kerkrentmeesters uit Lichtenvoorde over de actie Kerkbalans 2014. Het is niet nodig het artikel dubbel te plaatsen. Wij ondersteunen het thema en sluiten hierbij graag aan. Ook de inkomsten voor onze kerk lopen terug. Daarom bevelen wij de actie Kerkbalans van harte bij u aan! Ook in Groenlo is de periode van Kerkbalans van 12 t/m 26 januari 2014.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Hans Bragt

Kerst 2013 Groenlo

In de laatste weken van december zijn velen druk met de voorbereidingen voor de kerstdagen. Wat gaan we eten, wat gaan we doen, wie nodigen we uit en welke cadeaus geven we elkaar? In de winkels staan lange rijen voor de kassa's.

Het is kerst, dus het mag extra feestelijk.

Dan wordt het kerst, de rust daalt neer. Veel mensen gaan naar de kerk. Zo ook in Groenlo. In het schip van de Oude Calixtus kerk staan de stoelen rondom de preekstoel opgesteld. Op kerstavond er is een podium voor het koor Songs4all. Het koor en de gemeente zingen bekende liederen. We beginnen met het zingen van Komt allen tezamen en als intochtslied zingen we de bekende woorden van gezang 135: Hoor de engelen zingen de eer. Aan het eind van de dienst zingen we natuurlijk ook Ere zij God. Maar naast het zingen zijn er ook de bekende woorden uit het evangelie van Lucas. De engelen vertellen aan de herders: "...vandaag is in de stad van David jullie redder geboren..."

Jezus wil een redder voor ons zijn, een licht op het pad dat we moeten gaan. Hij wil ons helpen en nabij zijn. Dat begint bij zijn geboorte en dat vieren we tijdens het kerstfeest. Maar is dit niet iets om elke dag te vieren? Immers, Jezus wil elke dag onze redder zijn en een licht op ons pad? Daarom: elke dag kerstfeest.

Hierna een foto van de inrichting van de kerk.



MINI KERSTMUSICAL KND-XXL

1e Kerstdag was het eindelijk zover: de Mini Kerstmusical van de KND-XXL in de Johanneskerk Lichtenvoorde. Een fantastische voorstelling! Rechtstreeks vanuit Bethlehem leidde deze morgen onze trouwe verslaggever Josias Tol ons door het kerstverhaal.



Onze cameraman ter plaatse



Verslaggever Josias Tol



De herders



De wijzen uit het oosten: We hebben in de sterren en boeken gelezen dat er een koningskind zou worden geboren in een stal. Gek hè, een koning hoort toch in een paleis. Nou inderdaad en vooral als het om de zoon van God gaat.....



Er is een kindeke geboren op aard.....



En een mooi decor van de Jongerenkerk, gemaakt tijdens de laatste AKZ-dienst op 8 december jl.

Meer foto's: kijk even op Facebook of op onze website: www.kerkbladopweg.nl.

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Het volgende nummer. . .

kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 2 februari 2014. De kopij moet uiterlijk maandag 20 januari om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@kerkbladopweg.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.kerkbladopweg.nl

Vragen over de bezorging

B.W. Scholten, tel. 0544 373460

Redactie Op Weg

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 374740

Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 0858783864

Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 373471

Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 0544-465438

Website Mevr. A. Lensink, tel. 376669

GEGEVENS LICHTENVOORDE

WIJKINDELING 2012

Wijk ouderling/coördinator tel. nr.

1. mevr. G. Boschman 37 35 59
mevr. J. Hulshof 37 88 91
2. mevr. E. Meijer 48 28 54
3. mevr. C. Lensink 37 24 14
4. dhr. F. van Doorn 37 27 00
5. dhr. G. Bouwman 37 24 36
mevr. J. Rouwhorst 37 36 62
6. mevr. G. ter Haar 37 20 91
7. mevr. J. Lubbers 37 25 49
8. mevr. A. van Vliet 37 27 95
9. mevr. W. ten Barge 37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes 37 22 21
11. mevr. W. ten Barge 37 31 97
12. mevr. J. ter Haar 37 15 28

Wijkindeling predikanten:

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 – 12 mevr. G.H. Braam

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09
Email: hans@hinkamp.info

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a 7271 DL Borculo
tel. 06 12 22 20 59
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Scriba : Ph. de Bruijn, Esstraat 34,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 28 04
Email: p-debruijn@kpnmail.nl

Kerkgebouw : Johanneskerk, Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Koster : G. W. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr. Meinenweg 30
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72
Organist: B. Tieltjes, Rossinistraat 6,
7131 GH Lichtenvoorde, tel. 37 35 32

Vorming en Toerusting: S. Tamminga,
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Gemeentecentrum: "Johanneshof", Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Beheer : mevr. J. van Lochem, Hofesch 23,
7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Administratie Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem,
Van der Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichten-
voorde, tel. 37 47 23. ING 965.840 of Rabobank
33.61.15.474 t.n.v. Protestantse Gem. Lichtenvoorde

Administratie Diaconie: F.J. van Lochem, Van der Meer de
Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23.
Rabobank 33.61.21.687 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem.
Lichtenvoorde

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster, Van
Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde,
tel. 08 58 78 38 64

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34, 7131
XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67, Bankrek. 3861.40.030

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 NR Vragender
Bankrek. 3861.16.717

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten – Markvoort,
Hillenstr. 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68
Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Begraafplaats Vredeshof: J. Niewold, Esstraat 10-37,
7131CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45

GEGEVENS GROENLO

Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: ds. M.H. Willems-Joosten,
De Schans 40, 7141 DA Groenlo, tel. 46 20 19
Email: BWillems1948@kpnmail.nl

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,
7141 TT Groenlo, tel. 46 44 21
Email: jhthorst@planet.nl

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: Giro 90.76.05 of SNS 85.27.81.024

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar
Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543 538525
SNS 85.62.37.922 t.n.v. diaconie

Begraafplaats: W. Memelink, Heelweg 25,
7156 ND Beltrum, tel. 48 16 19
rek.nr. ABN AMRO 59.53.75.863

Kerkdiensten

Lichtenvorde

Zondag 5 januari

Epifanie (wit)

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

Welkom: de heer Tamminga

Deurcollecte: verwarming

Na afloop is er gelegenheid tot
nieuwjaarswensen

Zondag 12 januari

Eerste zondag na Epifanie (wit)

(her)bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

Welkom: de heer Wildenbeest

Deurcollecte: de Bondgenoot

Zondag 19 januari

Tweede zondag na Epifanie (wit)

10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur

oecumenische viering

gebed voor de eenheid

m.m.v. de heer Alfonds Liesker

Welkom: de heer van Lochem

Deurcollecte: oecumene (plaatselijk)

Zondag 26 januari

Derde zondag na Epifanie (wit)

AKZ-dienst

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

Welkom: de heer Niewold

Deurcollecte: catechese en educatie

Kindernevendienst XXL

Jongerenkerk

Elke zondag is er na de dienst

koffiedrinken in de Johanneshof.

Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.

Op 26 januari Kindernevendienst XXL

en jongerenkerk.

Groenlo

Zondag 5 januari

Epifanie

10.00 uur dhr. S. Kuijt, Lichtenvorde

Welkom: mevrouw Wegink

Deurcollecte: Kerkvoogdij: onderhoud begraaf-
plaatsen

Zondag 12 januari

Doop van de Heer, 1e zondag na Epifanie

10.00 uur ds. F. J. Helder, Winterswijk

Welkom: mevrouw Weetink

Deurcollecte: Diaconie, project

Zondag 19 januari

2e zondag na Epifanie

10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, oecumeni-
sche dienst, gebed voor de eenheid

Deurcollecte: Kerkvoogdij: Oecumene, zoeken
naar wat bindt

Zondag 26 januari

3e zondag na Epifanie

10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten

Welkom: de heer Pleiter

Deurcollecte: Catechese en educatie, Geef het
door!

Woensdag 8 januari

19.00 uur Taizé viering

Woensdag 22 januari

19.00 uur Taizé viering