

maart 2014

In dit nummer:

Veertigdagentijd

Via Dolorosa

Kerkbalans

Anne van der Meiden

Vrijwilligersavond



Veertig dagen

Veertig dagen moet ik wachten
veertig dagen duisternis
tot ik zie op de Paasmorgen
dat Uw licht gekomen is.

Hanny Scheele

Veertig dagen

Om bij stil te staan

Deze week begint de veertigdagentijd. De tijd voor Pasen. Veertig dagen van inkeer en bezinning. Bezinning op het mysterie van het leven. Van het Leven met een hoofdletter. En deze tijd bevinden we ons in goed gezelschap. Bijbels gezien. Herhaaldelijk worden we erbij bepaald dat veertig niet zomaar een getal is. Het is het getal dat aanduidt hoe lang een periode is, nodig om tot inkeer te komen. Om de zaken op een rijtje te zetten. Om daarna weer een nieuw begin te maken.

Voorbeelden uit de bijbel? Veertig dagen regen-de het, terwijl Noach in de ark zat. Veertig jaar at het volk Israël manna terwijl het door de woestijn trok. Veertig dagen en nachten was Mozes op de berg Sinai toen God hem zijn leefregels gaf. Veertig dagen trokken de verkenners door het land dat aan het volk beloofd was. Veertig dagen en nachten trok Elia door de woestijn voor hij de berg Horeb beklom waar hij de Heer ontmoette in een zachte bries. Veertig dagen vastte Jezus in de woestijn voor hij door de duivel op de proef gesteld werd. Veertig dagen was Jezus na zijn opstanding nog onder mensen voor hij in een wolk verdween. En Eli, David en Salomo kregen veertig jaar de tijd om hun taak als rechter of als koning, te volbrengen.

Deze week begint de veertigdagentijd. Toen ik jong was werd daar nog niet zoveel aandacht aan besteed in onze kerken. Wel bij mijn vriendinnetje die katholiek was. Op Aswoensdag, de eerste dag van de veertig dagen, ging ze met haar moeder naar de kerk waar ze een askruisje op haar voorhoofd getekend kreeg. En thuis stond het trommeltje waar het snoep in ging die veertig dagen. Ik vond dat heel bijzonder.

Langzamerhand hebben de protestantse kerken dit kind, het kind van de veertigdagentijd, dat met het badwater was weggegooid in de strijd tegen het katholicisme, weer tevoorschijn gehaald. Net zoals het kind van het licht van de paaskaars, dat elk jaar in de Paasnacht wordt binnengedragen. Om daarna iedere zondag te branden als teken van Gods licht en nabijheid.

In de katholieke kerk is de Aswoensdag officieel een vastendag, vastgelegd tijdens de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 1989. Na de op-

dracht om op Aswoensdag en Goede Vrijdag te vasten eindigt de bepaling als volgt: ". . . en dat verder het bepalen van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten".

Dat laatste zien we gebeuren in onze kerken. Steeds meer mensen die op een eigen, bij hen passende manier die tijd van veertig dagen beleven. Die veertig dagen leven terwijl ze iets doen dat ze gewoonlijk niet doen. Terwijl ze iets laten dat ze gewoonlijk niet laten.

Misschien zegt iemand: Maar het zijn toch meer dan veertig dagen vanaf Aswoensdag tot Pasen. Het antwoord is simpel. De zondagen tellen niet mee. Dat blijven feestdagen. Dagen waarop we vieren dat God groot is. Groter dan wij kunnen bevatten. Sterker dan wij kunnen bevatten. Sterker dan de dood. En die God gaat naast ons. Veertig dagen lang. Ons hele leven lang. Tot in eeuwigheid. Eeuwigheid, ook zo iets dat ons bevattingsvermogen te boven gaat.

Een goede veertigdagentijd gewenst.
marja

Leven

Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen
dat grote geluk.

Leven is vragen
wachten verdragen
zwoegen en zwijgen
antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

Leven is dwalen
oude verhalen
speuren en zoeken
stoffige boeken
de sporen van God.

Leven is opstaan
elkaar tegemoet gaan
't hart om te geven
en kwaad te vergeven
het leven is goed.

(lied 830)

Pastorpraat ds. Hinkamp

Maandagochtend. Het is 'the day after' want de zondag en het voorgaan in de kerkdienst blijft toch altijd een centraal punt in de week. Ook al staat de zondag dan te boek als het begin van de week in de praktijk is het voor mij toch iets waar je door de week naar vooruit kijkt (en ook wel uitzielt).

Maandagochtend is dan vaak zo'n moment "um waer effen de kop los te maken"; tijd voor een beetje ontspanning dus. Bijvoorbeeld met ontspannen inspanning. En zo sta je dan op maandagochtend in de sportschool. Eerst de benen een beetje los pedaleren op de fiets. En als dan even later de (zin)loze meters van de loopband onder mij doorrollen gaan mijn gedachten toch al weer uit naar het inleveren van de kopij voor Op Weg.



En dan breekt in één keer het besef door: wat is het eigenlijk toch jammer dat veel mensen zo weinig aan geestelijke ontwikkeling lijken te doen. Na de jaarwisseling (of na de vakantie) lopen de sportscholen weer vol met nieuwe aanmeldingen. Of je ziet mensen die de buitenlucht opzoeken om te fietsen of te trimmen. Mensen werken zó aan hun gezondheid, een ieder op zijn/haar eigen niveau. Want proberen een beetje fit te blijven is ook werken aan het verhogen van de weerstand. Maar we kennen ook de beperkingen: ook kerngezonde mensen kunnen zomaar ernstig ziek worden (of blijken). Niets is zeker in dit leven.

Als je dan vanaf diezelfde loopband kijkt naar ons kerkelijk leven dan is het daar toch anders. Na de drukte van Kerst géén (of weinig) nieuwe aanmeldingen in de kerkbanken. En dat is jammer, want we hebben als kerk veel te bieden. We hebben met de activiteiten van Vorming en Toerusting een uitstekend geestelijk 'trainingsprogramma'. Gelukkig zien we daar het afgelopen jaar wel een toename aan 'leden'. De drempel van de Johanneshof lijkt voor veel mensen gelukkig steeds vaker lager te liggen!



Wat zou dan een verdere groei op de zondagochtend prachtig zijn. Het lijkt er op dat veel mensen nog een beeld hebben van sombere gelegenheden waar geen lachje af kan. De vaste 'abonementhouders' (en dat zijn er bij elkaar toch ook heel wat!) weten wel beter. En als het niet in de dienst is dan is er altijd nog de (niet verplichte) 'cooling down': het gemoedelijk kof-fiedrinken in de Johanneshof. Gewoon een beetje bijpraten over 'wat er ook maar ter tafel komt'.

Dus voor iedereen die wil werken aan de geestelijke conditie (en het opbouwen van geestelijke weerstand c.q. opstandingskracht): welkom! Kom eens langs bij de activiteiten van Vorming en Toerusting, of op de zondagochtend; dan gaan we samen een rondje trimmen! Natuurlijk kunnen er geestelijk ook vragen liggen die minder tot hun recht komen in een 'groepstraining' en vragen om een 'personal coach'. Daarvoor kunt u dan een beroep doen op mij of op kerkelijk werker Gaatske Braam. Onze contactgegevens staan achter in deze Op Weg.

met een sportieve groet, ds. Hans Hinkamp

Gratis 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Op 9 maart begint de 40dagentijd. Voor gemeenteleden met een smartphone of heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander.



Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp of scan de QR-code met je telefoon en ga direct naar deze pagina.

J-kerk in maart

Deze keer maar liefst 2x een J-kerk in één maand. Op 2 maart is er een 'gewone' J-kerk, met een gezellig en leuk programma. Op 23 maart is er een bijzondere versie van de J-kerk met een kruiswegstatie speciaal voor jongeren, met een bijpassend programma. Een keer wat anders, dus kom gewoon... 2x!

Kyriegebed in de veertigdagentijd

Op weg naar Pasen speelt het kyriëgebed, het gebed voor de nood van de wereld, een belangrijke rol. Ook dit jaar maken we dat zichtbaar met het symbool van het Kruis. Je kunt, met of zonder woorden, aandacht vragen voor waar je voor zou willen bidden.



In een persoonlijk lichtgebed kunnen we onze zorgen of vragen voor God brengen. Ondertussen zingen we een lied dat past bij de veertig dagen voor Pasen. Op het Paasfeest wordt het hele Kruis versierd met de door ons meegebrachte voorjaarsbloemen, als teken dat dood en verdriet bij God niet het laatste woord hebben.

Doopdienst 16 maart

In de dienst van 16 maart is er gelegenheid tot het bedienen van de heilige doop. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact met mij opnemen.

Hans Hinkamp

Dienst met medewerking van de Cantorij

In de dienst van 30 maart, om 10.00 uur in de Johanneskerk, is er muzikale medewerking van de Cantorij. Aandacht is er voor liederen uit het Nieuwe Liedboek.

Vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water
geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd
een vogel.

Guillaume van der Graft

Pastoraat Kerkelijk werker Gaatske Braam

Bezoekwerk

In het afgelopen jaar heb ik met velen van u kennis mogen maken. Het is bijzonder dat je als 'vreemde', soms zo maar aanbellend, welkom bent, dat verhalen worden gedeeld, er vertrouwen wordt geschonken. Ook komt het voor dat bezoek van 'iemand van de kerk' niet op prijs wordt gesteld en dat wordt gerespecteerd.

Mocht u, op korte termijn, prijs stellen op een contactmoment met mij, dan kunt u dit, rechtstreeks aan mij, of via uw ouderling of contactpersoon, laten weten.

Meeleven met

Bij de heer E.J. Wamelink, Switbertushof 29, en bij mevrouw Magis, Beethovenstraat 2 is de operatie goed verlopen. Beiden zijn nu thuis herstellende.

De heer Ton van de Giessen, Sweelinkstraat 4 herstelt van goed verlopen operaties en moet nu weer energie opbouwen voor een volgende operatie. Langs deze weg bedankt hij, mede namens zijn vrouw Elly, iedereen voor alle meeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoeken.

De situatie van mevrouw Tiny Gillissen, Rossinistraat 10, is op dit moment redelijk stabiel.

Alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis, de zieken thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en Gods nabijheid.

Psalm 23, maar dan anders

Uit het boek "een knipoog van u zou al helpen" van Karel Eykman bemoedigende woorden voor de komende tijd, naar aanleiding van Psalm 23.



Was ik een schaap, was hij mijn herder.
Was ik een schaap, bracht hij mij verder.

Hij wist waar groen grasland was en fris helder water.
Als ik erg wilde lopen gaf hij mij een tik met zijn stok.
En was ik zoek ging hij mij zoeken.
Was ik stom, ging ik verdwalen
hij keerde om om mij te halen.
Ik was niet bang want hij was bij me
Al moesten we langs smalle enge paden
ik durfde best, want leeuwen of wolven
jaagt hij de stuipen op het lijf.
Wie kwaad wil doen, lacht hij vierkant uit.
Ik voelde mij goed, kon op hem bouwen.
Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen.
Hij moedigt mij aan en maakt mij dapper,
Met hem erbij lukt het mij
alle dagen van mijn leven.

Was ik een schaap, dan wist ik het wel.

Met een hartelijke groet,

Gaatske Braam

Vespers in de veertigdagentijd.

De Passion, het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus leven, wordt voor de vierde maal opgevoerd. Dit jaar in de stad Groningen. Veel mensen willen dit evenement meebeleven. Er zal geen billboard komen met de tekst: Uit de stilte komt het Woord naar ons toe en in de stilte mondt het weer uit. Daarmee maak je geen reclame. Dit evenement zal zich ook niet in stilte voltrekken.

De Passion gaat over dat Woord van God dat vlees heeft willen worden, dat de gestalte van een mens heeft aangenomen, met inbegrip van onderworpenheid aan de dood. Voor deze mens de dood aan een martelpaal, het kruis.

Om iedereen alvast op dit evenement te attenderen plaatste de organisatie een groot verlicht kruis in de stationshal. Op dit martelwerktuig eindigde deze mens zijn leven.

Gods levend geworden Woord mocht niet meer zelf spreken. De mensen, de religieuze machthebbers, hadden zich meester gemaakt van Gods Woord en zij wisten hoe dat moest klinken. Zij wisten hoe het hoorde en zo hoorden ze het. Ze lieten het Woord geen vrijheid, maar namen het gevangen en liquideerden het. Dit zullen ze in Groningen ook dit jaar weer zien en op een eigentijdse manier bezingen.

In de veertigdagentijd houdt de Werkgroep Oecumenische Vieringen de vespers rond het thema: " Zoek de stilte. Ontdek wat je beweegt." Als leidraad zullen foto's van de kruisweg 'Passie op de Kruisberg' te Doetinchem 2013 dienen.



Op de zondagmiddag om 17.00 uur bent u van harte welkom in de Johanneskerk. Even de rust zoeken en overwegen waarom de ene mens voor zijn overtuiging zijn of haar leven geeft. Wij geloven dat wij op de Eerste Dag mogen vieren dat Gods Woord gehoor heeft gevonden, dat het niet is verstomd in de holte van het niets. Dat het nooit zal verstommen, maar zal leven, en ons in dit leven meeneemt. In stilte mogen we overwegen dat wij hopelijk ontdekt hebben dat het ook onze zaak is, dat het Woord ook ons vlees wil worden, gisteren, nu en zo meteen.

Alfons Liesker

Nog één keer wandelen over het water. Op 6 maart 2014.

Nog één keer wandelen we over het water met dominee Hans Hinkamp. De voorgaande avonden waren boeiend, en verhelderend. Ook deze laatste keer zal het vast weer de moeite waard zijn. Hoe de verhalen uit de Bijbel te plaatsen en te verstaan. Zoals Carel ter Linden verwoordt: "Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een watervloed. Of over een man, uit een maagd geboren die over het water loopt en uit de dood opstaat. Ze zijn voor een hedendaagse lezer geheimtaal geworden. Deze verhalen zijn echter een schatkamer van ervaringen die het oude Israël in een periode van eeuwen opdeed met het leven en met zijn God. Verhalen die via het christendom de wereld in zijn gegaan, onze westerse beschaving diepgaand hebben beïnvloed en telkens opnieuw mensen hebben aangesproken en geïnspireerd."

Kwam u al eerder, we hopen u weer te ontmoeten. Was u er nog niet eerder, dan nu de mogelijkheid om kennis te maken met de benadering van dominee Carel ter Linden van de Bijbelse verhalen.

De avonden zijn, ook al is er een rode draad, prima afzonderlijk te bezoeken.

Toegang gratis, als u zich even opgeeft weten wij op hoeveel mensen we mogen rekenen.

Leiding: Ds. Hans Hinkamp

Locatie: Johanneshof

Datum: 6 maart

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, tel. 0544 - 372752
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

12 maart 2014. Biddag. De voedselbank.

Op de avond van de biddag, na de bidstond voor gewas en arbeid, bent u van harte uitgenodigd voor een presentatie gegeven door medewerkers van de voedselbank Oost-Achterhoek. Ze komen vertellen over het werk dat ze verrichten. Werk dat helaas nodig is.

Wekelijks worden voedselpakketten uitgedeeld aan huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks voor voldoende eten te zorgen. De groep mensen uit onze samenleving die een beroep doet op de voedselbank wordt steeds groter.

Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. We hopen op een goede opkomst. Een opkomst waaruit blijkt dat u interesse toont voor het werk dat een grote groep vrijwilligers vaak al zo lang verricht. Werk dat we als kerk graag ondersteunen!

Locatie: Johanneshof

Datum: 12 maart

Tijd: 20.30 uur (na de bidstond die om 19.30 is)

Info: Sjors Tamminga, tel. 0544 - 372752
mail: sjorstamminga@kpnmail.nl

Om vast te noteren. 10 april 2014.

Op 10 april zal de laatste avond van Vorming en Toerusting van dit seizoen plaatsvinden. Spreker is dan Pastoor Pikkemaat uit Vragender. In het volgende nummer van Op Weg meer hierover.

namens Vorming en Toerusting, Marja Koster

Agenda Lichtenvoorde

03 maart	Vergadering KRM	20.00 uur
05 maart	Inloopmorgen	09.30 uur
	Bijbelkring	10.00 uur
	Ouderlingenberaad	20.00 uur
06 maart	Bloemschikken	19.30 uur
	V & T 'Wandelen over het water'	20.00 uur
07 maart	Vrijwilligersavond	20.00 uur
08 maart	Cantorij	17.00 uur
09 maart	Vesper	17.00 uur
10 maart	PVG vergadering	14.00 uur
11 maart	Verg. 'Vredehof'	20.30 uur
12 maart	Inloopmorgen	09.30 uur
	Biddag	19.30 uur
13 maart	Moderamen	20.00 uur
16 maart	Vesper	17.00 uur
17 maart	PVG middag	14.30 uur
19 maart	Inloopmorgen	09.30 uur
	Bijbelkring	10.00 uur
	Kerkenraadsverg.	20.00 uur
20 maart	Bloemschikken	19.30 uur
21 maart	Open Tafel	11.30 uur
	Expositie	
	'Kruiswegstaties' v.a.	10.00 uur
22 maart	Expositie	
	'Kruiswegstaties'	10.00 uur
	tot	12.00 uur
	Cantorij	17.00 uur
23 maart	Vesper	17.00 uur
26 maart	Inloopmorgen	09.30 uur
29 maart	Cantorij	17.00 uur
30 maart	Vesper	17.00 uur

Agenda Groenlo

Het moderamen vergadert op 24 maart 2014 en de kerkenraadsvergadering is op 31 maart 2014.

Bloemengroet Lichtenvoorde

Gemeenteleven

De bloemen uit de kerk zijn, als groet van de gemeente, gebracht bij
26 jan. mevrouw Lubbers,
Weijenborgerdijk 47.
2 feb. fam. Doornink,
G.J. Doorninkweg 1.
9 feb. fam. Te Paske
Oude Winterswijkseweg 20.
16 feb. fam. Groot Kormelinck,
Kamperweg 18a.

Verjaardagen

- 4 mrt. mevr. J.W. Wansing –
Wissink, Wilgenstraat 6,
7131 ZP, 75 jaar.
- 9 mrt. mevr. L. Scholte –Laning,
Chopinstraat 16,
7131 AC, 81 jaar.
- 12 mrt. de heer J.F. Sint,
Jan Steenstraat 52,
7131 VR, 75 jaar.
- 21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen –
Lensink, Bachstraat 11,
7131 AD, 82 jaar.
- 21 mrt. mevr. J.G. Wamelink –
van Lochem, Kerkdijk 6,
7134 NL, 79 jaar.
- 24 mrt. mevr. H.W. Helmink –
Wassink, Gebr. Kettering-
str. 16 7131 NM, 79 jaar.
- 26 mrt. mevr. T.J. de Kruijff – van
Ginkel, Tankweg 5,
7137 HA, 86 jaar.
- 26 mrt. de heer G.J. Hofman,
Weijenborgerdijk 51F,
7131 NP, 76 jaar.
- 26 mrt. de heer B. ten Bokkel,
Varsseveldseweg 7/42,
7131 BG, 77 jaar.
- 1 apr. de heer C.J. van Benthem,
Joh. Vermeersrstraat 28,
7131 SB, 76 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag.

Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag vergezellen. Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje nodig hebben.

Bloemengroet Groenlo

In de maand januari zijn de bloemen met een groet van de gemeente bezorgd bij

5 januari	mevrouw Van Boven
12 januari	mevrouw Helder
19 januari	mevrouw Scharenborg Oecumenische Raad
26 januari	mevrouw Aalders

Kerkenraadsvergadering van 29 januari 2014 PKN Lichtenvoorde

Uit de kerkenraad

Afscheid ambtsdragers

Er wordt in deze vergadering afscheid genomen van Flip de Bruijn (scriba), Joke Lubbers (ouderling) en Rinus te Kronnie (diaken). Sjors Tamminga bedankt hun voor hun jarenlange, trouwe inzet voor de kerk. Alledrie hebben ze een zeer lange staat van dienst (tientallen jaren). Onder applaus van de kerkenraad ontvangen zij een bos bloemen en een attentie.

Benoeming nieuw moderamen en vervanging

Erik Schokkin neemt als scriba de plaats in van Flip de Bruijn. De samenstelling van het moderamen (met tussen haakjes de vervanging) is dan als volgt: ds. Hans Hinkamp, Sjors Tamminga, Erik Schokkin (Jan Niewold), Frits Schutten (Jeroen Wildenbeest), Gerard van Lochem (Geert Koster). Sjors Tamminga is voorzitter, plaatsvervangend voorzitter is Gerard van Lochem. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Afscheid ds. Ria Willems

Namens de kerkenraad zullen Sjors Tamminge en ds. Hans Hinkamp naar de afscheidsdienst van ds. Ria Willems gaan. Sjors Tamminga zal namens Lichtenvoorde een toespraak houden en een cadeau overhandigen.

Nieuw project diaconie

De diaconie start, nu het Brazilië-project (Comin) is afgelopen, een nieuw project. Stichting Hope van oud-Lichtenvoordenaar Walter Meekes wordt dit jaar ondersteund. Hope is een ontwikkelings- en hulporganisatie, van mensen, voor mensen en bouwt onder andere schooltjes in Peru. Een project ver weg maar op deze manier toch ook weer een beetje dichtbij. Anja Eppingbroek van Hope zal in de kerkdienst op 2 maart hier wat meer over vertellen. Ook de kinderverdiensdienst zal hierbij worden betrokken.

Actie Kerkbalans

De kerkrentmeesters vertellen over de jaarlijkse actie kerkbalans. Vanwege de afgelopen jaar gehouden actie met betrekking tot de ledenregistratie zijn er

diverse aanpassingen in de looplijsten. Lopers kerkbalans zijn hierover in een bijeenkomst geïnformeerd. Op de actie rond de ledenregistratie hebben ongeveer zestig mensen niet gereageerd of niet willen reageren. Er wordt over nagedacht om deze laatste categorie mensen nog eenmaal met een brief te benaderen.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond is dit jaar op vrijdag 7 maart vanaf 20.00 uur in de Johanneshof en wordt georganiseerd door Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman.

Jeugd

De prioriteit gaat in eerste instantie niet uit naar het zoeken van een nieuwe jeugdouderling maar meer naar handen om te helpen bij de kindernevendienst en Jongerenkerk. Een aantal mensen is hiervoor al benaderd en die hebben inmiddels een keer meegeholpen om te kijken of het iets voor hen is.

In een week (17 tot 24 maart) van de 40-dagentijd worden er in de Johanneshof vijftien kruiswegstaties (beelden jongeren en lijdensweg) geplaatst voor jongeren. De scholen worden hiervoor benaderd. Er is een programma voor boven en onder de veertien jaar en er is aandacht voor het thema pesten voor de groepen zeven en acht. Vrijdagavond en zaterdagmorgen kunnen belangstellenden uit de regio de kruiswegstaties bekijken.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scribe of een ander lid van de kerkenraad.

Erik Schokkin Scribe



Afscheid ambtsdragers Rinus te Kronnie, Flip de Bruijn en Joke Lubbers in de kerkdienst op zondag 12 januari jongstleden.

De diaconie van Lichtenvoorde heeft de volgende projecten ondersteund:

Dorcas start noodhulp Zuid-Soedan

Mensen lijden dorst. Zuid-Soedanese vluchtelingen, op zoek naar veiligheid, komen terecht op locaties waar onvoldoende water is, weinig eten en geen andere voorzieningen zoals medische zorg. De vluchtelingen in Zuid-Soedan, Oeganda of Ethiopië hebben soms niets anders meer dan de kleren die ze dragen. Sinds er half december gevechten uitbraken tussen de overheid en anti-overheidsstrijders binnen Zuid-Soedan, zijn bijna een miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht geslagen. Hun situatie wisselt van zorgelijk tot direct levensbedreigend: tekort aan water, voedsel en medicijnen brengt vooral kwetsbare groepen als jonge kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden in gevaar. In Zuid-Soedan zelf dreigt honger voor drie miljoen mensen.

De eerste noodhulpactiviteiten zijn gestart, in de vorm van watervoorziening per vrachtwagen en de aanleg van latrines om besmettelijke ziektes te voorkomen. De nood is groot en er is veel hulp nodig.

Meer informatie bekijk de website op:

<http://www.dorcas.nl/dorcas-start-noodhulp-zuid-soedan/>

Deurcollectes maart:

2 maart **Project diaconie (Stichting HoPe)**

Stichting HoPe is een ontwikkelings- en hulp organisatie die zich inzet voor de inheemse bevolking uit het Andesgebergte van Peru. Eeuwenlang zijn zij onderdrukt en hebben zij niet geleerd voor zichzelf op te komen. Stichting HoPe helpt hen hun lot in eigen handen te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren.

9 maart **KIA, voorjaarszendingsweek**

Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië. Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het buitenland zijn gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige op de hele dag) en sociaal contact.

12 maart **Project diaconie (Stichting HoPe)**

16 maart **KIA, 40dagentijd (werelddiaconaat)**

Voedsel als basis voor verbetering. Een lokale boeren rijst 'leenbank', goede zaden, betere moestuinen, minder schade door loslopend vee, landbouw en vermindering van de lokale drugsproblematiek; allemaal onderdelen van de inzet van het werk van partnerorganisatie World Concern met lokale kerken in het noordoosten van Myanmar. Een heel jaar rijst wordt realiteit, een zegen voor de dorpsbevolking.

23 maart **KIA, Binnenlands Diaconaat**

Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Almere. In plaats van een 'gewoon' voedselpakket kunnen armen in een 'sociale supermarkt' met een speciaal pasje zelf eten uit zoeken en 'kopen'. Ze krijgen ook direct andere vormen van hulp. Gevolg? Problemen worden structureel aangepakt.

Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op in werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale helpers daar kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om ondanks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen.

30 maart **KIA, 40dagentijd (zending)**

In Brazilië wonen veel indianen. Hun cultuur en land worden op allerlei manieren bedreigd. Ook in de kerk bestaan vooroordelen over de inheemse bevolking. Partnerorganisatie Comin steunt de indianen als het gaat om landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Ook werkt Comin aan begrip bij kerken voor het eigen van de inheemse cultuur.

Opbrengsten collectes januari

5-januari	Verwarming	€ 69,05
12-januari	De Bondgenoot	€ 76,75
19-januari	Oecumene (plaatselijk)	€ 49,24
26-januari	Catechese & educatie	€ 62,60

Namens de diaconie:

Jeroen Wildenbeest

Rondgang Kerkradio busje.

Op **zaterdag 22 maart** a.s. gaan de diakenen weer rond met het kerkradio busje bij diegene die hiervan gebruik maken. Zij zullen u bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur.

Kerkenraadsvergadering Hervormde Gemeente Groenlo van 27 januari 2014

Dit is de laatste kerkenraadsvergadering voor haar emeritaat waarbij onze predikant Ria Willems-Joosten aanwezig is. Ook ouderling José Wegink is er vandaag voor de laatste keer bij. Zij zal in de dienst van zondag 9 februari afscheid nemen.

Diny Vennebekken zegt dat de reacties van de leden van het koor "Songs 4All" die mee hebben gewerkt aan de kerstnachtdienst erg positief waren.

Voor iedereen was het een geweldige ervaring om voor de eerste keer mee te mogen werken in een kerkdienst en met name in deze dienst.

Ook de reacties van de kerkgangers waren lovend en iedereen was van mening dat dit optreden een vervolg zou moeten hebben. Diny zal op de eerstvolgende oefenavond de leden van het koor vragen of men opnieuw mee wil werken tijdens de kerstnachtdienst van dit jaar.

Tevens wordt gezegd dat de oecumenische dienst voor het Gebed van de Eenheid op 19 januari jl. een goede dienst was.

Hans Bragt deelt mee dat er voor de actie Kerkbalans voorlopig een bedrag van ongeveer € 32.000,- is toegezegd. Op basis van onze ervaringen in voorgaande jaren kan het uiteindelijke bedrag hopelijk nog stijgen tot ongeveer € 36.000,-

Dit betekent echter wel een daling van ongeveer € 4000,- vergeleken met vorig jaar.

Gesproken wordt over hoe wij dienen te handelen naar gemeenteleden die minder dan € 50,- geven.

Dit is het bedrag dat wij als Hervormde Gemeente per lid kwijt zijn aan allerlei kosten.

Bijdragen van € 2,50 of € 5,00 is geen uitzondering.

Wij denken dat veel gemeenteleden ook niet weten wat de actie Kerkbalans precies is waarbij de indruk bestaat dat veel van deze mensen denken dat het een "gewone" collecte is.

In het college van kerkrentmeesters zal hierover gesproken worden en t.z.t. actie worden ondernomen.

De voorzitter deelt mee dat hij, samen met de scriba, op 19 februari a.s. een gesprek zullen hebben met de teamleider van de mobiliteitspool in Utrecht.

Op basis van onze ideeën op welke manier wij "kerk" willen zijn in de komende tijd hopen wij een (jonge) predikant te vinden die bij ons aan de slag wil.

De aanlevering van kopij voor onze rubriek in de Groenlose gids is ook een punt van discussie.

Een 3-tal personen hebben zich uiteindelijk bereid verklaard dit te willen verzorgen.

Er was nog steeds onduidelijkheid over het al of niet doorgaan van de kindernevendienst. In een gesprek heeft de leidster, mevrouw Anette Nijland, te kennen gegeven er mee te willen stoppen. De belangrijkste reden is dat er (bijna) geen kinderen meer zijn die hiervan gebruik maken.

Meegedeeld wordt dat op 19 maart a.s. in het Marianum een avond wordt georganiseerd door de Oecumenische raad waar een lezing zal worden gehouden door de bekende Twentse dominee Anne van der Meiden.

Tenslotte wordt nog meegedeeld dat de heer Hans Scheer bereid is gevonden als ouderling in de kerkenraad te willen komen.

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en heten hem alvast van harte welkom!

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de kerkenraadsverslagen dan u kunt u altijd terecht bij de scriba of een van de andere kerkenraadsleden.

Joop ter Horst, scriba

OECUMENISCHE AVOND MET ANNE VAN DER MEIDEN GROENLO

Op woensdag 19 maart komt Anne van der Meiden op uitnodiging van de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelede een avond naar Groenlo. Hij zal voor en met ons spreken over de toekomst van onze kerk (PKN en RK).

Wij nodigen u van harte uit. U bent vanaf 20.00u van harte welkom voor een kop koffie of thee in het Marianum (Groenlo). Om 20.15u begint Anne van der Meiden zijn voordracht.

Behalve een vrije gift zijn er geen kosten aan deze avond verbonden. U hoeft zich niet op te geven, maar een mededeling dat u komt, wordt op prijs gesteld.

Peter Müller (0544463045 of pjamueller@gmail.com)

Vrijwilligersavond Lichtenvoorde

Graag willen we ook dit jaar weer een avond organiseren voor al onze vrijwilligers. Om u te bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar willen we op **vrijdag 7 maart** a.s. onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige avond aanbieden.

Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur bent u van harte welkom in de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook uitgenodigd.

De komende tijd proberen we iedere vrijwilliger persoonlijk uit te nodigen. Mochten we u hierbij toch vergeten zijn, dan kunt u zich alsnog opgeven bij onderstaand adres, liefst per email.

Namens de kerkenraad
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman
p/a Aladnaweg 25, 7122 RP Aalten
tel. 06 53 97 56 78
geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl

Voortgang met de mobiliteitspool voor een predikant in Groenlo

Op dit moment is er nog niet veel nieuws te melden, niet dat er achter de schermen niets gebeurt, we zijn wel in actie.

Zo gaan wij op 19 februari, (als dit blad verschijnt zijn we er al geweest) naar de PKN in Utrecht, voor een gesprek en hopen natuurlijk ons idee, dat voor een predikant goed bij onze Gemeente past, te kunnen verduidelijken met onderstaande gemaakte profielschets. Aan deze profielschets zullen nog kleine verfijningen worden aangebracht, maar wij wilden u deze informatie niet onthouden.

PROFIELSCHETS PREDIKANT

De Hervormde Gemeente Groenlo zoekt voor de vervulling van de vacature van de predikantsplaats een predikant voor de werktijd van 60%.

We zoeken iemand die kan **inspireren, enthousiast kan maken, binden en toerusten**.

Gezocht wordt naar een man of vrouw.

Onderstaand is een nadere beschrijving gegeven van de predikant die wij voor ogen hebben.

Persoonlijkheid en geloofsbeleving

Wij hebben behoefte aan een inspirerende voorganger, die de gemeente helpt ons geloof onder woorden te brengen en vervolgens ook stimuleert om het in het dagelijks leven handen en voeten te geven.

De predikant dient te beschikken over creativiteit waarmee hij/zij zoekt naar eigentijdse, aansprekende vormen van "gemeente-zijn", waardoor de gemeentelieden enthousiast worden gemaakt voor God en Zijn werk binnen onze gemeente en zich verbonden weten met elkaar.

Invulling van het werk in de gemeente

De predikant houdt zich o.a. bezig met de volgende onderdelen van het gemeentewerk, zoals de eredienst, pastoraat, vorming en toerusting. Een nadere beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze taken is onderstaand weergegeven.

De eredienst

- is in staat op basis van zijn/haar persoonlijke geloofsbeleving de gemeente – van jong tot oud – op enthousiaste en inspirerende wijze het Woord van God te verkondigen

- in de verkondiging staat de Bijbel centraal, waarbij een heldere en begrijpelijke uitleg wordt gegeven, die gebruikt kan worden in ons dagelijks leven

- werkt met de gebruikelijke vormen van liturgie, maar is daarnaast ook op zoek naar andere vormen

die helpen om het Woord van God bij grotere groepen gemeenteleden onder de aandacht te brengen

- maakt in de verkondiging gebruik van aansprekende voorbeelden
- Gaat met de gemeente opzoek naar eigentijdse vormen van de eredienst

Het pastoraat

- biedt pastorale zorg aan de gemeente met extra aandacht voor ouderen, ernstig - of langdurig zieken, mensen in rouw en anderen die daar behoefte aan hebben
- biedt pastorale zorg in crisissituaties (persoonlijke en gemeentelijke)
- geeft sturing aan de ouderlingen en wijkmedewerkers.

Vorming en Toerusting

- vindt het fijn om samen te werken met mensen van alle leeftijden en weet daarbij jong en oud te boeien en te bezielen
- stimuleert het onderlinge geloofsgesprek binnen de gemeente
- stimuleert en/of begeleidt gespreksgroepen
- is creatief in het gebruiken van aansprekende manieren om het gemeentewerk verder vorm te geven (bijvoorbeeld laagdrempelige activiteiten)
- heeft c.q. ontwikkeld ideeën om kinderen, jongeren en jonge gezinnen, (weer) bij de kerk te betrekken.

Externe relaties

- is gericht op het onderhouden en uitbreiden van de contacten met andere kerken in en om Groenlo.
- neemt deel aan en stimuleert oecumenische diensten en - activiteiten

Communicatie

- verzorgt in samenwerking met de redactie de kopij voor het Kerkblad "Op Weg", dat samen met de Protestantse gemeente te Lichtenvoorde, maandelijks verschijnt
- en voor het weekblad de "Groenlose Gids" dat huis aan huis wordt verspreid.

Samenwerking en Ondersteuning

- werkt samen met de kerkenraad,
- werkt samen met en wordt ondersteund door alle geledingen in de gemeente.

Kerkbalans 2014 Groenlo

In eerste instantie willen wij alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de actie Kerkbalans, hartelijk danken voor hun inzet. Tevens willen wij de gemeenteleden bedanken, die een toezegging hebben gedaan voor 2014. Wij verwachten nog van een aantal gemeenteleden hun toezegging maar kunnen nu wel inschatten, dat de opbrengst dit jaar een stuk lager ligt dan voorgaande jaren.

Helaas weten blijkbaar veel mensen nog niet, dat wij voor hun lidmaatschap ook geld aan het landelijke diensten centrum in Utrecht moeten afdragen.

U moet rekenen dat wij voor ieder lidmaat ongeveer € 40,- per jaar afdragen. Dit betekent dat voor ieder lid, dat een lager bedrag bijdraagt, het door ons aangevuld moet worden. Wij begrijpen dat, in deze tijd, niet iedereen zo'n bedrag kan overmaken, maar we denken wel dat velen zich niet realiseren, dat als je lid bent van een sport of anderen vereniging, dit ook meer dan € 40,- per jaar kost. Wij willen als kerkgemeente graag verder, zoals u ook uit het artikel, over de invulling van de predikantsplaats vacaturetijd, kunt constateren. Wij hopen hiermee u iets meer duidelijkheid te hebben verschaft, betreffende de actie Kerkbalans.

Met vriendelijke groet,

de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2014 Lichtenvoorde

Van 12 tot en met 26 januari jongstleden werd de actie kerkbalans 2014 gehouden. Dit met de inzet van 42 vrijwilligers voor het bezoeken van circa 640 adressen. Degenen woonachtig in Mariënelde en buiten onze gemeentegrens ontvingen het verzoek om bij te dragen per post.

Van het totaal van de bezorgde enveloppen hebben we inmiddels zo'n 90 procent retour mogen ontvangen. Daar zijn we nu mee aan het werk. Niet alleen door de voorlopige balans van de opbrengst op te maken, maar ook door hen te benaderen die, om wat voor reden dan ook, de enveloppe nog niet hebben ingeleverd.

Voorts zullen we zorgen dat de berichten over gewenste uitschrijving bij de juiste personen terechtkomen.

Op dit moment is er aan toezeggingen binnen een bedrag van € 78.140,- waardoor we verwachten het bedrag van 2013 te evenaren.

In ieder geval bedanken we nu al alle leden die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan. Maar vooral ook alle kerkbalansvrijwilligers die de toezeggingen hebben opgehaald: dank voor jullie inspanningen!

namens het College van Kerkrentmeesters
Jan Niewold

HVD middag te Groenlo

En verder...

Op 13 februari waren we met 20 personen naar "D'Orangie" gekomen, om op deze druilerige middag twee verre reizen te gaan beleven. Bij een heerlijk kopje koffie of thee, werden we deze keer door Harmien Raspe hartelijk welkom geheten omdat onze voorzitter Ina Slotboom als hoofdpersoon van deze middag een andere rol vervulde.

Met prachtige foto's nam zij ons mee op het grote cruiseschip Concordia Romantica richting de Noord Kaap in Noorwegen. Even waanden wij ons tot de 1600 passagiers die aan boord waren en genoten we van de foto's die vanaf het schip voor prachtige uitzichten zorgden. De enorme hellingen, gekleurd door vele houten huizen en kerkjes deden ons denken aan sfeervolle kalenderplaten. Witte woningen voor de meest welvarende klasse, geel geverfde huizen voor de middenklasse en rood voor de eenvoudige families. Tussen de fjorden door, varende langs hoge stenen wanden met hier en daar een waterval, steeds meer richting noorden.

Via de eilandengroep De Lofoten, naar het hoogste punt van Noorwegen, waar het kleurenspeel van het Noorderlicht te zien was. Een bijzondere gebeurtenis in het jaar, als het daglicht alleen maar tot vage schemering even dimt in plaats van een lange donkere nacht. Met mooie beelden van hellingen en spiegelingen in het water en een prachtige regenboog gekleurd door de nevel van de waterval voeren we richting pauze voor een tweede kopje leut en een praatje.

Na de pauze een grote sprong, van de Noord Kaap naar de Zuid Kaap in Zuid Afrika, waar Ina en haar man Henk in 2009 hun vakantie doorbrachten. Vanuit Johannesburg een prachtige reis van drie weken richting Kaapstad in het zuiden. Van Soweto door de townships van Johannesburg, de streek van Sarie Mareis, het Paul Kruger museum, naar het Paul Kruger Park. Dit bekende park is 2 miljoen ha. groot. Een boeiende excursie in een open "Landrover" leverde avontuurlijke foto's op met veel wilde dieren van heel dichtbij gefotografeerd. Een rustende leeuw (met volle maag!) naast grazende impala's, een grote kudde buffels, badende nijlpaarden, een peuzelende aap in een boom, meerdere neushoorns en een olifant zo dichtbij de auto, dat je haar bijna aan kon raken. Een kwestie van heel stil zijn en voorzichtig door laten lopen. Bij een boottocht de krokodillen gemist maar wel stoeiende nijlpaarden gezien.

Een inheemse dansgroep wachtte de groep op en gaf een voorstelling.

Via Durban naar Porth Elisabeth. Natuurlijk mocht het struisvogel rijden niet ontbreken en was Ina's man Henk zo stoer om deze klus te klaren.

Na een bezoek aan een druipsteengrot en het zien van prachtige vergezichten ging het richting de omgeving van Robbeneiland. Een beeld van Nelson Mandela herinnerde aan de tijd dat hij daar zo lang als gevangene heeft moeten verblijven. Helaas werd Robbeneiland door slechte weersomstandigheden niet bezocht. Dat was wel het geval met de bekende Tafelberg, die per kabelbaan te bereiken is.

Met de pinguïns bij Kaap de Goede Hoop eindigde ons fotoavontuur van deze prachtige reis naar de Zuid Kaap. Als verrassing kregen we allemaal een kleine proeverij van een echt Zuid Afrikaans drankje, Amarula. Een romige koffiesmaak, ja, met een beetje alcohol! Ina kreeg als dank voor deze mooie middag een bosje bloemen, een envelop en een aardig dankwoord van Harmien.

Nancy Corts-Stunnenberg

Programma H.V.D. 2014 Groenlo

Het bestuur van de HVD heeft een mooi programma samen gesteld. U leest het hierna.

13 maart: Hester Raspe verzorgt deze middag. Ze vertelt ons waarom we moeten bewegen en we brengen dit ook in de praktijk. U doet toch ook mee?

10 april: Paasmiddag. We hebben deze middag mevrouw Mia Tankink uitgenodigd. Zij is pastor in Keijenborg en omstreken. Zij praat met ons over verschillende paasgebruiken in de kerken over de wereld. De middagen vinden plaats in het zaaltje van de d'Orangie aan de Deken Hooijmansingel en beginnen om 14.30 uur.

We hopen dat u allemaal weer komt.

Tot ziens, het bestuur

Bezoek ook de indrukwekkende tentoonstelling. Actie tegen pesten Via Dolorosa voor de schooljeugd maar ook voor iedereen.

Plaats: Johanneshof bij de Johanneskerk Rentierstraat 9 Lichtenvoorde.

Openingstijden:

Op vrijdag 21 maart, van 19.00 – 21.00 uur en op zaterdag 22 maart van 10.00 – 12.00 uur.

Fototentoonstelling van 15 indrukwekkende foto's van 1 - bij 1 meter.

Via Dolorosa is een benaming voor de kruisweg van Jezus. De kruisweg wordt al eeuwenlang verbeeld in de kunst. De Zweedse fotografe Elisabeth Ohlson heeft een moderne vertaling gemaakt. Samen met jongeren vertaalde ze de kruisweg naar een hedendaags thema: pesten.

De expositie bestaat uit vijftien indrukwekkende kleurenfoto's van 1 bij 1 meter waarin de jongeren zelf als personage figureren. Hiermee komt de expositie dicht bij hun belevingswereld. De foto's zijn echter buitengewoon geschikt voor zowel jong als oud.

Lava, bureau voor jeugdwerk, opvoeding en onderwijs, heeft een educatief programma ontwikkeld bij de expositie voor jongeren van 10 tot 14 jaar, en 14 tot 18 jaar. Het programma richt zich op het thema 'pesten' en is geschikt voor de bovenbouw van basisscholen en voortgezet onderwijs. Met behulp van een routeboekje worden de jongeren aan het denken gezet over pesten en wat voor gevolgen dit voor een ander, maar ook voor jezelf kan hebben.

Er zijn verschillende scholen benaderd met een informatiepakket. Bent u niet benaderd, maar wel geïnteresseerd? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ds. Hans Hinkamp, email: hans@hinkamp.info

De fototentoonstelling is voor iedereen vrij te bezichtigen in de Johanneshof In Lichtenvoorde (Rentenierstraat 9). U bent van harte welkom op vrijdag 21 maart, van 19.00 – 21.00 uur en op zaterdag 22 maart van 10.00 – 12.00 uur. De entree is gratis.



Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde

Op 17 februari was weer onze gezellige P.V.G. middag. Mevrouw de Bruijn opende met het lezen uit 2 Korintiërs 8:8 "Geven". Zelfs de armste mensen gaven nog zeer veel aan de anderen. Ze gaven "boven hun vermogen". God wil niet zien dat we onze plichten voldoen maar dat we ons hart laten spreken. Is er in je hart liefde voor God dan geef je met liefde. Hierna was er een lezing in het dialect over "Grootmoeders tijd". Gegeven door de dames Sonderlo en Ebbers uit Barlo. Ze noemen zichzelf de Knipmutsen. De grote tafel stond vol met spullen uit grootmoeders tijd bijvoorbeeld mutsen van kant, strijkijzers, disseltrekker van hout, gebreide hemden en onderbroe-

ken. Er waren nachthemden uit 1905 en een heel mooie kanten lange doopjurk. De dames waren zelf gekleed in klederdracht. De middag werd ingevuld met liedjes en verhalen over vroeger waarin rangen en standen nog volop aanwezig waren. Verkering werd goedgekeurd doormiddel van de kleur van het kopje waaruit de jongeman dronk. Blauw kopje niet welkom en rood kopje wel welkom. Zo waren er allerlei mooie en lachwekkende verhalen. Al met al een hele leerzame gezellige middag. De dames werden met een groot applaus uitgeleide gedaan.

De volgende P.V.G. middag is op 17 maart a.s. om 14.30 in de Johanneshof met mevrouw W. Onstenk uit Zeddam. Onderwerp is "Liturgische Tuin". U bent van harte uitgenodigd.

Namens allen van de P.V.G een vriendelijk groet

Truus de Bruijn-Timmerman

Dank voor alle kaarten!

Het Bijbelgenootschap in Togo ontving afgelopen maanden een groot aantal kaarten vanuit Nederland in het kader van de actie 'Kaart voor Afrika'.

Mevrouw Johnson, bestuurslid van het Tongolese Bijbelgenootschap, dankt iedereen voor de bemoedigende woorden die het bijbelgenootschap ontving.

'Twee grote markten hadden te kampen met branden. Onder de slachtoffers bevonden zich enkele vrouwen van Women Aglow. Ik heb de kaarten gebruikt om de overlevenden te troosten'.

'Het leek net of hij mijn situatie kende,' aldus Paul Pale, gevangene in het noorden van Togo. Hij ontving van de heer Mostert de woorden 'weest standvastig in je geloof, wees moedig en sterk.'

Mevrouw Johnson: 'Ik vraag je mijn dank over te brengen van mij en iedereen van het Bijbelgenootschap van Togo aan onze vrienden die ons steunen in ons werk.'

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Giften

Ontvangen via mevrouw Gaatske Braam 2 x € 10,-- en € 20,-- voor de kerk.

Via de heer F. van Doorn € 10,-- voor het pastoraat en via mevrouw J. Wansing € 8,-- voor de P.V.G.

Via mevrouw G. ter Haar € 5,- voor bloemendienst.
Hartelijk dank!

Kledinginzameling

De kledinginzameling in de maand maart is op zaterdag de 29^e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni'je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Ophaaldienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster	tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek	tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn	tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga	tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-lid? Geef het dan even aan mij door. Namens uw diaconie, Rinus te Kronnie, tel. 37 67 06.



26 Januari was het zo ver de Olympische Spelen begonnen in Lichtenvoorde. De deelnemertjes van de Kindernevendienst werden geselecteerd voor de 3 teams. De Teams kwamen uit voor hun eigen land en maakten een eigen vlag. Vervolgens kon de olympische parade beginnen. De vlaggenparade eindigde voor in de kerk. Daarna volgde de kenniskwis met een aantal pittige vragen over de olympische spelen:

Vraag 1 - Wat betekenen de kleuren op de Olympische vlag?

Vraag 2 - Wie mag bij een teamsport de medaille in ontvangst nemen?

Vraag 3 - Hoeveel volksliederen worden er gespeeld bij een Olympische medaille-uitreiking?

Vraag 4 - Hoeveel spelers telt een Olympisch beachvolleybalteam?

Vraag 5 - Hoeveel jaar telt een Olympiade?

U kunt de antwoorden op deze vragen sturen naar: kidskerk@gmail.com

Zoals gebruikelijk met de olympische spelen hadden wij een winnaar. (Emma en Lotte)



Voor de eerste en de tweede en de derde plek was er zoals gebruikelijk de gouden, de zilveren en de bronzen plak. En voor de overige winnaar was er ook een olympische medaille, kortom niemand ging met lege handen naar huis want zoals de bedenker van de moderne Olympische Spelen Pierre de Coubertin citeerde: Meedoen is belangrijker dan winnen.

Versterking Kinderneven Dienst.

Met gepaste trots delen wij u mede dat wij vanaf 2 februari op volle sterkte met de KND verder gaan met frisse nieuwe gezichten en ideeën.

De Leiding is aangevuld met Philipinne de Bruin, Henriëke Koskamp en Lianne Meulenberg.

We wensen jullie een fijne tijd bij de KND.

Tot slot vragen wij om de **e-mailadressen** van de ouders die graag op de hoogte willen worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst. (bijvoorbeeld 2 maart volgende KND gaan we iets maken voor een stichting in Peru.) sturen naar kidskerk@gmail.com of meegeven aan de leiding.

Jan Krooshof

Het volgende nummer. . .

komt uit in de week voor zondag 6 april 2014. Kopij moet uiterlijk maandag 24 maart om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@kerkbladopweg.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.kerkbladopweg.nl

Bezorging: B.W. Scholten, tel. 0544- 37 34 60

Redactie Op Weg

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 37 47 40

Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 08 58 78 38 64

Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71

Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 46 54 38

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69

GEGEVENS LICHTENVOORDE

WIJKINDELING 2012

Wijk ouderling/coördinator tel. nr.

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. mevr. G. Boschman | 37 35 59 |
| mevr. J. Hulshof | 37 88 91 |
| 2. mevr. E. Meijer | 48 28 54 |
| 3. mevr. C. Lensink | 37 24 14 |
| 4. dhr. F. van Doorn | 37 27 00 |
| 5. dhr. G. Bouwman | 37 24 36 |
| mevr. J. Rouwhorst | 37 36 62 |
| 6. mevr. G. ter Haar | 37 20 91 |
| 7. mevr. H. Hulshof | 35 18 90 |
| 8. mevr. A. van Vliet | 37 27 95 |
| 9. mevr. W. ten Barge | 37 31 97 |
| 10. mevr. R. Tieltjes | 37 22 21 |
| 11. mevr. W. ten Barge | 37 31 97 |
| 12. mevr. J. ter Haar | 37 15 28 |

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 – 12 mevr. G.H. Braam

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09

Email: hans@hinkamp.info

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam

Kerkegaarden 1a,7271 DL Borculo

tel. 06 12 22 20 59

Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Scriba : E. Schokkin, Antoon Slotstraat 2,

7131 BW Lichtenvoorde, tel. 37 59 88

Email: e.schokkin@kpnmail.nl

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en

Gemeentecentrum : "Johanneshof".

Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem en

Beheer Johanneshof: Mevr.J. van Lochem,

Hofesch 23 7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten-Markvoort,

Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68

Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr. Meinenweg 30,

7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72

Organist: B. Tieltjes, Rossinistraat 6,

7131 GH Lichtenvoorde, tel. 37 35 32

Vorming en Toerusting: S. Tamminga,

Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie Diaconie:

F.J. van Lochem, Van der Meer de Walcherenstraat 10,

7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster,

Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde,

tel. 08 58 78 38 64

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:

D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

IBAN: NL 84 RABO 0336115474

(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)

IBAN: NL 10 RABO 0386116717

(Exploitatie Johanneshof)

IBAN: NL 04 FVLB 0635807300

(Bijdragen Solidariteitskas)

IBAN: NL 85 FVLB 0635807297

(Eindejaarscollecte)

IBAN: NL 70 FVLB 0635800195

(Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,

Zieuentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48

IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie Protestant-

se Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,

7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67

IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Begraafplaats Vredenhof: J. Niewold, Esstraat 10-37,

7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45

IBAN: NL 13 RABO 0336163797

GEGEVENS GROENLO

Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,

Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo

Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,

7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: vacant

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,

7141 TT Groenlo, tel. 46 44 21

Email: jhthorst@planet.nl

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,

Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,

Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: t.n.v. Vennebekken

IBAN Giro: NL 24 INGB 0000907605

IBAN SNS: NL 36 SNSB 0852781024

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar

Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543-53 85 25

IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie

Begraafplaats: W. Memelink, Akeli 2, 7152 JS Eibergen,

tel.0544- 48 16 19

IBAN: NL 50 ABNA 0595375863

Kerkdiensten

Lichtenvoorde

zondag 2 maart

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer van Lochem
Deurcollecte: Eredienst

zondag 9 maart

Eerste zondag van de 40dagentijd (paars),
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: KIA, voorjaarszendingweek

woensdag 12 maart

Biddag voor gewas en arbeid (paars)
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp
Deurcollecte: eigen project Stichting Hope
Aansluitend activiteit Vorming en Toerusting

zondag 16 maart

Doopdienst
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: KIA/40- dagentijd (werelddiaconaat)

zondag 23 maart

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Wildenbeest
Deurcollecte: KIA/40-dagen, binnenlands diaconaat

zondag 30 maart

Met medewerking van de Cantorij
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: KIA, 40-dagentijd (zending)

*Iedere zondag in de 40-dagentijd: 17.00 uur
oecumenische vesper in de Johanneskerk*

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.
Kindernevendienst: zondag 2, 16 en 23 (XXL) maart
Jongerenkerk is er op 2 en 23 maart

Groenlo

zondag 2 maart

10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur, Lichtenvoorde
Welkom: de heer Klein Wolterink
Deurcollecte: onderhoud begraafplaatsen (kerkv.)
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

zondag 9 maart

Eerste zondag van de 40-dagen tijd
10.00 uur ds. F.J. Helder, Winterswijk
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: Diaconie, Voorjaarszendingsweek

zondag 16 maart

10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: de heer Bragt
Deurcollecte: Diaconie, Werelddiaconaat

zondag 23 maart

10.00 uur de heer G.J. Bos, Laag Soeren
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Diaconie, binnenlands diaconaat

zondag 30 maart

10.00 uur ds. H. Knol, Zutphen
Welkom: de heer Pleiter
Deurcollecte: Diaconie, Zending

woensdag 12 maart

19.00 uur Taizéviering

woensdag 26 maart

19.00 uur Taizéviering