

*november 2014*

**In dit nummer:**

Bouwen aan de toekomst

Eeuwigheidszondag

Allerheiligen/allerzielen

Bezinning op Advent

Vespers in teken van vrede



**Eeuwigheidszondag**

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig  
onder uw vleugels rusten wij.

*Lied 371, vers 1*

**Communicatie tussen hemel en aarde.**

Redactievergadering. De kopij is weer binnen. Alleen mijn 'om bij stil te staan' nog niet. In mijn hoofd één groot gat waar het verhaal had moeten zitten. Eén wit vel, zonder woorden. Gebeurt wel vaker.

We vergaderen. En dan . . . er is iets niet helemaal gegaan zoals gepland. Niet doordat er te weinig gedaan is. Maar juist door een soort overbezetting op een bepaald punt. Een misverstand, zo zal blijken. Miscommunicatie. Blij roept een redactie-lid: Daar heb je je onderwerp. Communicatie!! De anderen zien het ook wel zitten. En ik, ik eigenlijk ook wel.

Heel Nederland communiceert. Thuis, in de auto, op de fiets, in de trein ('Hallo, ik zit in de trein bla bla bla') of waar dan ook. Allemaal druk met praten. Allemaal druk met luisteren?

Communiceren . . . wat is dat eigenlijk? Ik pak het woordenboek er maar eens bij. Iets gemeenschappelijk maken. Simpel gezegd: iets meedelen. De communicerende vaten van de natuurkundelessen komen langzaam boven drijven. Ja, die vaten hadden iets gemeenschappelijks. Sterker nog, ze stonden in verbinding met elkaar. En zo kon wat in het ene vat zat naar het andere overstromen. En andersom ook.

Eigenlijk zijn wij mensen ook allemaal communicerende vaten. Er stroomt wat uit, en er stroomt wat in. Wat woorden van mij naar die ander. En dan wat woorden terug van die ander naar mij. Dat is communiceren.

Soms gaat het ook anders. Dan komt er wel van alles uit één vat. Maar de verbinding mist met het andere vat. Vast ook wel eens iemand gezien die maar praatte, en praatte, en praatte. En niemand die luisterde. De woorden bleven ergens hangen. In het luchtledige als het ware. Weinig communicatie daar. Vat één werkte wel. Maar was los van vat twee.

Bijbels valt daar ook nog wel over door te denken. Is geloven niet een vorm van communicatie. Bedoel het niet oneerbiedig, maar is God niet vat één, waaruit woorden stromen, warmte stroomt, liefde stroomt? Naar vat twee. En dat zijn wij. Open voor die woorden, die warmte, en die liefde. En . . . vanuit ons stroomt vertrouwen terug. Verwondering. Of wat voor reactie ook. Als er tenminste een verbinding is tussen vat één en vat twee. Tussen God en ons.

Heel wat voorbeelden in de oude verhalen. Abraham die een stem hoort en op weg gaat. Mozes die met God spreekt. En niet te vergeten een verhaal dat goed past bij de weken die komen. Bij Advent en Kerst. Het verhaal van de engel die Maria bezoekt. Die haar de geboorte van haar kind aanzegt. Het verhaal van de aankondiging. Met een moeilijk woord: van de An-nunciatie.

Maria is niet los van God. De woorden komen bij haar binnen. Wel even schrikken. Maar dan gaat ze het gesprek aan. Hoe kan het? Vraagt ze. En ze luistert naar de engel. Ze luistert en antwoordt. 'Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd'. Dat is haar antwoord. Aan de engel Gabriël. Aan God. De woorden van de engel blijven niet in het luchtledige hangen. Blijven niet zweven ergens tussen hemel en aarde. Het antwoord van Maria ook niet. Ook dat komt aan. Bij God.

Communicatie. Communiceren. We doen het allemaal. Thuis, op het werk, of waar dan ook. Met mensen. En met God. Je deelt iets. Maakt iets gemeenschappelijk. Het kunnen woorden zijn. Maar het kan ook iets zijn dat je doet. Een gebaar van jou naar de ander. De reactie van de ander daarop.

Zover dit verhaal over communicatie. Waar een redactievergadering al niet toe kan leiden. Kan het ook niet laten om nog even te verwijzen naar de uitnodigingen van Vorming en Toerusting elders in dit blad. Op 23 november een avond over die aankondiging aan Maria in de kunst. Leuk misschien om te zien op hoeveel verschillende manieren kunstenaars de communicatie tussen Maria en Gabriël hebben weergegeven.

marja



## Pastorpraat ds. Hinkamp

Na een ongekend warme en zomerse nazomer is nu toch echt te merken dat de herfst zijn vleugels over de tijd legt. Het daglicht zoekt vroegtijdig beschutting in de schemering. Bij de wandelingen in de bossen ruist en ritselt het toch anders dan voorheen. En wie 's ochtends bijtijds de deur uitgaat kan het niet ontgaan: ochtenddauw, spinrag en hier en daar de geuren van gevallen blad en paddenstoelen: Herfst.



Het is, met het lengen van de avondschemer en het duister, een tijd die veel mensen een beetje weemoedig maakt. Het is een tijd die uitnodigt tot reflectie. Bijvoorbeeld over tijd en eeuwigheid. Het past in deze tijd dat we op Eeuwigheidszondag stil staan bij hen van wie afscheid moesten nemen. Het is ieder jaar weer een heel bijzondere en indrukwekkende dienst, met dank zeker ook aan de inbreng van de Cantorij, met ingetogen klanken. Het is goed om samen nog een keer de namen te horen van hen die we moesten loslaten in de tijd ons gegeven.

Helaas zal ik er dit jaar op Eeuwigheidszondag, bij de dienst in de Johanneskerk, zelf niet bij zijn. Deze keer zal ik (voor het eerst) de dienst bijwonen als nabestaande. Na het overlijden van mijn vader zal het een bijzondere gewaarwording zijn om deze keer niet de namen te noemen, maar om die ene naam te horen die bijzondere betekenis had en heeft.

In overleg met Gaatske bleek dat zij er dit jaar in Lichenvoorde (ze heeft als kerkelijk werker ook nog een aanstelling elders) bij kon zijn. Vanwege de bijzondere situatie bood zij aan om bij te springen, zodat ik naar de dienst in Bredevoort zou kunnen. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad was hierin direct helder: uitstekende oplossing. Je bent weliswaar predikant, maar ook zelf 'een kind van...'. Dus vanaf deze plaats wens ik iedereen al vast een heel goede dienst toe. En dank voor alle spontane en hartelijke medewerking!

Ondertussen is ook het seizoen van Vorming & Toerusting gestart. Met een goed bezochte avond over ziekenpastoraat verzorgde geestelijk verzorger Joke Westera, werkzaam in het streekziekenhuis in Winterswijk, een uitstekende start van het nieuwe seizoen. En ook voor de komende maand staan er weer enkele boeiende onderwerpen op de agenda. (zie elders in dit blad!).

Wat ook weer gaat beginnen (helemaal aan het eind van deze maand) zijn de oecumenische vespers in de Johanneskerk. Met twee heel uiteenlopende vieringen, de herdenkingsbijeenkomst van de slachtoffers van vliegtuigramp MH17 en een oecumenische dialectviering over 'Vrolukken Frans', heeft de oecumene een heel positieve impuls gekregen. Er zijn momenten die je samen wilt delen, omdat ze kerkgrenzen overstijgen. Zo zijn we ook blij met de inbreng van pastores uit de parochie aan het programma van Vorming & Toerusting.

Daarnaast zag de afgelopen maand een nieuwe Bijbelvertaling het licht: de Bijbel in Gewone Taal. Het is nog te vroeg voor een afgewogen mening, maar de eerste kennismaking is positief. Het is een goede opzet om in te stappen. Dat je daarbij niet tegelijk ook alle details tot hun recht kunt laten komen is onvermijdelijk. Maar voorlopig ben ik er zeker blij mee. Na (binnenkort) een 'masterclass vertalen' voor predikanten bij het Nederlands Bijbelgenootschap hoop ik er nog wat meer over aan de weet te komen.



Wilt u zelf kennismaken met deze nieuwe vertaling? In de Johanneskerk ligt de bijbel in de kerk, of in de consistorie. Na de kerkdienst of op woensdagochtend bij de koffie-inloopochtend kunt u rustig een kijkje komen nemen en er wat door bladeren of lezen.

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

## Eeuwigheidszondag 2014

Ieder jaar gedenken we in onze kerk aan het einde van het kerkelijk jaar hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen en hen die achterblijven.

Ook dit jaar willen we op Eeuwigheidszondag stil staan bij leven en eeuwigheid. Als na verloop van tijd het bezoek minder wordt kan het stil worden, dan is het goed om samen troost of bemoediging te mogen vinden in de beloften van God, die ons vertellen van dat grotere perspectief, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Om ons het leven en het sterven in onze gemeente in herinnering te brengen willen wij hier in de dienst op 23 november bij stil staan. Een pas op de plaats om te gedenken en om troost en kracht te vinden om onze wegen te gaan.



Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig  
onder uw vleugels rusten wij.  
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.

De dienst op Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op zondag 23 november om 10.00 uur in de Johanneskerk. Aan de dienst wordt medewerking verleend door de cantorij. Als nabestaande krijgt u in de dienst gelegenheid een licht aan te steken om te gedenken.

U bent van harte uitgenodigd!

Gaatske Braam - Posthumus, kerkelijk werker  
ds. Hans Hinkamp

## Muzikale kerkdienst met Slav'Mir

Op 16 november is er in de dienst in de Johanneskerk bijzondere muzikale medewerking. Dan is namelijk het koor Sla'Mir (met o.a. onze organist Bast Tieltjes) te gast.

Ensemble Slav'Mir is opgericht in 2006 en vertolkt liederen uit de Russisch Orthodoxe liturgie en Russisch Slavische volksliederen. De naam Slav'Mir is niet alleen een verwijzing naar het Slavisch (repertoire) maar tevens naar SlaviBog (Ere zij God), en Mir betekent in het Russisch Wereld en Vrede.

U bent van harte welkom!

## Pastorpraat Gaatske Braam

### Bezoekwerk

Mocht u bezoek van mij, op korte termijn, op prijs stellen, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, (zie telefoonnummer achterin uw kerkblad) of via uw ouderling of contactpersoon laten weten.

### Meeleven met

Meeleven met de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis, de zieken thuis en de mensen om hen heen.

Meeleven met hen die wachten op de uitslag van onderzoeken, met hen die een behandeling ondergaan.

Meeleven met hen die afscheid hebben moeten nemen van een dierbare.

Heel veel sterkte, kracht en Gods onmisbare zegen gewenst.

De maand november is een maand van gedenken. In onze kerk klinkt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, **zondag 23 november**, nog een keer de naam van de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Dit maakt dat deze diensten elk jaar weer een bijzonder karakter hebben.

Een gedicht over afscheid van Ans van den Berg

Mijn liefde is vervlogen,  
heel zachtjes uitgeblust.  
Geen hand meer op de mijne,  
geen mond meer die mij kust.  
Geen lachje in de verte,  
geen hand meer door mijn haar.  
Niet meer samen zitten  
en kijken naar elkaar.  
Er vallen nu geen woorden,  
er is geen ergernis.  
Maar nu weet ik uit ervaring  
hoe eenzaam, eenzaam is.

Met een bemoedigende groet voor u , voor jou,  
kerkelijk werker, Gaatske Braam.

## Agenda Lichtenvoorde

05 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Dankdienst + thema	19.30 uur
06 nov.	Bloemschikken	19.30 uur
	Verg. 'Herold'	20.00 uur
10 nov.	Verg. PVG	14.00 uur
	Verg. 'Vredenhof'	20.00 uur
12 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. KND	20.00 uur
13 nov.	V & T	
	Pastoor C. Pikkemaat	20.00 uur
17 nov.	PVG middag	14.30 uur
19 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. V & T	10.00 uur
20 nov.	Bloemschikken	19.30 uur
21 nov.	"open tafel"	
24 nov.	Verg. KRM	20.00 uur
26 nov.	Inloopmorgen	09.30 uur
	Ouderlingenberaad	20.00 uur
27 nov.	V & T. Ds. I. de Zwart	20.00 uur

## Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn,  
als groet van de gemeente, gebracht bij

21 sep. de familie Van Benthem  
Joh. Vermeerstraat 28.

28 sep. mevr. ds. Bouwman  
Nieuwe Maat 11.

5 okt. mevr. Aalbers  
Franciscanerhof 9.

12 okt. mevr. Doppen –Magis  
Weijenborgerdijk 9

19 okt. mevr. Nijkamp  
tijdelijk in Antoniushove.

## Verjaardagen

5 nov. mevr. J. van Luin  
Huininkmaat 11  
7131 TJ, 84 jaar.

5 nov. mevr. G.H. Masselink  
Hof van Flierbeek 51c  
83 jaar.

7 nov. de heer J.H. Beernink  
Bilderdijkstraat 5  
7131 NH, 76 jaar.

16 nov. de heer F.A.A. Gerritsen  
Op den Akker 35  
7131 EA, 76 jaar.

17 nov. mevr. J.J. v.d. Roovaart  
Uranus 18  
7131 HJ, 77 jaar.

22 nov. mevr. H.P.V. Penning  
Biljoenlaan 65/l  
6825 ES Arnhem

25 nov. mevr. W. van der Kieft  
Huininkmaat 13  
7131 TJ, 86 jaar.

26 nov. mevr. J.G. Konink  
Edisonstraat 2  
7131 PB, 83 jaar.

26 nov. mevr. M.P. Deten  
Aaltenseweg 12<sup>e</sup>  
7131 ND, 78 jaar.

26 nov. de heer B.J.W. Smeitink  
Scheidingsweg 21  
7137 PA Lievelede,  
83 jaar.

5 dec. mevr. J.B.A. Ansink  
Ds. Van Krevelenstr. 28  
7131 BX, 81 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een  
goede en, zo mogelijk, gezonde verjaardag.

Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag  
vergezellen. Het zou leuk zijn als de jarigen een  
kaartje of een ander blijk van medeleven uit de ge-  
meente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken  
geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje  
nodig hebben.



## Bloemengroet Groenlo

De bloemen zijn in de maand september met een  
groet van onze gemeente bezorgd bij:

7 september fam. Geurkink

14 september mevrouw Nijland

28 september mevrouw Hilferink.

## **In memoriam Alie Luimes-Lubbers**

Maandag 20 oktober namen we in de Johanneskerk afscheid van Alie Luimes-Lubbers, een lieve vrouw en moeder, een zorgzaam en betrokken mens. Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen ging ze gedurende vele jaren de strijd aan met ziekte. Het was een tijd, soms letterlijk en figuurlijk, van vallen en opstaan. Het werd een strijd waarvan ze wist dat ze zou verliezen. Maar wat was ze sterk!

In een leven van lief en leed probeerde zij, ondanks tegenslagen, het goede vast te houden. Ze stond ondanks eigen zorgen klaar voor anderen. Tot het niet langer ging. Een longontsteking bovenop de slopende schildklierkanker werd haar teveel. In het ziekenhuis in Enschede gaf ze aan dat ze genoeg gestreden had. In alle rust en stilte is ze daar ingeslapen op de leeftijd van 62 jaar.

De eerste strijd (tegen de ziekte) moest ze verliezen. Maar een tweede strijd (tegen de verbittering) heeft ze met een sterke en positieve instelling op overtuigende wijze gewonnen. Wie bij haar op bezoek kwam ontmoette een realistische en sterke vrouw. Ze bleef de waardevolle dingen in het leven, liefde, vriendschap en trouw, omarmen; onvoorwaardelijk.

Ze sprak niet met grote Bijbelse woorden maar ze sprak in zorgzaamheid, behulpzaamheid en liefde, voor haar man Jan, hun zoon Arent, en al degenen die door de jaren heen haar vriendschap deelden.

Zó stond zij op een wijze in het leven die respect verdient. Ze was in hart en nieren een bejaardenverzorgster, waarin al haar kwaliteiten een plaats kregen. Ze was: "gewoon een lief iemand".

In de dienst waren er mooie en liefdevolle woorden door de familie, waarbij zoon Arent een herkenbaar beeld schetste van zijn moeder. In woorden uit de Bijbel klonk de troost dat God bij ons wil zijn, in leven en in sterven. Dat allen die het verdriet van dit gemis in zich dragen troost mogen vinden bij de trouw van mensen en die belofte van God, dat Hij er wil zijn.

ds. Hans Hinkamp

## **In memoriam Gerda Schokkin-Schutte**

Vrijdag 23 oktober kwamen we in uitvaartcentrum Berkenhove in Aalten bij elkaar voor de dankdienst voor het leven van Gerda Schokkin-Schutte.

Haar leven was een bewogen leven. Op jonge leeftijd overleed haar moeder. Een tijd van stevig aanpakken begon. In 1951 trouwde ze met Hendrik Schokkin, die bij boerderij 't Wijnveen, aan de Aladnaweg waar zij geboren en getogen was, introk. Met al het werk op de boerderij (koeien melken, varkens voeren) én een gezin met zes zonen, was het een drukke tijd. Maar niemand kwam tekort.

Met zes zonen zal het niet gemakkelijk zijn geweest: ruzies, valpartijen, kapotte ruiten met voetballen, kapotte kleren, te laat thuiskomen, er was altijd wel wat. De ziekte van haar man, die in 1989 overleed, droeg bij aan de zorgen. Maar wat er ook gebeurde voor iedereen was er altijd begrip en aandacht. Haar opgewektheid behield ze tot het laatste toe.

In later jaren kwam er tijd voor andere dingen. Haar agenda was goed gevuld met fietstochten met de fietsclub, sjoelen, de gym, zang- en toneelvoorstellingen, de kerk, de middagen van de PVG, oppassen op de kleinkinderen, autoritjes voor allerlei visites en vakanties, met de boot of mee met de IKA.

Met hart en ziel was ze verbonden aan de gereformeerde kerk van Lichtenvoorde. Maar ze ging met evenveel plezier naar de Johanneskerk.

De afgelopen jaren moest ze lichamelijk en geestelijk steeds weer wat inleveren. Zelfstandig wonen kwam (ondanks de goede zorgen van allerlei helpende handen) in het geding. Toen er plaats beschikbaar kwam in een verzorgingshuis kwam een verhuizing die niemand wilde. Maar de zorgen om haar gezondheid bleken niet ongegrond. Haar levenskracht vloeide weg. Vrijdag 17 oktober heeft ze in alle rust het leven losgelaten, op de leeftijd van 86 jaar.

In de dienst was er een ontroerende herinnering, in woord en beeld. In de woorden van Psalm 121 klonk de troost van een God die verder gaat waar wij moeten loslaten. Dat allen die haar na stonden troost mogen vinden, in geloof en dierbare herinneringen.

ds. Hans Hinkamp

**ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN**

**Pastoor Casper Pikkemaat**  
**donderdag 13 november 2014**

Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder katholieken en Anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest.

De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de periode van een oorspronkelijk heidens feest dat ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.

Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Allerzielen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar het waarschijnlijk in de tiende eeuw voor het eerst werd gevierd. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

Donderdag 13 november is pastoor Casper Pikkemaat in de Johanneshof te gast om meer te vertellen over achtergronden, geschiedenis en de huidige tradities rond deze twee bijzondere kerkelijke feesten en hun plaats in de Rooms Katholieke traditie. Een avond over het gedenken van het leven over de dood heen.



Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) Koffie/ thee slechts € 1,00 Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u. Natuurlijk bent u altijd welkom!

**Leiding** Pastoor Casper Pikkemaat

**Locatie** Johanneshof

**Data** donderdag 13 november 2014

**Tijd** 20.00 - 22.00 uur

**Info** Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail:  
 sjors.tamminga@kpnmail.nl

**DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID****BOUWEN AAN DE TOEKOMST**

**In de Johanneskerk op woensdag 5 november!**

Naar goed gebruik is er op Biddag en Dankdag, in aansluiting op de kerkdienst en na een kop koffie, aandacht voor een speciaal onderwerp.

U bent van harte welkom bij het korte avondgebed in de kerk, om 19.30 uur. Maar u bent natuurlijk ook vrij om één van beide onderdelen te bezoeken, dus alleen de kerkdienst óf alleen het gedeelte van de avond in de Johanneshof voor het onderwerp.

*Deze keer is het speciale onderwerp: bouwen aan de*



*toekomst.*

Eerst is er een korte informatieronde over de financiën van de kerk of wat u verder graag wilt weten. Daarna is het woord aan een werkgroep die zich al sinds enige tijd bezighoudt met het onderwerp: de toekomst van de kerk. Er zal een visie worden gepresenteerd op hoe we onszelf zien en onze mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. Wat zijn onze sterke punten en waar liggen de zorgpunten. De werkgroep wil hierover graag met u in gesprek om zó met elkaar te kijken naar de verschillende bouwstenen die samen de kerk vormen.

Toegang gratis

**Leiding** werkgroep Bouwen aan de toekomst

**Locatie** Johanneshof

**Data** donderdag 5 november 2014

**Tijd** 20.30 - 21.30 uur

**Info** Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail:  
 sjors.tamminga@kpnmail.nl

## DE AANKONDIGING AAN MARIA IN DE KUNST

Dominee Ingrid de Zwart

donderdag 27 november 2014

Op deze avond kijken we via een powerpoint-presentatie naar een aantal afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis van het verhaal van de Annunciatie, de Aankondiging aan Maria door de engel Gabriël. Het verhaal hierover staat in Lukas 1: 26-38.

Door de eeuwen heen is het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus een geliefd onderwerp voor kunstenaars. Het is boeiend om te ontdekken hoe de verschillende kunstenaars als kinderen van hun tijd naar Maria, de Geest en de engel Gabriël kijken. Op het ene schilderij zien we Maria als een statige koningin, op het andere juist als een zeer nederige vrouw van eenvoudige komaf. De engel is soms nogal statisch, maar soms ook komt hij met wapperende haren en vleugels aangevlogen. En hoe wordt de Heilige Geest verbeeld? Vaak door een duifje in het schilderij te laten rondvliegen, maar sommige kunstenaars zochten ook naar andere beelden, waar we nu soms zelfs een beetje om moeten lachen.

Dominee Ingrid de Zwart is predikant in de Grote- of Lebuïnuskerk in Deventer en was tot 2008 docent praktische theologie in Utrecht en op Seminarium Hydepark. Zij werkt veel met kunst in haar werk en maakte 'kerk en kunst' tot onderwerp van haar studieverlof in 2013. Zij deelt de prachtige kunstafbeeldingen graag met u, voorzien van een uitleg. Natuurlijk leggen we ook de tekst uit het evangelie ernaast. Die komt door de kunstafbeeldingen waarschijnlijk ook opeens in een heel ander licht te staan! Hopelijk biedt deze avond de deelnemers veel inspiratie voor de adventstijd.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) Koffie/ thee slechts € 1,00

Geeft u zich even op? Dan houden wij rekening met u.  
Natuurlijk bent u altijd welkom!

**Leiding** Dominee Ingrid de Zwart

**Locatie** Johanneshof

**Datum** donderdag 27 november 2014

**Tijd** 20.00 - 22.00 uur

**Info** Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

## Omgaan met zieken en ziekte.

Een bijzondere avond. Een boeiende spreker. Mevrouw Joke Westera, geestelijk verzorger in het ziekenhuis in Winterswijk, neemt ons mee en laat ons een kijkje nemen in de wereld van de zieke. Ze laat ons zien dat er eigenlijk twee werelden zijn. Die van de zieke. En die van de bezoeker van de zieke. En waar die twee werelden elkaar raken begint haar verhaal.

Een aantal dagen per week is ze als geestelijk verzorger te vinden in het ziekenhuis. Gaat rond en probeert erachter te komen waar haar aanwezigheid iets kan betekenen voor een patiënt. Zoals ze het verwoordt: bij wie ze even zal gaan zitten. Wij hebben misschien de indruk dat het altijd te maken zal hebben met ernstige kwalen, moeilijke uitslagen, lange verblijven. Maar Joke legt uit dat het ook kan gebeuren dat iemand die er maar even is, één dag misschien wel, ook zomaar met zijn of haar verhaal op de proppen kan komen. Blij dat er, in de veiligheid van dat zomaar één keertje iemand treffen die naar je luistert, de mogelijkheid is om je verhaal kwijt te kunnen. Om een stukje leven te delen.

En dat brengt ons direct al bij de kern van de boodschap die ze ons wil meegeven. Luisteren. Een luisterend oor. Zonder waardeoordeel. En dan niet alleen horen wat die ander zegt. Die zieke die zo kwetsbaar is. Niet alleen luisteren naar de woorden. Maar ook beluisteren wat er achter die woorden ligt. Wat die zieke misschien, indirect, wil delen met je. Luisteren, echt luisteren, je echt openstellen voor het verhaal van de ander. Daar draait het om.

Wat ze ook wil doorgeven: De ene zieke is de andere niet. Wat voor de een overkomelijk is, kan voor de ander een zware last zijn. Omdat die ander anders in elkaar zit. Door wie die ander is. Door wat die ander heeft meegemaakt wellicht.

Het tweede deel van de avond buigen we ons over een paar vragen. Wat doet het met jou als je op bezoek gaat bij een ernstig zieke? Wat als die een familielid of een goede bekende is? Hoe sluit je aan bij wat de zieke van je verwacht? Wat verwacht jij van een ziekenhuispastor?

Luisteren. Goed luisteren. Geen goed bedoelde goede raad! Misschien gewoon stil zijn. En dat is een gave die de spreker van die avond heeft. Gelukkig niet de avond waarop ze bij ons was. Dan hadden we haar boeiende verhaal moeten missen. En de goede tips die ze meegaf.

De Commissie Vorming en Toerusting



## Werkgroep Lichtenvoorde – Herold



Van 18 tot 21 september brachten wij als werkgroep weer een bezoek aan onze partnergemeente Herold in het Ertsgebergte.

De aanleiding voor dit bezoek was de viering van 150 jaar kerkwijding van de kerk “Zum Heiligen Kreuz” in Herold. Begin september was er het verheugende nieuws dat per 1 september in onze partnergemeente een nieuwe dominee was benoemd. De installatie / bevestiging van de nieuwe dominee, Mechthild Glöckner zou tijdens de feestelijke kerkdienst van 21 september plaatsvinden.

Twee gebeurtenissen waarvoor wij, samen met onze partnergemeente, zeer dankbaar zijn.

Op donderdagmiddag was de gebruikelijke ontvangst in de gemeentezaal met koffie en gebak. We konden toen al kennis maken met de nieuwe dominee. De avond werd zoals gebruikelijk doorgebracht bij en met de gastgezinnen.

Vrijdag werd een bezoek gebracht aan museum Schloss Lichtenwalde, “das Schloss der 1000 Schätze”. Het kasteel zelf was een barokslot, omgeven door een park met veel waterpartijen. Naast een overzicht van de geschiedenis van het kasteel, waren er tentoonstellingen over kunst en kostbaarheden uit China en Japen, uit West-Afrika en uit de Himalaya. Een bijzondere tentoonstelling was de papierknipkunst van China tot Europa.

Vrijdagavond werd door kerkleden in de kerk een historisch voorstelling opgevoerd, waarin in een aantal speelscènes het ontstaan van de kerk in Herold werd nagespeeld. Tussendoor werden er een aantal kerkliederen gezongen.

Op zaterdagmiddag werden we weer ontvangen in de gemeentezaal, waar ruimte was voor contacten en gesprekken met elkaar.

’s Avonds was er in de kerk een feestelijk concert met toespraken onder het motto “wir Pilgern durch die Zeit” (we reizen door de tijd).

Tijdens dit concert brachten wij een groet over van onze kerkgemeente. Als geschenken gaven wij onze partnergemeente een Nederlands-Duits liedboek, samengesteld door de werkgroep zelf, met kerkliederen die we de afgelopen jaren in de kerkdiensten

met onze vrienden uit Herold hebben gezongen. Het tweede geschenk was een verkleinde kopie van het glas-in-lood raam uit de Johanneskerk van de doop van Jezus in de Jordaan. Ook dit raam was weer gemaakt door Jan Lensink. Onze vrienden waren hiervan erg onder de indruk. Wij besloten onze groet met het zingen van lied 981 “Zolang er mensen zijn op aarde” in het Nederlands.



Op zondag was in een volle kerk de feestelijke kerkdienst waarin naast de aandacht voor 150 jaar kerkwijding vooral de installatie van de nieuwe dominee Mechthild Glöckner centraal stond. Aansluitend was er in de gemeentezaal onder het genot van koffie en gebak de mogelijkheid de nieuwe dominee te feliciteren.

Helaas moest een deel van de werkgroep ’s middags weer huiswaarts.

Een aantal leden kon op maandagmorgen nog de tweede kerkdienst bijwonen. In deze kerkdienst waren alle oud dominees Pf Eichler, Pf Schelter, Pf Sander en Pfin Scholz aanwezig. Samen met de nieuwe dominee, de cantorij en het trombone-ensemble werd het een geweldig mooie dienst, waarin ook heilig avondmaal werd gevierd.

Gedurende de feestweek was er in Herold ook een tentoonstelling over 150 jaar kerk in Herold. Hieraan werd door veel mensen een bezoek gebracht.

Het was een indrukwekkend weekend met veel hoogtepunten en intensieve contacten. We zijn als werkgroep dankbaar dat wij deze belangrijke gebeurtenissen met onze vrienden uit Herold mochten meevieren.

Op verzoek van veel vrienden uit Herold zal het bezoek in 2015 aan Lichtenvoorde plaatsvinden in het bloemencorsoweekend.

Namens de werkgroep  
Hans Tornij

## **HVD Programma 2014-2015 Groenlo**

### **Donderdag 16 oktober 2014**

Als u dit leest heeft de eerste HVD-middag al plaatsgevonden. Op donderdag 16 oktober hebben we het Stadsmuseum in Groenlo bezocht. In het museum staat De Tachtigjarige Oorlog centraal. Welke invloed deze oorlog op Grol gehad heeft, wordt u duidelijk als u een rondgang maakt door het museum. Wij werden hartelijk ontvangen door prins Frederik Hendrik (Willy Lansink) die ons op een humoristische en boeiende wijze veel over de geschiedenis van Grol heeft verteld. De rol die het stadje Grol in de Tachtigjarige Oorlog gespeeld heeft, wordt in het museum onder de aandacht gebracht. Grol behoorde in de 17<sup>e</sup> eeuw tot de sterkste vestingsteden in De Nederlanden.

Het museum heeft een uitgebreide wapenverzameling, stadmaquette, schilderijen en talloze andere objecten die een goed beeld geven van deze rumoerige periode. Het was een interessant en gezellig uitstapje binnen de grenzen van Groenlo.

### **Donderdag 20 november 2014**

Een "oude" bekende komt ons vanmiddag weer verrassen met verhalen en liedjes van vroeger. Het is plaatsgenoot, Annemarie Broshuis. Hoe mooi onze eigen streektaal is, horen we uit haar mond! Het belooft een gezellige, ontspannen middag te worden.

### **Donderdag 18 december 2014**

Kerstmiddag met als afsluiting een broodmaaltijd. De kerstviering wordt verzorgd door het bestuur van de HVD en vindt plaats in Groenlo.

### **Donderdag 15 januari 2015**

Ook alweer een traditie: op de eerste middag van het nieuwe jaar houden we een Nieuwjaarsvisite met daarna de traditionele bingo. Hier zijn weer leuke prijsjes te winnen.

### **Donderdag 12 februari 2015**

Vetpriezen (Slachtvisite) door een groep dames uit Noordijk. Ten tijde dat er op het platteland nog volop huisslachting plaats vond, was het gebruikelijk dat de burens, zodra het varken op de ladder hing, op visite kwamen om het geslachte varken te keuren. De noabers (de burens) prezen het varken om haar kwaliteit betreffende de hoeveelheid vet, spek en vlees, vandaar de naam Vetpriezen. Een groep dames uit Noordijk wil u dit slachtgebeuren in geuren en kleuren laten zien.

### **Donderdag 26 maart 2015**

We vieren onze Paasmiddag.

Na de pauze komt Maria Monasso ons iets vertellen over de Stolperstenen (struikelstenen) die op verschillende plekken in Groenlo zijn geplaatst. In 2012 is in Groenlo gestart met dit project.

Met deze steentjes worden zij die zo gewelddadig uit ons midden zijn weggerukt in ons midden teruggebracht en kunnen de nabestaanden en de gemeenschap hen een plekje geven. Het is ook een eerbetoon aan allen die hebben geleden en nog steeds lijden door wat zij in die tijd hebben meegemaakt. Het deporteren van onze medeburgers is een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis van Groenlo.

### **Donderdag 16 april 2015**

Midden in het buitengebied tussen Groenlo, Eibergen, Borculo en Beltrum ligt 'Natuurtuin de Weerkamp' van de familie Lammers.

De tuin laat een schat aan planten, vlinders, insecten, vogels en waterflora zien. De eigenaar, Henk Lammers, heeft hiervan unieke foto's en filmbeelden gemaakt. Vanmiddag zal Henk ons een film vertonen over de Natuurtuin met haar bewoners.

### **Waar zijn de bijeenkomsten?**

De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel. We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.

### **Tot ziens op 20 november!**

HVD-bestuur

## **Vrijwilligersavond Groenlo**

Beste vrijwilligers van de Hervormde Kerk Groenlo, Het is alweer even geleden dat we een vrijwilligersavond hebben gehouden. Het lijkt ons erg leuk en gezellig om dit weer eens te doen.

We hebben al bedacht dat dit

### **vrijdagavond 28 november 2014**

gaat gebeuren. Rond de klok van 20.00 staat de koffie, met iets lekkers, voor jullie klaar bij Grenszicht, Vredenseweg 2, 7152 CW Eibergen, 0544-461583

Wat de vulling van de avond wordt, is nog een verrassing. Maar ik kan u aanraden om te komen! We willen graag weten hoe groot de groep die avond is. Opgave is daarom erg wenselijk. U kunt zich opgeven bij Roos Weetink-ter Haar. Dat kan door haar een mailtje te sturen ([roosmarein@live.nl](mailto:roosmarein@live.nl)) of door haar even te bellen op 06-10232371.

We hopen op een grote opkomst en op een heel geslaagde avond. Wij hebben er nu al zin in!!

Groeten van de feestcommissie

Gerrit Wiggers, Roos Weetink-ter Haar



## Nederlands Bijbelgenootschap

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons?



Het zou betekenen dat we:

- onze Bijbel constant op zak zouden hebben;
- er meerdere malen per dag een blik in werpen;
- wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen;
- hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;
- hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
- hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storting op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken!

Enkele 'alarmnummers':

- Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14.
- Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51.
- Als je bezorgd bent, bestudeer dan Matteüs 6: 19, 34.
- Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91.
- Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63.
- Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebrëeën 11.
- Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23.
- Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13.
- Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3: 12-17.
- Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Matteüs 11: 25-30.



Namens de werkgroep van het NBG



Ineke Beestman-Hoit

## Bezinnend op weg naar kerst(mis)

Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen, God; wat een wonder!



Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven.

Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 30 november tot en met 6 januari, willen wij: ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge;. Emailadres: [oikomene-achterhoek@gmail.com](mailto:oikomene-achterhoek@gmail.com)

N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd begin dit jaar heeft ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, u krijgt dan eind november automatisch bericht van ons.

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?

Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen.

Een hartelijke en inspirerende groet van

ds. Eveline Struijk  
pastoraal werkster Marga Peters

## Vrede op aarde. Alleen maar een lied?

Met Kerstmis willen we zo graag vrede, zingen over vrede. De sfeer van licht, gezelligheid en warmte willen we niet laten verstoren door oorlog en geweld. De laatste tijd zien we dat de vrede voor heel veel mensen op aarde verder weg raakt. Steeds meer mensen op aarde zijn slachtoffer van dictators die hun macht willen behouden of vergroten. Van mensen die gewetenloos zoveel mogelijk geld willen binnenhalen. Van groepen mensen die hun ideologie of godsdienst superieur achten. Van mensen die anderen zijn gaan haten. En de weg naar brute vrijheid van deze machten betekent het einde van de vrijheid voor anderen. Betekent oorlog, guerrilla, martelen en moorden, vernielen van wat opgebouwd is en bestaanszekerheid geeft. Een vicieuze cirkel waar we niet uit lijken te komen. Heel veel mensen moeten vluchten en zien hun bestaanszekerheid totaal verdwijnen. Zo is de politieke lente in het Midden-Oosten een bittere winter geworden.

Gelukkig zijn er steeds mensen die tegen de oorlogszuchtige en heerszuchtige ideologische stromingen ingaan zoals Kailash Satyarthi en Malala Yousafzai, winnaars van de Nobelprijs voor de vrede 2014. Ook Jezus zou bij de rij Nobelprijswinnaars voor de vrede kunnen horen. Wij geloven dat hij voor de waarden van vrede en gerechtigheid stond, en dat hij tegen de stroom inging. Met Kerst kunnen we onze ogen niet sluiten voor de botsing tussen de gewenste vrede en de rauwe werkelijkheid. Als veel mensen met Kerst nog zouden willen zingen is het door de tranen heen. In de Advent wordt op de zondagmiddagen om vijf uur in de Johanneskerk voor en door ieder die dat wil het avondgebed, de vesper, gezongen en gebeden. Wij willen blijven hopen en geloven in een weg naar vrede. Wij willen revolutionaire woorden van Jezus over een levenswijze die leidt naar vrede overwegen. En nog belangrijker: Laten we om te beginnen hier in Lichtenvoorde de vrede tussen alle mensen nastreven.

U wordt van harte uitgenodigd. Na afloop kunt u koffie of thee drinken en napraten.

Alfons Liesker

## Giften

In september zijn per bank de volgende giften ontvangen:

€ 50,= en € 2,27 t.b.v. de zending en € 15,= t.b.v. de startzondag.

Mevrouw Gaatske Braam ontving € 50,= voor de kerk. Voor de ouderling bloemendienst ontving mevrouw G. ter Haar € 5,= en € 10,= en mevrouw J. ter Haar € 10,=.

Mevrouw R. Tieltjes ontving € 8,= en € 10,= voor algemeen kerkenwerk.

Alle gevers hartelijk dank!

## Kledinginzameling

Zaterdag 29 november a.s. is de eerstvolgende kledinginzameling, van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni'je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

## Protestantse Vrijwilligers Groep

De PVG middag van 20 oktober jl. is in verband met een uitvaartdienst niet doorgegaan. Er is besloten om deze middag alsnog op 3 november a.s. te laten plaatsvinden. De volgende PVG middagen vinden plaats op de afgesproken dagen. U kunt dit lezen in het (gele) programmaboekje 2014-2015 van de commissie Vorming en Toerusting.

Wij wensen u allen veel plezier op onze middagen.

Hartelijke groet namens alle medewerkers  
Annie Bosman

## Herinnering Solidariteitskas

In de maand mei zijn de acceptgiro's voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas verzonden. Mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald dan verzoeken wij u dit, zo mogelijk, alsnog te doen en uw bijdrage te storten op rekening IBAN NL 04 FVLB 0635807300. Wij danken u voor uw medewerking.

College van kerkrentmeesters

## GELEUF 'T NO MAOR

### KATTEBAK

Onze jongste dochter hef vergangen jaor de laeftied van achttien jaor bereikt en dat was vrogger de tied waarop ze geleuftsbetugenis deden. En dat deden ze dan ok massaal binnen de Aaltense kerkgemeenschappen. Teggenwoordeg is dat neet meer zo vanzelfsprekend en hoo is 't toch meugelijk dat ok binnen onze Protestantse Karke in Aalten alles neet meer zo vanzelfsprekend is, zoas 't veurheer was. 't Geleuf steet los van tradities want 't geleuf is altied in bewaeging, maor waaromme is de jeugd in dissen tied neet meer zo betrokken as vrogger en waren vrogger de jonge leu wal zo betrokken? Ovver andere leu kan en wil ik mien niet uutlaoten maor wal de bevindingen uut eigen kring.

Onze dochter zat dus afgelopen winter in ne groep van umsgeveer zestien catechesanten, umsgeveer zeg ik bewust, omdat de antallen nogal schommelden van waeke bis waeke en op 't ende waren d'r nog achte aover waarvan d'r neet éne met Palmpaosen beliedenis van zien geleuf hef af-elegd, ok onze dochter neet. En op de vraoge waaromme neet, zegt ze eerlek: 'De dominee heeft ons gezegd: je moet geen belijdenis doen omdat je ouders dat graag willen en ik ben er nu nog niet klaar voor, ik ben er nog niet aan toe'. Jao mondig bunt ze wal, de jeugd van teggenwoordeg daor hoeft den domneer hun neet bi-j te helpen. Noo geet 't mien te wiet umme 't de domneer in de schone te schoeven dat d'r dit jaor niemand beliedenis van zien geleuf hef af-elegd.

Integgendeel, met den domneer loopt ze allemaole weg, ok de jongeren, daor ligt 't neet an. Dan gao'j 's bi-j owzelf te raode, wat hebbe wi-j zoal neet good edaone in de opvoeding van onze kinder? Ze bunt betieds edeupt en later ton ze naor de laegere schole gingen nammen wi-j ze zondags met naor de karke.

Dat was ne mooien tied, d'r was nog regelmaot in 't gezinslaeven. Wanneer umme twaalf uur de kinder van schole thuuskwammen stond de meddagpot al klaor op taofel en was d'r tied veur baeten en danken en umme tussendeur iets stichteleks veur te laezen. Dat worden allemaole anders in 't vervolgonderwies, dan hebt ze van alles bi-j 't ende buten de studie umme. Ze warkt of klust in de aovenduren en op vrije dagen umme n paar centen bi-j te verdenen. Wieters wordt d'r ok nog dufteg an sport edaone, of ze zit op 't peerd. Ok in fitness en hardlopen geet völle tied zitten, 't is dan ok gin wonder dat d'r haost gin vrije aovende meer te vinden bunt umme naor 'kattebak' (ne olde schertsende name veur catechisatie) te gaon. Dat 'r de leste jaoren zo weineg ni-je lidmao-

ten bi-j komt binnen de Protestantse Karke van Aalten, baart grote zorgen. Toch geeft ok de jongeren weer hoop wanneer ik onze dochter heure zeggen: 'een mens is veel te waardevol om uiteindelijk alleen maar in de grond te stoppen.' 'n Wat platte uitdrukking van eur maor daorin schuult toch wal Godsvertrouwen. 't Woord 'alleen' göf al an dat a'j komt te starven, i-j d'r neet allene veur staot en dat God met ow en bi-j ow is.

Maor was 't vrogger ton ik nog veur jonk deur mog gaon alles völle anders? Ik denke van neet, de eerste persoonleke contacten met ne domneer waren net as noo met 't deupen, al kan ik mien daorvan weineg herinneren. Wat ik mien nog wal heel good kan herinneren was 't contact da'k hadde halverwaege de jaoren zeuventeg van de veurige eeuw met onzen domneer H. de Ruyter. Ik was voort nog gin zestien jaor maor trekker veuren dat deed ik al völle en nogal onwies. Op ne goeien dag scheur ik met 't olde iezer over 't Bokkelderdieksken, ton plots in d'n draej domneer de Ruyt met zien rode auteuken d'r an kwam veurn, umme opa en oma op te zeuken. 't Is dat d'n domneer de gedachten d'r good bi-j had, anders was 't 'n frontale botsing eworden. Hee mos d'r wal veur de boschages in. 't Is allemaole gelukkeg good af-elopene en d'n domneer kon d'r nog umme lachen: 'op de boer kun je immers van alles tegenkomen.' Wieters ha'j op den laeftied weineg contacten met ne domneer of met de karke. Jao, i-j gingen op zondag wal 's met de olders met naor de karke op de markt, maor vaker nog was 'r d'n gang naor de zondagschole in 't Wilhelminagebouwtjen in Balle. Daor kregte wi-j onderricht van Henk Demkes van de Zessprong bi-j d'n Dommen Anleg en van Henk Hof-tiezer van Veernhof. Dee beiden konden onmundeg mooi de biebelse verhalen veurdragen.

Wi-j greujden op en hadden 'n prachteg laeven, konden volop genieten van al 't moois wat 't laeven ons brach. Wat dat angeet was 't neet völle anders as met de jongeren in dissen tied. En met zestien jaor vrogen ok miene olders of ik naor catechisatie wol gaon. Ze hadden elaezen, ik denk in Kerkleven, de veurganger van KerkVenster, dat de catechese weer begon. Ik kon gin raedenen bedenken umme neet te gaon, dus i-j gingen. Dree seizoenen catechisatie van domneer H. de Ruyter den mien nog neet vergaeten was en ik 'm natuurlek ok neet. Hee was gin domneer van de strenge leer en 't was ne gemeudeleken man, wel good met jongeren overweg kon. Biezunder verdreteg was 't dan ok, dat in 't jaor dat wi-j beliedenis van ons geleuf zollen doon, in 't veurjaor van 1979, onzen domneer kwam te starven. 't Is allemaol wal deuregaone. Beliedenis doo'j immers neet veur den dom-

neer, ok neet veur owwe olders en ok neet umdat iederene 't dut, al kö'j mekare daorin wal motiveren. Dit is noo wal 'n groot verschil met vrogger, wanneer iederene beliedenis dee en éne neet, dan was dén 'n buitenbeentje. No is 't eerder andersumme, uut devriendenkring gaot d'r maor weineg naor catechesatie. Wat dat angeet bunt mensen net kuddedieren, ze wilt allemaol met de grote stroom met. Jonge leu- van noo bunt standvasteg op völlerlei gebied. 't Is eerst zeen en dan geleuven, maor neet andersumme, neet zeen en toch geleuven. En dat geleuf brech eur töt grote twiefels. Ok daor is niks mis met, want twiefelen is menselek en vertrouwen is goddelek. Dat bunt mooie thema's umme 's met den domneer d'r aover an de praot te gaon op catechesatie. Je moet geen belijdenis doen omdat je ouders dat graag willen,' zei d'n domneer op kattebak, en dat is zo. Maor i-j mot owwe kinder wal de meugelekheid geven umme beliedenis te doon, en dat is ok zo. En disse kans is d'r: binnenkort begint de catechesaties weer. Kiek nog 's in 't veurege KerkVenster of op de website van KerkVenster of gefte ow op bi-j ene van de jeugdolderlingen. Onderwies is belangriek en godsdienstonderwies is dat zeker neet minder.

*Bram te Paske*

## Catechesatie



De situatie in Lichtenvoorde en Groenlo is natuurlijk niet veel anders dan in bovenstaand verhaal, of misschien nog wel een beetje minder.

Maar ook hier is er de kans om mee te doen met de (belijdenis)catechesatie. Wil je meer weten, neem dan even contact op met ds. Hans Hinkamp. Dat kan b.v. door even een e-mail te sturen naar: [hans@hinkamp.info](mailto:hans@hinkamp.info), met ja ik doe mee!

## Ophaaldienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

### Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster tel. 06 15 00 12 21

De heer C. Langbroek tel. 37 30 28

De heer F. van Doorn tel. 37 27 00

De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente- lid? Geef het dan even aan mij door.

Namens uw diaconie,



Hillie Ikink-Lankamp  
tel. 377300

## Het volgende nummer. . .

komt uit in de week voor zondag 7 december 2014. Kopij moet uiterlijk maandag 24 november om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar: [kopij@kerkbladopweg.nl](mailto:kopij@kerkbladopweg.nl)  
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: [www.kerkbladopweg.nl](http://www.kerkbladopweg.nl)

**Bezorging:** B.W. Scholten, tel. 0544- 37 34 60

### Redactie Op Weg

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 37 47 40  
Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 08 58 78 38 64  
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71  
Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 46 54 38  
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

**Website** Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69

### GEGEVENS LICHTENVOORDE WIJKINDELING 2014

Wijk ouderling/coördinator tel. nr.

1. mevr. G. Boschman 37 35 59  
mevr. J. Hulshof 37 88 91
2. mevr. E. Meijer 48 28 54
3. mevr. C. Lensink 37 24 14
4. dhr. F. van Doorn 37 27 00
5. dhr. G. Bouwman 37 24 36  
mevr. J. Rouwhorst 37 36 62
6. mevr. G. ter Haar 37 20 91
7. mevr. H. Hulshof 35 18 90
8. mevr. A. van Vliet 37 27 95
9. mevr. W. ten Barge 37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes 37 22 21
11. mevr. W. ten Barge 37 31 97
12. mevr. J. ter Haar 37 15 28

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam

### ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,  
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09  
Email: [hans@hinkamp.info](mailto:hans@hinkamp.info)  
Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam  
Kerkegaarden 1a,7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59  
Email: [gaatskebraam@kpnplanet.nl](mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl)

Scriba : E. Schokkin, Antoon Slotstraat 2,  
7131 BW Lichtenvoorde, tel. 37 59 88  
Email: [e.schokkin@kpnmail.nl](mailto:e.schokkin@kpnmail.nl)

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof".  
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56  
Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem en  
Beheer Johanneshof: Mevr.J. van Lochem,  
Hofesch 23 7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten-Markvoort,  
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68  
Email: [fritsenlucyschutten@upcmail.nl](mailto:fritsenlucyschutten@upcmail.nl)

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr. Meinenweg 30,  
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72  
Organist: B. Tieltjes, Sperwer 17  
7132 EM Lichtenvoorde, tel. 843356

Vorming en Toerusting: S. Tamminga,  
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie Diaconie:  
F.J. van Lochem, Van der Meer de Walcherenstraat 10,  
7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster,  
Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde,  
tel. 08 58 78 38 64

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:  
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99

### Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)  
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  
(Exploitatie Johanneshof)  
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300  
(Bijdragen Solidariteitskas)  
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297  
(Eindejaarscollecte)  
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195  
(Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48  
IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,  
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67  
IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Begraafplaats Vredenhof: J. Niewold, Esstraat 10-37,  
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

### GEGEVENS GROENLO

Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,  
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo  
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,  
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: vacant

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,  
7141 TT Groenlo, tel. 46 44 21  
Email: [jhthorst@planet.nl](mailto:jhthorst@planet.nl)

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,  
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,  
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: t.n.v. Vennebekken  
IBAN Giro: NL 24 INGB 0000907605  
IBAN SNS: NL 36 SNSB 0852781024

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar  
Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543-53 85 25  
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie

Begraafplaats: W. Memelink, Akelei 2, 7152 JS Eibergen,  
tel. 0545 287818  
IBAN: NL 50 ABNA 0595375863

# Kerkdiensten

## Lichtenvoorde

### Zondag 2 november

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
Viering Heilig Avondmaal  
Welkom: de heer Wildenbeest  
Deurcollecte: Najaarszendingsweek

### Woensdag 5 november

19.30 uur de heer S. Kuijt  
Dankdag  
Deurcollecte: St. Hope (project Diaconie)

### Zondag 9 november

10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur  
kindernevendienst  
Welkom: de heer Schutten  
Deurcollecte: Koffie Johanneshof

### Zondag 16 november

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
m.m.v. Slav' Mir  
Welkom: de heer van Lochem  
Deurcollecte: KIA, diaconaat

### Zondag 23 november

10.00 uur mw. G.H. Braam  
Eeuwigheidszondag,  
kindernevendienst  
m.m.v. de Cantorij  
Welkom: de heer Niewold  
Deurcollecte: Cantorij

### Zondag 30 november

Eerste Advent  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
Welkom: de heer Koster  
Deurcollecte: Orgelfonds  
17.00 uur Oecumenische vesperviering

### Zondag 7 december

Tweede Advent  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
Welkom: de heer ter Horst  
Deurcollecte: Plaatselijk Pastoraat  
17.00 uur Oecumenische vesperviering

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof.

Elke zondag is er kinderopas aanwezig.  
Kindernevendienst op zondag 9 en 23 november

## Groenlo

### zondag 2 november

10.00 uur de heer J. van Ballegooijen, Winterswijk  
Welkom: de heer Wiggers  
Deurcollecte: Diaconie, najaarszendingsweek  
Na de kerkdienst is er koffiedrinken

### zondag 9 november

10.00 uur de heer H. Dijkman, Vorden  
Welkom: de heer Scheer  
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaatsen

### zondag 16 november

10.00 uur de heer G.J. Bos, Laag Soeren  
Welkom: mevrouw Weetink  
Deurcollecte: Diaconie, Kerk in actie, binnenlands diaconaat

### zondag 23 november

laatste zondag van het kerkelijk jaar  
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, Groenlo  
Welkom: de heer Pleiter  
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in de eigen gemeente

### zondag 30 november

Eerste Advent  
10.00 uur: ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten  
Welkom: mevrouw Bekkenutte  
Deurcollecte: Diaconie, missionair werk en kerkgroei

### zondag 7 december

Tweede Advent  
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten  
Welkom: de heer Bragt  
Deurcollecte: kerkvoogdij, pastoraat  
Na de dienst is er koffiedrinken

### woensdag 12 november

19.00 uur Taizé viering

### woensdag 26 november

19.00 uur Taizé viering