

Programma 2018 - 2019



Commissie Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Uitnodiging tot inspiratie en ontmoeting

De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit:

Sjors Tamminga

Diepenbrockstraat 13

7132 AM Lichtenvoorde

tel. 0544-37 27 52

mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

ds. Hans Hinkamp

Greta Kuijt-Gijsbers

Wim Rutgers

Beste lezer,

In dit boekje willen wij u ons programma voor het seizoen 2018/2019 presenteren, met een afwisselend aanbod aan activiteiten. Wij hebben met plezier en enthousiasme gewerkt om weer een aansprekend programma samen te stellen: actueel, rijk aan inhoud en breed opgezet. Zodat er hopelijk ook iets bij zit waarvan u zegt: “Dat is wat voor mij”.

Inspiratie, verdieping, ontmoeting, openheid, ruimte voor vragen. Het vormt de basis voor dit programma van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde, Als kerk willen we midden in de wereld staan en luisteren naar de vragen die er leven. We hopen op boeiende en hartverwarmende ontmoetingen.

Voor wie is dit programma bedoeld? Het antwoord is: voor iedere belangstellende. Wij willen een open gemeente zijn, waarin iedereen van harte welkom is. De activiteiten zijn ‘door-de-weekse’ activiteiten, want kerk-zijn is niet alleen iets voor de zondag maar ook voor ‘door de week’.

Aan het meedoen zijn geen kosten verbonden, tenzij anders is vermeld. Bij een aantal gelegenheden is er sprake van een minimum aantal deelnemers om doorgang te kunnen vinden. Mocht een groep te groot worden dan zullen we uiteraard zoeken naar een passende oplossing.

Alle activiteiten vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de Johanneshof, adres: Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 0544 - 37 60 56. De Johanneshof ligt naast de Johanneskerk en kan het beste bereikt worden via de ingang vanaf de parkeerplaats aan de zijde van de Richterslaan.

Wij hopen dat dit aanbod mag voorzien in een behoefte en dat het mag bijdragen aan ons gezamenlijk doel: als kerk midden in de wereld staan.

U bent van harte welkom!

Vorming & Toerusting Lichtenvoorde

VRIJE INLOOPOCHTEND

De Johanneshof heeft iedere woensdagochtend van 9.30 - tot 11.30 uur haar deuren geopend voor een vrije inloepochtend.



U kunt er terecht voor een praatje of een spelletje (rummikub, sjoelen, of een andere activiteit). Of zoek een plekje aan de leestafel.

Daarnaast kunt u ook rustig binnenwandelen om de actuele expositie van dat moment te bewonderen.

Kortom, of u nu komt voor een stukje gezelligheid, of om zomaar lekker rustig te zitten: u bent van harte welkom, ook in de vakantieperiode!

Wanneer: iedere woensdagochtend, vanaf 9.30 uur

OPEN TAFEL



Gezellig samen eten, één keer in de maand. Dat kan op de derde vrijdag van de maand. Van 11.30 tot circa 13.30 uur staat in de Johanneshof de tafel voor u gedekt. Soms wordt er ouderwets gekookt, een andere keer wordt er een gerecht uit deze tijd geserveerd. Het is altijd gezellig en het smaakt zo lekker dat er over het algemeen weinig restjes zijn.

De eigen bijdrage is € 5,- .

Aanmelden bij: Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62 of
Joke Lensink, tel. 06-30 62 59 06

Wanneer: derde vrijdag van de maand, 11.30 uur

HELLA'S VERHALENHUIS

Hella van der Wijst

donderdag 11 oktober 2018



Wie ben jij? Het is de mooiste vraag om te stellen en de moeilijkste om te beantwoorden. En toch is die de leidraad tijdens een bijzondere avond in Hella's Verhalenhuis.

Op een leuke, interactieve wijze nodigt Hella van der Wijst je uit om een stuk van jouw levensverhaal te delen. Maar ze zal ook veel vertellen over haar eigen ontmoetingen, zoals ze die tien jaar lang had in KRO De Wandeling, in RKK Kruispunt en Brandpunt. En nog altijd heeft als tv-presentator van Geloof een Hoop Liefde, Ik Mis Je en De Nieuwe Dag. Ook in PLUS Magazine schrijft ze regelmatig haar verhalen.

Verhalen maken de mens. Ieder mens heeft een verhaal te vertellen dat anderen kan inspireren, helpen, wijzer maken. Dit wordt dus geen avond waarin Hella alleen aan het woord is. Zij vindt het een uitdaging om deze avond samen met de bezoekers te maken tot een bijzondere, intieme avond om het later nog eens over te hebben.

Hella deelt ook iets van haar eigen leven, zoals ze dat ook doet via Facebook <https://www.facebook.com/hella.vanderwijst> en Twitter: @hellavdwijst. Hella nodigt wie wil uit om iets/een ding/een voorwerp waar een bijzonder verhaal aan vast mee te nemen naar de lezing

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Hella van der Wijst

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 11 oktober 2018

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

P.V.G. SEIZOEN 2018-2019

De Protestantse Vrijwilligersgroep (PVG) organiseert ook het komende seizoen weer een aantal maandelijks seniorenmiddagen. De volgende activiteiten staan op het programma.

Programma 2018

- 17 september Spelmiddag
- 8 oktober Reisverslag van Truus en Flip de Bruijn
- 12 november Dhr. Van der Meulen: 'Anders nog iets' (anekdotes)
- 19 december Kerstviering o.l.v. mevr. G. Braam

Programma 2019

- 14 januari Bingo-middag
- 11 februari Dhr. G. Uwland, verhalenverteller
- 11 maart Dhr. J. Braam: lezing over Joodse gebruiken
- 8 april Muzikale middag
- 27 mei Feestelijke afsluiting PVG-seizoen

De middagen zijn op maandag en beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur. De kerstviering en de jaarlijkse afsluiting hebben andere begintijden. Deze worden t.z.t. bekend gemaakt.

U allen een prettig seizoen toegewenst.

Voor meer informatie over de PVG kunt u terecht bij:

Mevr. A. Bosman-te Lindert,
tel. 0544-37 25 87



THEMA-AVONDEN OP DANKDAG EN BIDDAG

Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 19.30 uur, een kort avondgebed in de Johanneskerk. Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de Johanneshof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onderwerp.

U bent van harte welkom, zowel in de kerk als in de Johanneshof. Maar u bent natuurlijk ook vrij om een van beide onderdelen te bezoeken.

DANKDAG: WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018 – WIJSHEID IN KLEUR



Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema verdiept zich al jarenlang in de joodse mystiek, waarbij de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet een belangrijke rol spelen. Zijn project 'Wijsheid in kleur' bevat bij elk van die letters een schilderij. Daarbij vestigt hij o.a. de aandacht op de betekenis van de afbeeldingen en wijst hij op zijn specifieke kleurkeuze daarbij.

We kijken naar een aantal inspirerende afbeeldingen en zoeken naar de betekenis achter de afbeeldingen. De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp.
Aanvang: 20.30 uur.

BIDDAG: WOENSDAG 13 MAART 2019 – 50 JAAR BOERENLEVEN

In de loop van de jaren is het boerenleven enorm veranderd. Van de opkomst van de landbouwmechanisatie, een steeds toenemende schaalvergroting en de intrede van het melkquotum, tot de invoering van de mestboekhouding en mestregeling.

In een openhartig levensverhaal vertelt Gerard Boenink over de ontwikkelingen in deze sector, van kind tot het heden. Een unieke en persoonlijke inblik in het boerenleven, door de tijden heen.



Beide avonden: koffie en toegang gratis.

U bent van harte welkom!

KERKPROEVERIJ MET SECOND EDITION



kerkproeverij

De Kerkproeverij is een initiatief van de landelijke protestantse kerk, die dit overgenomen heeft uit Engeland. Hier kent men het als 'Back to Church Sunday'. De ervaringen in andere plaatsen waar

men dit al gedaan heeft zijn heel positief. Soms moet je elkaar even over een drempel helpen. Daar wil deze kerkdienst bij helpen.

Zondag 11 november 2018, om 10.00 uur staat de kerkdienst in de Johanneskerk in het teken van de 'Kerkproeverij'. Dit is een laagdrempelige kerkdienst om mensen (voor het eerst of opnieuw) te laten proeven aan de kerk. In de media en in de wandelgangen leven er helaas nog veel oude denkbeelden over hoe het in de kerk gaat. Daarom een dienst om te laten zien hoe we kerk willen zijn: iedereen kan dus sfeer komen proeven.

We gaan de dienst muzikaal wat extra's geven door muzikale medewerking van het koor Second Edition. Aan de dienst werken naast ds. Hans Hinkamp diverse gemeenteleden mee.

Na de dienst is er gelegenheid te proeven van wat extra's bij de koffie. Hierbij is er volop ruimte voor ontmoeting. Voor de één misschien een kennismaking, voor een ander een gezellig weerzien. Een mooie gelegenheid om te komen 'buurten', of... om te komen proeven hoe het nu in de kerk gaat. De Kerkproeverij? Iedereen is van harte welkom!

WISSELEXPOSITIES

In de Johanneshof is ruimte om exposities tentoon te stellen. De invulling hiervan zal heel wisselend zijn. Gezocht wordt naar een afwisseling van exposities van mensen uit eigen kring, kunstenaars en andere belangstellenden.



Voor de actuele invulling verwijzen we naar de diverse media. Maar het leukste is natuurlijk dat u zelf van tijd tot tijd binnenwandelt om te komen kijken. Voor de exposities zijn een aantal wissellijsten, in eigen beheer, beschikbaar.

BOERENWIJSHEID EN DUURZAAMHEID

Dr. Ton Duffhues

donderdag 15 november 2018

Over boeren en tuinders en de land- en tuinbouw is veel te doen in onze samenleving. Voedsel, natuur, landschap, klimaat, duurzaamheid, het zijn onderwerpen die ons allemaal bezig houden. Dit geldt in het bijzonder voor boeren en tuinders.

Het Griekse woord voor boer is 'georgos' en de oer-betekenis hiervan kent twee aspecten. De boer is schepper, hij creëert iets nieuws in de vorm van voedsel, landschap etc. De boer is tegelijkertijd hoeder en beschermer: hij zorgt voor mens, dier, plant en bodem. Alles bij elkaar is de boer de drager van wat eeuwenlang met de term 'agri-cultuur' werd geduid: een manier van leven waarbij de verbondenheid met alles wat de schepping te bieden heeft centraal staat.

Op deze avond gaat dr. Ton Duffhues in op de actualiteit van het boerenleven. Hij zoomt in op de vraagstukken en dilemma's waar boeren mee worstelen, maar ook op de oplossingen die de land- en tuinbouw heeft voor maatschappelijke vraagstukken.

Met het begrip 'Boerenwijsheid' houdt hij boeren én burgers, agrarische sector én samenleving graag een spiegel voor. Welke 'waarden van het land' staan bij boeren/boerinnen centraal? Hoe zit dat bij burgers/consumenten? Hoe zit dat bij u? Welke bruggen kunnen we slaan en welke verbindingen kunnen we maken, ook in deze regio en in deze gemeenschap?

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Dr. Ton Duffhues

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 15 november 2018

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl



BLOEMSCHIKKEN

We gaan dit jaar opnieuw met veel enthousiasme creatief bezig met bloem-schikken. Het programma volgt de jaargetijden herfst, winter en lente. Het worden vast weer gezellige avonden, waarop we elkaar ontmoeten en fijn bezig zijn. Zoals u weet neemt u uw eigen gereedschap mee zoals een schil-mesje, schaar, draadtangetje, bloemen, groen of ander materiaal.

Op de avonden zal het voorbeeld voor de volgende keer aanwezig zijn

2018

24 oktober	onderwerp vrij stuk
8 november	glaasjes
29 november	klapper
13 december	vrij kerststuk

2019

14 februari	onderwerp vrij stuk
28 februari	vlecht
14 maart	zwart - wit
21 maart	vaas - bananenblad
11 april	vrij paasstuk

De kosten bedragen evenals het vorig seizoen en bedragen € 4,- per keer. De koffie is bij de prijs inbegrepen. De avonden zijn altijd op donderdag, om 19.30 uur. We drinken eerst koffie en gaan daarna met zijn allen aan de slag.

U kunt zich aanmelden bij:
Carelien Lensink, tel. 0544-37 24 14,
email: lensink46@hetnet.nl

Henny ter Horst, tel. 0544-37 44 50

Gerda Klein Gunnewiek, tel. 0544-37 18 98

Hartelijke bloemengroet,
Henny, Gerda en Carelien



CHRISTMAS CAROLS

In de Johanneskerk

dinsdag 18 december 2018

Een prachtige oude Engelse traditie is het samen zingen van kerstliederen. Op dinsdag 18 december is er in de Johanneskerk een sfeervolle kerstsamenzang. Met muzikale klassiekers uit verschillende tradities en landen wordt samen zingen een feest!

Muziek is er van accordeon, orgel, piano en klarinet. De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp, die ook een kerstverhaal zal vertellen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd om mee te zingen (maar alleen luisterren mag natuurlijk ook!). U bent van harte welkom en... neem ook iemand mee: wel zo gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd'!

Leiding Ds. Hans Hinkamp

Locatie Johanneskerk

Datum dinsdag 18 december 2018

Tijd 19.30 - 20.30 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

AKZ-KERKDIENTEN

Diverse keren per jaar organiseren we in de Johanneskerk AKZ-kerkdiensten. De afkorting AKZ staat voor Anders Kerk Zijn. Het 'andere' vertaalt zich bijvoorbeeld in de muzikale medewerking van de eigen cantorij (in verschillende stijlen, al dan niet met een combo), gastkoren of een gospelband. Er is van alles mogelijk!



Maar ook in de vormgeving is er (nog) meer speelruimte, zoals vertellingen in plaats van een overdenking, ruimte voor gesprek en meer interactie, of meer medewerking van gemeenteleden. Al met al: kerkdiensten met méér! Dus laat je gewoon verrassen!

Voorbeelden van AKZ-diensten zijn een blueskerkdienst, dialectdienst in de Achterhoekse streektaal, of een Top2000 kerkdienst. Uiteraard is iedereen ook hier van harte welkom. De gratis koffie na afloop hoort er bij!

KLIEDERKERK

Kliederkerk is een eigentijdse vorm voor kinderen en hun (groot)ouders. De kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.



Eerst gaan we spelenderwijs aan de slag met een bijbelverhaal. Na een uur samen ontdekken komen we bij elkaar in een kring voor het tweede deel: samen vieren. We sluiten af met deel drie: samen eten. Het is misschien geen driegangenmenu (alhoewel?) maar in ieder geval wel héél gezellig. Met z'n allen aan tafel, jong en oud, en dan lekker smikkelen en smullen.

Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou fijn zijn.

Meer actuele informatie is te vinden op de website: pkn-lichtenvoorde.nl en/of de facebookpagina van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.

INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE

Kernwoorden voor onze gemeenten zijn: eenvoud, openheid en hartelijkheid. We willen graag een levende en levendige kerkgemeenschap zijn. Daarvoor willen we graag de deur naar buiten open zetten: iedereen is van harte welkom!



Hoewel de (burgerlijke) gemeente Oost Gelre gelegen is in een landelijk gebied is het geen plattelandsgemeente. Toch ademt het kerkelijk leven wel de sfeer van gemoedelijkheid. De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde omvat de kern Lichtenvoorde (13.000 inwoners) en de kerkdorpen Vragender, Lievelde, Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde (totaal 7.000 inwoners).

MEER INFORMATIE:

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Facebookpagina: PKN Kerk Lichtenvoorde

DE DOOD LEEFT – VOLTOOID LEVEN

Leo Fijen

donderdag 24 januari 2019

De laatste tijd zijn er telkens lezingen en onderwerpen rondom de dood. En steeds blijkt er best veel belangstelling voor te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de discussies over een wetsvoorstel over 'voltooid leven'.



Leo Fijen is eindredacteur en presentator van het programma Kruispunt van de RKK en daarmee van het best bekeken religieuze televisieprogramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van boeken als 'Het jaar dat mijn vader stierf', 'Hoe word ik gelukkig' en 'De ouders van Volendam'.

Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende: "Rouwen om je ouders, dat betekent wachten op hun dood als dat je gegeven is. De tijd nemen om afscheid te nemen, maar ook de tijd nemen om het verlies een plek te geven. Rouwen om je ouders betekent namelijk ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd bent, ook al ben je vijftig, zestig jaar. Het is ook de confrontatie met je eigen dood, want je bent de volgende die aan de beurt is.

Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je eigen sterfelijkheid en misschien juist daardoor wel tot leven komen. Het afscheid van je ouders is pijnlijk en verdrietig, maar biedt ook kansen. Kansen om je eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo goed kansen om je ouders in die laatste fase op een andere manier te leren kennen. In de diepste pijn van het afscheid liggen soms de mooiste geschenken verborgen. Die geschenken geven je ouders je en troosten je ook na hun dood."

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Dhr. Leo Fijen

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 24 januari 2019

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

BIJBELKRING

Al heel lang vormt de Bijbelkring een onderdeel van het kerkenwerk. Kerkenwerk niet gebonden aan onze kerk alleen. Ook deelnemers van andere kerkgenootschappen kunnen aanschuiven. Afgelopen jaar werd het evangelie van Johannes gelezen. Leuk om te merken dat een op het oog overbekend verhaal ineens nog nieuwe dingen aan het licht brengt. Op verzoek van de deelnemers gaan we ons richten op een van de apocriefe boeken uit de Bijbel. Boeken die bijvoorbeeld niet opgenomen werden in de Joodse bijbel, de Tenach. Overigens wel in de Statenvertaling. Na lang wikken en wegen! Van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn twee versies in omloop. Een mét en een zónder deze boeken.

Als we bij elkaar komen wordt met koffie of thee eerst een rondje gemaakt, waarbij we delen wat ons bezighoudt. Mag maar hoeft niet. Daarna gaan we aan de slag met het gekozen Bijbelgedeelte. De deelnemers hebben de betreffende tekst al gekregen via email (wie geen mail heeft op een andere manier). Eerst leest iemand hardop. Daarna leest ieder voor zich. En dan delen we wat opvalt of wat vragen oproept. Het gesprek ontstaat vanzelf. Iedereen die wil kan aan het woord komen. Iemand die liever meer luistert is uiteraard ook welkom.

We draaien in principe om de week. In de Johanneshof. Op woensdagmiddag. Van half twee tot een uurtje of drie. Besloten is om weer te starten in oktober. In december ligt de kring tot omstreeks half januari stil. Half april stoppen we. Kortom, we komen zo'n tien keer bij elkaar. Soms schuiven we een weekje op omdat dat meerdere mensen beter uitkomt.



Voor meer informatie mag u altijd contact met me opnemen. Telefonisch (0544- 48 81 68) of via de mail (mjk@kosternet.nl).

VEEL MOOIE WOORDEN VAN ETTY HILLESUM

Prof. Peter Nissen

donderdag 7 februari 2019

Dr. Ria van den Brandt

Etty Hillesum (1914-1943) en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar in het najaar van 1942 citaten op in een daarvoor bestemd vriendenboekje met de titel Levenskunst. Op 15 januari 1943, haar 29ste en laatste verjaardag, kreeg Etty Hillesum het boekje van haar vriendin cadeau met de wens 'Veel mooie woorden geef ik zonder woorden'. Later dat jaar kwam Etty Hillesum om in Auschwitz.

Het citatenboekje is opgedoken tussen haar nagelaten boeken in het Joods Historisch Museum. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op de bronnen van haar spiritualiteit.

Ria van den Brandt en Peter Nissen zullen het vriendenboekje van Etty Hillesum en Henny Tideman aan u voorstellen en aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat de citaten ons leren over de bronnen en de eigen accenten van de spiritualiteit van Etty Hillesum.

Filosoof dr. Ria van den Brandt (1960) en theoloog prof. Peter Nissen (1957) zijn beide verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Prof. Peter Nissen en Dr. Ria van den Brandt

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 7 februari 2019

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

GESPREKSAVONDEN 2018 – RAD VAN GESPREK

Woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019 in de Johanneshof

Wanneer doe je dat nu: zomaar in gesprek gaan met anderen? Bij onze gespreksavonden kan het. Met elkaar praten, nadenken en van gedachten wisselen over thema's of onderwerpen die je bezig houden. We ruimen er twee avonden voor in. U kunt zelf kiezen welke avond u het beste uitkomt. Beide avonden worden gehouden in de Johanneshof.

Nu klinkt het woord 'gespreksavond' voor sommigen misschien wat zwaar of serieus, maar de ervaring leert dat er de afgelopen jaren naast ernst en een serieus gesprek ook heel veel ruimte was voor gezelligheid.



Het thema is deze keer: Rad van gesprek. We draaien aan het grote Rad van Gesprek. Hierop staan allerlei verschillende woorden. Welke woorden? Dat verklappen we nog even niet. Daarvoor moet u naar de gespreksavond toe-komen!

Waar denk je aan bij een bepaald woord? Wat zou je een ander graag willen meegeven? Een andere spelregel is dat je elkaar laat uitpraten en de mening van een ander respecteert. Zo kun je in een prettige omgeving wat van elkaar opsteken.

Een gespreksleid(st)er zorgt voor een goed verloop van de avond en de toelichting op het spel. Na afloop delen we onze ervaringen met elkaar.

Hieronder staan de avonden waaruit u een keuze kunt maken.

Toegang gratis. U bent van harte welkom!

Leiding Gespreksleiders

Locatie Johanneshof

Datum woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Lijdensweg of levensweg

ds. Hans Hinkamp

donderdag 7 maart 2019

Op weg naar het Paasfeest, aan het begin van de 40-dagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd) een avond om stil te staan bij de missie van Jezus.

Wat waren de dingen die hij belangrijk vond? Welk doel had hij voor ogen? Zelf zegt Jezus 'dat hij zal moeten lijden en sterven'.

Maar waarom eigenlijk? Had dat niet anders gekund? Want er is toch al veel te veel lijden in de wereld. Was zijn missie om te lijden en te sterven

óf speelden er andere dingen mee? Wat nu als Jezus gewoon zijn boodschap had kunnen blijven vertellen, tot op hoge leeftijd, en dan in vrede was ingeslapen? Zomaar een aantal vragen om samen over in gesprek te gaan.

Door de jaren heen is over het lijden van Jezus veel gezegd. Een rondgang door de tijd kan helderheid geven over de vraag: wat moet je, of kun je, met dat lijden van Jezus? Het antwoord zal voor iedereen weer anders zijn, omdat mensen nu eenmaal heel verschillend zijn. Daarom is respect voor elkaar een voorwaarde voor een goed gesprek. Het zal geen avond worden vol hoogdravende taal of theologie maar een avond die ruimte wil maken voor openhartige vragen!

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding ds. Hans Hinkamp

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 7 maart 2019

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl



HET PASSIEVERHAAL IN DE MUZIEK

Dhr. Emile Engel

donderdag 28 maart 2019



In de aanloop naar Pasen verzorgt dhr. Emile Engel aan de hand van een beeldpresentatie een algehele inleiding over het ontstaan van passiemuziek en over de Matthäus Passion in het bijzonder. Hij zal ingaan op het verschil tussen de Johannes Passion en de Matthäus Passion. Bij de presentatie komen het gebruik van de recitatieven, aria's, koralen en koorwerken aan de orde, met gebruikmaking van pianospel.

Wat maakt de Matthäus Passion zo bijzonder voor de toehoorder en waarom raakt juist de Matthäus Passion de gevoelige snaar bij het publiek? Met muziekvoorbeelden is er aandacht voor symboliek en getallenleer, zo vaak voorkomend bij Bach. Deze voorbeelden helpen om meer begrip te ervaren voor wat Bach in zijn compositie bedoelde, zowel religieus als muzikaal. Ook wordt er gekeken naar de 'kruisvorm', die onderliggend door Bach als uitgangspunt is genomen voor het schrijven van dit monumentale werk.

Op toegankelijke wijze zal Emile Engel deze avond, voor zowel kenners als 'onbekend-met-Bach', meer inzicht geven in dit schitterende meesterwerk van Bach. Bezoekers mogen zelf meedoen door een kort gedeelte te zingen. Voorkennis is hierbij niet noodzakelijk.

Sinds 2007 dirigeert Emile Engel in samenwerking met Vocaalensemble Ex Arte en barokorkest Concerto Barocco jaarlijks op Goede Vrijdag de Johannes Passion van J.S Bach in de St. Werenfriduskerk te Zieuwent.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

U bent van harte welkom!

Leiding Dhr. Emile Engel

Locatie Johanneshof

Datum donderdag 28 maart 2019

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Enkele jaren geleden ging het voormalige klooster van de Paters Maristen, bekend onder de naam Loreto, over in andere handen. Het is nu in gebruik als koptisch orthodox klooster. Deze middag zijn wij van harte welkom voor een kennismaking met deze geloofsgemeenschap. We horen bij deze rondleiding over hun herkomst, gebruiken, iconen en hoe een kerkdienst er uitziet. Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen.



Volgens de kerkstatistieken telt de koptisch orthodoxe gemeenschap in Nederland ca. 10.000 personen verspreid over het hele land. Grote steden zoals Amsterdam en Den Haag kennen de grootste koptisch orthodoxe gemeenschappen. De kerk verzorgt het geestelijk leven van orthodoxe kopten uit Egypte, Soedan, Ethiopië en Eritrea. Ook Nederlanders die door een huwelijk aan de kerk verbonden zijn of die zelfstandig tot het orthodoxe geloof gekomen zijn behoren tot het werkterrein van de kerk.

Vertrek 14.30 uur verzamelen bij de Johanneshof

Kosten € 5,- per persoon, incl. rondleiding (anderhalf uur) en koffie

OPGAVE VERPLICHT! (Voor 1 april)

Opgave Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Kort overzicht programma 2018 - 2019

- Hella's Verhalenhuis donderdag 11 oktober 2018
Mevr. Hella van de Wijst
- Wijsheid in kleur woensdag 7 november 2018
Ds. Hans Hinkamp
- Boerenwijsheid en duurzaamheid donderdag 15 november 2018
Dr. Ton Duffhues
- Christmas Carols/Kerstzangavond dinsdag 18 december 2018
Ds. Hans Hinkamp
- De dood leeft – voltooid leven donderdag 24 januari 2019
Dhr. Leo Fijen
- Veel mooie woorden van Eddy Hillesum donderdag 7 februari 2019
Prof. Peter Nissen en Dr. Ria van den Brandt
- Gespreksavond in de Johanneshof woensdag 20 februari 2019
- Gespreksavond in de Johanneshof donderdag 21 februari 2019
- Lijdensweg of levensweg donderdag 7 maart 2019
Ds. Hans Hinkamp
- 50 jaar boerenleven woensdag 13 maart 2019
Dhr. Gerard Boenink
- Het passieverhaal in de muziek donderdag 28 maart 2019
Dhr. Emile Engel
- Bezoek Koptische kerk, Loreto zondag 7 april 2019