

september 2018

In dit nummer:

Programma V & T

Startzondag 2018

Kerkproeverij

Bezoek uit Herold



Zegenbede

Droom de wereld open
Zing tegen beter weten in
Zing en droom van de mens
die je zijn mag in Zijn Naam
Gezegend je hand
die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden
die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten
op weg naar de ander,
op weg naar recht en vrede

Bron: PAX Vieren

Kerk.

Klein woordje. Met meerdere betekenissen. Je wijst iemand de weg en zegt: "Bij de kerk rechtsaf slaan". Je bedoelt dan het gebouw. Duidelijk zat.



Iets anders is het als je het hebt over de gebruiken in bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Mag duidelijk zijn dat je dan denkt aan het geheel, aan de organisatie, ook wel de kerkvorm genoemd. Een vorm die bestaat naast andere vormen. Naast de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinden en nog zo'n 600 andere kerkgenootschappen in Nederland. Ja inderdaad, meer dan 600 anderen. Wonderlijk. En dat bedoel ik dan niet in de zin van een Bijbels wonder. Wel dat ik me er zeer over verwonder. En wie van die 600 heeft gelijk?



Een derde manier om het woordje kerk te gebruiken vind je in het zinnetje: "Ga jij nog naar de kerk?". De vraagsteller wil dan niet weten of je het gebouw ingaat (in plaats van er rechtsaf te slaan). Ziet niet die landelijke of wereldwijde organisatievorm waar je

aan deel gaat nemen. Nee, hij doelt dan op iets anders. Kerk. Klein woordje. Maar o zo moeilijk uit te leggen als je de derde betekenis ervan neemt.

Nou ja, zal je zeggen, het is een groep mensen die allemaal iets zoeken. Die allemaal iets over God willen leren. En die zich, in dat zoeken en hopelijk ook vinden, verbonden voelen met elkaar. Die iets gemeen hebben. Iets gemeenschappelijks. Die een gemeenschap vormen. Ook wel genoemd een kerkelijke gemeente. En al zoekend en vindend merken ze dat God eerbied verdient. Om wie God is. Om hoe groot God is. Ontzagwekkend. Maar ook veilig.

Diezelfde kerk, diezelfde gemeenschap, wordt bedoeld in het zinnetje: "Hoe is het in jouw kerk?". Gaat niet over het gebouw, het aantal banken, het aantal orgelpijpen. Ook niet over de kleur van de gordijnen of van de collectezakjes. Nee, ook hier gaat het om dat diepere. Dat wat je een gemeente maakt.

Trouwens, dat woordje *jouw*, wat heeft dat voor betekenis? Ervaar je de kerk waar je lid van bent ook als *jouw* kerk? En heeft dat consequenties? Als het gaat over *jouw* huis, *jouw* baan als je die hebt, *jouw* gezin als je dat hebt, *jouw* fiets of auto, *jouw* vrije tijd, *jouw* vrienden, dan wordt verondersteld dat je je daar verantwoordelijk voor voelt. Dat je er in praktijk iets mee mag. Iets mee moet ook misschien. Je huis zal je onderhouden. In je baan zal je proberen zo goed mogelijk te functioneren. Je auto en fiets gebruik je verantwoord. Je vrije tijd deel je zo in dat je er zelf van geniet. En misschien ook zo dat anderen er iets aan hebben. Je vrienden mogen op je rekenen. Hoe zit dat vervolgens met *jouw* kerk?

Vul zelf maar in. Want het zal voor iedereen anders zijn. Een ander hoeft dat niet uit te maken. Maar een stuk verantwoordelijkheid is er wel. Daar ontkomen we niet aan. Ik niet. U niet. En jij ook niet.

Kerk. Klein woordje. Komt van het Griekse Kurios. Dat betekent: heer en meester; rechtmatige eigenaar. In de Bijbel zien we Heer met een hoofdletter. Kerk is dan: wat van de Heer is. Hij staat aan het hoofd. Van de Kerk wereldwijd. Van onze kerkgemeenschap. En wij zijn medeverantwoordelijk voor *onze* kerk. Dat we ook het nieuwe seizoen weer die verantwoordelijkheid nemen. Ieder op zijn eigen plek. Met zijn eigen mogelijkheden.



marja

Pastorpraat ds. Hinkamp

Zo, mijn vakantie zit er weer op. Het recept was het zelfde al vorig jaar. Kamperen, zelfde camping, zelfde tent, zelfde omgeving. Klinkt saai? Het is maar hoe je het bekijkt. Als je één maal per jaar weer opnieuw op prachtige plekken komt kan ik daar opnieuw volop van genieten (en sommige dingen vervelen nooit!).



Misschien is dat aan het begin van een nieuw seizoen wel het zelfde geheim voor het kerkenwerk. Met de Startzondag op 23 september pakken we het ritme van het seizoen weer op. Met eenzelfde aanpak maar wel met een nieuwe invulling.

Voor het komende seizoen hebben we met de commissie Vorming & Toerusting een prachtig programma in elkaar kunnen zetten. We hopen dan ook op heel veel belangstelling. Nog nooit geweest? Denk dan niet te snel: 'Dat is toch niks voor mij'.

Er is voor elk wat wils en we hebben een aantal heel boeiende gasten of sprekers, die op hun beurt graag met ons (wie dat wil) in gesprek gaan. Je steekt er wat van op. Of je vindt er troost of bemoediging. En natuurlijk heel wat gezelligheid. In de Achterhoek is bij menige activiteit het voorprogramma (gezellig kletsen) en de pauze (zie het voorprogramma!) een belangrijk element.

Ook op andere terreinen laten we als kerk weer van ons horen. Van de Kerkproeverij willen we een prachtige kerkdienst en een heel leuke ochtend maken. We hopen op een goed bezochte kerkdienst. Maar wat we (met de organiserende mensen) nóg belangrijker vinden is dat we iedereen graag het gevoel willen geven dat je écht welkom bent en dat iedereen er bij mag horen. Daarom willen we graag royaal uitnodigen. Zet de 11^e van de 11^e maar vast in de agenda!

Uiteraard willen we in het pastoraat ook het komende seizoen weer graag een luisterend oor aanbieden. Wilt u een keertje in gesprek, of een bezoekje? Laat het dan even weten! De adresgegevens staan achter in deze Op Weg.

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

Generaties voor vrede

Van 15 t/m 23 september is dit jaar de Vredesweek. Het is zinvol een moment stil te staan bij de waarde en de prijs van vrede. In de kerkdienst van 16 september wil ik daar graag aandacht aan schenken. Onderstaande tekst komt uit de uitgave 'PAX Vieren', getiteld 'Psalm 153'; een oproep tot nabijheid

Hans Hinkamp

Psalm 153 - God van mensennabij

Op afstand zien we mensen lijden, strijden, doden. Andere mensen, andere levens, ander leed. Op afstand lezen we hun verhalen, met mitsen en maren. Propaganda, nepnieuws, verborgen agenda's. Op afstand oordelen we over waarheid en onwaarheid. In de kerk, in de moskee, op de comfortabele bank. Wij roepen rustig: Heer, ontferm U (over hen).

Oorlogen beginnen op afstand, besloten door leiders op afstand. Honderden, duizenden, miljoenen, en nog meer slachtoffers. Oorlogen eindigen van dichtbij, bevochten door leiders van dichtbij. Gruwelijke verhalen, in woord en beeld, geven we door. Plechtig beloven we 'nooit meer', slechts tot een volgende keer. Leed vervaagt, de herinnering vervaagt, elke generatie weer.

Wij roepen veilig: Heer, ontferm U (over hen).

Mozes - Christus - Mohammed; Thora - Evangelie - Koran. Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid? En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten? Economie - uitbuiting - plundering; geld - macht - politiek. Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid? En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?

Wij roepen verward: Heer, ontferm U (over ons).

Wie zet zijn eigen kinderen in om voor ouderen te vechten? En wie zet zijn toekomst in om te strijden voor een gedroomd verleden? Het hart spreekt wanneer de lach oordeel en vooroordeel breekt. Het hart leeft wanneer andermans traan op onze schouders kleeft. Wie zet dan zijn religie in voor de religie van anderen? En wie zet dan zijn veiligheid in voor de veiligheid van anderen?

Wij roepen in twijfel: Heer, ontferm U (over ons).

In nabijheid voel ik de moeder, de vader en het kind. Ze worden mijn familie en hun leed is mijn last. In nabijheid zijn hun verhalen waarheid, zonder mitsen en maren. Hun verlangen naar veiligheid blijft bij mij, één en verbonden. In nabijheid worden mijn beelden verpulverd tot as. In het gebed, in de aanraking, in die heilige ontmoeting.

Ik roep: Heer, ontferm U (over mij).

Bron: PAX Vieren,
Enis Odaci, Stichting Humanislam

Kerkelijk werker Gaatske Braam

Voor velen is de vakantieperiode afgelopen, voor anderen breekt een (volgende) periode van vakantie aan. Zelf ben ik afwezig van **3 tot en met 9 september** en u kunt in dringende gevallen contact opnemen met ds. Hinkamp.

De scholen hebben hun deuren weer geopend en ook in de kerk en in de Johanneshof zijn weer heel veel activiteiten. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Wilt u met mij van gedachten wisselen dan is een telefoontje naar 06 12 22 20 59 voldoende en wordt er een afspraak met u gemaakt.

Meeleven met:

- allen die een verjaardag, jubileum of iets bijzonders hebben kunnen vieren.
- allen die lichamelijk steeds meer in moeten leven.
- hen die een medische ingreep moesten of moeten ondergaan.
- alle zieken thuis en in een verpleeghuis.
Allen die om hen heen staan sterkte en Gods zegen gewenst.

Om alvast te noteren

Donderdagmiddag **11 oktober** is er om 14.30 uur weer een ontmoeting met gespreksonderwerp in de Antoniushove.

Wijk 8

Het is heel fijn te kunnen meedelen dat er bezoekers gevonden zijn voor de wijk van Addy van Vliet. Trudy de Jongh heeft zich beschikbaar gesteld als bezoeker en is tevens wijkcoördinator. Eefje en Herman Tieltjes en Edith Krabbenborg hebben zich ook beschikbaar gesteld als bezoeker. Elly van der Giessen houdt haar contacten door de wijk heen. U ontvangt binnenkort van Trudy, Eefje en Edith een schrijven waarin u kunt lezen in welke straten zij bezoeken afleggen.

Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

Kort programma Vorming & Toerusting

In de kerkdienst op de Startzondag, op 23 september, zal ook het nieuwe programmaboekje van Vorming & Toerusting gepresenteerd worden. Van verschillende kanten kregen we (en dat doet ons goed!) al belangstellende vragen over het nieuwe boekje. Daarom in deze Op Weg al vast een kort overzicht van een aantal activiteiten. Dus pak uw agenda en hou de avonden van uw interesse vrij!

Donderdag 11 oktober 2018
Hella's Verhalenhuis, mevr. Hella van de Wijst

Woensdag 7 november 2018
Wijsheid in kleur, ds. Hans Hinkamp

Donderdag 15 november 2018
Boerenwijsheid en duurzaamheid, dr. Ton Duffhues

Dinsdag 18 december 2018
Christmas Carols/Kerstzangavond, ds. Hans Hinkamp

Donderdag 24 januari 2019
De dood leeft – voltooid leven, dhr. Leo Fijen

Donderdag 7 februari 2019
Veel mooie woorden van Eetty Hillesum,
Prof. Peter Nissen en dr. Ria van den Brandt

Woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019
Gespreksavond in de Johanneshof

Donderdag 7 maart 2019
Lijdensweg of levensweg, ds. Hans Hinkamp

Woensdag 13 maart 2019
50 jaar boerenleven, dhr. Gerard Boenink

Donderdag 28 maart 2019
Het passieverhaal in de muziek, dhr. Emile Engel

Zondag 7 april 2019
Bezoek koptische kerk, Loreto

Graag tot ziens! Commissie V & T

In memoriam Wil van der Kieft.

Op de rouwkaart stond de zin: "Uit het donker naar het licht". Voor Wil van der Kieft heeft het donker ook een letterlijke betekenis gekregen. In de loop van de jaren werd het, vanwege haar verslechterde gezichtsvermogen, steeds donkerder om haar heen.

Ze vond het fijn als je tijdens een bezoek een gedeelte uit de Bijbel met haar las en/of liederen met haar zong. Ze was, vanwege een herseninfarct, veel teksten van liederen kwijtgeraakt en als je met haar de voor haar vertrouwde liederen zong, kon het zijn dat woorden ineens weer boven kwamen.

De laatste jaren van haar leven werden steeds moeilijker, zij die zo gewend was de eigen regie te voeren moest deze steeds meer uit handen geven. Die regie had ze al op jonge leeftijd moeten voeren omdat zij op 13-jarige leeftijd haar moeder, die tbc had, had moeten verzorgen. Na het op jonge leeftijd overlijden van haar moeder werd ze opgenomen in een pleeggezin in Slotervaart. Haar pleegouders hebben ervoor gezorgd dat ze een goede opleiding kreeg. Zij volgde de Hervormde Kweekschool in Amsterdam en heeft daarna nog enkele onderwijsakten behaald. Ze werd lerares aan de Jan de Liefdehuishoudschool te Amsterdam, werd na tien jaar directrice van een huishoudschool in Lisse, om na nog weer tien jaar hetzelfde werk te doen in Aalten. Hier werkte ze 23 jaar. Ze ging wonen in Lichtenvoorde en is twaalf jaar als voorzitter actief betrokken geweest bij de Johanneskerk.

In haar leven heeft ze vele reizen kunnen maken en veel van de wereld gezien.

Na een ziekenhuisopname eind 2015 veranderde haar leven totaal. Zelfstandig wonen was niet meer mogelijk en ze kreeg een woonplek in de Antoniushove. Toen ze nog meer zorg nodig had verhuisde ze naar een kleinschalige afdeling, werd zienderogen magerder, maar wilde leven! Soms was ze geestelijk bereikbaar, een ander moment erg in de war.

Het was dan ook triest te zien dat zij door haar ziek zijn heel anders reageerde dan zij gewoon was. Dinsdag 26 juni overleed ze in de leeftijd van 89 jaar en hebben we haar leven herdacht in de Johanneskerk met de woorden van Psalm 121. Ook hebben we enkele verzen gelezen uit Openbaring 21, waar Johannes in een visioen zag dat uiteindelijk alles toch nog goed zal aflopen met de mensen en de wereld. In dat vertrouwen hebben we het leven van Wil van der Kieft uit handen gegeven in handen van de Levende God en mocht ze uit het donker gaan naar het licht. Dat dit voor hen, bij wie zij een lege plek achterlaat, tot steun mag zijn.

Gaatske Braam

Gebed van de maand

In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. Het gebed sluit deze keer aan bij de Vredesweek en is afkomstig uit 'PAX Vieren'. Een tekst van Johanneke Bosman, Berne Media, een Kyriegebed.

Kyrie Eleison - Heer ontferm U

Bidden om ontferming
Je hoofd buigen
Je hart openen
Met open handen opkijken naar die Ander
God ontferm U over mij

Ik buig mijn hoofd
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U
Mijn hart wil U ontmoeten
God ontferm U over ons

Leer ons, onze handen uit te strekken
naar U en elkaar
Geef ons vrede in ons hart
Help ons om te buigen,
zodat wij anderen
van de grond omhoog kunnen helpen
Ontferm U over ons
Ontferm U over mij



Kerkproeverij krijgt een vervolg

Na een eerste kennismaking met het fenomeen Kerkproeverij afgelopen winter willen we dit mooie initiatief, om openheid te geven aan onze kerk, graag een vervolg geven. In een volgende nummer van *Op Weg* vertellen wij u er meer over. 'Wij' zijn: Willie Geessink Bert Baarsma, Ans Staring en Hans Hinkamp. Deze keer gaan we in op het uitnodigen van mensen.



kerkproeverij 2018

De kunst van het uitnodigen

Natuurlijk wil iedere kerk graag meer mensen die de kerkdienst bezoeken. De Kerkproeverij probeert hier invulling aan te geven. Niet door valse verwachtingen te wekken maar door een positieve laagdrempelige kerkdienst. We willen dit in alle vrijheid doen, zodat niemand zich ergens toe verplicht hoeft te voelen. We vinden het gewoon leuk om bekende en onbekende gezichten te zien, nieuwe en vertrouwde gezichten. Maar hoe doe je zo iets?

In zijn boek 'Meer dan welkom' roept Michael Harvey (de bedenker van de 'Back tot Church Sunday') op om niet te bang te zijn. Uitnodigen staat vrij en mag je ook zien als een vorm van aandacht. In de ervaringen van het afgelopen jaar in onze eigen kerk is ook gebleken dat mensen een uitnodigen echt hebben weten te waarderen. Het deed hen goed te merken dat er aan hen gedacht werd. En is dat niet wat een kerk tot kerk maakt: meelevens, aandacht?

Of iemand wel of niet op de uitnodiging ingaat heb je zelf niet in de hand. In een interview in *EO-visie* met KlaasJan Baas zegt Michael Harvey hierover: "Als we een 'ja' krijgen, zijn we zo blij als een hond met zeven staarten. Als we een 'nee' krijgen, durven we jarenlang niemand meer uit te nodigen. Laat het dus over aan God. Paulus schrijft: 'Ik heb geplant. Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.'"

Je hoeft het je dus niet persoonlijk aan te trekken als je een keertje 'nee' krijgt. Bovendien heb je dan toch al iets waardevols gedaan: mensen laten merken dat ze betekenis (waarde) voor je hebben. En dát is een heel groot goed! Dus durf over de schroom te stappen om iemand uit te nodigen. Met een mooie Achterhoekse uitdrukking: 'Vake bu-j te bange'!

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB, Alpha Nederland en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV.

Hans Hinkamp

Expositie in de Johanneshof

Hallo beste jij, Ik ben Luuk Smees
16 lentes jong, Lichtenvoordenaar
en ben onmeuldig creatief als ik anderen moet geloven.

Een ding is zeker, ik vind het vooral leuk om creatief bezig te zijn.

--

Ik begon met tekeningen maken toen ik 2 was, niet dat ik het me kan herinneren, maar het is echt zo.

Dit waren vooral balpen tekeningen.

--

Later vond ik het potlood uit...

Ik begon veel dieren te tekenen aangezien ik graag in een dierentuin wilde werken.

Deze tekeningen waren vaak erg kleurrijk.

--

Na een tijdje was ik klaar met het potlood en heb ik de pen weer opgepakt, zo ontdekte ik ook fineliners. Ik denk dat ik hier een beetje een eigen stijl heb gevonden, deze bestond uit zwart-witte sprookjes.

--

Vorig jaar ben ik begonnen in een atelier, want ik moest en zal wat nieuws leren. Dit was de eerste keer dat ik les kreeg in schilderen/tekenen.

Ik schilderde met acryl tot dat ik olieverf ontdekte, mijn oude stijlje ben ik een beetje kwijt geraakt en ik doe nu vooral schilderen met olieverf.

--

Ook ontwerp ik momenteel voor het bloemencorso! Met mijn leeftijd ben ik de jongste ontwerper ooit. mijn ontwerpen voor het corso gaan meestal niet over kermis of feest, maar over een bepaald gevoel overbrengen aan de toeschouwer.



De expositie van Luuk is in september te zien in de Johanneshof

'Geef een zoen'.

Pastoraat, je moet ervan houden. Soms houd ik er helemaal niet van. Het is natuurlijk prijzenswaardig dat mensen pastorale aandacht aan mij willen besteden, maar daar zit ik niet altijd op te wachten. Vooral niet als zo'n pastorale figuur onaangekondigd en onverwacht voor mijn neus staat.

Die keer bijvoorbeeld dat ik bezoek kreeg na een vreselijke nacht. Bij mijn ziekte schijnt te horen dat ik intensief droom. Meestal kan ik die dromen niet navertellen, maar ik word er wel heel moe van wakker. Vaak ook ontsteld, door elkaar geklutst, als het een nare droom is geweest, wat zich nogal eens voordoet. Frustraties die ik in mijn leven heb opgedaan melden zich dan nadrukkelijk, mij verbijsterd achterlatend. Ik was er die ochtend naar van. In somber gepeins verzonken zat ik in de tuin. Troosteloos keek het leven mij aan. En laat juist nu Ria, onze kerkelijk werker, ten tonele verschijnen! Geen afspraak, maar ze was er wel. Even horen hoe het gaat...

Ik heb een bezoeker wel eens hartelijker begroet, zal ik maar zeggen. Dit pastorale bezoek kwam wel erg ongelegen. Mijn hoofd stond er niet naar, een handdruk kon er niet vanaf. Dat weerhield Ria er niet van een stoel bij te trekken en een gesprek te beginnen, mijn chagrijn ten spijt.

En toen gebeurde het wonder! Ik vertelde haar over mijn droom, althans wat ik mij ervan herinnerde, en de zon brak door. Jawel, het befaamde 'luisterend oor'! Het luchtte mij geweldig op. Toen ze aanstalten maakte te vertrekken, bedankte ik haar dat ze me had opgemonterd. 'Blijf maar zitten,' zei Ria, en ten afscheid gaf ze mij een zoen. Ze schrok er zelf van. Die zoen bewaar ik als een kostbaar kleinood van een sombere ochtend, een weldaad, een vertroosting. Een prachtige afsluiting.

De taal van de aanraking, that 's it. Een taal welsprekender dan een heel betoog, al is het waar dat we het niet helemaal zonder woorden kunnen stellen, en is ook de stilte, het bij elkaar verwijlen, van belang. Dat was evengoed mijn ervaring.

Ik moest aan deze bijzondere ontmoeting denken toen ik las over een al even bijzonder onderzoek. Hersenwetenschappers stelden zich de vraag of elkaars hand vasthouden pijn kan verzachten. Onderzoeker Pavel Goldstein kwam erop toen hij zijn vrouw trachtte bij te staan bij een bevalling. Wanneer hij haar hand vasthield, merkte hij dat haar pijn minder werd. Dat leidde hem tot een algemene vraag: 'kan pijn verlicht worden door contact, en zo ja, hoe?'. Dat werd uitgewerkt in een labstudie, waarbij van 22 heterokoppels in verschillende situaties de hersengolven werden gemeten. Conclusie: pijn wordt inderdaad minder als je elkaars

hand vasthoudt. In wetenschappelijke termen heet het dat niet alleen de ademhaling en de hartslag maar ook de hersengolven in dat geval synchroon verlopen. Hoe meer je je verplaatst in de pijn van de ander, des te beter slaag je erin de pijn weg te nemen. Goldstein daarover: 'We hebben in de moderne wereld veel nieuwe manieren gevonden om te communiceren maar we hebben minder fysieke interactie. Dit onderzoek illustreert de kracht en het belang van het menselijk contact.'

Ik moet wel een beetje lachen als ik zoiets lees. Hebben wij werkelijk zo'n uitvoerig onderzoek nodig om tot deze bevinding te komen? Zie de beelden van treurende en rouwende mensen als ergens een ramp is geschied. Je zoekt steun bij elkaar. Houd die hand vast. Sla een arm om die schouder. Geef een zoen.

Daan van der Waals
Redactieservice



**Eerst volgende PVG-middag is op
maandagmiddag 17 september**

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten? Bij de 'open tafel' zijn weer enkele plaatsen vrij. Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur staat de tafel gedekt in de Johanneshof. De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

Aanmelden bij Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662
of Joke Lensink, tel. 06-30625906

Begraafplaats 'Vredenhof'

Het is al jaren zo dat wij via deze mededeling in het kerkblad u vragen om een vrijwillige bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

In de editie van september volgt dan een herinnering voor degenen die het werk van onze commissie financieel wel willen steunen maar om welke reden dan ook de bijdrage nog niet hebben betaald.

Dus bij deze de herinnering met het vriendelijke verzocht de bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL13RABO03361.63.797 ten name van de Commissie van Beheer 'Vredenhof' van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de voorkeur geven aan contante betaling, dan zal één van onze vrijwilligers bij de ons bekende adressen langs komen voor het vragen van een bijdrage.

Bij voorbaat onze dank

Met deze bijdragen zijn wij in staat de begraafplaats goed te onderhouden.

Voor vragen over de huurrechten en de bijkomende grafkosten voor particuliere graven, urnengraven, urnengraven met kelder, urnbijzetting en het verstrooien van as op het strooiveld kunt u terecht bij onze secretaris.

Met vriendelijke groeten
namens de Commissie van Beheer 'Vredenhof'
G.A. Bijker, secretaris
email: gabijker@chello.nl

Agenda

04 september	Vergadering KRM	10.00 uur
05 september	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. Ouderlingen	20.00 uur
10 september	Vergadering PVG	14.00 uur
11 september	Werkgemeenschap	
	Predikanten	09.15 uur
12 september	Inloopmorgen	09.30 uur
17 september	PVG middag	14.30 uur
19 september	Inloopmorgen	09.30 uur
21 september	Open Tafel	11.30 uur
25 september	Verg. 'Vredenhof'	20.00 uur
26 september	Inloopmorgen	09.30 uur
29 september	Kledingbeurs	09.00 uur

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold



Het bezoek van onze vrienden uit de partnergemeente Herold staat weer voor de deur.

Van donderdag 27 t/m zondag 30 september zal een groep uit Herold ons weer bezoeken.

We zullen de gemeenteleden donderdagmiddag ontvangen in de Johanneshof.

Wij willen op voorhand niet het hele programma verklappen, maar op de vrijdag en zaterdag hebben we een aantal excursies/bezoeken gepland in de omgeving van Lichtenvoorde. Wat echter veel belangrijker is, is dat er ook veel ruimte is voor persoonlijke contacten en bezinning.

Het is dit jaar het eenendertigste jaar van de vriendschapsbanden met de kerk van Herold. Vorig jaar hebben we op 'neutraal terrein' dertig jaar vriendschap en partnercontacten gevierd. Het was een ontmoeting met mooie terugblikken op de daarvoor liggende dertig jaar.

Kijken we om ons heen dan zijn de afgelopen jaren veel gemeentecontacten beëindigd. Wat in die gemeenten overbleef waren de persoonlijke contacten. Hoewel aan beide zijden de werkgroepen kleiner worden, onder andere door verhuizingen en leeftijdsgebonden, bestaat bij beide partnergemeenten nog de intentie om de bestaande contacten en uitwisselingen te blijven onderhouden.

Heeft u interesse in het programma of wilt u een dag mee, neem dan contact op met een van de werkgroep leden.

Hebt u interesse in de werkgroep neem dan contact op met een van de werkgroep leden. In Herold zijn nog mensen die graag mee willen doen in de contacten.

Namens de werkgroep
Hans Tornij

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

Hoop

Volgens Van den Broeke is het belangrijk dat het Bijbelgenootschap de betekenis van 'hoop' laat zien. 'Dat hebben we hard nodig. De Bijbel geeft ons een visioen van gerechtigheid en vrede en roept ons op tot een barmhartige samenleving. Daaruit kunnen we hoop putten om te blijven bewegen in de richting van het goede. Tegelijkertijd laat de Bijbel ook zien dat ons dat niet altijd lukt. Mensen schieten te kort. Met de levenslessen uit de Bijbel kunnen we allemaal ons voordeel doen.'

Nieuwe Bijbellezers

Van den Broeke verwacht dat de Bijbel nu ook nieuwe lezers kan bereiken: 'We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe mensen bereikt, onder meer via "pioniersplekken" van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.'

Ds. Karin van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie en was predikant in Kruiningen, in Leiden (studentenpastor) en tegenwoordig in de protestantse gemeente 'De Ontmoeting' in Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Committee van de Wereldraad van Kerken.

Een interview met haar is te lezen op:
www.bijbelgenootschap.nl

Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao

Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Bijbel Dichtbij is een editie van de Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen, die het NBG samen met de Evangelische Omroep heeft ontwikkeld. De overhandiging aan de Gouverneur was het sluitstuk van een bezoek van het NBG en het Antilliaans Bijbelgenootschap aan het eilandbestuur. Het bezoek stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid.

De Gouverneur benadrukte in haar reactie op de aanbieding het belang van de Bijbel, ook voor de Curaçaose samenleving. Ook sprak ze haar waardering uit voor de verbindende rol die bijbelgenootschappen spelen tussen de verschillende kerken.

Namens de werkgroep van het N.B.G.
Ineke Beestman-Hoitink



Startzondag op 23 september.



Klaar voor de start! We beginnen het nieuwe seizoen op zondag 23 september om tien uur met een dienst in de Johanneskerk en vervolgen het programma in de Johanneshof.

Dit jaar wordt het wel een zeer bijzonder seizoen. Een programma boordevol nieuwe activiteiten van Vorming en

Toerusting. We verklappen vast dat er bekende mensen van de KRO, NCRV en EO zijn gevraagd om een avond te verzorgen.

Onderwerpen zoals 'De dood leeft', het thema 'Boerenwijsheid en Duurzaamheid', levenservaringen delen met Hella van der Wijst, het staat allemaal op het programma. Een seizoen met onderwerpen die zowel onze kerkleden als daar buiten belangstellenden moeten trekken. We willen graag een open kerk zijn, niet alleen voor de eigen leden maar ook voor mensen van buiten de kerk.

De startzondag begint met een bijzondere kerkdienst en de presentatie van het nieuwe programma. Na de dienst ontmoeten we elkaar met koffie, thee en limonade. Hierna bestaat het programma uit: een spelletje/puzzeltocht/drankje en lekkere hapjes.



Opgave verplicht uiterlijk dinsdag 18 september bij Carelien Lensink, Elfriede Meijer of Sjors Tamminga of via de opgavelijst in de Johanneshof. We sluiten de startzondag af om 14.00 uur.

Sjors Tamminga

Kledinginzameling

De kledinginzameling vindt plaats in de maand september op zaterdag de 29^e van 09.00 tot 12.00 in de Ni'je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.



Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster tel. 48 81 68

De heer C. Langbroek tel. 37 30 28

De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.

Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300

Het volgende nummer. . .

komt uit in de week voor zondag 7 oktober 2018.
Kopij moet uiterlijk maandag 24 September 2018 om
12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@pkn-lichtenvoorde.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 37 27 79

Redactie Op Weg

Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 84 05 58

Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68

Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69

WIJKINDELING 2018

Wijk ouderling/coördinator	telefoonnummer
1. mevr. G. Boschman	37 35 59
mevr. J. Hulshof	37 88 91
2. mevr. E. Meijer	48 28 54
3. mevr. C. Lensink	37 24 14
4. mevr. T. de Jongh	37 33 16
mevr. A. Staring	37 96 98
5. mevr. J. Rouwhorst	37 36 62
6. mevr. T. de Bruijn	37 28 04
7. mevr. H. Hulshof	35 18 90
8. mevr. T. de Jongh	37 33 16
9. mevr. W. ten Barge	37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes	37 22 21
11. mevr. W. ten Barge	37 31 97
12. mevr. J. ter Haar	37 15 28

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp

wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp

Dijkstraat 17

7131 DM Lichtenvoorde

tel. 37 14 09

Email: hans@hinkamp.info

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam

Kerkegaarden 1a

7271 DL Borculo

tel. 06 12 22 20 59

Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Scriba : R. te Kronnie

Pastoor Scheepersstraat 17

7134 RB Vragender

tel. 376706

Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en

Gemeentecentrum : "Johanneshof"

Rentenierstraat 9

7131 DK Lichtenvoorde

tel. 37 60 56

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem

Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde

tel. 37 41 20

koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn

Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde

tel. 06-21376237

johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

Ledenadministratie:

Mevr. L. Schutten-Markvoort

Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde

tel. 37 64 68 Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Cantor-Organist: H.J. Meerdink

Mr. Meinenweg 30

7107 AN Winterswijk

tel. 0543 - 56 35 72

Organist: B. Tieltjes,

Sperwer 17

7132 EM Lichtenvoorde

tel. 84 33 56

Vorming en Toerusting: S. Tamminga

Diepenbrockstraat 13

7132 AM Lichtenvoorde

tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie

Diakonie: F.J. van Lochem

Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem

Van der Meer de Walcherenstraat 10

7131 EN Lichtenvoorde

tel. 37 47 23

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:

C. Langbroek

Schatbergstraat 92

7132 AB Lichtenvoorde

tel 06-54336693

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

IBAN: NL 84 RABO 0336115474

(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)

IBAN: NL 10 RABO 0386116717 (Exploitatie Johanneshof)

IBAN: NL 04 FVLB 0635807300 (Bijdragen Solidariteitskas)

IBAN: NL 85 FVLB 0635807297 (Eindejaarscollecte)

IBAN: NL 70 FVLB 0635800195 (Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,

Zieuwenseweg 17

7131 LA Lichtenvoorde

tel. 37 24 48

IBAN: NL 46 RABO 0336121687

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip,

Staringstraat 34

7131 XB Lichtenvoorde

tel. 37 24 67

IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Begraafplaats Vredenhof: J. Niewold

Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem

Telefoon: 0314-843947

IBAN: NL 13 RABO 0336163797

Kerkdiensten

zondag 2 september

10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld

welkom: mevrouw Wibier

deurcollecte: missionair werk en kerkgroei

zondag 9 september

10.00 uur ds. J. J. Hinkamp

welkom: de heer Te Kronnie

deurcollecte: jeugdwerk

zondag 16 september

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Onnink

deurcollecte: vredesweek

zondag 23 september

startzondag

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: mevrouw De Bruijn

deurcollecte: koffie Johanneshof

zondag 30 september

10.00 uur mevrouw G. Braam

welkom: de heer Bijker

deurcollecte: Herold

zondag 7 oktober

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Te Kronnie

deurcollecte: kerk en Israël

elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof
elke zondag is er kinderoppas en kindernevendienst