

juni 2019

In dit nummer:

Spiritus

Pinksteren

Verbondenheid

Gebed van de maand

Geleuf 't no maor



Pinksteren

Woorden verspreiden het vuur door de ruimte,
klimmen langs de wanden, mensen en ruiten,
langs deuren naar buiten, naar buiten,
naar buiten, het wordt licht.

Woorden verwarmen harten van mensen,
woorden verstaan wat niet mogelijk leek,
stralende mensen binnen en buiten
binnen en buiten, overal licht.

Jeanette van Osselen
bron: scheppingvieren.nl

Spiritus

Denk niet dat dit een huishoudelijk praatje wordt over een scheutje spiritus in de emmer om mooi streeploos ramen te kunnen zemen. De spiritus in dit verhaal zit niet in een blauwe plastic fles. Deze spiritus is zelfs onzichtbaar. Maar kan evengoed voor een schitterend resultaat zorgen. En dat resultaat is dan weer wél zichtbaar.

Vorige keer de gedachte dat bij Hemelvaart de taak op aarde als het ware in mensenhanden gelegd wordt. Dat is nogal wat. Vinden ook de discipelen die zich eerst maar eens terugtrekken achter gesloten deuren om van de schrik te bekomen. Om te bedenken wat ze nu zullen gaan doen. Hoe ze nu verder moeten zonder hun grote voorbeeld.



En dan dat bijzondere verhaal. Over hoe ze in vuur en vlam komen te staan. Over een soort windvlaag die alles en iedereen in beweging zet. Over grenzen die wegvallen. Over hoe de woorden van de discipelen voor iedereen te begrijpen zijn. Geen taalbarrière die in de weg staat. Het lijkt wel een sprookje. Te mooi om waar te zijn. Hoe is het mogelijk.

Spiritus. Latijn voor geest. In dit geval mag je Geest wel met een hoofdletter schrijven. Vaak wordt het woord spiritus gevolgd door het woord sanctus. Heilig. De Heilige Geest. Moeilijk begrip om uit te leggen. Of ook weer niet. Misschien mag je zeggen dat die Heilige Geest dat stukje van God en van Jezus is, dat bij ons is gekomen om de weg te wijzen. Om ons te helpen in de geest van Jezus de aarde en wie erop wonen te behandelen.

Ook een woord voor die geest is trooster. Om te troosten wie verdrietig zijn. Omdat ze iemand moeten missen die ze zo lief was. Stel je voor, drie jaar trokken de discipelen op met Jezus. Dat hadden ze nog jaren willen doen. En dan sterft hij aan een kruis. Hoe blij zullen ze geweest zijn toen dat niet zijn einde bleek te zijn. Toen ze hem weer zagen. En dan verdwijnt hij alsnog. Waar ze bij staan. Ontroostbaar lijken ze.

Tot die bijzondere dag. Waarop ze die troost, die Trooster met een hoofdletter ervaren. Die Geest die in hen en met hen aan de slag gaat. Die de taak die ze in handen gelegd krijgen duidelijk maakt.

Het blijft een wonderlijk verhaal. Wonderbaar is misschien een beter woord. Wel een verhaal van alle tijden. Ook nu nog mensen die in beweging komen. Die in vuur en vlam lijken te staan als ze aan de slag gaan. Als ze de taak die mensen op aarde gekregen hebben op zich nemen. Een grote taak. Maar als ieder een klein stukje neemt moet het te doen zijn. Ik zie jonge meiden die gaan trainen om aan een sponsorloop mee te doen voor het goede doel 'spieren voor spieren' voor kinderen met een spierziekte. Ik zie een wat oudere dame die dekentjes breit voor baby's in een kindertehuis ver weg. Ik zie iemand die als vrijwilliger in een verzorgingshuis een praatje maakt met een bewoner. Ik zie er nog veel meer. Bewust of onbewust handelend in de geest van dat voorbeeld van de discipelen. Die Geest zelf zie je niet. Wel de resultaten. Geen vlammetjes op hun hoofd. Stel je voor! Maar wel in beweging gezet door een heilig vuur. Door een wind in de rug. Geïnspireerde mensen zijn het. Begeesterde mensen. Gloedvolle mensen. Mensen waar je blij van wordt.

Mocht iemand toch nog iets over streeploze ramen willen weten. Er zijn pagina's vol op google te vinden. In plaats van spiritus een paar druppels afwasmiddel. Of een in vieren gesneden ui. Nawrijven met krantenpapier. Het mag allemaal. Wat ook mag is zelf bepalen of je er een wekelijkse of een halfjaarlijkse taak van maakt. Een plezierige toevoeging vind ik.

En geïnspireerd Pinksterfeest gewenst.

marja



Pastorpraat ds. Hinkamp

Wonderen bestaan nog! Dat was een veelgehoorde reactie, na de winst van 'onze' Duncan Laurence bij het Eurovisiesongfestival. Bij een evenement waarin vooral de contacten met buurlanden de strijd lijken te beslissen kan het tóch nog: gewoon een eenvoudig (maar wat is eenvoudig!) liedje, door 'een jongen die altijd zo gewoon is gebleven'!

Bijbels gezien was het natuurlijk mooi geweest als er na 40 jaar zonder winst een nieuwe tijd was ingegaan. Dat had dan (ik heb het even nagezocht) in 2015 moeten gebeuren met Trijntje Oosterhuis. Maar haar liedje 'walk along' liep niet echt. Gelukkig lopen kerkelijk gezien de liederen van haar vader beter, met klassiekers zoals 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', 'Zo vriendelijk en veilig als het licht', 'De steppe zal bloeien' en vele andere mooie liederen.

Helaas wilde na 40 jaar eurovisiesongfestivalwoestijn de steppe nog niet gaan bloeien. Maar 44 jaar is ook een mooi bijbels getal. Het getal 40 staat te boek als periode van inkeer, bezinning, voorbereiding en dán een nieuwe tijd. En bij het getal 4 komt de hele wereld in beeld, zoals het evangelie dat tot in alle vier uiteinden van de wereld verkondigd moet worden. Zo kwam het toch nog goed!



Veel belangrijker dan dit spelen met Bijbelse getallen is natuurlijk dat mensen weer vertrouwen krijgen dat er méér mogelijk is dan je soms zou verwachten. Winst bij het songfestival. Voetbalclub Ajax die het, met een (relatief) bescheiden budget, letterlijk en figuurlijk toch heel ver weet te schoppen te midden van allerlei grootmachten. Het kán dus. En daarmee wordt het motto van het songfestival uiteindelijk waargemaakt: durf te dromen!

Laat dát nu net ook een missie zijn voor de kerken: vertellen dat er meer is én dat er meer kan. Die twee samen! Geloof als een levenskracht die ons overeind wil helpen en ons oproept om op te staan: opstandingskracht. Een boodschap voor de eeuwigheid en voor het leven nu. Daar kunnen we in de kerk elkaar mee helpen, door een luisterend oor of een steuntje in de rug.

Binnenkort is het Pinksteren, met deze keer een heel bijzondere kerkdienst! Het is niet iedere zondag dat we een prijswinnende musicalster in de kerk hebben die haar medewerking verleent aan de dienst! Het zal een dienst worden die 'de tongen los zal maken', want zó doen we dat: That's the spirit!



Pinksteren is het verhaal waarbij de wind van Gods Geest het stof van doodoeners als 'dat hoort nu eenmaal zo', of 'het is toch altijd zo geweest' wil wegblazen. Pinksteren is het feest van een frisse wind, door de kerk en door de levens van mensen: durf te dromen én durf ook te proberen die dromen waar te maken (alleen of samen).

Natuurlijk zullen niet altijd alle dromen uitkomen. Maar iedere droom die uitkomt mogen we met vreugde begroeten! Waarom mogen we niet dromen over (werken aan) een kerk waar weer méér mensen komen? Dromen van meer bezoekers en deelnemers bij het programma van Vorming en Toerusting? Dromen van meer betrokkenheid en meeleven met elkaar en met wie hulp nodig hebbe? Sommige van die dromen beginnen al steeds meer waar te worden. Dus laat Gods Geest maar waaien, waardoor mensen in vuur en vlam raken voor een kerk met toekomst!

Gods geest toegewenst, Hans Hinkamp

Kerkelijk werker Gaatske Braam

Geniet u ook zo van alles wat groeit en bloeit, van fluitende vogels, van zoemende insecten, van alles wat de natuur ons op dit moment biedt?

Ook binnen onze kerk is er veel om van te genieten:

- van de gezellige koffiemorgens, elke woensdag van af half tien.
- van de zondagse dienst, van ontmoetingen na de dienst.
- van de tentoonstelling in de Johanneshof met oude foto's, schilderijen, tekeningen van de Johanneskerk. Fijn dat velen zich inzetten om dit alles mogelijk te maken.

De vakantietijd is al een beetje begonnen. Voor een ieder die thuis blijft, voor een ieder onderweg, een hele fijne tijd.

Meeleven:

- met degenen die gespannen wachten op de uitslag van een examen.
- met de zieken thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis.
- met hen die lichamelijk en/of geestelijk steeds meer in moeten leveren.
- met degenen die een onderzoek of operatie moeten ondergaan of herstellende zijn van een operatie.
- met hen die het gemis van een naaste nog zo intens ervaren.

U allen Gods kracht en zegen gewenst!

Voor de jarigen een gezegend nieuw levensjaar gewenst en degenen die een huwelijksjubileum konden vieren, nog mooie jaren samen.

Vakantie Gaatske Braam 16 Juni tot en met 14 juli.

In dringende gevallen kunt u een beroep doen op dominee H. Hinkamp.

Nogmaals de data om alvast te noteren:

Gespreksgroep in de Antoniushove:

donderdag 26 september om 14.30 uur in zaal 004.

Oecumenische viering in de kapel van de Antoniushove op donderdag 29 augustus, onder leiding van Imka Wieggers en Gaatske Braam.

Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam



Gebed van de maand

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer een gebed dat aansluit bij Pinksteren, het feest van Gods Geest die ons als de wind van Gods liefde wil doen ademen.

Heer onze God,
De wereld,
ooit zo mooi en goed,
staat altijd ergens wel in gloed
van vuur dat doodt.

Heer, geef ons
in dit Pinkster uur
Uw liefdesvuur
dat sterker is
dan macht en tijd,
dat groot is
en de mens bevrijdt,
echt vrij maakt
om de weg te gaan
achter u aan.

Dat wij ons dan
met eenvoud tooien
en om ons heen
Uw warmte strooien
die blijven zal in vrede,
vrede overal.
Amen

bron: www.scheppingvieren.nl
Jeanette van Osselen – Riem



Verjaardagen



01 juni	Mevrouw A.W. Oonk-Westerveld Oude Winterswijkseweg 27 7134 PG Vragender 87 jaar
02 juni	Mevrouw N. Kip-Jacobs Staringstraat 34 7131 XB Lichtenvoorde 76 jaar
03 juni	De heer W.H. Nijland Pastoor Scheepersstraat 49 7134 RB Vragender 78 jaar
10 juni	De heer J.L. ten Brink Marishof 58 7131 TM Lichtenvoorde 76 jaar
11 juni	De heer J.H. Schutte Ziekenhuisstraat 7 7141 AN Groenlo 90 jaar
12 juni	De heer J. Bruins Esstraat 55 7131 CT Lichtenvoorde 81 jaar
21 juni	De heer G. Lubbers Schubertstraat 3 7131 AL Lichtenvoorde 78 jaar
22 juni	Mevrouw G.H. Schutte-Wamelink Ziekenhuisstraat 7 7141 AN Groenlo 89 jaar
01 juli	Mevrouw F. Langbroek-Drenth Schatbergstraat 92 7132 AB Lichtenvoorde 75 jaar

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom zijn.



In memoriam Johan Wamelink, 5 juni 1928 - 29 april 2019

“Langzaam ben je van ons weggeleden, elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen, de man van vroeger was je niet meer.

Wij zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen konden wij je niet.

Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.”

Woorden op de rouwkaart van Johan Wamelink. Johan Wamelink werd geboren in Lichtenvoorde als oudste van acht kinderen. Tijdens de oorlog volgde hij een opleiding op de LTS en na de oorlog volgde hij de middelbare school in Enschede. Op 22 jarige leeftijd is hij als militair teruggekomen uit Nederlands Indië. Hij ontmoette zijn liefde Jo Stronks, ze trouwden in 1956 en werden ouders van een zoon en een dochter. Zijn vrouw overleed na een huwelijk van 51 ½ jaar. Johan Wamelink was een trouwe kerkbezoeker. Als hij niet aanwezig was, kon je er zeker van zijn dat er iets met hem aan de hand was. Buiten de liederen, de uitleg van de bijbel, genoot hij vooral van orgelmuziek.

Hij heeft een bewogen leven gekend, waarin het soms kon stormen door het moeten missen van dierbaren, door het lichamelijk steeds meer in moeten leveren, door het moeten ondergaan van meerdere medische ingrepen. Hij zag jammer genoeg tegen veel zaken op, benaderde dingen vaak negatief en vond het moeilijk lichtpuntjes te zien, ook toen vastgesteld kon worden dat alle kanker weg was.

Door aangereikte woorden, een gedicht, een psalm, een Bijbelverhaal en gebed, hoopte ik dat hij toch verder kon, dat hij mocht ervaren dat God, ook in de storm, als dingen anders gaan dan je hoopte, er bij was.

Gelukkig voer zijn levensboot ook in rustig water en genoot hij van fietstochten, van een kookcursus, computercursus, van maaltijden in de Johanneshof. Na een ongeluk in 2015 kon hij, na opgenomen te zijn op een revalidatieplek, niet terug naar de eigen woning en kreeg hij een appartement in de Antoniushove, alwaar hij liefdevol is verzorgd. Hij is echter nooit meer de persoon geworden van vóór het ongeluk.

We hebben zijn leven vrijdag 3 mei herdacht in de Johanneskerk en hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats op Vredenhof. Wij mogen erop vertrouwen dat hij mocht gaan naar God, die door Jezus heeft laten zien dat de dood niet het laatste is, die er is zelfs voorbij de grenzen van de dood.

Dat dit de familie en een ieder bij wie hij een lege plaats achterlaat tot troost mag zijn.

De diaconie heeft de volgende organisatie ondersteund:

Stichting Het Vergeten Kind

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land.

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst omdat ze niet meer veilig waren. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders, problemen waar ze niets aan kunnen veranderen, maar wel de dupe van zijn. Kinderen raken hierdoor eenzaam en geïsoleerd.

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. Ze zetten zich in om hun situatie nu en morgen te verbeteren.

Met 'vergeten' wordt niet bedoeld dat hun ouders ze vergeten zijn of dat hulpverleners zich hun lot niet aantrekken. Er wordt wel mee bedoeld dat deze kinderen zich vergeten kunnen voelen. Omdat hun belang niet centraal staat, of omdat hun moeilijke gedrag niet begrepen wordt als een schreeuw om positieve aandacht.

Stichting Het Vergeten Kind strijdt voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in Nederland. Als dat in het eigen gezin niet kan, is dat enorm ingrijpend in een kinderleven. Opgroeien op een andere fijne plek waar het belang van het kind voorop staat en waar het mag blijven wonen is dan cruciaal. Alleen zo krijgt het kind de kans veilig op te groeien, zich goed te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Enkele projecten:

Het vergeten kind bouwt aan diverse projecten, hieronder worden er twee samengevat. Neem voor een completer overzicht een kijkje op <https://www.hetvergetenkind.nl>.

Hotel Heppie Almere

In 2019 wil de stichting starten met de bouw van 'Hotel Heppie Almere'. Hierin wil de stichting vakantiecampen en opvangweekenden zowel voor kinderen als voor (eenouder)gezinnen organiseren. Daarnaast vormt het ook de basis voor de vele evenementen die georganiseerd worden voor kinderen gedurende het jaar. Tijdens schoolweken kunnen opvanglocaties en scholen uit het speciaal onderwijs terecht voor kampen.

Leefomgeving verbeteren

Opvanglocaties in Nederland zijn vaak erg somber en niet kindvriendelijk. Daarom helpt Het Vergeten Kind met het vrolijk en kindvriendelijk maken en houden van opvanglocaties in Nederland. In overleg met de opvanglocaties wordt bekeken hoe de beschikbare ruimtes kunnen worden verbeterd, zodat een omgeving gecreëerd wordt waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Op die manier wordt hun fysieke en geestelijke welzijn positief beïnvloed.

Deurcollectes juni

2 juni Plaatselijk kerkenwerk

9 juni Pinksterzendingsweek

16 juni Algemeen kerkenwerk

23 juni Werelddiaconaat (KIA)

Vergeten vluchtelingen in Nigeria

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag op 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media.

In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleert Kerk in Actie daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

30 juni Jeugdwerk (PKN)

Opbrengsten deurcollectes april

07 apr. 40-dagentijd collecte (KIA)	€ 75,80
14 apr. Binnenlands diaconaat (KIA)	€ 64,60
18 apr. Bloemen in de kerk	€ 15,90
19 apr. Onderhoud gebouwen	€ 41,70
20 apr. Eigen project diaconie (Ethiopische vrouwen)	€ 33,65
21 apr. JOP paascollecte	€ 135,06
28 apr. Orgelonderhoud	€ 53,05

Namens de diaconie
André Koskamp

Muzikaal Pinksterfeest in de Johanneskerk!

Pinksteren is het feest van de kerk. Je zou het zelfs de geboorte van de kerk kunnen noemen. Daarbij horen natuurlijk kadootjes.

In de kerkdienst op **zondag 9 juni, om 10.00 uur** in onze Johanneskerk, horen we hoe God die kleine groep volgelingen van Jezus kado's geeft: inspiratie en geloofstaal. Met veel verwondering en dankbaarheid pakt men deze geschenken uit. Het begin van het evangelie dat de hele wereld over gaat. Dat eerste Pinksterfeest werd zo een heel bijzonder feest.

Dit Pinksterfeest willen ook wij niet achterblijven en pakken deze keer extra uit! Het wordt een swingende, feestelijke, enthousiaste kerkdienst. Want in de kerkdienst hebben we een fantastische zangeres te gast: Jeannine la Rose.



Foto: Gino Deira

Ze speelde mee in grote landelijke bekende musicals, zoals Mary Poppins en Hair. Onlangs werd haar kwaliteit ook bij het grote publiek erkend door de onderscheiding met de Musical Award, bij het Musical gala, voor de beste vrouwelijke bijrol met haar vertolking van Sofia in de musical 'The Color Purple'. Niet zo maar een zangeres dus!

Maar behalve dat ze geweldig kan zingen weet ze ook als geen ander mensen enthousiast te maken. Bij de landelijke inspiratiedag voor de Kerkproeverij kreeg ze de hele zaal moeiteloos mee. Een reden om te proberen haar, vanuit Purmerend, naar Lichtenvoorde te halen. Dat is nu gelukt. Een unieke kans voor een unieke kerkdienst!

Deze kerkdienst past in het kader van de AKZ-kerkdiensten: Anders Kerk Zijn (zoals bijv. ook onze TOP2000 kerkdienst).

Voorganger is ds. Hans Hinkamp en diverse gemeentelieden zullen aan de kerkdienst meewerken. Pinksteren: een feest om samen te vieren! De entree is, net zo als de koffie na afloop, vanzelfsprekend gratis. Iedereen is van harte welkom!



Beukenlaan

Dennennaalden knisperen onder mijn voeten,
het gele zand nestelt zich tussen mijn tenen,
hoog boven me ruist het bladerendak van de beuken.
Er gaat niets boven beukenbomen.
Hun stammen zijn recht, hun bladeren het zachtst en het groenst,
hun takken spreiden zich het mooist.

Een laan beukenbomen vormt een groene kathedraal voor God.
En ik mag er in lopen. Het is balsem voor mijn ziel.

Ineke Evink
bron: scheppingvieren.nl





Anders Kerk Zijn dienst

1^e Pinksterdag Zondag 9 juni



Foto: Gino Deira

Speciale gast Jeannine la Rose!

Jeannine la Rose is zangpedagoog, en vooral ook zangeres. In januari won zij een musical award voor haar rol in de musical The Color Purple.

Aanvang kerkdienst: 10.00 uur onder leiding van ds. Hinkamp.
Johanneskerk Lichtenvoorde, Rentenierstraat 9 Lichtenvoorde.
Na de dienst staat de **koffie** klaar in de **Johanneshof**.

Na vijftig dagen

Dan breekt de band die mij in angst gevangen hield,
mijn mond was droog en strak, kon enkel zachtjes klagen.

Tot aan dat moment,
die dag van eeuwigheid.

Het was of er een zucht ging door de wolken,
licht brak de ban
en ik werd opgetild,
gedragen.

Niet eerder had ik de signalen opgemerkt,
begrepen dat Zijn geest verschijnt in vele vormen.

Na vijftig dagen
onstuitbaar uitgestort.

Die mensen vrij maakt om te durven wagen
weer op te staan,
elkaar zelfs fluisterend
te verstaan.

Dan zal de warmte en het vuur van dat moment
de hoop van alle mensen wekken, laten groeien.

In liefde voorgoed
en alle kramp verdampt
om in dit tijdsgewricht en steeds opnieuw
weer onderweg
vrede zoekend, te leven
aan zijn hand.

Jeanette van Osselen

bron: scheppingvieren.nl

Let op, laatste kans!

Zoals u al een paar keer in het kerkblad hebt kunnen lezen, gaan we 30 juni a.s. naar Egmond aan Zee! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Zoals u al hebt kunnen lezen gaan we een dienst bijwonen bij Pastoor Rudolf Scheltinga in de Oud-Katholieke Parochie van de Ste. Agnes in Egmond aan Zee.



Het programma:

- * We vertrekken om 7.00 uur 's morgens vanaf de parkeerplaats van Albert Heijn.
- * We nemen koffie en broodjes mee in de bus.
- * Bezoek kerkdienst om 10.00 uur.
- * Na de viering is er koffie/ thee en aansluitend een lunch.

's Middags kan er een keuze worden gemaakt:

- * Bij mooi weer een bezoek aan het strand.
- * Rondwandeling in Egmond aan Zee.
- * Museum van Egmond.
- * Een bezoek aan het boothuis van de KRNM en reddingsbrigade

Vertrek naar Lichtenvoorde om 16.00 uur .

Bij terugkeer in Lichtenvoorde wordt van een ieder een eigen bijdrage gevraagd van € 20,- per persoon.

Opgave bij Willie Geessink (0544-371217) of geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl of bij Bert Baarsma (06-24999432) of bertbaarsma@gmail.com

WIJ HEBBEN ER ZIN IN!

De organisatie
Willie Geessink & Bert Baarsma

Deelname aan de studiekering KBO/PCOB

Op initiatief van de afdeling Lichtenvoorde van de ouderenorganisatie KBO/PCOB is er enige tijd geleden een studiekering opgezet.

Deze studiekering komt op de eerste en de derde maandagmorgen van de maand (tussen 9.30 en 11.30 uur) in "De Treffer" bijeen.

Aan de orde komen allerlei levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen. Zo is er in de afgelopen maanden aan de hand van documentatie gesproken over het klimaatbeleid, migratie in Europa, de veiligheid in en rondom de woning, de thuiszorg voor ouderen, de invloed van voedsel op onze gezondheid, orgaantransplantatie, het humanisme e.d.

Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie en de onderlinge sfeer is opperbest.

De studiekering kan echter wel enige versterking gebruiken, zodat belangstellenden worden uitgenodigd om vrijblijvend te komen kennismaken. De eerste drie bijeenkomsten zijn vrijblijvend. Daarna kan men een keuze maken of u zich bij de kring wilt aansluiten. In de maanden juli en augustus komt de studiekering, vanwege de vakantie, niet bijeen. Na het bloemencorso in september gaan we weer aan de slag.

Nadere informatie bij ondergetekende.

Steven Kuijt
Frans Halsstraat 10
7131 VW Lichtenvoorde
tel: 37 02 98



Woordelijk

Ieder van ons
wordt geroepen
door uw stem van binnenuit
tot juist déze unieke mens.

Geef mij de stilte
om te luisteren naar die stem in mij.
Geef mij het inzicht
mijn roeping, uw beroep op mij te verstaan.
Geef mij de moed
en het vertrouwen
daar naar te handelen
en te zeggen: "Hier ben ik".

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Geleuf 't no maor

Spelletjeskaste

Deur: Marijn Kraaijenbrink

Deur een kleinen verbouwing op onzen zolder, kwam ik terechte in onze spelletjeskaste. Altied leuk um weer 's deur te spitten, want dizze kaste is bi-j ons deur de jaoren hen aardeg an-evuld en streumt daordeur aover met spellen.

Ik mag zelf graag een spelletjen done. As wi-j ne kere afspraak met kammeräö, wödt 'r nao de koffie en 't bi-jpraoten toch wal vake een spel op taofel ezet: Kolonisten, vraag- en antwoordspellen, een kaartspel of een spel waarbi-j i-j mensen mot raoden deur die te umschrieven of uut te beelden.

Ok gaon wi-j d'r met zien tweeën thuis wal af en too veur zitten. Kiek: i-j könt de hele aovond op ow gat televisie zitten kieken of met de mobiel prutsen... i-j könt 'r ok effen samen tied maken veur actie, genuuglekheid en competitie.

Het aardege van een spel vind ik, dat 'r onverwachtse dinger könt gebeuren: het pakken van een bepaalde kaarte of de betekenis van een veksken of een dobbel bepaalt de gang van het spel. Ok zit 'r altied een handeling in een spel wat 't interessant mek: puzzeln, dobbeln, handeln, ruiln, uutbeelden, tekenen, raoden, (ver)kopen, bouwen en gao zo maor deur.

Deur 't spöllen van een spel leer i-j mekare ok anders kennen. Naost het feit dat 't een gezellig samenwaen is, is 't ok leuk um te ziene dat 'r iemand bloedjefanatiek wödt op het moment dat het effen wat tegen zit.

Ik heb eprakkezeerd waarom mensen zo graag een spelletjen wilt done. Wat ik op internet kan vinden, bunt dit zoal de belangriekste redenen: ontspanning, gemudelekheid, stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheden, verbondenheid, 't is leerzaam, en met logisch denken köj ow harsens fit holln. Allemaole dinger die wi-j in het laeven ok belangriek vindt.

Soms lik het laeven ok wal op een gezelschapsspel. Denk an de beste vergeliekingen met spellen as Ganzenbord of Laevensweg. Bi-j beide spellen gebeurt 'r dinger die ok in het echt laeven könt gebeuren. I-j bunt afhankelik van een gebeurtenis deur een opdracht, dobbel of een bepaalde kaarte wat ow 'overkump', waordeur het net effen iets anders löp dan da-j verwacht hadden.

Wat in spellen veurkump, gebeurt ok in ons eigen laeven: i-j maakt een bepaalde keuze, wat de richting van ow laeven op dat moment bepaalt. D'r bunt tieden dat het met de wind met geet, maor d'r bunt ok tieden dat het arg teggen zit. I-j hebt last van ow teggenstanders en die denkt vooral an zichzelf en denkt niet met ow met.

Net as in een spel bu'j vake op ow zelf an-ewezen en mo'j zelf onderzoeken hoe i-j hier het beste met umgaot. Toch köj in het spel, maor ok in het laeven, vake de hulp van een ander inropen. D'r bunt ok steeds meer (coöperatieve) spellen, waarbi-j i-j mot samenwarken um tot een gemeenschappelek doel te kommen. Jao echt, de betekenis van een spel is meer as alleen een spel, maar gelukkeg is het laeven ok meer as een spel.

Uutendeleke hebbe wi-j bi-j een spel wal vaak het doel um te winnen. Maor dat kan neet altied. In de jaoren '80 was 'r de mini-playbackshow, gepresenteerd deur Henny Huisman. Elke aflevering eindigden met dit lied:

*Hier stond je dan vanavond,
het was wel spannend,
maar toch ook fijn.
Maar zoals bij elke wedstrijd
kan er maar één de winnaar zijn.
We laten ons niet kennen,
we gaan gewoon maar door,
want wie niet tegen z'n verlies kan
die is maar zielig hoor.*

Spöl maor 's teggen een kleinen bözzel. Den is waeneg, as hie dat spelletjen memory of kwartet niet wint. Het gef teggenslag en dat is niet fijn. Dat leer i-j wanneer i-j older wordt.

Een spel spöllen is onlosmakelek verbonden met winnen of verlesen.

Maor an de andere kante: is het leuk um altied maor te winnen? Ik wet het neet good. Ik heb jaorenlang gesquasht teggen een kammeraod van mi-j, waarvan ik nog nooit heb ewonnen. Ik vond het wal leuk, umdat ik 'r völle van kon leren, maor veur 'm mot het toch minder motiverend waen.

Tja, i-j kunt een winnaar of een verlezer waen. Iemand wie het allemaol veur de wind geet. Of iemand die denkt afhankelik te waen van het lot of juist wat i-j zelf bepaalt.

Vergaet veural tussendeur neet te genieten van ow spel uut ow spelletjeskast en ow laeven. Geniet van de mensen um ow hen, probeer d'r veur mekare te waen en vergaet daorbi-j ow zelf ok veural neet! Lange gelene heb ik een gedicht eschrevven ovver winnen en verlesen. Den heb ik noo vertaald en steet bi-j dit verhaal. Ik denk dat het wal bi-jpassend is.

Winnen of verliezen?

As i- j arges an begint,
wil i-j vast da'j altied wint.
De eerste pries, een golden trofee,
veur minder doe wi-j echt neet mee.
I-j zegt: ik wet het baeter,
en i-j wet het veur gin meter!
As wi-j verliezen,
lik alles naor de galamiezen.
Wi-j veult ons dom
en wi-j holle ons veural bezeg met het ho en waarom.
Maor... as winnaar bu'j neet snel tevraeden,
zelfs niet met minimale,
I-j wilt op den duur meer bereiken en behalen.
Dag in, dag uut bu'j bezeg met winnen, winnen, winnen,
I-j vergaet alles um ow hen, töt dat i-j ow op een dag gaot
bezinnen,
en beseft hoevölle i-j eigenlek hebt emist in het verlaeden.
De grootste winnaars staot an de lijn, at ze könt:
dat bunt de mensen die d'r veur anderen bunt.
Die winnaars zölt een ander neet uut het oog verliezen,
umdat ze neet veur hun eigen belang gaot kiezen.
Dizze winnaars vangt hun verloren zoon op
en beurt hun weer naor de top.
Zelfs wanneer dizze winnaars met man en moes verloren
gaot,
bunt er altied wal weer vrienden die veur hun klaorstaot.
Maor verlies ow hart gerust in een ander die'j vertrouwt,
want dan heb i-j echt een groten kans op goud!
Let op mien woorden:
Zolang i-j bi-j een ander mag heuren, heb i-j nooit verloren!

Afbeeldingen van de kerk in de Johanneshof

De wisselexpositie die nu sinds 15 mei jl. aan de wanden van de Adelaarswiek in de Johanneshof te zien is bevat deze keer oude afbeeldingen van onze Johanneskerk zelf, zowel schilderijen, tekeningen als foto's, zowel interieur als exterieur.

De oudste afbeelding van deze expositie is een foto uit ca. 1900, toen de kerk nog niet voorzien was van een pleisterlaag. Net als vele andere kerken werd ook onze kerk in 1904/1905 voorzien van een portlander cementlaag met blokmotief, althans aan de straatzijde. De noord-muur aan de kant van Het Hof bleef gewoon vlak, evenals de achterkant van de torenromp. Bij de meeste oude kerken, zoals b.v. bij de Jacobskerk in Winterswijk werd zo'n pleisterlaag bij een latere restauratie weer verwijderd. Bij onze kerk werd resp. in 2000 (toren) en in 2006 (kerk) een nieuwe pleisterlaag van kalkmortel aangebracht, nadat de oude cementmortellaag was verwijderd.

De meeste afbeeldingen zijn voorzien van een korte toelichting. Sommige stukken zijn in bruikleen en één ingelijste tekening werd ons geschonken. Deze wisselexpositie is ca. twee maanden zichtbaar.

Ineke Beestman, Anke Rutgers en Frits van Lochem



Ruim veertig kerken tekenen eenheidsverklaring

Op 29 mei 2019 vond in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode (nieuwe stijl) plaats. Deze openbare bijeenkomst was tevens de afsluiting van een Dordtse herdenkingsperiode van 400 jaar Nationale Synode uit 1618-1619.

De synode die in de jaren 1618-1619 in Dordrecht bijeen kwam is vooral bekend geworden vanwege het besluit tot het maken van een Bijbelvertaling in het Nederlands die we kennen als de Statenvertaling. Minder bekend is dat in deze vergadering besluiten werden genomen over de leer van de nieuwe calvinistische kerk. De besluiten van de synode moesten een einde maken aan een heftig theologisch conflict tussen de Remonstranten en de Contraremonstranten.

Het conflict vloeide voort uit een tweetal geestelijke stromingen t.w. de Arminianen en de Gomaristen. Zij ontleenden hun naam aan 2 kerkelijke Leidse hoogleraren t.w. Arminius en Gomar. Er ontstond een strijd tussen de 'preciezen' en de 'rekkelijken' over de interpretatie van geloof, erfzonde, uitverkiezing en de vrije wil.

De kerkleer werd in de zin van de contra-remonstranten (orthodoxen) vastgelegd in de Dordtse leerregels en de Remonstranten werden veroordeeld in de twaalf artikelen tegen de Remonstranten. In de kerk was voor hen geen plaats meer. Dit conflict en dit gescheiden optrekken van beide groeperingen had ook gevolgen voor de politiek. Zo stelde de toenmalige stadhouder Prins Maurits zich achter de opvattingen van de orthodoxen en de raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt huldigde

de opvattingen van de Remonstranten. Na 400 jaar gescheiden optrekken is het toch wel heel bijzonder dat vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig kerken en geloofsgemeenschappen na zoveel jaren van gescheiden optrekken een **'Verklaring van verbondenheid'** hebben ondertekend. Ook 'gewone kerkgangers' waren in de gelegenheid in een speciaal register hun handtekening te zetten.

Een kunstwerk van beeldend kunstenaar Roel Herfst dat naar de 'Verklaring van Verbondenheid' verwijst, krijgt een vaste plaats in de Grote Kerk van Dordrecht. Vicepremier Carola Schouten heeft dit kunstwerk onthuld. Behalve Schouten was ook de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra een bijzondere gast. Hij is present vanwege de betrokkenheid van het Amerikaanse Dordt College Choir uit Iowa.

Programma

De Nationale Synode 2019 geeft zowel qua inhoud als muzikale omlijsting uitdrukking aan de diversiteit van de kerken in Nederland, zo laat de organisatie weten. Sprekers waren o.a. prof. dr. Bram van de Beek, dr. Hans Burger (TU Kampen) en pinkstervoorganger en socioloog dr. Samuel Lee. Ook waren er bijdragen van prof. dr. Erik Peels (Christelijke Gereformeerde Kerken), ds. Saskia van Meggelen (Protestantse Kerk in Nederland), ds. Joost Röselaers (Remonstrantse Broederschap), Ruben Flach (Stichting Opwekking) en bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk).

Over de Nationale Synode (nieuwe stijl)

De stichting Nationale Synode heeft als doelstelling de verbrokkelde protestantse kerken in Nederland dichterbij elkaar te brengen. Initiatiefnemer daartoe was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Gerrit de Feyter. Het moderamen van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven die vervolgens een credotekst opstelde. Deze stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren. Ook de migrantenkerken zijn betrokken.

Enige weken geleden sprak de scribe van de PKN in het Catharijneconvent in Utrecht verzoenende woorden aan het adres van de remonstranten. De remonstranten op hun beurt reikte hem vijf artikelen aan met begrippen als vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. De Reuver die dit manifest in dankbaarheid aannam voegde er twee aan toe en wel vertrouwen en verbinden. Hij sprak de wens uit, dat het pamflet alsmede de door hem toegevoegde woorden mogen leiden tot verbondenheid met Christus en om gezamenlijk de roeping in de samenleving te aanvaarden.

Met de ondertekening van een 'Verklaring van verbondenheid' op 29 mei 2019 is de goede verhouding tussen de kerken als opdracht voor de toekomst geformaliseerd. De plaatselijke kerkgemeenschappen zullen in hun onderlinge verhouding hieraan verder inhoud moeten geven.

Met dank aan de Raad van Kerken in Nederland voor de informatie.

Steven Kuijt

Nederlands Bijbelgenootschap

Geef voor braille bijbelboeken in Angola

Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet.

Bittere armoede

Angola is een land in bittere armoede. Overall zie je sporen van de jarenlange burgeroorlog. Mensen wonen in krotten, kinderen kunnen vaak niet naar school en iedereen heeft wel iemand verloren. Juist in een arm land met slechte hygiëne, zijn veel mensen met beperkingen zoals blindheid.

Zélf de Bijbel lezen

Gelukkig zijn er christelijke centra die deze mensen helpen. Blinden leren er onder andere braille. Ontzettend belangrijk, want dit versterkt hun eigenwaarde en geeft blinden het gevoel dat ook zij ertoe doen.

Geld voor kostbare braille bijbelboeken hebben deze centra niet. Daarom vragen wij uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen.

Helpt u mee?

Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website>

2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament

Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Bij elkaar opgeteld komt het aantal in 2018 gedistribueerde Bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken uit op wereldwijd bijna 355 miljoen exemplaren, zo blijkt uit het rapport. Dat is evenveel als in 2017. Wel daalde het aandeel digitaal verspreide complete Bijbels licht: van 20% in 2017 naar 17% in 2018.

Sinds het begin van dit decennium in 2010 is de bijbelverspreiding gestaag gegroeid naar een blijvend

hoog peil, constateert de UBS. Wereldwijd zijn vanaf 2010 ruim 305 miljoen complete Bijbels verspreid.

Latijns Amerika

In het UBS-rapport valt de grote rol voor Latijns-Amerika op. Alleen al in Brazilië werd in 2018 zo'n 20% afgezet van de in totaal 38 miljoen complete Bijbels die wereldwijd hun weg vonden. De Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen waren goed voor nog eens 20%.

In het straatarme Franstalige Haïti, dat regelmatig last heeft van aardbevingen, werden in 2018 meer dan 1,5 miljoen bijbelboekjes onder kinderen verspreid. Aan deze actie droeg het Nederlands Bijbelgenootschap actief bij, door de Prentenbijbel van Marijke ten Cate beschikbaar te stellen en er fondsen voor te werven. Die kinderbijbel bestond in 2018 tien jaar.

Op Cuba werd de vijfjarige actie 'Een miljoen Bijbels voor Cuba' afgerond. Ook daaraan leverde het NBG een aanzienlijke bijdrage, in de vorm van 80.000 van de 1,3 miljoen exemplaren. Meer daarover is te lezen op: <https://www.bijbelgenootschap.nl/1-miljoen-bijbels-cuba/>

Nederland

In Nederland valt vooral de toename op van het digitaal bijbellezen. Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap melden in hun jaarverslag, dat volgende maand verschijnt, dat het aantal accounts op bijbelplatform www.debijbel.nl steeg van 163.000 naar 200.000. Het aantal unieke bezoekers groeide van 678.000 naar 850.000.

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Spaardoosjes actie

In de aanloop naar Pasen was er een actie met spaardoosjes voor ons eigen voor project van de diaconie, voor vrouwen in Ethiopië. De laatste bedragen zijn nu binnen. In totaal is er € 147,25 middels de spaardoosjes binnengekomen. De diaconie heeft dit bedrag verdrievoudigd en er een mooi bedrag van gemaakt. Het eindbedrag voor die goede doel is nu geworden: €445,- Alle gevers (en natuurlijk de diaconie) heel hartelijk dank!

Agenda

05 juni	Inloopmorgen	09.30 uur
12 juni	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. Ouderlingen	20.00 uur
19 juni	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. Moderamen	10.00 uur
21 juni	Open Tafel	11.30 uur
23 juni	Concert Vivente	17.00 uur
26 juni	Inloopmorgen	09.30 uur
	Verg. Kerkenraad	20.00 uur

Giften

Ontvangen voor algemeen kerkenwerk via mevrouw G. Braam een gift van € 10,- en via mevrouw C. Lensink eveneens een gift van € 10,-.

De heer J. te Bokkel ontving een gift van € 20,- voor kerkblad 'Op Weg' van een gastlezer.

Via ds. Hinkamp een gift van € 50,- bestemd voor het algemeen kerkenwerk.

Hartelijk dank!

Kledinginzameling

De kledinginzameling in de maand juni is op zaterdag 29 juni van 09.00 tot 12.00 uur in de Nijje Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

De inzameling vindt altijd plaats op de laatste zaterdag van de maand, behalve in december.

De commissie

Open Tafel

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?

Bij de 'open tafel' zijn weer enkele plaatsen vrij.

Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur staat de tafel gedekt in de Johanneshof.

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

Aanmelden bij

Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of

Joke Lensink, tel. 06-30625906

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster tel. 48 81 68

De heer C. Langbroek tel. 37 30 28

De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.

Namens uw diaconie,

Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300

Voorbede

Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voorganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aandacht aan schenken.

Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven en meenemen naar de kerk.

Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 9.30 - 11.30 uur de deuren geopend voor een kopje koffie. Het eerste uur is ds. Hinkamp regelmatig aanwezig, Vragen, opmerkingen, een praatje of een afspraak te maken? Iedereen is van harte welkom!

Het volgende nummer. . .

voor de maanden juli en augustus komt uit in de week voor zondag 7 juli. Kopij moet uiterlijk maandag 24 juni 2019 om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@pkn-lichtenvoorde.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken. Uiterlijke inleverdatum voor september: 19 augustus.

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 37 27 79

Redactie Op Weg

Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 84 05 58

Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68

Mevr. D. te Paske, tel. 06 – 10 61 97 58

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69

WIJKINDELING 2019

Wijk ouderling/coördinator	telefoonnummer
1. mevr. G. Boschman	37 35 59
mevr. J. Hulshof	37 88 91
2. mevr. E. Meijer	48 28 54
3. mevr. C. Lensink	37 24 14
4. mevr. T. de Jongh	37 33 16
mevr. A. Staring	37 96 98
5. mevr. J. Rouwhorst	37 36 62
dhr. R. te Kronnie	37 67 06
6 mevr. T. de Bruijn	37 28 04
7. mevr. H. Hulshof	35 18 90
8. mevr. T. de Jongh	37 33 16
9. mevr. W. ten Barge	37 31 97
10. vacant	37 22 21
11. mevr. W. ten Barge	37 31 97
12. mevr. J. ter Haar	37 15 28
wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp	
wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam	

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp

Dijkstraat 17

7131 DM Lichtenvoorde

tel. 37 14 09

Email: hans@hinkamp.info

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam

Kerkegaarden 1a

7271 DL Borculo

tel. 06 12 22 20 59

Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Scriba : R. te Kronnie

Pastoor Scheepersstraat 17

7134 RB Vragender

tel. 376706

Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en Gemeentecentrum : "Johanneshof" Rentenierstraat 9

7131 DK Lichtenvoorde

tel. 37 60 56

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:

T.H. de Bruijn – Timmerman

Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde

tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur)

johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn

Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde

tel. 06-21376237 e.bruin35@kpnmail.nl

Koster kerkgebouw : G.J. Otten

Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde

Tel. 0544 – 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Ledenadministratie:

Mevr. L. Schutten-Markvoort

Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde

tel. 37 64 68 Email:

fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Cantor-Organist: H.J. Meerdink

Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk

tel. 0543 - 56 35 72

Organist: B. Tieltsjes,

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde

tel. 0544 - 84 33 56

Vorming en Toerusting: S. Tamminga

Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde

tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie

Diakonie: F.J. van Lochem

Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem

Van der Meer de Walcherenstraat 10

7131 EN Lichtenvoorde

tel. 37 47 23

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:

C. Langbroek

Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde

tel 06-54336693

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

IBAN: NL 84 RABO 0336115474

(Kerkebalans, Giften, Collectemunten)

IBAN: NL 10 RABO 0386116717 (Exploitatie Johanneshof)

IBAN: NL 15 RABO 0373724586 (Bijdragen Solidariteitskas)

IBAN: NL 37 RABO 0373724578 (Eindejaarscollecte)

IBAN: NL 87 RABO 0373724551 (Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,

Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde

tel. 37 24 48

IBAN: NL 46 RABO 0336121687

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,

7131 XB Lichtenvoorde tel. 37 24 67

IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Begraafplaats Vredenhof: J. Niewold

Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem

Telefoon: 0314-843947

IBAN: NL 13 RABO 0336163797

Kerkdiensten

zondag 2 juni

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Schutten

deurcollecte: plaatselijk kerkenwerk

zondag 9 juni

eerste pinksterdag

akz dienst

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Tamminga

deurcollecte: pinksterzendingsweek

zondag 16 juni

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Wildenbeest

deurcollecte: algemeen kerkenwerk

zondag 23 juni

10.00 uur ds. G.H. ter Maat, Aalten

welkom: mevrouw Wibier

deurcollecte: werelddiaconaat

zondag 30 juni

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: de heer Onnink

deurcollecte: jeugdwerk

zondag 7 juli

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

welkom: mevrouw Ton

deurcollecte: binnenlands diaconaat

elke zondag is er na de dienst
koffiedrinken in de Johanneshof

elke zondag is er kinderoppas
en kindernevendienst