

*juli/augustus 2019*

**In dit nummer:**

Dorus

Bloemengroet

Kledinginzameling

Zomer expositie

Blomen uut de karke



Zo mooi!

Even stilstaan in de tijd  
die loopt en tikt en holt,  
genieten van dit mooi moment  
in Gods rijke scheppingspracht,  
de aanblik van wat komt.

Even stilstaan in Zijn rijk  
dat zich op aarde toont  
in een moment van stilte  
met Hem die je bewoont.

*Coby Poelman-Duisterwinkel  
Bron: [gedichtensite.nl](http://gedichtensite.nl)*

## Eindeloos herexamens.

Op de een of andere manier kunnen er altijd weer onderwerpen aangesneden worden die discussies in gang zetten. Nooit dacht ik na over de term hoog- of laagopgeleid. Tot voor kort. "Wat hoog opgeleid? Wat laag opgeleid? Niets hoog of laag", zegt men." Ga daar maar andere termen voor verzinnen. Hoog klinkt veel te veel alsof het beter zou zijn dan laag". Even terzijde, er is een schreeuwende behoefte aan die zogeheten laagopgeleiden. Ik laat de discussie maar even voor wat het is. Ben eerlijk gezegd ook nooit zo geïnteresseerd in iemands opleiding. Laat staan in hoog of laag. Wel in hoe iemand is. En dan nog kan je je daar flink op bekijken. Vooral als je op een eerste indruk afgaat. Pas als je de kans krijgt iemand echt te leren kennen zal je daar iets van te weten komen.

Zag er weer heel wat hangen de afgelopen dagen. Tassen aan vlaggenstokken. De vlag er vrolijk wapperend naast. Geslaagd! Dat wordt een feestje. Voor wie hoog- en voor wie laagopgeleid is. En daarna het volgende traject. Een baan. Een vervolgopleiding. Een tussenjaar. Militaire dienst. Kan allemaal.

Pratend over examens biechtte iemand op dat ze tot zeven keer toe rijexamen had gedaan. De aanhouder wint! Een ander al wat ouder iemand vertelde dat ze als kind voor het zwemexamen reuze pijn in haar buik had. Dat ze zelfs gezakt was. Zo'n teleurstelling. Kan je je nu haast niet meer voorstellen. Die kinderen worden net zo lang door het zwembad geloodst tot ze alles beheersen. Daar gaan heel wat uurtjes in zitten. Ook voor de ouders die als brengende en halende partij als een soort van taxibedrijf fungeren. Mijn zusje zakte voor het verkeersexamen. Haar naam begon met de letter S dus ze startte als een van de laatsten. Ze speelde het klaar om, al crossend door de binnenstad van Utrecht, als tweede binnen te komen. Dat bleek niet de bedoeling. Geloof niet dat zij last van pijn in haar buik had.



Overigens, niet alleen de autorijdsters kreeg zes herkansingen, ook mijn zusje mocht een week later een herexamen doen. Samen met haar vriendje. Zijn naam begon met een V en hij was als allereerste binnen. Mooi dat er herkansingen zijn. Een mens kan eigenlijk niet zonder. Want wie doet er nu nooit iets fout toch?

Het woord geslaagd heeft ook een bijzondere betekenis gekregen. Een geslaagde man. Die heeft wat bereikt in het leven. Een geslaagde vrouw. Kijk toch eens wat zij allemaal voor elkaar heeft gekregen. En dat woord geslaagd wordt dan niet direct gebruikt voor die alleenstaande moeder die twee kinderen opvoedt, naast een baan. Voor die vader die er alleen voor staat. Voor die oma die twee dagen per week op de kleinkinderen past. En tussendoor ook nog twee keer per week om half acht aan de ontbijttafel zit met drie kleine kinderen van een kennisje die moet werken.

Ik kwam deze tegen.



Geldig voor iedereen. Geen verschil in hoogopgeleid of laagopgeleid voor God. De dominee scoort niet hoger dan het gemiddelde gemeentelid. De directeur of de caissière? Idem dito. De man of vrouw, of de jongen of het meisje in de instelling voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking? Ook dik geslaagd. God kijkt anders. En je kan onbeperkt een herexamen doen. Staat natuurlijk niet letterlijk in de Bijbel. Maar ik concludeer het uit wat ik daar lees over God.

!Geslaagd! Gefeliciteerd allemaal!

marja

## Pastorpraat ds. Hinkamp

“Tropische temperaturen”, meldt de radio “met zeer waarschijnlijk een hittegolf”. Gaan we nu deze zomer gewoon weer verder waar we vorig jaar gebleven zijn? Warm en heel erg droog?

Het lijkt er zo aan het begin van het vakantie-seizoen wel op. Misschien leuk voor de vakantiegangers maar er zijn grenzen. Voor ouderen en natuurlijk voor onze boeren is het méér dan zomaar wat hinder!

‘Klimaatverandering’, het is een veel gehoord woord in het nieuws. In juni al 35 graden. Is het een bewijs van die veelbesproken klimaatverandering? Of moet je kijken naar de grote lijn? Inmiddels mag het voor iedereen toch duidelijk zijn dat er wat aan de hand is. Voor ons als kerk is het eens te meer een reden ons te bezinnen op het begrip duurzaamheid. In het komende seizoen van Vorming en Toerusting gaan we daar zeker aandacht aan besteden (maar daarover later dit jaar meer!).

Maar afgezien van het weer is er ook in een ander opzicht sprake van ‘klimaatverandering’. Noem het maar de verhuftering van de samenleving en een gebrek aan wederzijds respect tussen mensen. Er lijkt steeds meer een klimaat te ontstaan waarin het toegestaan is anderen niet te laten uitspreken, of lomp te onderbreken. Een open discussie of een openhartig gesprek voeren lijkt soms eerder uitzondering dan regel.

Die toenemende lompheid zie je zeker terug op media zoals twitter of facebook en al die andere ‘sociale’ media. Bij de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden (wat een prestatie!) konden mensen hun reacties geven bij de live-beelden vanaf een volgboot. Helaas zat daar heel wat misbruik bij van mensen die óf zich zelf aan de orde wilden stellen, óf hun ongenoegen met de maatschappij of de politiek. In ieder geval heel wat negativiteit. Waarom toch?

‘Klimaatverandering’; we zien het ook in de manier waarop mensen omgaan met kritische vragen. Het lijkt langzamerhand geaccepteerd om kritische vragen af te doen als ‘onterecht’, of als ‘nepnieuws’. Hoe gemakkelijk is het dan om zelfs een gedegen wetenschappelijke onderbouwing met feiten af te doen als zomaar ‘een mening’. Klaar! En daarmee is dan kennelijk voldoende verantwoording afgelegd.

Bij het thema klimaatverandering in het weer kunnen we als kerk relatief eenvoudig aandacht schenken aan duurzaamheid. Maar bij die maatschappelijke klimaatverandering is het de vraag op welke wijze je hier een goed tegengeluid kunt laten horen.

Vanuit het evangelie is in ieder geval duidelijk dat we met de woorden van Jezus over naastenliefde en omzien juist naar mensen die het moeilijk hebben een heel heldere basis hebben! Als je daarbij betreft de klassieke oproep in de Bijbel (ook al in het oude testament) om oog te hebben voor de ‘weduwen, wezen, en de vreemdeling die in uw midden is’, dan hebben we een belangrijke taak. En dan niet vanuit een betweterige houding, of al te zeer vermanend, maar door iets te laten zien van hoe het ook kan.

Op dat punt ben ik heel blij en dankbaar dat we in onze kerkgemeenschap druk bezig zijn met een klimaatverandering: van binnen naar buiten. Oog blijven houden voor de eigen geloofsgemeenschap (dat is de basis en van blijvende waarde) is onmisbaar. Dan gaat het om een kerk die we samen maken, vanuit het geloof, met oog voor elkaar. Maar daarna ook openhartig en met enthousiasme en overtuiging naar buiten toe.

Een mooi voorbeeld hiervan was onze pinksterviering met medewerking van zangeres Jeanine la Rose. Het leuke hiervan is dat de suggestie aangedragen werd door twee gemeenteleden. “Die moeten we naar Lichtenvoorde zien te halen!” klonk het. Prachtig dat dit gelukt is. Iedereen in de kerk (en ik verwacht ook kijkers thuis) heeft er van genoten. Vaak kan er meer dan je denkt maar dan moet je wel een eerste stap zetten. Die stap, van binnen naar buiten, (iedereen is van harte welkom!) levert mooie ervaringen op!

Zo net voor de zomervakantie is er veel om dankbaar op terug te kijken. Van 14 juli tot en met 11 augustus neem ik de tijd om even het kerkenwerk in de pauze stand te zetten: vakantie. Voor het pastoraat kunt u dan een beroep doen op onze kerkelijk werker mevr. Gaatske Braam. Zij is dan de waarnemer. Na mijn vakantie hoop ik weer lekker uitgerust en vol enthousiasme aan de slag te gaan.

Met een zomerse groet, Hans Hinkamp

### Vakantiewaarneming

Van 14 juli tot en met 11 augustus heeft ds. Hinkamp vakantie. Onze kerkelijk werker mevr. Gaatske Braam is dan de waarnemer.

## Kerkelijk werker Gaatske Braam

### Meeleven:

- met de zieken thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis.
- met hen die lichamelijk en/of geestelijk steeds meer in moeten leveren.
- met degenen die een onderzoek of operatie moeten ondergaan of herstellende zijn van een operatie.
- met hen die het gemis van een naaste nog zo intens ervaren.

U allen Gods kracht en zegen gewenst!

Voor de jarigen een gezegend nieuw levensjaar gewenst en degenen die een huwelijksjubileum konden vieren nog mooie jaren samen.

### Vanaf 15 juli kunt u weer een beroep op mij doen.

Met bemoedigende groet,

Gaatske Braam

---

### Psalm 23

VOOR EEUWIG

Een verkwikking is Hij,  
een herder –

zó opbeurend God,  
zó behoedzaam, zó toegewijd.

Landschap dat mij onthaalt,  
wegen met toekomst,

ook in diepe duisternis  
bewoonbare wereld.

Toereikend is Hij, kracht die mij bezielt,

licht dat mij omgeeft,  
aan niets ontbreekt het mij.

God – bij U woon ik,  
Gij overlaadt mij met heil,

brood in mijn hand,  
wijn die mij verheugt –

God  
voor eeuwig mijn herder.

(Uit: In de schaduw van de Psalmen van Hans Bouma)



### Gebed van de maand

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer een psalmgebed dat aansluit bij de woorden van Psalm 8. Dit mag je zien als een loflied op Gods mooie schepping.

Bij Psalm 8

Verbazen doe ik mij, o God,  
zo onuitspreek'lijk groot  
is wat U hebt gemaakt.  
Laat al wat leeft U loven  
als een pasgeboren kind.  
in het grote heelal  
hebt u mensen gekozen.  
U kiest mij tot bondgenoot  
Wat wonder  
dat ik mee mag zorgen  
voor al wat leeft, voor plant en dier  
Een mens is ten naaste bij God.  
Hoe vol vreugde zijn wij  
dat U de schepping bewaart.

Frans den Harder, bron: gebedensite.nl



## Verjaardagen



|             |   |             |  |
|-------------|---|-------------|--|
| 07 juli     | De heer R.W.R. Brüning<br>Klaasbos 25<br>7131 SZ Lichtenvoorde<br>Mevrouw J.B. Bosman-te Lindert<br>Händelstraat 2<br>7131 LD Lichtenvoorde<br>77 jaar                                  | 14 augustus | Mevrouw H.G.B. Mombarg-Wensink<br>Hofesch 18<br>7131 TB Lichtenvoorde<br>77 jaar   |
| 20 juli     | Mevrouw J.W. Eskes-te Linde<br>Huininkmaat 1<br>7131 TJ Lichtenvoorde<br>78 jaar  | 15 augustus | De heer A. Bosch<br>Hof van Flierbeek 51 <sup>e</sup> k. 504<br>7132 DJ Lichtenvoorde<br>87 jaar   |
| 23 juli     | Mevrouw W.A.T. Smees-Piek<br>Korenbloemstraat 2<br>7135 JS Harreveld  | 16 augustus | De heer B.H.G. Duenk<br>Klaasbos 11<br>7131 SZ Lichtenvoorde<br>76 jaar  |
| 24 juli     | Mevrouw A.W. Olbach-Siebelink<br>Huttendijk 8<br>7134 PV Vragender<br>80 jaar   | 19 augustus | Mevrouw A.K.G. Ansink-Berenschot<br>Esstraat 28<br>7131 CT Lichtenvoorde<br>82 jaar  |
| 26 juli     | De heer G. Kestens<br>Varsseveldseweg 7-01<br>7131 BG Lichtenvoorde<br>88 jaar<br>Mevrouw J. Meijerink-Klaver<br>Lijsterbesstraat 2<br>7132 CB Lichtenvoorde<br>81 jaar                 | 20 augustus | De heer H.W. Wijers<br>Gruttostraat 11<br>7132 DG Lichtenvoorde<br>78 jaar   |
| 28 juli     | Mevrouw J.G. ter Haar-Jansen<br>Bernard van Meursstraat 19<br>7131 XE Lichtenvoorde<br>76 jaar  | 22 augustus | Mevrouw S.C. Maters-de Jager<br>Patronaatsstraat 20-02<br>7131 CG Lichtenvoorde<br>94 jaar   |
| 04 augustus | De heer D. Kip<br>Staringstraat 34<br>7131 XB Lichtenvoorde<br>86 jaar  | 25 augustus | Mevrouw A.B. ten Broeke-Stronks<br>Goudenregenstraat 35<br>7131 ZV Lichtenvoorde<br>90 jaar<br>Mevrouw J.W. Hillen-ter Haar<br>Schaarweg 6<br>7134 PK Vragender<br>87 jaar<br>Mevrouw G.A. Boschman-Prins<br>Esstraat 47<br>7131 CT Lichtenvoorde<br>76 jaar |
| 12 augustus | Mevrouw D.H. Bouwmeester-<br>Weikamp<br>Bernard van Meursstraat 19<br>7131 XE Lichtenvoorde<br>77 jaar  | 27 augustus | Mevrouw G.H. Sironde-Kuijk<br>Varsseveldseweg 7-44<br>7131 BG Lichtenvoorde<br>89 jaar   |
| 13 augustus | De heer J.S. Gillissen<br>Hof van Flierbeek 51a<br>7132 DJ Lichtenvoorde<br>88 jaar<br>Mevrouw H. van Benthem-Schepers<br>Johannes Vermeerstraat 28<br>7131 SB Lichtenvoorde<br>80 jaar | 31 augustus | Mevrouw J. Schuurman-Nijhof<br>Esstraat 10-28<br>7131 CT Lichtenvoorde<br>87 jaar  |

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom zijn.



## In memoriam Lies Hiddink - Aarnink

4 september 1932 - 9 juni 2019

*Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan.*

Woorden op de rouwkaart van Lies Hiddink. Geboren op 4 september 1932 in Lintelo, opgegroeid in een gezin met acht kinderen. Op jonge leeftijd ontmoette zij Johan Hiddink die na het overlijden van zijn vrouw alleen achterbleef met zontje Gerrit. Lies Hiddink ging er werken en kreeg een relatie met Johan. Na hun huwelijk gingen ze wonen in Lichtenvoorde.

Er werden twaalf kinderen geboren en samen brachten ze dertien kinderen groot. Toen nog zeven kinderen thuis woonden overleed haar man op vrij jonge leeftijd. Ze vond het fijn te kunnen zeggen dat alle kinderen "goed" terecht gekomen waren.

Mei 2007 verhuisde zij van de Populierenstraat naar de Franciscanerhof. Eind 2012 maakte ik kennis met haar. Zij voelde zich enigszins teleurgesteld omdat ze na verdrietige gebeurtenissen steun en troost had verwacht vanuit de kerk en die had gemist.

Zij vertelde over haar leven waar ik met veel respect naar luisterde, wist de verjaardagen van al haar gezins- en familieleden en luisterde veel naar geestelijke liederen op radio 5. Ze bezocht de ouderenmiddagen en had een goede vriendin met wie ze de IKA weken bezocht en die ze elke zaterdagavond zag.

Twee weken geleden belde ze met de vraag of ik langs wilde komen omdat ze niet goed in orde was. Een afspraak volgde voor donderdagmiddag 6 juni. Dat dit mijn laatste contact zou zijn had ik niet verwacht! Het telefoontje van Anita met de mededeling dat haar moeder Pinksterochtend 9 juni was overleden overviel mij. Tijdens het afscheid in het uitvaartcentrum GUV Aalten werden herinneringen aan moeder, schoonmoeder en oma gedeeld. Ze werd beschreven als iemand die heel gastvrij was en als iemand bij wie een ieder zich welkom voelde. Schoef d'r mar an! Gedichten werden gelezen en lievelingsliederen gezongen. Uit de Bijbel klonk Psalm 23 waar David verwoordt dat, als God als herder voorop gaat, we geen gevaar hebben te vrezen, zelfs niet als de dood komt en de psalm eindigt met de woorden: Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Zij mocht gaan naar God, die als een herder voor haar was, en als een herder wil zijn voor ons die achterblijven. Dat dit haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en een ieder bij wie zij een lege plaats achterlaat, tot troost mag zijn.

## In memoriam Johanna Wamelink - van Lochem

21 maart 1935 - 12 juni 2019

Dinsdag 18 juni namen we eerst op de begraafplaats afscheid van Johanna Wamelink – van Lochem, om daarna haar leven te gedenken in de Johanneskerk.

Op 21 maart 1935 zag ze het levenslicht in Vragender, in een gezin met zes kinderen. Na haar huwelijk met Wim Wamelink ging het stel wonen aan de Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Daar werden de kinderen Ans en Ronnie geboren. Na een verhuizing naar de Kerkdijk, het ouderlijk huis van haar man, kwam er nog een dochter bij: Monique.

Aan de Kerkdijk was het een drukte van belang. Naast haar eigen gezin woonden er ook de ouders van Wim en twee broers: Jan en Herman. Na het overlijden van Jan en de beide ouders, moest ze na het overlijden van haar man Wim alleen verder. Ze bleven wonen aan de Kerkdijk, met haar zwager Herman als goede buurman. Toen hij ernstig ziek werd bleef ze ook hem tot het einde verzorgen.

Daarna volgden nog vele mooie jaren aan de Kerkdijk. Ze genoot van de ruimte, de vrijheid, de aanloop van familie en bekenden, en de vaste kopjes koffie met de burens, met wie ze een heel goede band had. Toen ze door haar gezondheid beperkt werd in haar gaan en staan begon ze te vereenzamen.

Een moeilijke stap volgde: ze ging naar 'het dorp'. Maar in 'de Klinke' fleurde ze op. Ze kwam weer meer onder de mensen en dat deed haar goed. Twee jaar geleden werd ze getroffen door een beroerte. Het zag er niet goed uit. Maar na enkele maanden revalidatie in de Pronswede wist ze veel terug te winnen en kon ze weer zelfstandig wonen; een groot goed.

Ze genoot onlangs nog volop van de slotmiddag van de PVG. Korte tijd later ging haar gezondheid ineens achteruit. In het ziekenhuis moest ze het leven loslaten na eerst nog afscheid te hebben genomen van haar kinderen, een bijzonder moment.

In de kerkdienst stonden we stil bij woorden van Psalm 139, over een God die ons van harte kent en mensen nabij wil zijn in leven en in sterven. Dat dit tot troost mag zijn voor allen die haar zullen missen.

ds. Hans Hinkamp  
(waarneming i.v.m. de vakantie van Gaatske Braam)

## Bloemengroet vanuit de kerkdienst

### Januari

- 6 Ds. Hinkamp  
Dijkstraat 17, Lichtenvoorde
- 13 Mevr. Hillen-ter Haar,  
Schaarweg 6, Vragender
- 20 Mevr. Maters-de Jager,  
Patronaatsstraat 20, Lichtenvoorde



### Februari

- 3 Fam. Klein Langenhorst  
Zuivelstraat 31, Lichtenvoorde
- 10 Dhr. ter Haar  
Neptunus 22, Lichtenvoorde
- 17 Mevr. Bolster en kinderen  
Schaarweg 6, Vragender
- 24 Pastoor Scheltinga

### April

- 3 Mevr. Rabelink-Helmink  
Korte Rapenburgsestraat 43, Lichtenvoorde
- 10 Mevr. Nijland-Prinsen  
Pastoor Schepersstraat 49, Vragender
- 17 Dhr. ten Brink  
Marishof 58, Lichtenvoorde
- 24 Mevr. J. Wansing-Wissink  
Wilgenstraat 6, Lichtenvoorde
- 31 Fam. Wamelink-Aarnink  
G .J .Doorninkweg 4, Lichtenvoorde

### Maart

- 7 Dhr. en Mevr. Bakker  
Wentholtstraat 63, Lichtenvoorde
- 14 Fam. de Bruin-de Bruijn  
Klaasbos 1, Lichtenvoorde
- 21 mevr. Tamminga-Verwer  
Diepenbrockstraat 13, Lichtenvoorde
- 28 Mevr. J. Meijerink-Klaver  
Lijsterbesstraat 2, Lichtenvoorde

### Mei

- 5 Fam. Hoekstra  
Huininkmaat 11, Lichtenvoorde
- 12 Mevr. Ansink-Dieperink  
Ds van Krevelen straat 28, Lichtenvoorde
- 19 Mevr. ten Broeke-Stronks  
Goudenregenstraat 35, Lichtenvoorde
- 26 Dhr. Schieven  
De Steege 45, Zieuwent

### Juni

- 2 Mevr. Hiddink-Aarnink  
Franciscanerhof 16, Lichtenvoorde
- 9 Mevr. D. Schepers-Duenk  
Pastoor Sandersstraat 1/10, Lichtenvoorde
- 16 Dhr. G.W. Wamelink sr.  
Meekesweg 10, Vragender
- 23 Mevr. Oberink-Lammers  
Sleedoornstraat 56, Lichtenvoorde
- 30 Mevr. de Kruijff-van Ginkel  
Tankweg 5, Lievelede

## Kerkenraadsvergadering van 22 mei 2019

- Folder op campings

Deze *folder* om de aandacht te vestigen op onze protestantse gemeente is gereed en inmiddels voor het grootste deel verspreid bij campings, hotels en VVV.

- Informatiegids

De *nieuwe informatiegids* is in voorbereiding. Het wachten is nog op enkele teksten. We spreken af de gids gereed te willen hebben ter verspreiding op startzondag 29 september.

- Kerk voor de toekomst

Ds. Hinkamp heeft de *notitie "Kerk voor de toekomst"* geschreven, een bezinning op een levende kerk met toekomstperspectief. De notitie bevat zeven punten van aandacht. Dit zijn kerkdiensten, vorming en toerusting, diaconaat en pastoraat, ontmoeting, kinderen en gezinnen, midden in de samenleving en publiciteit. De kerkenraad beoordeelt het stuk als een goede stap. Afgesproken wordt dat per college de aandachtspunten/prioriteiten worden besproken en tevens de vraag hoe je die dan tot uitvoering brengt. Op een gemeenteavond na de dienst met dankdag (6 november) wordt de notitie aan de orde gesteld.

- Kerkblad in kleur

De redactie heeft diverse mogelijkheden gezien om het kerkblad in kleur te laten verschijnen. Iedere uitgave in kleur is te duur gebleken. De redactie stelt voor om op de oude voet door te gaan en eenmalig (december/januari uitgave) het blad in kleur te laten drukken. De kerkenraad stemt hiermee in. Hierna wordt dit opnieuw gezien.

- Vorming en Toerusting

We constateren dat het een goed jaar is geweest voor *Vorming en Toerusting* met een hoge opkomst. Sjors Tamminga, ouderling V. en T., presenteert het programma voor het nieuwe seizoen. Het programma wordt nu gedrukt, aangevuld met een aantal andere gegevens, zoals het programma van de PVG. Het programma wordt gepresenteerd op startzondag. Het programmaboekje is dan ook voor u beschikbaar.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scribe of een ander lid van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad  
Flip de Bruijn, notulist

## De diaconie heeft de volgende organisatie ondersteund:

### Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben.

Een patiënt met leukemie of een andere ernstige bloedziekte kan genezen dankzij de stamcellen van een donor. Nog steeds is het niet mogelijk om voor elke patiënt op tijd een passende stamcel donor te vinden. De kans op een donor binnen de familie van de patiënt is slechts 30%. Als er geen familielid is, gaat Matchis op zoek naar een niet-verwante donor.

Alle niet-verwante aangemelde stamcel donoren die in Nederland wonen staan bij Matchis geregistreerd. Alle aangemelde stamcel donoren wereldwijd staan anoniem in een internationale databank geregistreerd.

Matchis zoekt in de wereldwijde donorbank naar een matchende donor. De kans dat er een goede match is tussen een niet-verwante donor en een patiënt is enorm klein. Daarom zet Matchis zich in om meer stamcel donoren te werven en hierdoor de kans op een passende stamcel donor – wereldwijd – te vergroten.

Een stamcel donatie gaat anders in z'n werk dan een bloeddonatie. Wanneer iemand zich aanmeldt voor stamcel donatie krijgt deze persoon wattenstaafjes thuisgestuurd die hij langs de binnenkant van zijn wang haalt. Het weefsel op het wattenstaafje wordt onderzocht, en de stamcel informatie wordt in de databank opgeslagen. Er worden op dit moment dus nog geen stamcellen gedoneerd.

De kans dat een donor daadwerkelijk wordt opgeroepen is niet groot. Maar als er een match is wordt de persoon opgebeld en worden stamcellen afgenomen. Dit kan op twee manieren, vaak gebeurt dit in het ziekenhuis waar met een apparaat stamcellen uit het bloed worden gefilterd. Stamcellen kunnen ook uit iemands beenmerg gehaald worden, hiervoor gaat de donor volledig onder narcose.

Door donoren te werven wordt de kans op een wereldwijde match tussen een stamcel donor en een patiënt steeds groter, en kunnen meer en meer patiënten geholpen worden.

<https://ww.matchis.nl>

## Deurcollectes juli en augustus

### 7 juli Binnenlands diaconaat (KIA)

#### *Vakantiepret voor kinderen in armoede*

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantie-tas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.

### 14 juli Orgelonderhoud

### 21 juli Eigen project diaconie (Ethiopische vrouwen)

### 28 juli Pastoraat

### 4 aug. Energie

### 11 aug. Wereld diaconaat (KIA)

#### *Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika*

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden ze bijbelonderwijs en helpen ze bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

### 18 aug. Herold

### 25 aug. Onderhoud gebouwen

### Opbrengsten deurcollectes mei

|        |                              |         |
|--------|------------------------------|---------|
| 05 mei | Kindernevendienst            | € 81,92 |
| 12 mei | Jeugdwerk – JOP (KIA)        | € 41,20 |
| 19 mei | Koffie Johanneshof           | € 44,80 |
| 26 mei | Missionair werk en kerkgroei | € 60,75 |

Namens de diaconie,  
André Koskamp



## Openluchtdienst in de streektaal

Zondag 18 augustus is er een AKZ-dienst: Anders Kerk Zijn. Deze keer gaan we er met z'n allen op uit. De dienst is deze keer namelijk niet in de Johanneskerk en niet om 10.00 uur maar om 11.00 uur. Bezoekers bij de Johanneskerk zullen worden doorverwezen.

We zijn deze ochtend te gast bij Camping Woltas van Martin en Harriët Hulshof. Er is ruim plaats om heel wat mensen te ontvangen. Zoals iedereen gewend is bij de Johanneskerk is er na afloop van de dienst koffie, thee en limonade voor de kinderen. Er zal worden gezorgd voor de nodige zitgelegenheid maar als u uw eigen tuinstoel mee wilt nemen mag dat ook.



'Hoe doen jullie dat dan met de muziek?' was één van de eerste vragen. Daarvoor hebben we de hulp ingeroepen van o.a. muziekgroep Nootzaak. Nootzaak is een groep muzikanten die in wisselende samenstelling kerkdiensten maar ook andere bijeenkomsten muzikaal aankleden. Het instrumentarium is zeer veelzijdig van zang, piano, kerkorgel, keyboard tot gitaar, basgitaar drums, bûgel, trompet, bluesharp en mandoline.

Niet alleen de samenstelling en instrumenten zijn variabel, ook het repertoire is zeer wisselend en afgestemd op het thema van de dienst of bijeenkomst. Van Vivaldi tot blues, van pop tot ingetogen meerstemmig gezongen ballads. Nederlands, Aaltens dialect of Engels. Kortom: Nootzaak is van alles, als het maar met muziek te maken heeft!

Voorganger is ds. Hans Hinkamp. Het thema voor deze bijzondere dienst is 'de boer op'. Of 'krang'? Of 'attamottamotta'? Of? Anders gezegd: daar gaan we met een groepje liefhebbers en de muziekgroep nog wat over 'hassenswaaien' (brainstormen dus!). Heeft u nog een suggestie laat het ons weten.

Bij minder goed weer is er onder een overkapping ruimte om droog te zitten. De kerkdienst begint om 11.00 uur. Camping Woltas is te vinden aan de Zieuwentseweg 53 in Zieuwent (tussen Lichtenvoorde en Zieuwent). Iedereen is van harte welkom!

## Toekomst voor de kerk

'Hoe kunnen we ook in de toekomst een levende kerk blijven die van betekenis kan zijn voor mensen?' Dat zou je de basis mogen noemen voor het nadenken als kerk over onze toekomst. We mogen ons heel gelukkig prijzen met de betrokkenheid van heel veel mensen en met heel veel vrijwilligers.

Het bezoek aan de kerkdiensten in de Johanneskerk (en het aantal mensen via 'kerkdienst gemist') is positief. Zeker bij bijzondere kerkdiensten (Kerkproeverij, Top2000 en andere AKZ-kerkdiensten) loopt het goed vol! Het programma van Vorming en Toerusting trekt ieder jaar meer mensen naar de Johanneshof. Dus in dat opzicht mogen we zeker dankbaar zijn voor wat er mogelijk is.

Maar gezien de leeftijdsopbouw in onze kerk, minder inkomsten, en de te verwachten krimp in de Achterhoek is het zinvol om vooruit te kijken. Dit kan betekenen dat je soms keuzes moet maken. Moet je minder vrijwilligers meer werk laten doen? Zou je het anders aan kunnen pakken? Moet altijd alles wat er was op eenzelfde manier in stand gehouden worden? Wat zijn kerntaken en prioriteiten?

Om daar met elkaar over in gesprek te gaan heb ik een notitie geschreven: Kerk voor de toekomst. Niet alleen vanuit de zorg over de voortgang van het geloof in de toekomst. Het daagt ook uit om het geloof te hebben dat er zeker toekomst is! Maar daar zullen we dan wel samen aan moeten werken.



In het najaar (na de dienst bij Dankdag) is iedereen welkom om hierover mee in gesprek te gaan. In de kerkenraad zullen ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters er ieder op hun eigen wijze naar kijken. Ruimte dus voor een open gesprek over 'Geloven in de toekomst'. Hier volgt de tekst van de notitie. Reacties zijn uiteraard van harte welkom!

Hans Hinkamp

## Kerk voor de toekomst

*Een bezinning op een levende kerk met toekomstperspectief.*

1. Geloof is de basis van ons kerkzijn. We mogen leven vanuit het geloof: in de ene God (die niet loslaat wat zijn hand begonnen is), in Jezus Christus als de opgestane Heer (als boodschap van vergeving en opstanding) en in Gods geest (die mensen de weg wijst in het leven).



In de **kerkdiensten** vieren we dit geloof. De aandacht gaat daarbij uit naar goed verzorgde kerkdiensten waarin gemeenteleden, in woord en daad, op een actieve manier betrokken worden. In de AKZ-diensten (Anders Kerk Zijn) is hierbij veel ruimte voor variatie in vorm en muziek.

2. Een levend geloof vraagt om impulsen ter bezinning, voor **vorming en toerusting** van gemeenteleden en belangstellenden. Hiervoor is een aansprekend aanbod aan lezingen en gespreksmogelijkheden van belang voor de geloofsverdieping. Binnen een open kerkgemeenschap past het om een breed aanbod aan te reiken, dat aansluit bij het oecumenisch karakter van het dorp en de kerkdorpen. Bij dit aanbod willen we graag ook de regio betrekken en uitnodigen.

3. Leven als een levende gemeenschap kan niet zonder omzien naar elkaar en de wereld waarin we leven. In het **diaconaat** (dienstbaar ondersteunen van mensen) is het van waarde om voeling te houden met maatschappelijke noden en metterdaad bij te springen waar mensen in de knel komen. Dit kan in samenwerking met andere instanties.

Voor het omzien naar de eigen gemeenteleden (en belangstellenden) is het van belang aandacht te geven aan goed **pastoraat**, middels een actueel netwerk van contacten. Vanwege veranderende behoeften van mensen en de verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers kan dit betekenen een verschuiving van structureel bezoekwerk naar meer incidenteel bezoekwerk (een verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht). Belangrijk hierbij is duidelijk kenbaar te maken op welke wijze mensen contact kunnen opnemen met contactpersonen of een pastor, voor gesprekken en/of geloofs /levens)vragen.

4. **Ontmoeting** is één van de pijlers van het kerkzijn. Dit komt tot uiting in de ontmoetingsmogelijkheid na de kerkdiensten, de inloopochtend en open tafel (waar gezamenlijk gegeten kan worden). Maar ook de ouderenmiddagen van de PVG, activiteiten van Vorming en Toerusting, Start-zondag, Kerkproeverij, Kliederkerk zijn vormen van ontmoeting. Ontmoeting zou je kunnen zien als een vorm van een natuurlijk pastoraat, waarin mensen op een laagdrempelige manier omzien naar elkaar. Openheid is een kernwaarde; mensen moeten zich er thuis kunnen voelen, ongeacht hun afkomst of achtergrond.

5. Voor een kerk die toekomst wil hebben is groei van 'onderaf', met aandacht en een eigentijds aanbod **voor kinderen en gezinnen** belangrijk. Daarbij hoort het zoeken naar geschikte vormen die aansluiten bij deze doelgroepen. Dit houdt in ruimte geven en ondersteunen van experimenteren met middelen en mogelijkheden (en een goed oog voor de behoeften van kinderen en ouders).



**LICHTENVOORDE**

Daarnaast kan een kerk ook groeien door herintreders (gemeenteleden die een periode geen actief lid zijn geweest), zij-instromers (vanuit een andere kerk of geloofsrichting) of mensen voor wie de kerk of het geloof nieuw is. In alle gevallen is een open en welkome houding onmisbaar.

6. Een kerk is geroepen om **midden in de samenleving** te staan, met een eigen geluid. Dit vraagt om een actieve opstelling om zichtbaar te zijn in de eigen leefomgeving. Kerken kunnen daarbij een rol spelen als verbinder, in samenwerking met andere groepen. Een voorbeeld hiervan is de Dorpskerkenbeweging, waarbij de kerk activiteiten aanbiedt aan het hele dorp. Een 'groene' kerk kan een oproep zijn voor duurzaamheid. Voor vormen van ontmoeting (in zowel een diaconaal als pastoraal kader) kan samenwerking gezocht worden met andere partijen.

7. Natuurlijk kan een kerk alleen van betekenis zijn als mensen ook op een goede manier kennis kunnen nemen van het aanbod en van waar je als kerk voor staat. Hiervoor zijn eigentijdse communicatiemiddelen noodzakelijk. Belangstellenden komen niet vanzelf. Goede **publiciteit**, inzet van de juiste media én enthousiasme (met mond tot mond reclame) zijn daarbij een sleutel om een kerk te zijn voor de toekomst.

Hans Hinkamp

## GELEUF 'T NOO MAOR

### De blomen uut de karke

De blomen uut de karke! In de 70er jaoren ontstaon. Elken zondag 'n mooien bos blomen in de karke weet nao afloop van de ton nog middag- of aovonddienst naar 'n zeek of older gemeentelid werden ebracht.

Altied weer 'n verrassing waar't ze hengaot en vake de eerste vraoge weet mensen stelt wanneer ze 't over de zondagsdienst hebt: 'Wee hef de blomen uut de karke ekreggene?' En misschien nog wal belangrieker, Waorumme?'

Rond de eeuwwisseling, met 't samengaon van de karken hadde wi-j hier in één dienst nog twee bossen bleume: Eén veur de gereformeerden en één veur de hervormden. Veur de gereformeerden ('n kleineren trop) kreg i-j met 70 jaor al de blomen, bi-j de hervormden lag de lat wat hoger en kreg i-j ze pas a-j 80 waren eworden en wieters bi-j zeekte en alle andere rouw en trouw.

Uut wetenschappelek onderzoek blik dat blome een positief effect hebt op iederene. Zee vermindert negatieve gedachtes en bevordert de onderlinge verstandholding tussen de leu. Blomen bunt neet allene mooi, wi-j wordt d'r ok bli-j van. Met blomen in de hand wordt i-j vroleker, aardeger, warmer en ondernemend evonden. Blomen doot wonderen. En a'j arrogant of bleu bunt, kom i-j met blomen neet zo over.

Een mooi initiatief dus, dee blomen uut de karke. En veur iederene: trouwe karkganger of neet (meer) zo trouw, juist dan is 't 'r in goeie of slechte tieden ne bos blomen uut de karke.

De blomen uut de karke, ik hop dat ze nog lange wordt rond-ebracht. En dat 't neet zometene net as 't dialect as ne nachtkeerse uutgeet. Want geleuf 't of neet, 't dialect steet op uutstarven. Wee praot 't 'r over twinteg jaor nog plat? Ik denk neet dat d'r dan iemand nog prakkezeert over de rubriek 'geleuf 't noo maor' in ons karkblad *Op Weg*, geleuf dat maor. Weineg leu weet dan nog plat praot, laot staon könt laezen. Um 't nog maor neet te hebben over 't geleuf en de karke zelf. 't Antal deupelingen en kerkeleke huweleken bunt de afgelopen jaoren op één hand te tellen. 'n Teken an de wand. Want dat is natuurlek wal 't fundament en dan kö-j ow afvraogen hoo 't 'r dat *ovver 20 jaor zondags uutzut in de karke. 't Geet natuurlek neet um de antallen'*, heuren ik ooit 'n domneer zeggen. Kan wal waen, maor ik zit 't 'r zondags lever met zeuventeg dan met zeuven.

Dat is natuurlek al iets wat völle langer spölt. Zörgelik, maor wi-j mot mekare ok gin onheil anpraoten. 't Is zoas 't is, en an de andere kante bunt leu steeds meer op zeuk naor zingeving en spiritualiteit. D'r bunt dus nog volop kansen en kerken bunt daar al volop met bezeg.

In de ELNA laezen ik zelfs dat 't met Pinkstern basten van de positiviteit in de Johanneskerk.



Ik vind daorumme wal dat iedere karkganger 'n bos blomen verdeent. Neet um dat dee better bunt as 'n ander. Zekers neet. Neet veur niks wordt 'r zondags an 't ende van de dienst wal 's ezegd dat 't wark in de wereld dan pas begönt. Neet allene wa'j zondags in de karke doot is belangriek maor veural wat i-j d'r deur de wekke met doot.

En ok neet umdat ik ze zelf zo grage wil hebben, en ok neet umdat 't zo'n straf is um daar elken zondags te zitten (want dat is natuurlek neet zo), maor gewoon um de mood d'r 'n betjen in te hollen. Blomen hebt 'n positief effect op iederene en dat kö 'w altied goed gebroeken. Neet allene met Pinkstern, maor altied. De blomen gaot naar ons allemaole.

Erik Schokkin

## Protestantse Vrijwilligers Groep

Op 27 mei sloten we de maandelijkse bijeenkomsten voor de ouderen af met een feestelijke middag.

Het was voor de mensen een verrassing wat er die middag zou gaan gebeuren.

De locatie was dit jaar de **Kaasboerderij Weenink** te Lielvelde. De meeste ouderen konden hier op eigen gelegenheid komen, maar voor de mensen die vervoer nodig hadden werd voor een chauffeur gezorgd. Mevrouw Truus de Bruijn opende de middag met een welkom aan alle gasten. Ze wenste iedereen een fijne, gezellige middag toe en vertelde dat er een gastoptreden was door iemand die zich straks zelf zou komen voorstellen. Na een welkomstdrankje, koffie of thee ging de deur open en verscheen de artiest:

### Dorus

Hij begon al zingend ons mee te nemen naar tijden die ver achter ons lagen. Prachtige imitaties van de artiest Tom Manders uit een vroegere periode.

Natuurlijk werden we met de bekende liedjes van deze artiest verrast. Het waren o.a. "Daar zaten twee motten in mijn oude jas" en "In een hoestbui op vier wielen". De meesten kenden deze liedjes met de bijpassende gebaren nog heel goed. Al gauw zongen veel mensen volop mee. Ook de interactie met het publiek was hartverwarmend. Bijna iedereen werd wel een keer door hem benaderd. Ook het liedje "Zorg dat je erbij komt, bij de marine" was niet tegen dovemans oren gezegd. Het was het begin van een vrolijke en feestelijke middag.

In de pauze genoten we van een drankje en een praatje en konden de mensen even hun benen strekken.

Ook in het tweede deel was er veel bekends te horen. Dorus vroeg twee personen die hem even wilden bijstaan??? Ze werden ook verkleed met ruime, oude jassen en een hoofddekseel op. Daarna moesten ze een borstel gebruiken om een mondharmonica na te bootsen. De muziek begon en de scene werd hilarisch doordat het leek alsof ze al jaren met hem optraden. Er werden foto's gemaakt en een filmpje waar we later nog hartelijk om moesten lachen.

Aan het eind werd de heer Dorus onder luid applaus heel hartelijk bedankt door mevrouw De Bruijn.

Iedereen werd daarna uitgenodigd om even naar buiten te gaan om de beentjes te strekken. Het volgende programmapunt was in een ruime locatie in de achtertuin van de kaasboerderij. Daar stonden de tafels al gedekt en kon iedereen een plekje zoeken om samen te genieten van een heerlijk diner.

Er waren verschillende vleessoorten en vis, groente en lekkere salades. Ook de gebakken aardappeltjes en frites ontbraken niet. Smullen maar!

Maar.....vol is vol. En dan nog pudding, kwark, yoghurt en ijstaart.

Dit was het dan weer: De gezelligste middag van de PVG ieder jaar. Natuurlijk hopen we dat ook alle mensen die steeds onze middagen bezoeken het fijn hebben gehad. We wensen allen een goede zomer en verwachten iedereen terug op onze eerste

### PVG-ouderenmiddag

op 16 september a.s. om 14.30 uur.

We willen iedereen die nog nooit onze gezellige middagen heeft bezocht graag voor de volgende serie uitnodigen. U bent van harte welkom!

De informatie hierover kunt u lezen in het programmaboekje van **Vorming & Toerusting 2019 – 2020**.

Namens alle medewerkers van de PVG  
Annie Bosman

### Volgende PVG-middag:

16 sept. om 14.30 uur :  
verteltheater Jotte  
uit Nunspeet



### P.V.G.-middagen seizoen 2019 - 2020

#### 2019

16 september  
7 oktober  
11 november  
18 december (woensdag)

#### 2020

13 januari  
10 februari  
9 maart  
20 april  
25 mei

## Nederlands Bijbelgenootschap

### Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners hebben de afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de ebola-epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een bijbelvertaling in het Mende.

Sinds de kolonisatie is Engels de officiële taal in Sierra Leone. Ook veel kerkdiensten worden in het Engels gehouden. Maar niet iedereen spreekt die taal even goed. Daardoor begrijpen kerkgangers soms nauwelijks iets van de dienst. Onderling spreken mensen vooral hun eigen taal: het Mende. Dat is de taal van het hart voor ruim 1,5 miljoen mensen.

Eunice Samba, medewerker van het Mende-vertaalteam, is een van hen. 'Ik spreek goed Engels, maar een kerkdienst in het Mende is voor mij veel specialer dan een dienst in het Engels. Dan komen de woorden echt binnen. Als we straks de Bijbel in onze eigen taal hebben, kunnen jong en oud het Woord van God begrijpen', vertelt Eunice.

### Geef voor de Bijbel in het Mende

De dagelijkse uitdagingen waar de mensen in Sierra Leone mee te maken krijgen, zie je ook terug in de voortgang van het vertaalwerk. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat het vertaalteam een week zonder stroom zit. Toch zijn zij zeer gedreven om iedere dag weer aan de slag te gaan.

Het Oude Testament is al bijna klaar en binnenkort wordt met het Nieuwe Testament begonnen. Het doel is om de volledige vertaling in 2023 af te ronden.

Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor Sierra Leone? Kijk dan op <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website> en geef een gift.

### App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de bijbel in de kerk, thuis en onderweg. Met Mijn Bijbel heeft u de bijbel dichtbij, altijd en overal.

Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning.

Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt. Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar [debijbel.nl/app](http://debijbel.nl/app).

Namens de werkgroep van het NBG  
Ineke Beestman-Hoitink

## Expositie Johanneshof Elly ten Pas

Hoe ik tot het maken van schilderijen ben gekomen: Op jonge leeftijd (basisschool) was ik al creatief. Ik naaide en tekende veel.

Tijdens mijn opleiding kinder/jeugdverzorging koos ik als examenvak tekenen en schilderen. Later kwamen mijn tekenkwaliteiten ook van pas in mijn beroep.

In 2008 ben ik met schilderen begonnen, dit was voor mij een soort afreageren en ontspannen. Ik werkte met acryl, het ging nog niet zoals ik wou, maar ik heb toch doorgezet.

In 2013 kwam ik door gebeurtenissen in een groot gat terecht. Bij de fysio, waar ik toen liep, zag ik prachtige schilderijen hangen en vroeg waar deze vandaan kwamen. Ze bleken gemaakt te zijn bij atelier Bubastic door cursisten aldaar.

Na informatie ben ik daar gaan schilderen om de kneepjes van het vak te leren.

Ik begin steeds meer plezier in schilderen te krijgen en het werkt ook erg ontspannend. Ik werk nu met olieverf en dat geeft een mooi resultaat, de kleuren zijn goed te mengen en door de vele lagen die het doek krijgt verdiepen de kleuren zich.

Groeten van Elly ter Haar-ten Pas

---

### Giften

Ontvangen voor algemeen kerkenwerk:

Via mevrouw G. Braam € 50,-, via mevrouw C. Lensink € 10,- en via mevrouw I. Hulshof € 20,-.

Mevrouw G. ter Haar ontving € 20,- voor de ouderling bloemendienst.

Hartelijk dank!

---

### Agenda

|             |                   |           |
|-------------|-------------------|-----------|
| 03 juli     | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 9 juli      | Comm. 'Vredenhof' | 20.00 uur |
| 10 juli     | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 12 juli     | Open Tafel        | 11.30 uur |
| 17 juli     | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 24 juli     | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 30 juli     | Verg. Beheerscie  | 10.30 uur |
| 31 juli     | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 07 augustus | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 14 augustus | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 16 augustus | Open Tafel        | 11.30 uur |
| 21 augustus | Inloopmorgen      | 09.30 uur |
| 28 augustus | Inloopmorgen      | 09.30 uur |

## Kledinginzameling

In de maanden juli en augustus wordt er geen kleding of schoeisel ingezameld in de Nijje Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Wij zijn genooddaakt om een zomerstop in te voeren in verband met het feit dat onze vaste afnemer is gestopt met het ophalen vanwege de huidige marktsituatie en prijsdruk.

Naar een nieuwe opkoper wordt gezocht en mogelijk dat we in september a.s. de inzameling weer kunnen hervatten. Daarover publiceren wij ca. half september. Hopelijk dat de prijs zich intussen herstelt.

Tot zover hartelijk dank voor alle ingezamelde kleding/schoeisel, waarmee extra inkomsten werden gegenereerd ten bate van het kerkonderhoud.

Wij danken ook Bennie Scholten, Jan Helmink en Jan Lensink die de inzameling al vele jaren trouw hebben verzorgd.

Namens de Stichting Vrienden van de Johanneskerk  
Frits van Lochem

---

## Open Tafel

Om iedereen de kans te geven om naar de Zwarte Cross te gaan en de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse in te halen, houden wij de 'Open Tafel' van juli op de tweede vrijdag. Dat wordt dan 12 juli.

De 'Open Tafel' van augustus is dan weer zoals gewoonlijk de derde vrijdag. En wel op 16 augustus.

Groeten van Joke Rouwhorst en Joke Lensink

Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 9.30 - 11.30 uur de deuren geopend voor een kopje koffie. Het eerste uur is ds. Hinkamp regelmatig aanwezig, Vragen, opmerkingen, een praatje of een afspraak te maken? Iedereen is van harte welkom!

## Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer mag bellen.

### Hoe werkt het?

Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen die niet te ver bij u uit de buurt woont.

De heer G. Koster tel. 48 81 68

De heer C. Langbroek tel. 37 30 28

De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.

Namens uw diaconie,  
Hillie Iking-Lankamp, tel. 377300

### Voorbede

Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voorganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aandacht aan schenken.

Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven en meenemen naar de kerk.

## Het volgende nummer. . .

voor de maand september komt uit in de week voor zondag 1 september. Kopij moet uiterlijk maandag 19 augustus 2019 om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

**[kopij@pkn-lichtenvoorde.nl](mailto:kopij@pkn-lichtenvoorde.nl)**

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

**Internet:** [www.pkn-lichtenvoorde.nl](http://www.pkn-lichtenvoorde.nl)

**Bezorging:** J.G. te Bokkel, tel. 37 27 79

### Redactie Op Weg

Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09  
Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 84 05 58  
Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68  
Mevr. D. te Paske, tel. 06 – 10 61 97 58

**Website** Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69

### WIJKINDELING 2019

| Wijk ouderling/coördinator | telefoonnummer |
|----------------------------|----------------|
| 1. mevr. G. Boschman       | 37 35 59       |
| mevr. J. Hulshof           | 37 88 91       |
| 2. mevr. E. Meijer         | 48 28 54       |
| 3. mevr. C. Lensink        | 37 24 14       |
| 4. mevr. T. de Jongh       | 37 33 16       |
| mevr. A. Staring           | 37 96 98       |
| 5. mevr. J. Rouwhorst      | 37 36 62       |
| dhr. R. te Kronnie         | 37 67 06       |
| 6 mevr. T. de Bruijn       | 37 28 04       |
| 7. mevr. H. Hulshof        | 35 18 90       |
| 8. mevr. T. de Jongh       | 37 33 16       |
| Mevr. E. Tieltjes          | 37 35 32       |
| 9. mevr. W. ten Barge      | 37 31 97       |
| 10. vacant                 |                |
| 11. mevr. W. ten Barge     | 37 31 97       |
| 12. mevr. J. ter Haar      | 37 15 28       |

wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam

### ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp  
Dijkstraat 17, 7131 DM Lichtenvoorde  
tel. 37 14 09  
Email: [hans@hinkamp.info](mailto:hans@hinkamp.info)

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam  
Kerkegaarden 1a, 7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59  
Email: [gaatskebraam@kpnplanet.nl](mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl)

Scriba : R. te Kronnie  
Pastoor Scheepersstraat 17  
7134 RB Vragender  
tel. 376706  
Email: [r.a.tekronnie@upcmail.nl](mailto:r.a.tekronnie@upcmail.nl)

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof"  
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde  
tel. 37 60 56

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:  
T.H. de Bruijn – Timmerman  
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde  
tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur)  
[johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl](mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl)

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn  
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde  
tel. 06-21376237 [e.bruin35@kpnmail.nl](mailto:e.bruin35@kpnmail.nl)

Koster kerkgebouw : G.J. Otten  
Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde  
Tel. 0544 – 37 34 93 [koster@pkn-lichtenvoorde.nl](mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl)

Ledenadministratie:  
Mevr. L. Schutten-Markvoort  
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde  
tel. 37 64 68 Email:  
[fritsenlucyschutten@upcmail.nl](mailto:fritsenlucyschutten@upcmail.nl)

Cantor-Organist: H.J. Meerdink  
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk  
tel. 0543 - 56 35 72  
Organist: B. Tieltjes,  
Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde  
tel. 0544 - 84 33 56

Vorming en Toerusting: S. Tamminga  
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde  
tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie  
Diakonie: F.J. van Lochem  
Peningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10  
7131 EN Lichtenvoorde  
tel. 37 47 23

Peningmeester Beheerscommissie Johanneshof:  
C. Langbroek  
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde  
tel 06-54336693

**Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde**  
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)  
IBAN: NL 10 RABO 0386116717 (Exploitatie Johanneshof)  
IBAN: NL 15 RABO 0373724586 (Bijdragen Solidariteitskas)  
IBAN: NL 37 RABO 0373724578 (Eindejaarscollecte)  
IBAN: NL 87 RABO 0373724551 (Kerkblad Op Weg)

Peningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde  
tel. 37 24 48  
IBAN: NL 46 RABO 0336121687  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Peningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,  
7131 XB Lichtenvoorde tel. 37 24 67  
IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Begraafplaats Vredenhof: J. Niewold  
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem  
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

# Kerkdiensten

## **zondag 7 juli**

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
welkom: mevrouw Ton  
deurcollecte: binnenlands diaconaat

## **zondag 14 juli**

Heilig Avondmaal  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
welkom: mevrouw Lensink  
deurcollecte: orgelonderhoud

## **zondag 21 juli**

10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten  
welkom: de heer Geessink  
deurcollecte: eigen project diaconie

## **zondag 28 juli**

10.00 uur mevrouw P. Verbeek, Dinxperlo  
welkom: de heer Tamminga  
deurcollecte: pastoraat

## **zondag 4 augustus**

10.00 uur ds. F.Th. Lunshof-Klein, Varsseveld  
welkom: de heer Baarsma  
deurcollecte: energie

## **zondag 11 augustus**

10.00 uur ds. B.W. Marsman, Winterswijk  
welkom: mevrouw Iking  
deurcollecte: werelddiaconaat

## **zondag 18 augustus**

akz dienst  
Camping Woltas, Zieuwentseweg 53 in Zieuwent  
11.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
welkom: mevrouw Ton  
deurcollecte: Herold

## **zondag 25 augustus**

Heilig Avondmaal  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
welkom: de heer Koskamp  
deurcollecte: onderhoud gebouwen

## **zondag 1 september**

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
welkom: mevrouw De Bruijn  
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof

elke zondag is er kinderopas  
en kindernevendienst.