

Maart 2022

In dit nummer:

40-dagentijd

Stiltewandeling

Vrijheid en verleden

Kliederkerk

Kerkbalans



Veertig dagen

veertig dagen word ik steeds meer mens
met nieuwe aandacht voor elkaar
stapvoets de dagen door met als wens
te blijven groeien – als het voorjaar

veertig dagen wacht ik – en jij
op Hem die wist te leven
om tegen alle tij
zichzelf te blijven geven

veertig dagen wil ik verstillen
ver van lawaai – en los van wat moet
mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen
stil, stil, stil, doet heel een wereld goed

veertig dagen vasten leren
opdat mijn leven duurzaam wordt
omdat gevraagd wordt in te keren
consu minder op mijn bord

veertig dagen wil ik weer bezinnen
om straks te kunnen stralen als het eerste licht
dat Zin en richting geeft. Diep van binnen
groeï ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht.

Bron: Hedi Hegeman, scheppingvieren.nl

Herinneringen

In de auto met mijn zoon. Op weg naar mijn moeder. 'Wat is jouw eerste herinnering aan vroeger?' vraagt hij. Daar moet ik even over nadenken. Want wat is een echte herinnering. Of wat is iets dat opkomt door foto's die je hebt, of door wat mensen je vertelden.

Ik herinner me dat ik uit een ijzeren ledikantje getild word door oma. Ik logeer in Rotterdam. Het is donker en in een auto (een taxi denk ik) rijden we naar oom Johan en tante Klazien. Ze wonen ook in Rotterdam,. Hun huis staat hoog. Op een dijk. Het is 31 januari 1953. Het stormt en er is hoog water op komst. Ik mag slapen in een soort bedstee. Oom Johan knutselt een lampje in elkaar, want ik ben bang in het donker. Opa en oom Kees blijven in het huis van opa en oma. Want zij kunnen zwemmen. Gelukkig bereikt het water hun huis niet.



Iedereen heeft herinneringen. Aan leuke gebeurtenissen. Aan niet leuke gebeurtenissen. Soms raken ze op de achtergrond. Soms komen ze terug. Soms wil je ze wegduwen. Soms wil je ze juist oproepen. Omdat ze je herinneren aan mooie dingen. Aan mooie mensen misschien.

Ik las pas het boek *Het zwijgen van Maria Zachea*. Erin twaalf verhalen. Van twaalf kinderen die opgroeiden in hetzelfde gezin. Allemaal hun eigen herinneringen. Herinneringen aan hoe het thuis was. Aan vader. Aan moeder. Herinneringen die soms overeenkwamen. Maar ook vaak heel verschillend.

Herinneringen kunnen ook worden doorverteld. Dan zijn het dus geen directe herinneringen meer van jou. Maar heb je de herinneringen van je vader of moeder of opa of oma opgeslagen. Of misschien wel van een buurman of buurvrouw. Het worden dan verhalen. Over vroeger. Over wat zij meemaakten. Verhalen die je weer vergeet. Naast je neerlegt. Of die je onthoudt. Met je meeneemt. Verhalen soms ook die opgeschreven zijn. En die je leest, zoals ik de verhalen van de kinderen van Maria Zachea las.

Als jullie dit lezen zijn we een bijzondere periode ingegaan. De veertigdagentijd. Veertig weekdagen (en zes zondagen) leven we toe naar Pasen. Volgen we Jezus. Brengen we in herinnering wie hij was. Wat hij deed. Vanuit de verhalen die vier schrijvers door-gaven. Verhalen die zij opschreven ver nadat Jezus overleden was. Schrijvers die putten uit herinneringen die ze meekregen. Ook zij hadden, net als die kinderen van Maria Zachea, hun eigen verhaal. Legden hun eigen accenten. En hadden, met name Johannes, hun eigen stijl.

Het blijft bijzonder dat eeuwenlang die herinneringen aan Jezus, die verhalen over Jezus, van kracht zijn gebleven. Hij leeft voort in onze herinnering zou je kunnen zeggen. Geen idee hoe hij eruitzag. Al komen er wel beelden op van zondagschoolplaten. Blanke man. Lang haar. Knap om te zien. Wat wel vaststaat is wat hij deed. Hoe hij leefde. Hoe hij voorleefde wat de bedoeling was. En wat de bedoeling is.

Veertig dagen en zes zondagen om extra stil te staan bij zijn leven. Bij wat hij uitstraalde. Om de boodschap die hij doorgaf op te pakken. Om net als hij deed te leven vanuit liefde.

Alles komt goed?!

Dat is het thema van de veertigdagentijd. Met inderdaad een vraagteken. En een uitroepteken. Alles komt goed? Dat vraag je je soms af. Zoveel ellende in de wereld. Dichtbij en veraf.

Alles komt goed!

Dat is de boodschap die we krijgen. De boodschap die we lezen in de verhalen die ons doorgegeven zijn. Maar dat houdt ook in dat we de handen uit de mouwen moeten steken. Dat er werk aan de winkel is. Dat er werk aan de wereld is.

Herinneringen aan Jezus. Verhalen over Jezus. Wie heeft ze niet indirect doorgekregen. Van huis uit. Of via school of anderen. Dat is stapje een. Maar het is niet voldoende de verhalen over liefde te kennen. Je moet de verhalen over liefde leven. Dan wordt de wereld beter. Dan komt alles goed!



Een goede veertigdagentijd gewenst.

marja

Pastorpraat ds. Hinkamp

Voor deze pastorpraat voor de maand maart ga ik eerst even terug in de tijd. Twee jaar geleden schreef ik de volgende woorden: 'Donderdag 12 maart. In de agenda staat aan het eind van de middag een afspraak met Hans Martijn Ostendorp (directeur voetbalclub de Graafschap) en burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek) over hun medewerking aan *Passion Achterhoek*. Dan een melding over een persconferentie: Corona!'

Zo was het twee jaar geleden en de rest is, zoals dat heet, geschiedenis. Maar het werd wel een langdurige geschiedenis. Tenminste langer en intenser dan iedereen verwacht had. En nu? Komende week staat er in mijn agenda een afspraak, met Hans Martijn Ostendorp, directeur van de Graafschap. Een overleg op de Vijverberg, over de medewerking aan *Passion Achterhoek 2022*. Zou het nu echt doorgaan? Of gooien de versoepelingen - nét op tijd zodat carnaval kan doorgaan - alsnog roet in het eten? Voorlopig blijf ik de nodige reserves houden met het oog op de versoepelingen. Alles open ... maar tegen welke prijs?

Neemt niet weg dat we als kerk en *Passion Achterhoek* inmiddels volop aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van plannen. Wat betreft die *Passion*: het script is globaal hetzelfde. Maar teksten (vanwege corona en een andere tijd) en liederen (vanwege misstanden rond de *the Voice-coaches*) moesten flink aangepast worden. Wat wél gebleven is, is de passie om er weer een aansprekende passie van te maken. Kaarten zijn inmiddels te koop en meer informatie is te vinden op de website: passionachterhoek.nl



Wat de kerkelijke activiteiten betreft is het een verademing om weer zonder reservering (al heb ik dus nog wel wat reserves) iedereen weer in de Johanneskerk te mogen ontvangen. Ook samenzang, met orgel of piano, geeft toch een heel wat fijnere dynamiek dan ingetogen (vooral niet te enthousiast!) mogen meezingen met een opname. Laat staat het wekelijkse puzzelen om liederen uit te zoeken, al dan niet met het nodige bewerken, knippen en plakken!

Daarnaast kunnen we met Vorming en Toerusting de draad weer oppakken met onze lezingen en zijn we inmiddels ook bezig met de voorbereiding voor het volgende seizoen. We gaan er nu vanuit dat we weer 'grotere' sprekers kunnen ontvangen, met een volle zaal. Overigens is de gelegenhedsooplossing om lezingen uit te zenden via kerkdienstgemist.nl goed bevalen. Zo zullen er vast meer lessen te trekken zijn uit de coronatijd en zijn er misschien wel meer dingen die we blijvend anders gaan doen. Wie weet?

Nu er weer meer bewegingsruimte is gekomen, willen we deze ook op letterlijke wijze pakken. Na de eerste geslaagde stiltewandeling bleef het lang stil. Te lang. Maar op 2 april gaan we weer de paden op en de lanen in.

Een dag later is het de beurt aan de Kliederkerk om een doorstart te maken. Over beide activiteiten kun je elders in dit blad meer informatie vinden.

Waar we in het begin van de coronaperiode nog dachten alles in te kunnen halen, (zoals feestjes en partijen, maar ook kerkelijke activiteiten) daar zijn we er inmiddels achter dat dit niet altijd mogelijk is. Wat wél doorgaat is de Top2000-dienst. Voorlopig staat deze voor de maand mei op de agenda. En na een tijd van beperkte mogelijkheden voor de AKZ-diensten - al hebben we wel enkele heel bijzondere diensten gehad! - zijn er heel wat ideeën die we graag willen uitwerken, zoals een nieuwe Kerkproeverij.

Het was een heftige tijd. Niet in het minst doordat we in de afgelopen periode van veel mensen afscheid moesten nemen, omdat ze het leven moesten (of mochten) loslaten. Het afscheid van dierbaren én de spanning rond een uitvaart (blijft iedereen corona-vrij en wat kan er wel en niet?) maakten het tot een zware tijd. Ik hoop dat we, in alle opzichten, betere tijden in mogen gaan.

We mogen weer voorzichtig openbloeien. Dat voelt goed maar ook nog wat onwennig en onzeker. We mogen weer 'los'. Maar helemaal losgaan kan niet zonder houvast te hebben. Juist die boodschap van het geloof als houvast in tijden van onzekerheid blijft toch steeds onze basis.

Eerst gaan we nu de veertigdagentijd in, een tijd voor bezinning. Van daaruit mogen we straks die boodschap van opstanding vieren: Pasen, een nieuw begin! Ik zie er nu al naar uit.

Maar eerst ... flink aan de slag!

Met een hartelijke groet,
Hans Hinkamp

Verjaardagen



Verjaardagen

10 maart	Dhr. D.J. Janssen Middachtenstraat 23 7131 BA Lichtenvoorde 78 jaar	26 maart	Mevr. T.J. de Kruijff-van Ginkel Tankweg 5 7137 HA Lievelede 94 jaar Dhr. B. ten Bokkel Varsseveldseweg 7-42 7131 BG Lichtenvoorde 85 jaar Dhr. G.J. Hofman Weijenborgerdijk 51F 7131 NP Lichtenvoorde 84 jaar
11 maart	Mevr. A.M. Batenburg-Sepers Broekboomstraat 42-07 7131 DX Lichtenvoorde 76 jaar	27 maart	Dhr. J.B. Lensink Van Ostadestraat 9 7131 VB Lichtenvoorde 76 jaar
12 maart	Dhr. J.F. Sint Jan Steenstraat 52 7131 VR Lichtenvoorde 83 jaar	30 maart	Dhr. H. van het Loo Nieuwe Maat 24 7131 EL Lichtenvoorde 84 jaar
16 maart	Dhr. H.W. Prinsen Aaltenseweg 80 7131 NG Lichtenvoorde 77 jaar	1 april	Dhr. C.J. van Benthem Johannes Vermeerstraat 28 7131 SB Lichtenvoorde 84 jaar
17 maart	Mevr. J.H. Scholten-Rauwerdink Rapenburgsestraat 44 7131CZ Lichtenvoorde 77 jaar	Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een gezellige en indien mogelijk gezonde verjaardag. Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom zijn.	
19 maart	Mevr. J.A. Nijland-Prinsen Pastoor Scheepersstraat 49 7134 RB Vragender 80 jaar	Bloemen vanuit de kerkdienst	
20 maart	Mevr. J.H.W. Lubbers-Lobeek Weijenborgerdijk 47 7131 NP Lichtenvoorde 77 jaar	30 januari	Familie van mevrouw Oonk-Westerveld Oude Winterswijkseweg 27, Vragender
21 maart	Mevr. A.W. Wamelink-Lensink Gebr. Ketteringstraat 20 7131 NM Lichtenvoorde 79 jaar	6 februari	Familie van mevrouw Wesselink-te Kronnie, Kievitstraat 75
24 maart	Mevr. H.W. Helmink-Wassink Gebr. Ketteringstraat 16 7131 NM Lichtenvoorde 87 jaar	13 februari	Mevrouw Lansink-Deijk Aaltenseweg 89B
		20 februari	Familie van de heer Stronks Esstraat 6
		Giften	
		Opnieuw mochten we via Joke Rouwhorst een 2-tal giften voor de bloemendienst ontvangen, elk € 10,- groot en via Trudy de Jongh, € 10,- voor algemeen kerkenwerk. Alle gevers hartelijk dank.	

In memoriam

Dick Kip

Maandag 7 februari namen we in de Johanneskerk afscheid van Dick Kip. Een week eerder voelde hij zich 'ziek, zwak en misselijk', zonder aanwijsbare oorzaak. Zijn levenskracht ebde weg en woensdag 2 februari, in de vroege ochtend, liet hij het leven los (met de woorden van het overlijdensbericht) 'in de zekerheid van zijn geloof', op de leeftijd van 88 jaar.

Voor de uitvaartdienst had hij zelf zijn gedachten op papier aangereikt. Meermalen heeft hij aangegeven dat het bij een afscheid niet te veel om de overledene moet gaan maar om de levende, om God. Bij het afscheid vertelde een dochter dan ook openhartig hoe haar vader tot geloof gekomen was. Daarnaast klonken er leuke herinneringen van de kleinkinderen. Door zijn schoonzoon werd verteld over de uitstapjes door de vertrouwde omgeving van Velp en de Posbank. Dit werd afgesloten met het zelf gezongen 'Het dorp' van Wim Sonneveld.

Dick Kip was geboren en getogen in Arnhem. Later trok het gezin Kip naar o.a. Velp. Zijn vader was groenteman en dat vak werd Dick met de paplepel ingegoten. Langs deze weg rolde hij het vak in. Maar zijn leven zou enkele bijzondere afslagen kennen.

In Velp leerde hij op dansles de dochter van de dansschoolhouder kennen: Nonja. Het leeftijdsverschil van 10 jaar kon op dat moment geen goedkeuring wegdragen. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Liefde die bleef, meer dan 56 jaar samen.

Maar het werk als groenteman bleek minder consistent. Na het volgen van een studie werd de weg ingeslagen naar een baan als landmeter bij de Grontmij. Rugklachten leidden tot een vroege arbeidsongeschiktheid. Via de weg van het onderwijs, van zijn vrouw, kwam men in Lichtenvoorde terecht.

Hier vond een bijzondere omkeer plaats. Regelmatig had hij het erover: 'De Heer heeft mij in mijn nekvelletje gegrepen.' Als je het anders wilt zeggen: de man met als hobby zijn verzameling bijzondere stenen, die hiervoor stad en land afreisde, vond zijn 'rots der eeuwen' (of beter gezegd: de Rots vond hem). Zijn laatste woord om door te geven stond dan ook op het papiertje voor zijn uitvaart, een postume boodschap:

Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.'

In dát geloof leefde en stierf Dick Kip. Dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hier troost in mogen vinden.

ds. Hans Hinkamp

In memoriam

Gezina Harmina Schutte–Wamelink

Sina Wamelink werd op 22 juni 1930 geboren als oudste van zeven kinderen. Ze groeide op in Vragender. Na de huishoudschool werkte ze mee op de boerderij en droeg ze mede de zorg voor haar drie broertjes en drie zusjes.

Ze trouwde met Johan Schutte met wie ze allereerst in Barlo ging wonen. Later verhuisden ze naar de Potgieterstraat in Lichtenvoorde. Er werden drie kinderen geboren en er was ook nog plek voor hen die tijdelijk onderdak nodig hadden. Ze hebben er een fijne tijd gehad. Sina Schutte regelde alles in huis en werd door haar kinderen omschreven als een perfecte huisvrouw die ook nog eens heerlijk kon koken. Door haar man werd ze op handen gedragen. Ze zag er altijd netjes uit - dat was belangrijk voor haar.

Mooie reizen en vele autoritjes zijn er gemaakt, tot het lichamelijk en geestelijk niet meer ging en zij en haar man drie jaar geleden opgenomen werden in de Molenberg in Groenlo. Het was een moeilijke tijd, vooral omdat ze de regie uit handen moesten geven. Enkele maanden na de opname overleed haar man.

In de Molenberg beleefde Sina Schutte mooie maar ook moeilijke momenten, want het bleef moeilijk voor haar de regie, het zelf kunnen beslissen, los te moeten laten. Twee weken na een val overleed ze op dinsdag 8 februari.

Tijdens de afscheidsdienst in het crematorium in Aalten is haar lievelingspsalm gelezen, een Psalm van David waarin David God omschrijft als een herder. Hij zegt zelfs: als God, als herder vooropgaat, hebben we geen gevaar hebben te vrezen, zelfs niet als de dood komt. Hij leidt en als we zelf niet meer verder kunnen, draagt hij ons door de diepten heen.

Sina Schutte mocht gaan naar God die er als een herder voor haar was en als een herder wil zijn voor hen die achterblijven. Dat dit de kinderen, klein- achterkleinkinderen en allen bij wie zij een lege plek achterlaat, tot troost mag zijn.

De kinderen hebben hun herinneringen aan hun moeder en oma als volgt verwoord:

'Dag kleine vrouw, dag lieve moeder, dag oma, nu moet je gaan, moegestreden al die weken, zo is het goed, het is nu gedaan.'

Ze was zo haar eigen in alles wat ze deed, haar praten, haar lachen, haar lief en haar leed.

Bedankt moeder, de oorsprong van ons bestaan, wij zullen nu zonder jou toch verder moeten gaan, want je was toch ons moeder, je was toch ons thuis, je droeg heel moedig het jou opgelegde kruis.

Tot ziens lieve moeder, rust zacht, voorgoed deze keer,

je bent nu bij onze pa, we zien jullie weleens weer.'

Gaatske Braam

Overlijdensbericht

Dinsdag 25 januari is Grieteke Kobus-Oostenbrink, Rossinistraat 20, echtgenote van Gerrit Kobus, overleden in de leeftijd van 66 jaar. Het afscheid, dat werd verzorgd door de familie, vond plaats in besloten kring in de Johanneskerk.

De zondag na de uitvaart is het gedachtenisblaadje opgehangen in de kerk. Wij wensen Gerrit en de kinderen sterkte toe met dit verlies.



Voorbede

Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voorganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aandacht aan schenken.

Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven en meenemen naar de kerk.

Gebed van de maand

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer een gebed aan het begin van de veertigdagentijd. In deze tijd is het goed om ons open te stellen voor anderen, voor God en voor inspiratie en bezinning. De tekst is een gedicht de gedichtenbundel 'Handen (om te geven)': teksten en vieringen, OKRA.

Leen mij uw handen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken
en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien en
om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt.

Bron: www.pastoralezorg.be



Kerkenraadsvergadering van 2 februari 2022

Afscheid kerkenraadsleden

Vier kerkenraadsleden beëindigen hun ambt. Dit zijn Bert Baarsma, Jan Onnink (beiden kerkrentmeester), Hillie Iking en André Koskamp (beiden diaken). De voorzitter, de heer Sjors Tamminga, neemt van ieder met een persoonlijk woord afscheid en dankt hen voor hun inzet. Een bos bloemen en een pen met inscriptie worden overhandigd. Hillie Iking is helaas afwezig. Zij ontvangt de bloemen en pen alsnog. Met een applaus verlaten de andere 3 kerkenraadsleden de vergadering.

Welkom voorgedragen kerkenraadsleden

Gelukkig zijn weer twee gemeenteleden bereid gevonden ambtsdrager te worden. Dit zijn Hans Tornij (wordt diaken) en Ab Twigt (wordt kerkrentmeester). De bevestiging heeft op het moment dat u dit leest plaatsgevonden (20 februari).

Benoeming moderamen

Jaarlijks dient het moderamen (dagelijks bestuur) opnieuw te worden benoemd. Op voordracht van het huidige moderamen stemt de kerkenraad in met de benoeming van ds. Hans Hinkamp, Sjors Tamminga (voorzitter kerkenraad), Rinus te Kronnie (scriba), Willie Geessink, Geert Anne Bijker (beiden kerkrentmeester) en Frits Schutten (diaken) als leden van het moderamen.

Diaconie

De diaconie meldt dat de doorgang van de IKA-vakantieweken nog niet zeker is. Verder komt er weer een grote actie voor de voedselbank. Tot slot wordt meegedeeld dat er kleine bekertjes zijn aangeschaft voor de viering van het Heilig Avondmaal. Ieder krijgt in het vervolg een eigen bekertje.

Kerkrentmeesters

De kerkbalans heeft tot nog toe € 72.244,- opgebracht. De ervaring leert dat er nog wat nakomt. De voorlopige opbrengst is een paar duizend euro minder dan vorig jaar. Het gemiddeld toegezegde bedrag is iets hoger dan vorig jaar. Anderzijds wordt minder ontvangen doordat gemeenteleden overlijden. De landelijke ledenregistratie zet een gemeentelid dat naar een verzorgingshuis gaat in een andere gemeente, over naar die gemeente. We kunnen deze gemeenteleden terugboeken naar onze gemeente. Afsproken wordt dat de wijkouderling of contactpersoon overlegt met de betrokkene, of waar nodig met de naaste familie, of het gemeentelid terug wil naar onze gemeente.

Beheer Johanneshof

Besloten wordt de inloopmorgen weer op te starten. Wel blijft het mondkapje bij verplaatsingen en de 1,5 meter verplicht. Ook de maaltijdgroep krijgt weer groen licht. Ingestemd wordt met het weer schenken van 2 kopjes koffie op zondagmorgen. Koffie wordt de tweede keer aan tafel geschonken en na afloop laat men de kopjes staan.

Jeugdwerk

Met de kliederkerk wachten we nog af.

Vorming en Toerusting

De gespreksmiddag en -avond zijn helaas niet doorgegaan. We gaan ervan uit dat de avonden met een lezing doorgang vinden. Deze komen vanuit de kerk en kunnen dan ook weer thuis worden bekeken.

Vacatures

Ondanks de vervulde vacatures zijn nog 3 wijkouderlingen, een diaken en een kerkrentmeester gewenst.

Bij de kerkdiensten

De collecten worden vanaf heden in twee delen gesplitst. Er is een mandje voor de collecte voor diaconie en kerk samen (opbrengst wordt gedeeld door 2) en een mandje voor de eindcollecte. U kunt zo gericht geven. Bij het online geven van uw gave kunt u indien gewenst specifiek de bestemming aangeven.

Rondvraag

Het programma 'Historisch bewijs' van AVROTROS heeft opnamen gemaakt in en buiten de kerk voor een programma over de Freule van Dorth. Ds. Hans Hinkamp heeft het verhaal verteld en Frits van Lochem heeft alle verdere informatie gegeven. De uitzending zal zijn in augustus/september. De komende periode wordt weer een bemoedigend kaartje bezorgd bij onze gemeenteleden.

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, notulist

Van de diaconie

Hieronder noemen we een paar goede doelen die door onze diaconie ondersteund worden.

Hospice de Lelie Winterswijk

Mensen die terminaal ziek zijn en niet thuis verzorgd kunnen worden of niet thuis willen sterven, kunnen terecht in dit hospice in Winterswijk. Ze hebben ruimte voor vier gasten. Iedere gast heeft een eigen kamer met badkamer en kan gebruik maken van de gezamenlijke woonkamer en keuken. Familieleden van gasten zijn 24 uur per dag welkom. Hospice de Lelie wil alle mensen een waardig afscheid bieden.

Meer lezen: hospicegroepdelelie.nl

Schuldhulpmaat (SchuldHulpOpMaat Groenlo)

De missie van SchuldHulpMaatje:

- Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen;
- Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek;
- Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen;
- Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood;
- Goed opgeleide vrijwilligers wier hulp aanvullend is op die van professionals.

Meer lezen: schuldhulpmaatje.nl

Aanvullende collectes in maart

6 maart KIA, Zending

9 maart KIA, Werelddiaconaat

Indonesië - Een betere toekomst voor straatkinderen

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie *Dreamhouse* kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. *Dreamhouse* wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

13 maart KIA Binnenlands diaconaat

Kerk zijn doe je met elkaar

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft?

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt.

Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

20 maart Eigen project diaconie

Stichting SAKO (Steun Aan Kinderen Overzee)

Het *Vocational Training Center* (technische school) biedt jongeren de mogelijkheid om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Partnerorganisatie Alohikha heeft in 2010 het Vocational Training Centre (VTC) opgericht met ondersteuning van SAKO. Het VTC biedt leerlingen een tweejarige vakopleiding in vijf vakgebieden: lasser, monteur, elektricien, computer operator en kledingmaker. Per jaar ronden zo'n 120 leerlingen de opleiding succesvol af, met een nationaal erkend diploma middelbaar onderwijs op zak. Alohikha is bezig met een procedure waarbij de Bengaalse overheid de kosten voor de school overneemt, maar voor het zover is probeert SAKO jaarlijks een bedrag van € 8.500,- aan de operationele kosten van de school bij te dragen.

27 maart JOP Paascollectie (PKN)

Missionair werk - Jong en oud thuis in de kliederkerk

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel dat de diaconie kan ondersteunen, laat dit dan aan ons weten!

Mocht u iemand kennen of zelf iemand zijn die in financiële problemen zit en ondersteuning nodig heeft, in welke vorm dan ook, neem dan contact met ons op.

Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en de verschillende aanvullende collecten.

Namens de diaconie,
Frits Schutten en Thea Brouwer
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
0544-37 64 68

Stiltewandeling op 2 april

Na een eerste geslaagde stiltewandeling in november moesten we vanwege coronabeperkingen helaas een tijdelijke pas op de plaats maken. Gelukkig kunnen we nu weer samen op weg, door onze mooie Achterhoekse streek.



We mogen samen genieten van Gods mooie schepping met lentekleuren, geuren én geluiden. En hoe kun je deze lentesfeer beter proeven dan in stilte! We beginnen met een gedicht ter bezinning en wandelen dan een uur in stilte. Het wandeltempo is zo'n vijf km per uur. Na een uur wandelen staat de koffie en wat lekkers voor ons klaar op de pauzeplek (voorzien van toilet). Na de pauze wandelen we langs een kortere route in tweetallen terug naar de startplaats.

Om 13.00 uur verzamelen we in de Johanneshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat is nog een verrassing. Deelnamekosten € 5,-. Graag contant betalen in de Johanneshof. Opgeven uiterlijk vóór 2 april, via: info@pkn-lichtenvoorde.nl.



KKG
Rentmeesters & Makelaars

Rentmeesters en makelaars in kerkelijk onroerend goed

ADVERTENTIE

Uitgifte in erfpacht

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde biedt per 1 april 2022 openbaar bij inschrijving in erfpacht voor 26 jaar aan:

een perceel gras/bouwland, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummers 175, 176, 317 en 318, gezamenlijk groot 3.67.50 ha. Dit perceel is gelegen aan de Harreveldseweg te Zieuwent.

U kunt inschrijven op de koopsom. De aanvangscanon is vastgesteld op € 1.100,- per ha. per jaar, zijnde totaal € 4.042,50 per jaar.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Inschrijfformulieren en –voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-467 10 10 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag 1 april a.s. binnen te zijn gekomen bij ons kantoor in Amersfoort. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 5 april 2022. Iedere inschrijver krijgt daarna schriftelijk bericht.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

Woord uit de Regio – Probeer om te keren

'Probeer om te keren.' Iedereen die wel eens met navigatie gereden heeft en daarbij een afslag vergat, kent de indringende stem. Probeer om te keren! De stem herhaalt dit net zolang tot je omkeert of tot zich een mogelijke alternatieve route aandient.

Soms vind ik dat bijzonder irritant, zeker wanneer ik bewust van de route afwijk. Ik mopper dan dat ik er heus zelf ook wel kom. Maar eerlijk gezegd is het meestal toch wel heel erg handig. Die stem die het goed met me voor heeft en me graag snel en makkelijk op mijn plek van bestemming wil brengen.



Het was waarschijnlijk anders geweest wanneer de stem me had toegeschreeuwd: 'Bekeer u'. Hoewel dat feitelijk op hetzelfde was neergekomen, heeft dat toch een behoorlijk andere lading. Het roept beelden op van mensen die je hun waarheid luid toeschreeuwen en je met angst als drukmiddel tot andere gedachten willen brengen.

Van deze bekeringspraktijken zijn we, of beter gezegd ben ik, niet gediend. Ik geloof niet dat mensen zich zo makkelijk laten overtuigen. Een onder druk afgedwongen opvatting is toch meer een zaak van belijden met de mond of met de emotie dan een van harte willen onderschrijven.

Toch klinkt de oproep tot bekering in de Bijbel zeker. Zoals in deze tijd op weg naar Pasen, als de woorden van Johannes de Doper voorbijkomen. In de nieuwere vertaling roept hij 'Kom tot inkeer' maar daarvoor was dat ook 'Bekeer u'. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij!

Het helpt mij om die stem te verstaan als de stem van mijn navigatie, die zonder bijbedoelingen het beste met mij voorheeft. Probeer om te keren. Je bent op een weg gekomen die niet heilzaam is.

En ik probeer te luisteren en de goede weg te gaan. Maar wanneer het niet lukt, troost ik me met de wetenschap dat God met zijn Geest al snel alternatieve routes bedenkt. Hij zal wegen vinden waarlangs ik kan gaan.

Gerjanne van der Velde-Meijer,
predikant Protestantse Gemeente Silvolde



Reageren? Dat kan: predikant@pgsilvolde.nl

Hoe ga je als gemeente om met verschillende liedwensen?

Er leven verschillende liedculturen binnen de Protestantse Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat in de meeste gemeenten uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) wordt gezongen. Maar ook Opwekking, Sela, de Evangelische liedbundel en de Taizébundel zijn populair. Ook binnen de gemeente leven vaak verschillende wensen. De een zingt het liefst uit het Liedboek, de ander zingt liever een Opwekkings- of Taizélied. Hoe ga je daar als gemeente mee om?

Muziek draagt de gemeente

Uit het onderzoek naar liedculturen binnen de kerk bleek onder meer dat het Liedboek dat in 2013 is ingevoerd een enorme ingang heeft. Het is dan ook een veelkleurige bundel waaraan verschillende kerkgenootschappen hebben meegewerkt: een spiegel van de zangpraktijk sinds 1973 naast nieuw materiaal. Verrassend was het feit dat orgelbegeleiding in alle stromingen binnen de Protestantse Kerk hoog wordt gewaardeerd.

Het onderzoek liet verder zien dat er gemeenten zijn waar de praktijk van het zingen sinds dit Liedboek niet erg veranderd is. Gemeenten waar de liedcultuur geen punt van discussie is hebben vaak een duidelijk muziekprofiel. Die vind je het meest in steden. In een dorpskerk zitten de verschillende culturen bij elkaar.

Als er echter in gemeenten duidelijk twee tendensen aanwezig zijn (zowel een evangelische liedcultuur als de oecumenische liturgie), kan dat met elkaar botsen. In zo'n geval is het raadzaam de situatie hoe die nu is in kaart te brengen en te bedenken hoe deze er over vijf jaar uit zou kunnen zien. Dat is belangrijk, muziek draagt de gemeente. Luister daarbij goed naar elkaar. Waarom is een lied voor iemand zo belangrijk? Welke ervaring, welke emotie zit daarachter?

Adriaan Molenaar, predikant in de Hervormde Gemeente Woudrichem:

Thema van de dienst bepaalt de liedkeuze

'Als pluriforme kerk hebben wij niet één liedrepertoire, we zingen een kleurrijke mix. Daarbij is het niet zo dat ik het iedereen naar de zin wil maken. De liedkeuze wordt ingegeven door het thema van de dienst. Mijn diensten zijn altijd themadiensten – de thema's zijn eigentijds, prikkelend, passend bij de kern van het verhaal dat ik wil vertellen. Ik hecht aan een herkenbare liturgie: van het begin tot het eind vertelt de dienst een verhaal. Alle liederen moeten daarin passen. Ik kies dus nooit zomaar een lied. Omdat de gemeente laagdrempelig wil zijn, belevingsgericht, geldt dat ook voor de liederenkeuze: mensen moeten er iets bij voelen. Ik kies liederen uit onder meer het nieuwe *Liedboek*, uit de *Opwekkingsliederen*, uit de bundel *Zingenderwijs*, Taizéliederen, liederen van Huub Oosterhuis. En soms schrijf ik zelf een tekst op een melodie zodat het lied beter bij het thema past. Criterium voor mij is dat ik de woorden die we zingen zelf moet kunnen geloven.

Voor de 'gewone' diensten ben ik degene die de liederen uitzoekt. Bij projecten denkt bijvoorbeeld de kinderkerkleiding mee met de liedkeuze. De taakgroep eredienst denkt mee over afwisselende muziek, naast het orgel.

Nu we de diensten streamen is de liedkeuze nog belangrijker geworden. Door de livestreams hebben we geleerd om door de ogen van de kijker naar onze diensten te kijken. De diensten zijn nu visueel veel aantrekkelijker, en ik kies nu ook voor liederen via Youtube, bijvoorbeeld een popsong of 'Nederland zingt'. Bij onlinediensten is het fijner om mee te zingen met een koor, dat geeft toch meer gemeenschapsgevoel. De gemeente zingt graag, daarom zijn het begin- en het slotlied altijd bekende liederen. Ik krijg vaak complimenten voor de liedkeuze. Als mensen niet fijn mee hebben kunnen zingen, krijg ik dat ook zeker te horen.'

Dit artikel is ontleend aan de website van de PKN

Verschijningsdata Op Weg 2022

verschijnt:

week voor 3 april

week voor 1 mei

week voor 5 juni

week voor 3 juli

inleveren kopij:

maandag 21 maart

maandag 18 april

maandag 23 mei

maandag 20 juni

verschijnt:

week voor 4 sep.

week voor 2 okt.

week voor 6 nov.

week voor 4 dec.

inleveren kopij:

maandag 22 aug.

maandag 19 sep.

maandag 24 okt.

maandag 21 nov.

De redactie

Kliederkerk op weg naar Pasen

Zondag 3 april is er in de Johanneshof weer een leuke activiteit voor de kinderen: de Kliederkerk. Dit is een speels programma voor kinderen en hun ouder(s) of begeleider(s). Het is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het menu staat een creatief en eigenwijs programma, met een Bijbels verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd.



LICHTENVOORDE

Het gaat deze keer over 'op weg naar Pasen'. Met enkele liedjes, een vertelling, videofragmenten en heel veel knutselen (al dan niet kliederen) wordt er gekeken naar de inhoud en betekenis van Pasen. Waarover gaat het bij Pasen en wat was er eigenlijk zo bijzonder aan Jezus? Aan ideeën geen gebrek. Knutselen, een spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één mogelijkheid: zelf komen!

De Kliederkerk is op zondag 3 april, 's middags van 16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof.

Om te weten hoeveel mensen er komen is het handig om je vooraf aan te melden. Graag naam en aantal personen doorgeven vóór 2 april, via het emailadres: info@pkn-lichtenvoorde.nl. De deelname is gratis.

Geef vandaag voor de kerk van morgen, het motto voor de actie Kerkbalans

Onder dit motto hebben ook wij in de 2^e helft van januari uw bijdrage gevraagd voor onze Kerkelijke Gemeente in Lichtenvoorde.

Dit jaar zijn we voor het eerst overgegaan tot een volledige verwerking in het landelijke systeem van de PKN. In het ledenregistratieprogramma (LRP) zijn de toezeggingsformulieren gemaakt en de bijbehorende brieven. Na het invoeren van de toezeggingen kunnen nu de automatische incasso's worden verwerkt en de overige ontvangsten. Naast een paar schoonheidsfoutjes onzerzijds was er ook een onvoorzien 'LRP-probleem' met de automatische incasso's van de toezeggingen in januari. Het bleek niet mogelijk deze allebei op 28 februari te incasseren zoals we hebben aangegeven op de toezeggingsformulieren. De incasso van het januari-bedrag heeft plaatsgevonden op 20 februari en de toezegging voor februari is op 28 februari geïncasseerd. Er wordt aan gewerkt om dit volgend jaar wel op één datum mogelijk te maken.

Ook worden momenteel alle opmerkingen verwerkt die gemaakt zijn door de lopers en de notities die door u op enveloppen en toezeggingsformulieren zijn gemaakt.

De voorlopige resultaten van Actie Kerkbalans 2022 (stand op 15 febr.) zijn:

Aantal uitnodigingen voor uw bijdrage: **525**

Aantal toezeggingen retour: **466** (= 89%)

Totaal toegezegd bedrag: **€ 74.500,-**

Heel fijn dat we ondanks de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de toch wat sombere vooruitzichten voor onze huishoudportemonnee tot dit mooie resultaat zijn gekomen!

Ten slotte, en eigenlijk als eerste, een dankwoord aan alle vrijwilligers die de actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u mij bereiken per mail en eventueel telefonisch op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

2022

Actie
Kerkbalans



Gerrit Schepers,
coördinator Kerkbalans
gerritschepers48@gmail.com
tel. 06-53 76 78 88



Vorming & Toerusting

V&T: in gesprek!

Helaas konden de geplande bijeenkomsten van Vorming en Toerusting, een gespreksmiddag en -avond, niet doorgaan. We hebben, vanwege de nog steeds hoge aantallen coronabesmettingen, besloten dit programmaonderdeel door te schuiven naar het volgende seizoen.

V&T: Vrijheid – heden en verleden

Vrijheid is een heel kostbaar goed en zeker niet vanzelfsprekend! Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten gaat in op het thema vrijheid en op de wijze waarop de gewone burgers de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en beleefd, welke keuzen zij hebben gemaakt als het gaat om tolerantie, vrijheid, onderduik en verzet.

Daarnaast organiseert het museum bijzondere tijdelijke tentoonstellingen zoals de huidige expositie 'Kind van de Vrijheid' (oorspronkelijk tot en met 24 oktober 2021). Hier worden persoonlijke verhalen van kinderen uit de provincie Gelderland en de Duitse grensstreek van toen verbonden met verhalen van nu. Zij hebben ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en willen daar anderen over vertellen. Verhalen van 75 jaar geleden worden aangevuld met naoorlogse verhalen. Zo worden toen en nu met elkaar verbonden zodat men in gesprek kan gaan over het belang van vrijheid en onze democratie.

Op **donderdag 24 maart** vertelt Gerda Brethouwer in de Johanneshof waarom het belangrijk is niet alleen te herdenken en vieren op 4 en 5 mei, maar de verhalen van de burgers te blijven vertellen. Vrede en vrijheid zijn kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Met de lessen van het verleden en de solidariteit van toen kunnen we kijken hoe we deze samen waarborgen voor de toekomst. Welke parallellen zijn er en hoe is het gesteld met de weerbaarheid voor de toekomst?



Gerda Brethouwer is directeur van het Nationaal Onderduikmuseum en kwartiermaker voor '75 jaar vrijheid Achterhoek en grensstreek'. Ze groeide op in de buurtschap Barlo, gemeente Aalten, en studeerde kunstgeschiedenis en bouwkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zij gelooft in de kracht van uitwisseling waarbij nieuwsgierig zijn naar de ander de basis vormt voor vrede en vrijheid.

Weet u van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, maar een gift na afloop wordt wel zeer op prijs gesteld.





Hoe kun je thuis en in de kerk je geloof beleven, in deze tijden van corona en kerksluitingen?

Onder deze titel zal Leo Fijen op dinsdag 29 maart 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming-kerk te Beltrum met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden.

Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator. Hij weet als geen ander wat er op dit moment speelt in grote parochies van vele verschillende locaties. Hoe komen die locaties tot leven, ook als het kerkgebouw moet sluiten? Wat kunnen besturen en vrijwilligers doen om toch met elkaar te blijven optrekken? In hoeverre is het een idee om juist in die locaties huiskerken te organiseren die door de week bij elkaar komen en in groepen elk weekend naar een eucharistieviering in de regio gaan? Wat valt er te doen aan toerusting van alle locaties en bewustwording van katholieken zodat ze ook in deze moeilijke omstandigheden meer missionair zijn en zich niet terugtrekken in hun eigen bastion? Op welke manier kunnen locaties communiceren zodat de eigen vrijwilligers elke week maximaal geïnformeerd en verbonden blijven en zo bijdragen aan een revitalisering van geloof in het dorp of de buurt? Leo Fijen maakt het allemaal mee in zijn eigen parochie en zal met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van geloof en kerk, ook nu het er niet eenvoudiger op is geworden. Als uitgever heeft deze tv-maker op deze situaties ingespeeld door gebedenboekjes te maken die massaal zijn gebruikt door de meeste parochies van Nederland.

Peter Müller



Lezing door Trees van Montfoort over Groene theologie

In de samenleving groeit het besef dat het klimaat daadwerkelijk verandert en de wereld en ons leven bedreigt. De nieuwe regering wil daarom de komende jaren flink investeren in duurzaamheid. Ook binnen de kerken wordt aan duurzaamheid veel aandacht besteed:

- er zijn 'groene' kerken;
 - vaak wordt Fairtrade-koffie geschonken;
 - er wordt gecollecteerd voor milieuvriendelijke kooktoestellen in India;
 - op vele kerkgebouwen verschijnen zonnepanelen.
- Op deze praktische manieren gebeurt in de kerken veel goeds voor een duurzame wereld. Maar is dat genoeg?

Trees van Montfoort, schrijver van 'Groene theologie', - het theologische boek van 2019 - meent dat er meer nodig is dan techniek. Zij stelt dat een andere manier van leven nodig is. Met haar boek gaat ze dieper in op wat de theologie kan bijdragen aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Ze draagt bouwstenen aan voor een ecotheologie.

Van Montfoort stelt dat het in de theologie tot nu toe vooral gaat om de mens en over de rol van de mens in het Koninkrijk van God en in de wereld. Maar, zo is haar opvatting, onze tijd heeft een meer omvattende theologie nodig. In de bijbel gaat het niet alleen over het verbond van God met de mens, maar ook over het verbond van God met alles wat er bestaat: mensen, dieren, planten, stenen, etc. Wat betekent het voor onze tijd dat God Schepper is van hemel en aarde?

Op zaterdag 5 maart a.s. om 14.00 uur zal mevrouw Van Montfoort in de Oude Mattheüs in Eibergen een lezing geven over Groene theologie. U bent van harte uitgenodigd.

Namens Inspiratie en Ontmoeting
van de PG Eibergen, Rekken en Neede en
Inspiratie en Ontmoeting van de PG Winterswijk,
ds. Jan Struijk

Het volgende nummer . . .

voor de maand april 2022 komt uit in de week voor zondag 3 april 2022.

Kopij moet uiterlijk maandag 21 maart 2022 om 12.00 uur zijn ingeleverd via email naar:

kopij@pkn-lichtenvoorde.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 37 27 79

Redactie Op Weg

Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09

Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98

Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58 (website)

WIJKINDELING 2022

Wijkouderling/coördinator telefoonnummer

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Mevr. G. Boschman | 37 35 59 |
| Mevr. I. Hulshof | 37 88 91 |
| 2. Mevr. E. Meijer | 48 28 54 |
| 3. Mevr. G. Baarsma | 37 30 90 |
| Mevr. D. Schepers | 48 77 23 |
| 4. Mevr. T. de Jongh | 37 33 16 |
| Mevr. A. Staring | 37 96 98 |
| Dhr. G. Otten | 37 34 93 |
| 5. Mevr. J. Rouwhorst | 37 36 62 |
| 6. Mevr. T. de Bruijn | 06-25 07 28 17 |
| 7. Mevr. H. Hulshof | 35 18 90 |
| Mevr. A. Scholten | 37 52 14 |
| 8. Mevr. B. Roelofswaard | 37 95 87 |
| Mevr. E. Tieltjes | 37 35 32 |
| Mevr. T. de Jongh | 37 33 16 |
| 9. Mevr. W. ten Barge | 37 31 97 |
| 10. Mevr. S. Kraaij | 06-83 03 91 62 |
| Mevr. M. Lensink | 37 57 95 |
| Mevr. E. Tornij | 37 96 91 |
| 11. Mevr. W. ten Barge | 37 31 97 |
| 12. Mevr. J. ter Haar | 37 15 28 |

ADRESSEN:

Ds. J.J. Hinkamp

Dijkstraat 17

7131 DM Lichtenvoorde

tel. 37 14 09

E-mail: hans@hinkamp.info

Scriba : de heer R. te Kronnie

Pastoor Scheepersstraat 17

7134 RB Vragender

tel. 37 67 06

E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl

Kerkgebouw Johanneskerk en gemeentecentrum 'Johanneshof'
Rentenierstraat 9
7131 DK Lichtenvoorde
tel. 37 60 56

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:

mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman

Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde

tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur)

johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn

Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde

tel. 06-21 37 62 37 e.bruin35@kpnmail.nl

Koster kerkgebouw : de heer G.J. Otten

Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde

Tel. 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Ledenadministratie:

mevrouw L. Schutten-Markvoort

Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde

Tel. 37 64 68

E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink

Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten

tel. 0543-56 35 72

Organist: de heer B. Tieltjes,

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde

Tel. 0544-84 33 56

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga

Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde

Tel. 37 27 52

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie

Diakonie: de heer F.J. van Lochem

Penningmeester Kerkrentmeesters:

de heer F.J. van Lochem

Van der Meer de Walcherenstraat 10

7131 EN Lichtenvoorde

Tel. 37 47 23

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:

de heer C. Langbroek

Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde

Tel 06-54 33 66 93

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

NL84 RABO 0336 1154 74

(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)

NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof)

NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas)

NL37 RABO 0373 7245 78 (Collecterenrekening)

NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie:

mevrouw M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a,

7135 KH Harreveld, tel. 06-40 23 26 86

E-mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl

Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevrouw N. Kip,

Staringstraat 34, 7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67

Bankrek.: NL89 RABO 0386 1400 30

Begraafplaats Vredenhof: de heer J. Niewold

Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem

Tel. 0314-84 39 47

Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97

Kerkdiensten

zondag 6 maart

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

1^e zondag in de veertigdagentijd

aanvullende collecte: KIA, zending

woensdag 9 maart, biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur ds. J.J. Hinkamp

aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat

zondag 13 maart

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

2^e zondag in de veertigdagentijd

aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat

zondag 20 maart

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

3^e zondag in de veertigdagentijd

aanvullende collecte: eigen project diaconie

zondag 27 maart

10.00 uur mevr. G. Braam, Borculo

4^e zondag in de veertigdagentijd

aanvullende collecte: JOP paascollecte (PKN)

zondag 3 april

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

5^e zondag in de veertigdagentijd

aanvullende collecte: pastoraat

Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl mm bij PKN Lichtenvoorde.

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte? Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de aanvullende collecte.