

Programma 2024 - 2025



Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Uitnodiging tot inspiratie en ontmoeting

Bereikbaarheid Johanneshof/Johanneskerk: er is volop parkeergelegenheid bij de AH supermarkt, bereikbaar via de Richterslaan en Carel Looierstraat. Voor enkele parkeervakken geldt een blauwe zone.



Beste lezer,

Het is met veel genoegen dat we, als commissie Vorming en Toerusting, u dit programmaboekje aanbieden. Maar het is méér dan alleen een programma-boekje! Het is een overzicht geworden van allerlei activiteiten en groepen binnen onze kerkgemeenschap. Daarmee is het een boekje van de hele kerk, voor iedereen! Noem het maar ons visitekaartje. We hopen dan ook dat we heel veel mensen op visite zullen krijgen!

We willen graag uitstralen dat we een open kerk zijn waar verschillenden meningen gehoord mogen worden. Juist in de ontmoetingen met elkaar, in de volle breedte van de oecumene, komen de mooiste en heel inspirerende momenten tot stand. Dit vraagt om respect en ruimte bieden.

Met veel enthousiasme zijn we daarom als commissie weer op zoek gegaan naar boeiende en interessante onderwerpen, voor een mooi programma in het seizoen 2024 – 2025. We denken dat het resultaat gezien mag worden.

Voor wie is dit programma bedoeld? Het antwoord is: voor iedere belangstellende. De activiteiten zijn ‘doordeweekse’ activiteiten, want kerk-zijn is niet alleen iets voor de zondag maar ook voor ‘door de week’. De toegang is gratis (tenzij anders vermeld). Consumpties zijn voor eigen rekening.

De activiteiten vinden plaats in de Johanneshof, of in de Johanneskerk, adres: Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 0544-37 60 56.

Er is volop parkeergelegenheid bij de AH supermarkt, bereikbaar via de Richterslaan en Carel Looierstraat. (zie vorige pagina)

U bent van harte welkom!

De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit:

Sjors Tamminga
Ds. Hans Hinkamp
Greta Kuijt-Gijsbers
Wim Rutgers

Informatie: Sjors Tamminga

Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde

tel. 0544-37 27 52

mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE

Kernwoorden voor onze gemeente zijn: eenvoud, openheid en hartelijkheid. We willen graag een levende en levendige kerkgemeenschap zijn. Daarvoor willen we de deur naar buiten open zetten: iedereen is van harte welkom!

MIJN KERK
VIERT



Hoewel de (burgerlijke) gemeente Oost Gelre gelegen is in een landelijk gebied is het geen plattelandsgemeente. Toch ademt het kerkelijk leven wel de sfeer van gemoedelijkheid. De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde omvat de kern Lichtenvoorde (13.000 inwoners) en de kerkdorpen Vragender, Lievelede, Zieuwent, Harreveld en Mariënveld (totaal 7.000 inwoners).

MEER INFORMATIE:

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Facebookpagina: PKN Kerk Lichtenvoorde

VRIJE INLOOPOCHTEND

De Johanneshof heeft iedere woensdagochtend van 9.30 - tot 11.30 uur haar deuren geopend voor een vrije inloepochtend. De koffie is gratis.



U kunt er terecht voor een praatje. Daarnaast kunt u ook rustig binnenwandelen om de actuele expositie van dat moment te bewonderen.

Kortom, of u nu komt voor een stukje gezelligheid, of om zomaar lekker rustig te zitten: u bent van harte welkom, ook in de vakantieperiode!

Wanneer: iedere woensdagochtend, vanaf 9.30 uur

AKZ-KERKDIENTEN



Diverse keren per jaar organiseren we in de Johanneskerk AKZ-kerkdiensten. De afkorting AKZ staat voor Anders Kerk Zijn. Het 'andere' vertaalt zich bijvoorbeeld in de muzikale medewerking: van de eigen cantorij (in verschillende stijlen, al dan niet met een combo) tot gastkoren of een gospelband. Er is van alles mogelijk!

Maar ook in de vormgeving is er (nog) meer speelruimte, zoals vertellingen in plaats van een overdenking, ruimte voor gesprek en meer interactie, of meer medewerking van gemeenteleden. Al met al: kerkdiensten met méér! Dus laat je gewoon verrassen!

Voorbeelden van AKZ-diensten zijn: een openluchtdienst, dialectdienst in de Achterhoekse streektaal en een Top2000-kerkdienst. Uiteraard is iedereen ook hier van harte welkom. De gratis koffie na afloop hoort erbij!

OPEN TAFEL

Gezellig samen eten, één keer in de maand. Dat kan op de derde vrijdag van de maand. Van 11.30 tot circa 13.30 uur staat in de Johanneshof de tafel voor u gedekt. Soms wordt er ouderwets gekookt, een andere keer wordt er een gerecht uit deze tijd geserveerd.



Het is altijd gezellig en het smaakt zo lekker dat er over het algemeen weinig restjes zijn.

De eigen bijdrage is € 6,- .

Aanmelden bij: Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62
of Annelies Romijn, 06-53 93 05 22

Wanneer: derde vrijdag van de maand, 11.30 uur

THEMA-AVONDEN OP DANKDAG EN BIDDAG

Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 19.30 uur, een kort avondgebed in de Johanneskerk. Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de Johanneshof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onderwerp. Dit is afhankelijk van de actualiteit of wat er vanuit onze kerkgemeenschap aan de orde is. Informatie hierover zal verschijnen in ons kerkblad Op Weg, en/of de nieuwsbrief, op de website en/of onze facebookpagina.

De thema-avonden beginnen rond 20.30 uur.

We ontmoeten u graag, zowel in de kerk als in de Johanneshof. Maar u bent natuurlijk ook vrij om een van beide onderdelen te bezoeken.

DANKDAG: WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024

Aanvang thema: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom!

BIDDAG: WOENSDAG 12 MAART 2025

Aanvang thema: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom!

STILTEWANDELINGEN

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. Een aantal keren per jaar, op een zaterdagmiddag, trekken we eropuit om de rust en stilte van de natuur te ervaren, waarin we Gods hand mogen ontdekken.



We beginnen in de regel met een gedicht ter bezinning en wandelen dan een klein uur in stilte. Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. Na een uur wandelen staat de koffie (en of wat lekkers) voor ons klaar op de pauzeplek (voorzien van toilet). Na de pauze wandelen we langs een kortere route samen terug naar de startplaats.

Om 13.00 uur verzamelen we bij de Johanneshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat laten we graag een verrassing zijn.

Deelname is gratis. Consumpties komen voor eigen rekening.

Opgeven uiterlijk de dag voor de wandeling, via: info@pkn-lichtenvoorde.nl

VAN JUSTITIE-OFFICIER TOT BURGERMOEDER

Annette Bronsvoord donderdag 26 september 2024, 20.00 uur

Annette Bronsvoord werkte jaren als officier van justitie in het noorden des lands en kreeg landelijke bekendheid als hoofdofficier van justitie in de moordzaak van Marianne Vaatstra. Een jaar later besloot Bronsvoord dat het na 23 jaar justitie genoeg was geweest.

Al die jaren speelde de politiek voor haar geen rol. 'Als je bij het Openbaar Ministerie werkt, en ik zeg erbij dat is mijn persoonlijke opvatting, dan moet je geen uitgesproken politiek profiel hebben.'

Maar toen ze de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de Achterhoekse gemeente Oost Gelre onder ogen kreeg was haar interesse direct gewekt. Een functie op haar lijf geschreven. Inmiddels is ze al 10 jaar burgemeester van de gemeente Oost Gelre.



In haar werk als burgemeester is de passie nooit verdwenen en is ze voor veel inwoners in Oost Gelre echt een 'burgermoeder' geworden, betrokken en meelevend. Maar de functie vraagt ook om daadkracht en goed bestuur.

Op deze avond krijgen we een kijkje in de keuken. Wat zijn de leuke en wat de moeilijke kanten? Wat spreekt haar aan in Oost Gelre? Wat zijn de uitdagingen? Wat zou ze de burgers graag willen meegeven? Maar ook misschien wel: hoe houd je het vol, zo'n veeleisende functie?

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 26 september 2024, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

LEVEN MET KLIMAATVERANDERING ÉN HOOP

Margot Ribberink

donderdag 24 oktober 2024, 20.00 uur

Bevlogen, positief én een bezige bij. Zo kun je 'weervrouw' Margot Ribberink wel typeren. Als ze hier haar lezing houdt komt ze net van haar radiodienst voor RTV Oost. *Dus we beginnen niet stipt om 20.00 uur!*



Stoppen met haar werk op t.v. wilde ze al langer. Maar het inzicht om zich bezig te houden met klimaat en klimaatverandering kwam niet zomaar. Dat kwam pas echt toen ze de *Camino* naar Santiago de Compostella aan het lopen was. 'Soms moet je eerst met eigen ogen zien dat het bijvoorbeeld slecht gaat met de biodiversiteit en de insecten, voordat je weet hoe je kunt bijdragen aan herstel.'

Klimaat verandert en hoe (snel); dit heeft uiteraard consequenties voor ons. Maar maakt het verschil als we zelf minder CO2 uitstoten? Kunnen we zelf nog meer doen? En is er hoop dat het goed komt? Jazeker, er is hoop! In korte tijd gebeuren al veel goede dingen. Het gaat alleen niet snel genoeg. We hebben nog maar tien jaar om de grootste schade in te perken. In Nederland hebben we hiervoor gelukkig de kennis en de financiële middelen. Maar dat geldt niet voor de meeste andere landen in de wereld. Toch, ondanks alles, een avond met perspectief!

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 24 oktober 2024, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

STERKE VROUWEN

Bezielende verhalen donderdag 21 november 2024, 20.00 uur

Onder de naam 'Bezielende verhalen' trekken Jan en Edgar (vertellers) en Jacqueline (muziek) als eigentijdse troubadours rond. Met o.a. het programma 'Sterke vrouwen'. In veel verhalen komen sterke vrouwen voor: vrouwen die leven geven, vrouwen die vechten, vrouwen die anderen te slim af zijn en vrouwen die rechten voor vrouwen op de kaart zetten.



In die muzikaal omlijste verhalen hebben vrouwen verschillende rollen: klein meisje, moeder, dochter, oma, geliefde, onderdrukte en bevrijder. Wat betekent het om die positie te hebben en met welke omstandigheden hebben ze door de eeuwen heen moeten zien om te gaan? Voor deze voorstelling zijn verhalen over bekende en onbekende sterke vrouwen verzameld: verhalen van over de hele wereld en alle perioden van de geschiedenis. Soms grappig, soms diepgaand, soms spannend, maar allemaal met passie en humor verteld.

Zo is er het Chinese sprookje over het meisje Kuan Yin dat wegloopt van huis om in een klooster in te treden. Dit zeer tegen de zin van haar vader die haar wil uithuwelijken tegen een grote bruidsschat. Hij zet alles op alles om haar terug te halen. Lukt hem dat of houdt het meisje stand? In een ander verhaal, uit Noord-Amerika, kan de allereerste moeder haar kinderen alleen eten geven door zichzelf op te offeren.

En ze brengen een verhaal over Aletta Jacobs die in Nederland, maar ook internationaal, veel heeft betekend voor het verbeteren van de positie van de vrouw. Hoe is het haar gelukt te zorgen dat ook vrouwen het algemeen kiesrecht kregen?

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 21 november 2024, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

'KOM ES AN!' - MIDDAGEN

Onder de naam 'Kom es an!' organiseren we dit seizoen een aantal leuke middagen. Het mooie is: iedereen is van harte welkom! Of het nu is voor het onderwerp of voor een stukje gezelligheid: voel je bij ons thuis.

De middagen beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie/thee. Het programma duurt twee maal drie kwartier. In de pauze is er opnieuw koffie/thee. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er de mogelijkheid ons te steunen met een vrije gift.



23 september 2024 Ons dagelijks brood – Henk Klein Gunnewiek
In het silhouet van ons kerkdorp Vragender vormen de kerk en de molen 'karakteristieke hoogtepunten'. Op deze eerste 'Kom es an!'-middag van het nieuwe seizoen hebben we (oud)molenaar Henk Klein Gunnewiek uitgenodigd. Hij komt ons, in woord en beeld, vertellen over het beroep van molenaar in het algemeen en van de korenmolen 'de Vier Winden' in het bijzonder. De molen heeft enkele jaren geleden het Koninklijke predicaat 'Hofleverancier' ontvangen. De nog functionerende molen is ook regelmatig een geliefd decor voor andere activiteiten. Zo dichtbij en zo interessant.

14 oktober 2024 Als thuis wonen niet meer gaat – Dianne Bremer
Op maandagmiddag 14 oktober komt Dianne Bremer naar de Johanneshof. Ze is verpleegkundige en werkt op 'De Heikant' in Wehl, een huis voor mensen met dementie, waar bewoners - samen met familie of naasten en met ondersteuning door de zorg - hun gewone leven zo veel mogelijk kunnen voorzetten, ondanks beperkingen.

Naarmate de ziekte erger wordt en de naaste na verloop van tijd steeds meer zorg en aandacht nodig heeft, wordt de verzorging zwaarder. Regelmatig blijkt dat mensen met dementie in een verpleeghuis meer tot rust komen of het prettig vinden mensen om zich heen te hebben. Dianne Bremer neemt u mee in 'wanneer is opname aan de orde en het verloop hiervan'.

25 november 2024 Kerst mist Jezus – de Zwaogers
Onder de naam 'de Zwaogers' verzorgen Hans Hinkamp en Jan Leijenhof een onderhoudende én leerzame middag over de oorsprong en ontwikkeling van het Kerstfeest, tegen de achtergrond van onze eigen streektaal.

16 december 2024 Kerstmiddag – Hans Hinkamp, Hans Tornij, Bas Tieltjes
Een sfeervolle kerstmiddag met muziek en waarop we het Kerstverhaal voorbij zien komen. Na de pauze gaat Hans Tornij in op het begrip ‘Neunerlei’, een oude traditie met Kerst in het Duitse Ertsgebergte.

17 februari 2025 Archeologie rond de Johanneskerk – Godfried Nijs
Godfried Nijs zal op maandag 17 februari vertellen over de geschiedenis van dit onderzoek. De Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde (AWL) is de afgelopen jaren drie keer betrokken geweest bij archeologisch onderzoek rond de Johanneskerk. Ontdekkingen die toen gedaan zijn komen tijdens de lezing aan de orde, o.a. het feit dat er een schedel aangetroffen werd die het verhaal van de beroemde freule Van Dorth mogelijk in een ander daglicht plaatst.

Godfried Nijs richtte in 1990 de AWL op, als onderdeel van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. In de afgelopen jaren zijn er vele opgravingen uitgevoerd. Naast de Johanneskerk is er, onder andere, onderzoek gedaan naar de nederzettingsgracht, het kasteel van Lichtenvoorde en de havezaten Harreveld en Tongerlo.

24 maart 2025 Akkerranden – Gert Rougoor
Zo’n 15 jaar geleden kwam het inzicht dat er in de buitengebieden meer gedaan kon worden voor de natuur. Inmiddels zaaien steeds meer boeren hun akkerranden in, dankzij vrijwilligers en subsidies van gemeenten. De heer Rougoor uit de ‘Dinxperse’ Heurne toont ons beelden van allerlei soorten bloemen die de hele zomer zorgen voor een prachtig kleurentapijt, een lust voor ons oog. Maar ook zullen we zien welke vogels en insecten hiervan profiteren. Elk stukje akkerrand versterkt de biodiversiteit. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zo’n wildbloemenmengsel zaaien en van dichtbij genieten van de vogels, insecten én de bloemenpracht.

14 april 2025 Gezellige muzikale middag – Johan te Molder
We sluiten het seizoen 2024 – 2025 van ‘Kom es an!’ deze middag af met een gezellige, muzikale bijeenkomst. Accordeonist Johan te Molder neemt ons mee op een muzikale rondreis waarbij u van harte bent uitgenodigd om bekende nummers enthousiast mee te zingen. Voor de afwisseling zal Wim Rutgers ons enkele van zijn zelfgeschreven verhalen in dialect laten horen. Kortom: een middag vol gezelligheid als afsluiting van opnieuw een serie interessante mid-dagbijeenkomsten in onze vertrouwde Johanneshof.

BLOEMSCHIKKEN

Wij gaan weer met veel plezier van start met een nieuw seizoen bloemschikken. Onze creativiteit kunnen we hierbij naar hartenlust uitleven. Het is handig als u zelf wat klein gereedschap zoals een schilmesje en draadtangetje meeneemt en vanzelfsprekend de bloemen, het groen of ander materiaal waarmee u aan de slag wilt. Oasis en draad zijn aanwezig. Op de avonden zal het voorbeeld voor de volgende keer aanwezig zijn.

2024

	onderwerp
17 oktober	Vrij stuk
31 oktober	Schilderij
14 november	Kastanjesstuk
28 november	LP-stuk
12 december	Kerststuk (vrij)

2025

13 februari	Vrij stuk
27 februari	Bolletjesstuk
06 maart	Taart
10 april	Paasstuk (vrij)

De kosten zijn € 5,- per avond. De koffie is bij de prijs inbegrepen.

De avonden zijn altijd op donderdag, om 19.30 uur. We drinken eerst koffie en gaan daarna met zijn allen aan de slag.

U kunt zich aanmelden bij:

Carelien Lensink, tel. 06-57 37 29 84, mail: jclensink1547@gmail.com

Henny ter Horst, tel. 0544-37 44 50

Gerda Klein Gunnewiek, tel. 06-33 42 75 83

Hartelijke bloemengroet,
Henny, Gerda en Carelien



WERKGROEP HEROLD - LICHTENVOORDE

In het kader van de vredesbeweging ontstond in de jaren '80 van de vorige eeuw het idee om vriendschappelijke contacten tot stand te brengen achter het IJzeren Gordijn, om zo vreedzaam met elkaar om te gaan.



Vanuit de protestantse kerken in Lichtenvorde ontstond toen het contact met onze partnergemeente, de Evangelisch-Lutherische Kerk 'Zum Heiligen Kreuz' in Herold (Sachsen) in het Ertsgebergte, in de voormalige DDR.

Deze contacten bestaan inmiddels al 37 jaar, waarbij vanuit beide kerkgemeenten aangegeven wordt dat ook in deze tijd deze contacten en bezoeken nog steeds zeer waardevol zijn. Jaarlijks vindt er, afwisselend in Lichtenvorde of in Herold, een uitwisseling plaats, waarbij ruimte is voor ontmoeting met elkaar en gesprekken over het geloof, maar ook tijd voor ontspanning.

Heeft u interesse om meer te weten over deze contacten of wilt u deelnemen aan de werkgroep, neem dan eens contact op met een van de leden van de werkgroep.

Namens de werkgroep Lichtenvorde-Herold,
Hans Tornij, tel. 0544-37 96 91

KLIEDERKERK

Kliederkerk is een eigentijdse vorm voor kinderen en hun (groot)ouders. De kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.



Eerst gaan we spelenderwijs aan de slag met een bijbelverhaal. Na een uur samen ontdekken komen we bij elkaar in een kring voor het tweede deel: samen vieren. We sluiten af met deel drie: samen eten. Het is misschien geen driegangsmenu (althoewel?) maar in ieder geval wel héél gezellig. Met z'n allen aan tafel, jong en oud, en dan lekker smikkelen en smullen.

Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou fijn zijn. Voor het doorgaan zijn we afhankelijk van voldoende deelname van kinderen én ouders.

Meer actuele informatie is te vinden op de website: pkn-lichtenvoorde.nl en/of de facebookpagina van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.

JKERK

Met de Jkerk, onze Jongerenkerk, richten we ons op de wat oudere kinderen in de leeftijd van 11 – 15 jaar. Het programma is afgestemd op de jongeren en wil proberen een brug te slaan tussen de wereld van jongeren en de wereld van de kerk. De vorm staat nooit van tevoren vast. Maar spelvormen, activiteit, doedingen, gezelligheid en wat lekkers voor tussendoor of na afloop horen in ieder geval bij het gevarieerde recept. Op welke datum en hoe vaak er een Jkerk is staat nog niet vast. Maar dat het de moeite waard en interessant is staat wel vast!



Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou fijn zijn. Voor het doorgaan zijn we afhankelijk van voldoende deelname.

Meer actuele informatie is te vinden op de website: pkn-lichtenvoorde.nl en/of de facebookpagina van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.

CHRISTMAS CAROLS MET EEN FRANSE SLAG

Met Orgue de Barbarie donderdag 19 december 2024, **19.30 uur**

Een prachtige oude Engelse traditie is het samen zingen van kerstliederen. Deze keer wordt er aan de aloude Christmas Carols een unieke eigen draai gegeven. Het worden kerstliederen, letterlijk en figuurlijk, met een Franse slag.

De muzikale medewerking is onder andere in handen van Xandra Storm met haar *Orgue de Barbarie*, dat is de Franse naam voor een draaiorgel.

Met haar minidraaiorgel was zij al eerder te gast in de Johanneskerk. Dat leverde een unieke samenwerking op die nu een vervolg krijgt. De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp

Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd om mee te zingen (maar alleen luisteren mag natuurlijk ook!). U bent van harte welkom en ... neem iemand anders mee: wel zo gezellig en hoe meer zielen hoe meer vreugd'!



WISSELEXPOSITIES

In de Johanneshof is ruimte om exposities tentoon te stellen. De invulling hiervan zal heel wisselend zijn. Gezocht wordt naar een afwisseling van exposities van mensen uit eigen kring, kunstenaars en andere belangstellenden.



Voor de actuele invulling verwijzen we naar de diverse media. Maar het leukste is natuurlijk dat u zelf van tijd tot tijd binnenwandelt om te komen kijken. Voor de exposities zijn een aantal wissellijsten, in eigen beheer, beschikbaar.

RELIGIEUZE KUNST - Arthur Brand, kunstdetective/kunsthistoricus Arthur Brand donderdag 30 januari 2025, 20.00 uur

Arthur Brand is geboren en getogen in Deventer. Al op jonge leeftijd raakt hij geïnteresseerd in kunst en geschiedenis. Zijn grootvader vertelt hem smeulige verhalen over een schoolgenoot van hem, Han van Meegeren, de wereldberoemde vervalsers uit Deventer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog valse schilderijen wist te verkopen aan Rijksmaarschalk Herman Goering.

Na de middelbare school woont Arthur Brand in Zuid-Spanje, een gebied met een rijke historie. Hij ontmoet er wat mannen die zich bezighouden met het graven naar archeologische voorwerpen, een illegale maar lucratieve bezigheid. Na lang aandringen mag hij mee op een van hun nachtelijke tochten. Gewapend met schoppen, metaaldetectors, zaklantaarns en een oud jachtgeweer gaan ze op pad. Hoewel de vangst volgens de schatgravers mager is, slechts twee zilveren Romeinse munten, is Brand enorm onder de indruk.



Na een studie Spaans en geschiedenis en een verblijf in Buenos Aires, Argentinië, besluit hij dan ook zich te verdiepen in de kunst- en antiquiteitenhandel, een handel waarin jaarlijks tientallen miljoenen omgaan.

Als kunstkenner zal hij vanavond ook vertellen over religieuze kunst. Bijzondere vondsten zijn:

- 1) in 2005 wanneer hij bij de beruchte ex- kunstsmokkelaar Michel van Rijn het Judasevangelie vindt;
- 2) in 2008: als Brand een vervalst Olmekenhoofd ter waarde van € 15 miljoen ontdekt. Een van de betrokkenen bleek een minister uit Costa Rica;
- 3) in 2009: als Arthur Brand, samen met privédetective Sander van Betten, een gestolen buste van Zadkine aflevert bij de Franse ambassade. Het is een beeltenis van Vincent van Gogh.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 30 januari 2025, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

HET ONBEKENDE OOST EUROPA

Marie-Thérèse ter Haar donderdag 20 februari 2025, 20.00 uur

‘Onbekend maakt onbemind.’ Als deze uitspraak op één gebied op waarheid berust, is het wel onze kennis en waardering voor de geschiedenis, kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen van Oost-Europese landen. De culturele rijkdom van deze landen voltrok zich voor ons altijd als een onbekende wereld achter het 'Ijzeren gordijn'.



Marie-Thérèse ter Haar is Oost-Europadeskundige. Vanaf de communistische tijd verbleef ze ieder half jaar in het Slavische blok (dus in Oekraïne én Rusland) en de andere helft van het jaar in Nederland. In 2001 richtte zij de Rusland & Oost-Europa Academie op. Marie-Thérèse ter Haar probeert al ruim 10 jaar meer aandacht te vragen voor dit voor velen onbekende Europa. Juist ook in deze tijd wil zij met passie aan haar gehoor duidelijk maken wat de werkelijke leefsituatie van de 'gewone' bewoners van de betrokken landen is.

Ze heeft het leven van de 'gewone man' persoonlijk leren kennen en weet boeiend te vertellen hoe we onze kijk op onze 'verre oosterburen' zouden kunnen verrijken. Een avond die ons vooroordeel, of misschien wel ons oordeel, over een groot deel van Europa wat kan bijstellen. Iedereen is van harte welkom!

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 20 februari 2025, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

VAN DORDT TOT LOCHEM – KERK AAN HET BEGIN VAN DE 21^E EEUW

Paul Wansink

donderdag 20 maart 2025, 20.00 uur

Vorig jaar juni deed ik intrede als predikant in Lochem. Ik kwam uit de Grote Kerk van Dordrecht, een van de grootste monumentale kerken in Nederland. De overgang naar het 'platteland' van de Achterhoek deed me weer zelf ervaren hoezeer een grote stadskerk verschilt van een dorpskerk. Toch worstelen beide kerktypen met een voortgaande ontkerkelijking. Er zijn wel grote verschillen. Voor mij was de Achterhoek niet onbekend, dus dat wist ik al. Maar de Grote kerk van Dordrecht heeft me wel de ogen geopend voor de kansen die de 21e eeuw biedt.



Ik wil deze avond de twee 'modellen' van kerk-zijn bespreken: de citykerk en de kerk in het dorp, beide modellen benaderd vanuit hun kracht. En ik kijk iets meer van een afstand wat er aan hoopvolle tendensen zijn te bespeuren. Ik leg dat 'iets' naast recent verschenen literatuur, zodat de avond wat meer biedt dan persoonlijke bespiegelingen. Voor wie graag leest noem ik toch maar de boektitels die mij inspireerden.

Stefan Paas: 'Vrede op Aarde' - over heil en redding in deze tijd

Aarnoud van der Deijl: 'De toekomst van de kerk' - essay vol rouw en hoop

Tomáš Halík: 'De Namiddag van het christendom' - op weg naar een nieuw tijdperk.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 20 maart 2025, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

DE OORLOG IS HET IJKPUNT VAN GOED EN KWAAD

Frénk van der Linden donderdag 24 april 2025, 20.00 uur

Hoe veranderen van jaar tot jaar de lessen die we kunnen trekken uit de Tweede Wereldoorlog? Naarmate de tijd voortschrijdt verandert onze blik op het verleden. En de oorlog van de één is niet de oorlog van de ander. Schrijver/journalist Frénk van der Linden (Kunststof/Radio1, de Volkskrant) bezint zich al sinds eind jaren zeventig op deze thema's. Vanavond zal hij zijn bespiegelingen hierover met ons delen.

Hij interviewde hierover niet alleen talloze denkers, politici, geestelijken en schrijvers, maar maakte voor diverse omroepen ook goed bekeken en veel besproken tv-documentaires als 'Het spoor naar Auschwitz', 'Ontsnapt aan vernietiging' en 'Oorlog in Westerbork'.



Frénk van der Linden (Haarlem, 14 oktober 1957) is een Nederlandse journalist die werkt(e) voor onder meer: De Tijd, Nieuwe Revu, NPS-radio.

Hij presenteert meerdere keren per week het radioprogramma Kunststof van de NTR. Hierin wordt steeds een bekende persoon een uur lang geïnterviewd.

Ook hield Van der Linden interviews voor het NCRV-televisieprogramma Altijd Wat. Eerder maakte hij voor de NCRV het interviewprogramma 30 Hoog. Hij was geregeld te gast bij De Wereld Draait Door.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Consumpties voor eigen rekening

Datum: donderdag 24 april 2025, 20.00 – 22.00 uur

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Kort overzicht programma 2024 - 2025

- Van justitie-officier tot Burgermoeder
Annette Bronsvort donderdag 26 september 2024
- Leven met klimaatverandering én hoop donderdag 24 oktober 2024
Margot Ribberink
- Sterke vrouwen donderdag 21 november 2024
Bezielende verhalen
- Christmas Carols donderdag 19 december 2024
'met de Franse slag' **aanvang 19.30 uur!**
- Religieuze kunst donderdag 30 januari 2025
Arthur Brand
- Het onbekende Oost-Europa donderdag 20 februari 2025
Marie-Thérèse ter Haar
- Van Dordt tot Lochem - de toekomst van de kerk
Paul Wansink donderdag 20 maart 2025
- De oorlog is het ijkpunt van goed en kwaad
Frénk van der Linden donderdag 24 april 2025
- Bezoek ook onze 'Kom es an!'-middagen op:
 - 23 september 2024 17 februari 2025
 - 14 oktober 2024 24 maart 2025
 - 25 november 2024 14 april 2025
 - 16 december 2024